



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 05 (18 april 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

(nog altijd) Zalig Pasen!

Inmiddels loopt te paasoctaaf alweer te einde. Een van de meeste vreemde Paasfeesten die wij ooit hebben meegemaakt. Als we dit jaar al iets meekregen van de viering van dit 'grootste feest van de christenheid', dan was het vooral via de TV. En dan de paus te zien in die enorme, maar vooral toch vrijwel lege St. Pieter, dan heeft dat toch iets surrealistisch. Daar had de paus het dan ook over in zijn paasboodschap voor stad en wereld ('urbi et orbi'), over het 'eenzame Pasen' dit jaar: *"Het is voor veel mensen een eenzaam Pasen, getekend door rouw en de vele ongemakken die de pandemie met zich meebrengt, van fysiek lijden tot economische problemen, Door deze ziekte moeten we het niet alleen doen zonder menselijk contact, maar ook zonder de mogelijkheid om persoonlijk troost te ontvangen die de sacramenten ons bieden, vooral de Eucharistie en de Verzoening. In heel veel landen was het niet mogelijk om die te ontvangen, maar de Heer heeft ons niet alleen gelaten! Door verenigd te blijven in gebed, mogen we er zeker van zijn dat Hij zijn hand op ons legt (vgl. Ps. 138) en met kracht herhaalt: 'Weest niet bang, Ik ben verzezen en Ik ben altijd bij U!'"* Verder maakte de paus ons erop attent dat *"onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en onoplettendheid niet echt woorden zijn die wij in deze tijd willen horen. We willen die dingen uit alle tijden verbannen. Die dingen lijken de boventoon te voeren als de angst en de dood het van ons winnen, of wanneer wij de Heer Jezus niet laten winnen in ons hart en in ons leven. Moge Hij, die de dood al heeft overwonnen en de weg naar de eeuwige verlossing heeft geopend, het duister verdrijven uit onze arme mensheid en ons leiden naar zijn glorieuze dag, die geen einde kent"* (KN).

Pasen – feest van het nieuw leven

Misschien is het U ontgaan, maar op woensdag 15 april j.l. was het precies een jaar geleden dat een verwoestende brand de Notre-Dame in Parijs teisterde. Hoewel de Franse president toen zei dat hij de vroeg-gotische kathedraal binnen vijf jaar in oude glorie hersteld wilde zien, is het nog altijd de vraag of dat zal lukken, ja zelfs de vraag of het gebouw überhaupt nog wel gered kan worden. Nog in december schatte de rector van de kathedraal de kansen 'fifty-fifty' in. En we zullen het niet weten vóór 2021, want dan kan het echte herstel op zijn vroegst pas beginnen. En toch: hoewel de ravage enorm is - twee derde van het dak en de torenspits gingen bij de brand verloren – is het eigenlijk vooral wonderlijk hoeveel er de brand doorstaan heeft. De drie beroemde roosvormige glas-in-lood-ramen uit de dertiende eeuw overleefden het vuur, net als het ruim achtduizend pijpen tellende orgel. Veel schilderijen liepen rookschade op, maar konden toch verder ongedeed naar het Louvre worden overgebracht. Tal van heiligenbeelden werden gered en liggen nu - enigszins luguber ingepakt, als in lijfzakken - te wachten op herplaatsing. Maar zonder twijfel de belangrijkste redding: ook de relieken van christus' doornenkroon, kruishout en kruisnagel doorstonden het vuur. Die eerste – al in de vroege dertiende eeuw naar Parijs gebracht – werd vorige week, op Goede Vrijdag 'tentoongesteld' tijdens de kruiswegmeditatie van aartsbisschop Michel Aupetit. Live uitgezonden via internet, want ook Parijs bevindt zich momenteel in coronaquarantaine ... Alhoewel: voor de Notre-Dame maakt dat weinig verschil, want daar worden al een jaar lang geen publieke vieringen meer gehouden. Toch is het juist op liturgisch vlak, meer dan op architectonisch vlak, dat de kathedraal als eerste als een feniks

uit de as herrijst. Reeds twee maande na de brand, op 15 juni vierde de Parijse aartsbisschop de eerste Mis in de Mariakapel – hij en het handjevol aanwezigen droegen bouwhelmen ter bescherming. Liturgie in kleine kring, met beschermingsmaatregelen: op een vreemde manier bood de Notre-Dame een voorafspiegeling van de ploeterende Kerk in coronatijden. *“Ik zie geen betekenis in de brand in de kathedraal, noch in de corona-epidemie”*, zo zei de aartsbisschop vorige week tijdens de persconferentie, voorafgaand aan de livestream van de kruiswegmeditatie. *“Aan de andere kant weet ik dat God iets veel groters voort kan brengen uit het ongeluk dat ons treft”* (KN).

Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.*

En verder ...

de site van het Roermondse parochiecluster (www.roermondparochiecluster.nl) waarop U zelfs dagelijks een Mis kunt volgen. Dat is geen rechtstreekse uitzending, maar dat geeft u de gelegenheid om op elk gewenst tijdstip te kijken. Een Duits aanbod uit de regio te vinden op www.kirche-selfkant.de. *“Täglich (auch samstags und sonntags): 18.00 Uhr Heilige Messe,; 19.00 Uhr Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit eucharistischer Anbetung uns eucharistischem Segen . Jeden Sonntag zusätzlich Heilige Messe: 10.30 Uhr. Jeden Freitag zusätzlich: 20.00 Uhr Lobpreis und eucharistische Anbetung und Krankensegen”*. Andere mogelijkheden vindt U op de bisdomsite: <https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen>.

Van maandag tot en met zaterdag verzorgt de KRO-NCRV een livestream van de Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de Mariakapel van Hilversumse St. Vituskerk. Die is online te volgen via <https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk>. Om 19.00 is op die site ook een dagsluiting te volgen.

Onze overledenen

Op woensdag morgen 15 april j.l. hielden we in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de uitvaartdienst voor **Gertruda Dorothea (Truus) Slabbers-Cox (1935-2020)**, weliswaar geboren in Heerlen (vroedvrouwenschool), maar verder toch een echt Hirkebósjer maedje. Daarom werd haar ook uitgeleide gedaan met het Herkenbosscher volkslied. Getogen op de ouderlijke boerderij aan de Muyteweg betrok ze met haar huwelijk in 1967 de (inmiddels afgebroken) ouderlijke boerderij van haar man Harrie Slabbers (1935-2000) aan de Europalaan. Ze kreeg de nodige tegenslagen te verwerken zoals de vroegtijdige dood van haar zoon Piet die in 1996 op tragische wijze verongelukte (23) en vier jaar later die van haar man Harrie (64). Onlangs moest ze haar eigen vertrouwde woning aan de Europalaan verruilen voor een plekje in een project voor Kleinschalig-Wonen in Maasbracht, waar ze op dinsdagmiddag 7 april j.l. toch nog onverwacht kwam te overlijden.

Op donderdagmiddag 16 april j.l. hielden we op het kerkhof van Herkenbosch de uitvaartdienst voor **Josephina Hubertina (Fien) Bänziger-Evers (1932-2020)** die voorheen aan de Carolustraat woonde, maar inmiddels toch al weer wat jaartjes in het Zorgcentrum Bosscherhof. Ze was daarheen verhuisd i.v.m. de ziekte van haar man Funs Bänziger (1929-2014), die in het najaar van 2014 overleed (85). Daarna (in het voorjaar van 2015) moest ze ook nog de vroegtijdige dood van haar zoon Bert meemaken (51). Jarenlang was ze lid van zowel het parochieel gemengd koor als van het parochieel dameskoor. Want zingen is altijd haar lust en haar leven geweest. In de Bosscherhof behoorde ze altijd tot de vaste 'klanten' van de wekelijkse mis op dinsdagavond. Voorzien van het sacrament der zieken is ze er op maandag 13 april j.l. overleden.

Nieuws van het front

Op donderdagmiddag 16 april j.l. hielden we op initiatief van een van onze parochianen in Herkenbosch een '**zegeningsrondje' rondom de Bosscherhof** (incl. de aanleunwoningen). Daartoe werd van te voren contact opgenomen met zowel het personeel als de geestelijk verzorger, waar dit idee met enthousiasme werd ontvangen. We hielden een kleine processie met het Allerheiligste rondom het gebouw en zegenden daarmee de bewoners die zich achter de ramen en/of op de balkons bevonden.

Naar aanleiding van ons bericht over de a.s. **Dodenherdenking** op maandagavond 4 mei a.s. in St. Odiliënberg (Roerkerknieuws 03) wordt momenteel ook in Posterholt bekeken of en zo ja in hoeverre dit idee ook hier in praktijk gebracht zou kunnen worden.

Ook wordt op dit moment gedacht aan een **gebeds-estafette** in en door de Roerstreek op het feest van de evangelist Marcus (zaterdag 25 april a.s.). Deze feestdag is vanouds verbonden met het houden van de 'Marcusprocessie', dit ter onderscheiding van de 'Kruisdagen' op de drie dagen voorgaand aan Hemelvaartsdag. Deze processies werden vanouds gehouden voor de vruchten der aarde: dat onze aarde (onder de daartoe noodzakelijke gunstige [weers-]omstandigheden) dat kan voortbrengen wat wij voor ons dagelijks levensonderhoud nodig hebben. Misschien een idee om op die dag een 'gebedsoffensief' te houden, in de vorm van een 'estafette' (1 ½-meter-maatregel!): dat we spoedig, maar toch op een veilige manier van de beperkende coronamaatregelen bevrijd

worden en wij zowel in sociaal als in economisch opzicht weer 'op adem' kunnen komen. Een estafette in die zin, dat iedere deelnemer een bepaald traject (tussen de verschillende dorpen) of een bepaalde straat (binnen de verschillende dorpen) voor zijn/haar rekening wil nemen. Wie er iets in ziet en mee wil doen: gelieve contact op te nemen met de pastoor, tel. 40 12 21, of per mail: pastoor@roerkerken.nl.

Ziekenzorg en hulpverlening

De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt natuurlijk de uitzondering op de regel. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen doen (al is het een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al wonderen doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of geen mensen over de vloer krijgt.

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl