



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 07 (30 april 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

inleiding

Gelukkig is de tweede crisis voorbij, die van de natuurbrand op Meinweg die over die van de coronacrisis heen kwam. De brand is geblust de geëvacueerde inwoners van Herkenbosch zijn sinds afgelopen donderdagmiddag (23 april) weer thuis. Op de bewoners van de Bosscherhof en Pergamijn na dan, want die volgden een dag later. De klokken werden geluid; de vlaggen gingen in top. Op zaterdag 25 april verlieten de laatste bluswagens het gebied dat tot en met 1 mei a.s. nog 'verboden gebied' is. Het waren hectische dagen, niet in het minst voor onze burgemeester, die als snel weer moest overschakelen naar de viering van de Koningsdag afgelopen maandag, of beter gezegd naar de 'lintjes-regen' die dit jaar vanwege de coronacrisis - net als koningsdag zelf trouwens - een heel ander karakter dan anders droeg. Proficiat aan alle koninklijk gedecoreerden en natuurlijk aan onze koning die dit jaar zijn 53^e verjaardag viert. Zo'n nationale feestdag als Koningsdag (27 april), maar ook een zoals Bevrijdingsdag (5 mei), biedt in deze tijd van crisis toch ook wat afleiding, net zoals het kerktorenconcert in Posterholt van 'Toeter' Thijs Claessen, afgelopen zondagmorgen (26 april). Begint het einde van de 'lockdown' in zicht te komen? Met zijn allen zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd hoe we na 1 juni ook weer samen kerkelijk kunnen vieren ...

Deken Merxx verruult Roermond voor Sittard

Crisistijd of niet. Onze bisschop werkt (net zoals de pastoor trouwens) gewoon door. Zo nu en dan merk je er ook nog iets van. Zolang er nog geen publieke eucharistievieringen gehouden kunnen worden, bezoekt bisschop bijvoorbeeld elke zondag een andere parochiekerk van waaruit de vieringen gestreamd worden. Afgelopen zondag was de bisschop in Nieuwstadt en komende zondag 3 mei in Schinnen, bij onze oud-pastoor en thans deken Jack Honings. Maar ook door de week is de bisschop (net zoals de pastoor trouwens) gewoon aan het werk. Zo benoemde hij onlangs 'onze' deken Rob Merxk tot nieuwe deken van Sittard, als opvolger van Mgr. Wilbert van Rens die op 1 mei a.s. met emeritaat gaat. *"Na aanvankelijk een technische studie gedaan te hebben volgde Rob Merxk (Rotterdam, 1957) de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. In 1987 werd hij tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. In 1990 werd hij pastoor van de Annaparochie in Heerlen en vervolgens in 1995 van de Michaëlparchie in Herten. Tegelijkertijd was Merxk directeur van het toenmalig Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom en verbonden aan de kerkelijke rechtbank. Van 1 december 1999 tot 1 maart 2009 was hij deken van Horst en pastoor van diverse parochies in dat dekenaat. Op 1 maart 2009 werd Merxk benoemd tot plebaan-deken van Roermond. In die rol was hij deken van Roermond, pastoor van Roermond-centrum en opnieuw van Herten en als plebaan ook pastoor van de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk. Op zijn nieuwe standplaats wordt Merxk deken van het dekenaat Sittard en pastoor van de samenwerkende parochies HH. Petrus en Michaël (binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Gemma (Sanderbout), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Hart van Jezus (Overhoven) en rector van de basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel. Daarnaast wordt Merxk ook administrator van de parochie O.-L.-Vrouw Geboorte (Broeksittard). Het is nog niet helemaal zeker wanneer Merxk aan zijn nieuwe taak in Sittard kan beginnen, maar gestreefd*

wordt naar 1 juni. Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal hij dan in besloten kring geïnstalleerd worden. Ook bij het afscheid in Roermond wordt alleen in kleine kring stilgestaan. Het is bedoeling om op een later moment zowel in Roermond als in Sittard bij respectievelijk het vertrek en zijn aantreden stil te staan”, aldus de persverklaring van het bisdom Roermond.

5 mei – 75 jaar bevrijding

Het is vanwege de coronacrisis een beetje in het water gevallen: de grootse viering van 75 jaar bevrijding in het weekend van 14 en 15 maart j.l. Er stonden in onze Roerstreekdorpen heel wat activiteiten op het programma, maar helaas: op het laatste moment moesten ze afgeblazen worden. En dat terwijl er zoveel voorbereidend werk aan vooraf was gegaan ... In het zuiden waren al een half jaar eerder met de viering begonnen. Daar werd men al in september 1944 bevrijd. Hier zou het nog tot begin ja zelfs tot het voorjaar van 1945 duren voordat we weer in vrijheid konden ademen. En aan de bevrijding ging ook nog het nodige vooraf, het front dat ter hoogste van Susteren was blijven steken. Daar kregen ze dan ook de volle laag. De bevolking van Susteren moest in november 1944 zelfs noodgedwongen naar Posterholt evacueren. Dat feit wordt in Susteren nog altijd dankbaar gememoreerd, niet alleen in de tekst bij het oorlogsmonument op het Raadshuisplein aldaar, maar ook in een in straatnaam aldaar ('Posterholtlaan').

Terwijl Montfort, St. Odiliënberg en Posterholt 'al' op 24, 27 resp. 28 januari 1945 werden bevrijd, volgden Melick, Herkenbosch en Vlodrop pas op 1 maart daaropvolgend. Terwijl alle kerktorens van de Roerstreek het moesten ontgelden, bleef alleen die van Montfort gespaard. In Montfort kregen ze echter een veel hardere klap te verduren tijdens een tweetal bombardementen dat 186 dodelijke slachtoffers maakte. Tussen de bevrijding van het zuidelijke deel van de gemeente en het noordelijke deel ligt de evacuatie van Roermond en omgeving naar Friesland.

De prijs die voor onze bevrijding werd betaald was hoog. In mererlei op zicht: in wat mensen meemaakten en moesten doorstaan, in de mensenlevens die het gekost heeft. Zeker: ook een oorlog kost mensenleven. Dat is nu echt wat je noemt 'zinloos geweld'. Maar om aan die waanzin een einde te maken: het verzet dat tijdens de oorlog werd gepleegd, de invasie van Normandië (D-day), de slag om Arnhem, noem maar op: geweld in dienst van de bevrijding. Dat zou je zinvol geweld kunnen noemen, de 'goede strijd' waarvoor er gelukkig nog altijd mensen zijn die bereid zijn daarvoor hun leven te geven. De vraag is of ook wij daartoe (nog) bereid zijn. Niet alleen in ons eigen belang, maar ook (zoals de bevrijders van toen) in andermans belang.

Wat is onze vrijheid ons waard? Wat is andermans vrijheid ons waard? Dat ligt er maar aan: wat je onder vrijheid verstaat. Voor welke vrijheid zijn we bereid ons in te zetten, ja zelfs ons leven op het spel te zetten? Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd nagedacht over wat vrijheid nou precies is, en hoe deze vrijheid het best beschermd kan worden. De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt benoemde in 1941 de 'Four Freedoms', vier vrijheden die tijdens oorlog onder druk staan. Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek.

Voor welke vrijheid was Jezus eigenlijk bereid zich in te zetten en zijn leven te geven? In ieder geval niet voor de vrijheid om te doen en te laten wat we zelf willen. Dan ben je niet vrij, maar slaaf, slaaf van jezelf en je begeerten. Juist daarvan heeft Jezus ons willen bevrijden, opdat we vrij van zelfzucht en zonde ons des te meer voor de eer van God en de welzijn van de medemens kunnen inzetten. Tot die liefde heeft Hij ons niet alleen

opgeroepen; in die liefde is Hij ons ook voorgedaan, zelfs tot het uiterste toe, tot zijn laatste druppel bloed aan het kruis voor ons vergoten ...

Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertrouwing in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.*

En verder ...

de site van het Roermondse parochiecluster (www.roermondparochiecluster.nl) waarop U zelfs dagelijks een Mis kunt volgen. Dat is geen rechtstreekse uitzending, maar dat geeft u de gelegenheid om op elk gewenst tijdstip te kijken. Een Duits aanbod uit de regio is te vinden op www.kirche-selfkant.de. *“Taglich (auch samstags und sonntags): 18.00 Uhr Heilige Messe; 19.00 Uhr Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit eucharistischer Anbetung uns eucharistischem Segen . Jeden Sonntag zusatzlich Heilige Messe: 10.30 Uhr. Jeden Freitag zusatzlich: 20.00 Uhr Lobpreis und eucharistische Anbetung und Krankensegen“.* Uit de Selfkant kwam onlangs nog de volgende (aanvullende) berichtgeving: *“Wir feiern jeden Tag um 18 Uhr (in der St. Hubertuskirche in Susterseel) die Messe, um 19 Uhr ist dann zusatzlich noch eine eucharistische Andacht mit Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sonntags ist zusatzlich eine Messe um 10.30 Uhr . Freitags ist zusatzlich eine eucharistische Anbetung, gestaltet von der Lobpreisband, um 20.00 Uhr. Freitags um 18.00 Uhr wird die Messe als Kindermesse gestaltet“.*

Andere mogelijkheden vindt U op de bisdomsite: <https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen>. Van maandag tot en met zaterdag verzorgt de KRO-NCRV een livestream van de Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de Mariakapel van Hilversumse St. Vituskerk. Die is online te volgen via <https://kro->

ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk. Om 19.00 is op die site ook een dagsluiting te volgen.

Nieuws van het front

Komende **zondag (3 mei)** zouden eigenlijk de kinderen uit Posterholt hun eerste H. Communie gaan doen. Om ze toch een hart onder de riem te steken krijgen ze een kleine attentie vergezeld van een woordje van de pastoor. Datzelfde zullen ook de communicantjes uit Herkenbosch (10 mei) en Melick (31 mei) ontvangen. In september hopen we de uitgestelde communievieringen te kunnen gaan inhalen.

Ondanks de coronacrisis wordt komende **maandagavond 4 mei a.s.** toch Dodenherdenking gehouden. Dat gebeurt zowel in Posterholt als in St. Odiliënberg. In Berg zullen om 19.58 uur een tiental trompettisten op evenzoveel plekken in het dorp (o.a. vanuit de kerktoren) The Last Post blazen, gevolgd door de tee minuten stilte die in het hele land in acht genomen wordt. Ter afsluiting zullen dan de kerkklokken luiden. In Posterholt zal The Last Post alleen vanuit de kerktoren geblazen worden. Ook zullen er bij de beide herdenkingsmonumenten bloemen worden gelegd.

De ook op deze **maandag 4 mei a.s.** geplande viering van 80 jaar Mariakapel aan de Mgr. Koningsstraat in Posterholt vindt geen doorgang. Voorgesteld wordt deze te verplaatsen naar maandagavond 7 september, de vooravond van het feest van Maria Geboorte.

Hoewel er geen officieel programma is, zoals op Koningsdag, is en blijft het **dinsdag 5 mei a.s.** toch 'bevrijdingsdag', een dag die dit jaar zelfs officieel in het teken van '75 jaar bevrijding' staat. Laten we die dag niet zomaar voorbijgaan, maar dankbaar vieren!

Ziekenzorg en hulpverlening

De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt natuurlijk de uitzondering op de regel. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen doen (al is het een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al wonderen doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of geen mensen over de vloer krijgt.

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl