



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 10 (17 mei 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

## Inleiding

Het blijft maar oorverdovend stil van kerkelijke zijde. Wat kan en mag er na 1 juni a.s. nu wel en wat niet op kerkelijk gebied? Na de versoepelingen die de regering nu alweer bijna twee weken geleden (6 mei) aankondigde lieten onze bisschoppen eergisteren (15 mei j.l.) weten: *“Er wordt door de bisschoppenconferentie gewerkt aan een protocol voor na 1 juni. Naar verwachting kan dit volgende week worden gedeeld met parochies. De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk geïnformeerd”.*

Dat is dus alles wat we op dit moment weten, ook al nadert de datum van 1 juni met rasse schreden! Zullen er dan wel weer Missen gehouden mogen worden? En zo ja, met hoeveel mensen dan? Ook ouders die graag hun kindje willen laten dopen en die de doopdatum tot na 1 juni uitstelden kan ik nog altijd niets concreets laten weten. Natuurlijk voorzichtigheid blijft nog altijd geboden (de anderhalve-meter-maatregel blijft onverminderd van kracht), maar het wordt toch tijd dat we ook op kerkelijk gebied de draad weer oppakken, want niet alleen op economisch, ook op kerkelijk gebied lopen we ongetwijfeld schade op.

Hoezeer mensen naar de Mis (en de andere sacramenten) verlangen, blijkt wel uit een actie die onlangs vanuit de Stichting ‘Civitas Christiana’ (Heilig Landstichting) werd opgestart om onze bisschoppen middels een petitie respectvol te verzoeken de gelovigen juist in deze coronatijd weer volledige toegang te geven tot de H. Mis en de sacramenten. In een toelichting heet het: *“als katholieken geloven wij in het gehoorzamen van overheidsrichtlijnen op het gebied van de volksgezondheid, voor zover die richtlijnen rechtvaardig zijn en verenigbaar met het katholieke geweten. Desalniettemin lijkt het erop dat de overheid onder voorwaarden de aanwezigheid van gelovigen bij kerkvieringen toelaat. Ongetwijfeld moeten de overheidsnormen voor anderhalf meter fysieke afstand het maximum van dertig personen per viering te allen tijde worden nageleefd”.*

## Heet van de naald: nieuwe deken van Roermond

De hoogerwaarde heer Lic. Alexander de Graaf Woutering wordt de nieuwe plebaan-deken van Roermond. Bisschop Harrie Smeets heeft hem in die functie benoemd. Dat is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt. De Graaf Woutering is nu nog deken van Horst. In Roermond volgt hij deken Rob Merx op, die een nieuwe benoeming in Sittard heeft gekregen. De afgelopen dertig jaar was De Graaf Woutering pastoraal actief in een groot aantal parochies in Noord-Limburg. Hij was vanaf 1990 kapelaan van de Lambertusparochie in Horst. In 1993 werd hij overgeplaatst naar Venray, waar hij kapelaan werd in de parochie Sint Petrus' Banden en later ook administrator (= waarnemend pastoor) in de parochies O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, H. Franciscus van Assisie en Christus Koning.

In 2003 was hij ook enkele maanden administrator van de parochies Petrus' Banden in Venray, H. Catharina in Leunen, H. Matthias in Castenray en de rectoraten H. Antonius van Padua in Veulen en O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Heide. In 2009 keerde De Graaf Woutering terug naar het dekenaat Horst, waar hij eerst administrator en later dat jaar pastoor werd van de parochies H. Lambertus en Norbertus in Horst, H. Oda in Melderslo, H. Hubertus in Hegelsom, H. Johannes Evangelist in Meterik. Ook werd hij administrator van de parochie H. Naam Jezus in Broekhuizenvorst. Tevens werd hij toen benoemd tot deken van het dekenaat Horst, waaraan later ook de parochies van het voormalige dekenaat Helden werden toegevoegd. Naast zijn werk in de parochies was De Graaf Woutering vanaf 1 januari 1998 tot aan de opheffing ervan begin dit jaar als aalmoezenier van Sociale Werken verbonden aan de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. Vanuit die functie is hij nog steeds betrokken bij de Limburgse Werkgeversvereniging en bij de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging. De Graaf Woutering is ook bestuurslid van de Stichting Mgr. Schrijnen Huis. In het kader van zijn taak als aalmoezenier volgde hij in Leuven een studie Ethiek en Sociale Leer van de Kerk. Momenteel doceert hij dit vak aan het grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc. Wanneer De Graaf Woutering begint aan zijn nieuwe taken in Roermond is nog niet helemaal bekend. Door de coronacrisis zal het afscheid in Horst en de installatie in Roermond in kleine kring plaatsvinden.

### **Kruisdagen**

Is het feest van de H. (evangelist) Marcus (25 april) altijd aanleiding geweest de 'Marcusprocessie' te houden, de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag zijn altijd verbonden met de traditie van de 'Kruisdagen'. *"De Kruisdagen zijn bedoeld om God te danken voor de schepping en de vruchten van de aarde. Tijdens de processie langs de velden wordt Gods zegen over een goede oogst afgesmeekt. De protestantse kerken kennen daarvoor de 'Biddag voor gewas en arbeid' in het vroege voorjaar. Katholieken doen dit al sinds de eerste eeuwen op de 'Kruisdagen'. De oorsprong van de Kruisdagen gaat terug tot de vijfde eeuw. In het jaar 469 riep bisschop Mamertus van de Franse stad Vienne (eerste van de ijsheiligen, 11 mei, red.) op tot een boeteprocessie, omdat zijn stad leed onder aardbevingen en mislukte oogsten. In 511 nam de synode van Orléans dit gebruik over en paus Leo III sloot zich daar enkele tientallen jaren later bij aan. Sindsdien trekken de gelovigen in de drie dagen vóór Hemelvaart in processie door de velden en langs de akkers om te bidden voor een goede oogst. Sinds de liturgiehervorming van de jaren '60 van de vorige eeuw geldt tijdens de kruisdagen een algemene intentie om te bidden voor de noden van de mensen en vooral voor de vruchtbaarheid van de aarde en van de menselijke arbeid. De traditie van de Kruisdagen was min of meer verdwenen, maar een aantal jaren geleden hebben de Nederlandse bisschoppen de Kruisdagen weer op de liturgische kalender gezet"* (RKdocumenten.nl).

*"... een algemene intentie om te bidden voor de noden van de mensen"*. Als er toch een nood van de mensen is om (extra) voor te bidden dan is het toch wel die van de Coronapandemie waaronder wij momenteel wereldwijd te lijden hebben. Er is bijna geen land ter wereld waarin men niet zucht onder een streng regime van maatregelen die verdere verspreiding van het virus probeert in te dammen. Naarstig wordt gezocht naar een vaccin waarmee mensen geholpen kunnen worden die dit virus hebben opgelopen. Maar er kan en mag toch ook nog gebeden worden. Bidden kan altijd en overal. Natuurlijk is samen-bidden mooier en krachtiger dan alleen-bidden. Maar toch ... we kunnen ons ook in gebed met elkaar

verenigen zonder fysiek bij elkaar te zijn. Het is zoals met de liefde. Je kunt immers ook van elkaar houden zonder dat je in elkaars nabijheid bent.

Op deze Kruisdagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag willen wij eensgezind met en voor elkaar bidden: dat wij deze tijd van crisis zo goed mogelijk doorstaan. De zusters van St. Odiliënberg houden niet alleen de traditie van de Marcusprocessie, maar ook die van de kruisdagen nog altijd in ere. Door vooral ook plaatsvervangend te bidden voor ons aller noden, zorgen en problemen. Traditiegetrouw bidden (zingen) zij bij deze gelegenheid de 'Litanie van Alle Heiligen', ook wel 'de Grote Litanie' genoemd. Na deze litanie volgen een aantal smeekbeden voor Kerk en wereld, de zogenaamde 'rogationes', ook voor ons die momenteel zuchten onder de gevolgen van de coronacrisis. Maar ook straks, als het ergste weer achter de rug is, blijven de zusters voor ons bidden. Zoals ook te onzer intentie wekelijks, ja zelfs dagelijks de Eucharistie wordt gevierd en opgedragen, ook al kunnen en mogen wij er in deze Coronatijd niet (fysiek) bij zijn.

### **Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)**

*God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.*

*Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.*

*Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing.*

*Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn*

*in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons*

*en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop*

*zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.*

*Door Christus onze Heer. Amen.*

### **Nieuws van het front**

Het patroonsfeest van Posterholt (St. Matthias) is niet geruisloos aan ons voorbijgegaan. Gelukkig hebben we er op maandagavond (!) 24 februari j.l. al wat aandacht aan kunnen besteden maar werden op donderdagmorgen **14 mei** ook nog de klokken geluid. De vraag is echter of mensen die dag geweten hebben waar de klepel hing!

De traditionele fietsbedevaart naar het Birgeler Pützchen onder auspicien van de Melicker Seniorenvereniging op de derde woensdag van mei (**20 mei a.s.**) komt vanwege de coronacrisis te vervallen.

In de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren (de **laatste week van mei**) wordt de Pinsternoveen gehouden, in navolging van de apostelen die in deze dagen de komst afwachtten van de beloofde Helper, de Heilige Geest. Zo lezen wij in de Handelingen der Apostelen dat Jezus, kort voordat Hij ten hemel zou worden opgenomen, zei, "Gij zult

*kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde". Nadat Jezus "aan het oog werd onttrokken" gingen de elf apostelen naar Jeruzalem, alwaar zij baden. "Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders" (Handelingen 1,8-9.14).*

Nu duidelijk is dat er dit jaar op Sacramentsdag (tweede zondag na Pinksteren, **14 juni a.s.**) geen Sacramentsprocessie gehouden kan worden, proberen we deze dag toch in het teken van het H. Sacrament te plaatsen. Zoals het er nu naar uitziet zal er die zondag de gelegenheid worden geboden het (uitgestelde) 'Allerheiligste' te aanbidden, Ons Heer zoals Hij ons in het Sacrament van de H. Eucharistie een bijzondere "gedachtenis van Zijn lijden en sterven" heeft nagelaten.

### **Onze overledenen**

Op woensdag 13 mei j.l. vond de uitvaart plaats van **Gertruda Maria (Trui) Kurvers-Lupsen (1925-2020)** uit Melick (Markstraat), sinds begin 2003 weduwe van Sjra Kurvers. Op donderdag 7 mei kwam er thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving een einde aan haar lange en welbestede leven dat bijna 95 jaar heeft mogen duren. Enkele dagen eerder had ze de ziekenzalving ontvangen. Op de dag van haar uitvaart was er een afscheidsdienst in het uitvaartcentrum in St. Odiliënberg ('t Sitterd) en vond op de algemene begraafplaats te Melick de kerkelijk afscheidsplechtigheid plaats, waarna ze bij haar voor-overleden echtgenoot te rusten werd gelegd.

### **Ziekenzorg en hulpverlening**

De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt natuurlijk de uitzondering op de regel. Ook en de ziekenhuizen en zorgcentra kan en mag er gewoon bediend worden. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen doen (al is het een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al wonderen doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of geen mensen over de vloer krijgt.

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)