



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 17 (9 juli 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

## inleiding

Aan het coronafrent wordt het steeds stiller. Sinds de laatste versoepelingen per 1 juli lijkt de normale situatie weer een beetje terug te keren. Er komen weer meer mensen naar de kerk - het kan en mag ook (gelukkig) weer, ook al is het nog altijd met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Ook al waren er geen kermisattracties te bekennen, toch was het afgelopen weekend kermis in Herkenbosch. De traditionele Koningsmis op kermismaandag hebben we in overleg met het bestuur van schutterij en het fluit- en trommelcorps toch maar gewoon door laten gaan, ook al kon er geen koningspaar in het zonnetje gezet worden (op Pinkstermaandag was het koningsvogelschieten immers ook al komen te vervallen) en kon het fluit- en trommelcorps noch het kerkkoor de Mis opluisteren. Het was dan ook niet zo druk dan anders. En gelukkig maar, anders hadden we toch een probleem gehad. Als we de 1,5-maatregel in acht nemen is de kerk immers zo vol. Het nadeel van de coronacrisis 'heb' dus ook zijn voordeel. Hebben we weer eens vaker een 'volle bak' en moeten we mensen teleur stellen: "helaas, geen plaats meer in de herberg". Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Oude tijden herleven weer. Waar het wel drukker was dan anders was op het kerkhof in Herkenbosch, waar op deze dag traditiegetrouw een openluchtmis wordt gehouden. Misschien dat het aan de coronacrisis lag (dat mensen zich in de openlucht toch veiliger voelen dan binnen), maar waarschijnlijk lag het aan de speciale Misintentie voor Marjan Verboeket die op 3 april j.l. vlak voor haar 45-verjaardag onverwacht en vroegtijdig kwam te overlijden en man en twee kinderen achterliet. Haar moeder woont in Herkenbosch (vader is in 2007 op 66-jarige leeftijd overleden), evenals veel van haar familieleden die speciaal vanwege de misintentie acte de présence gaven. Per slot van rekening moest de uitvaartdienst toen noodgedwongen in besloten kring worden gehouden.

Met het oog op de vakantie zijn de verschillende oudergroepen van de communicantjes ook nog eens bij elkaar gekomen om te bezien wat ondanks de coronacrisis in september toch nog mogelijk is als het gaat om de viering van de Eerste Heilige Communie. Toen in het afgelopen voorjaar duidelijk werd dat de Communievieringen in mei geen doorgang konden vinden is – met een slag om de arm – besloten ze naar september te verplaatsen, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de Coronacrisis ook dan nog niet voor bij is. Dat heeft toch wel zijn impact op de Communieviering die daardoor toch anders dan anders zal zijn. Tegen deze achtergrond namen sommige ouders al het zekere voor het onzekere door hun communicantje te laten aansluiten bij de communiegroep van volgend (school-)jaar. Ben echter benieuwd of we er dan al (helemaal) uit zijn, uit de Coronacrisis. Als dat namelijk (nog) niet het geval is, hebben we (ze) nog een groter probleem. Meer communicantjes betekent ook een grotere druk op het (beperkt) aantal beschikbare plaatsen in de kerk. Want dat is nu al een probleem. Wie kunnen en mogen er bij de viering van de Eerste Heilige Communie bij zijn? Alleen de eigen gezinsleden, of misschien ook nog opa en oma? Toch niet onbelangrijk voor een communicantje ... Hoe dan ook: een hoop gepuzzel, met name voor de ouders die er voor hun kinderen toch (nog) iets mooi van willen maken, ook, ja zelfs in deze tijd van Corona. 2020 wordt in ieder geval een in allerlei opzichten memorabel jaar!

### **Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)**

We bidden het gebed nog altijd dagelijks. Ook al lijkt het er misschien op dat het Coronavirus op vakantie is, op andere plaatsen in de wereld is er alles behalve reden om er luchtig over te doen. Laten we ons dan ook solidair weten met onze medemensen die op dit moment waar ook ter wereld te lijden hebben onder het Coronavirus en met volharding bidden:

*God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertrouwing in ziekte en lijden.*

*Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken corona-virus.*

*Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.*

*Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus  
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen  
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.*

### **Nieuwe titels voor Maria**

Paus Franciscus heeft onlangs drie nieuwe titels (namen) voor Maria toegevoegd aan de zogeheten Litanie van Loreto (Lauretaanse Litanie). Dit is een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het rozenkransgebed geboden wordt. De nieuwe titels zijn: 'Moeder van Barmhartigheid', 'Moeder van de hoop' en 'Troost van de migranten'. De aanvullingen op de Litanie van Maria zijn bekend gemaakt door kardinaal Sarah, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst van het Vaticaan. In zijn brief staat ook precies beschreven waar de nieuwe titels moeten worden ingevoegd: de eerste titel komt na 'Moeder van de Kerk', de tweede na 'Moeder van de goddelijke genade' en de derde na 'Toevlucht van de zondaars'. Met de nieuwe aanvullingen telt de litanie van Maria nu 54 aanroepingen. De oorspronkelijke versie dateert uit 1601. In de eeuwen erna werden er vaker titels toegevoegd. De laatste vernieuwing was toegevoegd door paus Johannes Paulus II. Hij liet de aanroeping 'Moeder van de kerk' toevoegen. De naam verwijst naar het Mariaheiligdom Loreto in Italië.

### **Roermondenaar abt van benedictijnen Egmond**

In de Sint- Adelbertabdij in Egmond (Noord-Holland) is onlangs de Roermondenaar Thijs Ketelaars (72) gekozen tot nieuwe abt. Hij volgt de uit Weert afkomstige abt Gerard Mathijssen (83) op, die de abdij 39 jaar heeft geleid. In december was diens terugtreden al aangekondigd. De abtszegen voor Ketelaars werd op woensdag 24 juni j.l. (feest van St. Jan, patroon van de monniken) in de abdijskerk in Egmond toegediend door abt Maksymilian Nawara, abt praeses van de Congregatie van de Annunciatie. Ketelaars werd op 10 oktober 1947 in Roermond geboren en is een neef van wijlen pastoor-deken Joosten van Echt. Na een oriëntatie bij diverse kloosters trad hij op 19-jarige leeftijd in bij de benedictijnen in Egmond-Binnen. Daar heeft hij in 1971 zijn eeuwige gelofte afgelegd. In

1987 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Amsterdam en in de abdij. De geschiedenis van de abdij van Egmond gaat terug tot de 10<sup>e</sup> eeuw. In 1573 werd de abdij in opdracht van Willem van Oranje verwoest. Begin 20e eeuw heeft de - eveneens in Roermond geboren - politicus Jonkheer Charles Ruijs de Beerenbroeck zich ingezet voor heroprichting van de abdij. In 1933 begon de bouw van het huidige klooster en in 1935 konden de eerste monniken er hun intrek nemen. De abdij heeft een kaarsenmakerij en een bekende abdiwinkel.

### Personalia

Merkte ik de vorige keer op dat het al een maand geleden was dat we de laatste (kerkelijke) uitvaart hadden. Inmiddels hadden we er weer drie op een rij. Op vrijdag 3 juli werd in de basiliek van St. Odiliënberg de uitvaart gehouden voor **Johannes Jacobus (Jan) Ros (1924-2020)** uit Reuver (past. Vranckenlaan). Geboren en getogen in Alkmaar waar hij ook zijn vrouw Alida Erkamp (1924-1977) leerde kennen met wie hij in 1953 trouwde, woonde hij aanvankelijk in Hoorn, waar hij werkzaam was bij het Noord-Hollands Dagblad. Hij verhuisde naar het Zuid-Hollandse Rijswijk, toen hij een baan kreeg bij de Regionale Dagblad Pers (RPD) en later bij de Gemeenschappelijke Persdienst (GPD). In 1972 werd hij chef-nieuwsdienst bij het Limburgs Dagblad en dat was de reden dat hij naar St. Odiliënberg verhuisde. In de periode dat hij hier woonde was hij nauw betrokken bij 'De Roerecho', het plaatselijke weekblad. Nadat in 1977 vrouw op tragische wijze bij een auto-ongeluk om het leven kwam, trouwde hertrouwde hij in 1981 met Toos Beurskens (1930-2013) uit Reuver en dat was de reden dat hij daarheen verhuisde. In 1987 ging hij met de VUT. Zijn tweede echtgenote Toos kwam hem in 2013 te overlijden. Jan Ros: een journalist 'pur sang' en zo werd hij ook b.g.v. zijn overlijden in de regionale en plaatselijke media gememoreerd. Na de uitvaartmis in de basiliek volgde de begrafenis op 't Zitterd, waar indertijd ook al zijn eerste echtgenote werd begraven.

Op dinsdag 7 juli vond vanuit de basiliek van St. Odiliënberg de uitvaart plaats van **Michael Hubertus (Sjiel) Evers (1917-2020)**, met zijn 103 levensjaren niet alleen de oudste parochiaan van St. Odiliënberg, maar ook de oudste inwoner van Roerdalen. Zijn leven lang bewoonde hij de ouderlijke boerderij aan de St. Odiliastraat, totdat hij een jaar of tien geleden via het ziekenhuis en Camillus in zorgcentrum Bergh belandde. Dat was een hele overgang, omdat hij tot dan toe altijd actief was geweest, op de boerderij, op het land en in de tuin. Gelukkig vergaten zijn vrienden en kennissen hem niet en bezochten hem regelmatig, zodat hij op de hoogte bleef van het plaatselijk reilen en zielen. Een bijzonder band had hij met zijn zus Anna (1924-2013) die al in 1987 weduwe was geworden. Haar kinderen en kleinkinderen zijn hun 'ome Sjiel' ook tot het laatst tot bijzondere hulp en steun geweest. Hoewel het leven hem toch steeds zwaarder begon te vallen was hij er trots op de 100 te mogen halen, temeer daar hij bij die gelegenheid niet alleen bezoek kreeg van de burgemeester, maar ook een brief van de koning. Desgevraagd liet hij weten dat het geheim van zijn lange leven was: 'hèl wirke en zuunig zeen'. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op het kerkhof bij de basiliek, in het graf van zijn ouders en zijn jonger overleden broer Peter (1918-1938).

Op woensdagmorgen 8 juli werd in der St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartmis gehouden voor **Helena Hendrika (Lenie) Strik-Poels (1923-2020)** die sinds eind 2012 in zorgcentrum Bosscherhof in Herkenbosch verbleef. Geboren en getogen in het

Noordlimburgse Wanssum kwam ze na haar huwelijk met de uit Oeffelt afkomstige Jan Strik (1919-1973) in 1946 hier in Posterholt, waar Jan als douanier werkzaam was. Hier in Posterholt werden ook hun zeven kinderen geboren. Jan kwam begin 1973 plotseling te overlijden, nota bene op de dag van zijn 54<sup>e</sup> verjaardag. Een kleine tien jaar geleden kwam dochter Ria op tragische wijze om het leven. Ze was pas 24. En alsof dat nog niet erg genoeg was, werd schoonzoon Ton ziek, evenals zoon Henk die eind 2012 aan ge gevolgen van zijn ernstige ziekte op 65-jarige leeftijd kwam te overlijden. Toch was het niet alleen maar kommer en kwel in Lenie's leven. Er waren ook mooie tijden, mooie dagen, mooie momenten. Waar ze van genoot waren de activiteiten waaraan ze na de dood van Ria ging deelnemen, zoals zwemmen, volksdansen, jeu-de-boulen en kaarten En waar ze maar wat blij mee was en dankbaar voor was, dat waren haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Die waren haar grootste geschenk, zoals ze altijd zei. Belangstellend en zorgzaam, tot op het overbezorgde af, zichzelf wegcijferend, een echter moeder en oma voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen die haar voortaan missen. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op het parochiekerkhof aan de Margrietlaan, in het graf waar indertijd haar man Jan en haar dochter Ria werden begraven.

Op zondagmiddag 7 juli werd in St. Odiliënberg **Sam Sars** uit Herten gedoopt (moeder komt uit Berg) en in Herkenbosch **Casper Mom** waarvan de ouders nog niet zo lang in Herkenbosch wonen. Evenmin als Sam familie is van onze diaken Sars, zo is Casper nog minder familie van onze diaken Mom.

#### **Wit U ons in deze zware (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: *NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina Montfort*

St. Odiliënberg: *NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus Vlodrop*

In deze periode lopen wij met name collectegeld mis (nu al 40% minder dan anders). Naast het kaarsengeld en de inkomsten uit Misintenties draaien onze parochies daar met name op.

#### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)