



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 20 (13 augustus 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

inleiding

De vakantietijd is normaal gesproken ‘komkommertijd’, een tijd waarin weinig of niets te doen is, zelfs zo weinig dat nieuws moet worden ‘gemaakt’. Dat is dit jaar wel anders, met die Coronacrisis. Sinds begin juni de lockdown min of meer is opgeheven en half juli de zomervakantie is begonnen, neemt het aantal coronabesmettingen weer hand over hand toe. Dat kan en mag zorgen baren. Ligt een tweede lockdown op de loer? Sinds de laatste persconferentie (6 augustus) zijn sommige coronamaatregelen alweer aangescherpt. Geen reden dus om weer over te gaan tot de orde van de dag, alsof er niets gebeurd is.

Integendeel. Dat geldt niet alleen voor de Coronacrisis, maar ook voor de kerkelijke crisis die steeds duidelijker aan het licht treedt nu het erop begint te lijken dat er binnenkort nog maar één pastoor in en voor het hele cluster beschikbaar is.

‘kerkdiefstallen’

De vakantietijd is normaal gesproken ‘komkommertijd’, een tijd waarin weinig of niets te doen is, zelfs zo weinig dat nieuws moet worden ‘gemaakt’. Dat lasen we zojuist al, maar het nieuws van de afgelopen kerkdiefstallen hoeft niet te worden gemaakt. Dat heeft zich vanzelf aangediend. Daar was de diefstal van elektrische fietsen tijdens de zondagse Mis in de basiliek van Berg. En daar was de diefstal van noveenkaarsen in de kerk van Posterholt. Fietsdiefstallen, en al zeker van e-bikes is in deze tijd niets bijzonders meer, integendeel. Zelfs aan de ketting zijn ze niet meer veilig. Zeker niet onder aan de kerkberg, als de Mis aan gang is (ervan uitgaande dat niemand te laat komt of eerder weg gaat). Als kerkganger kijk je na de Mis wel vreemd op als je fiets niet meer staat waar je hem voor de mis nog hebt neergezet. Als kerkbestuur proberen we er natuurlijk iets aan (tegen) te doen. Er wordt aan camerabewaking gedacht. Voorlopig echter de uitnodiging om de fiets niet beneden maar boven op het pleintje voor de basiliek neer te zetten en aan het hek van de verwarmingskelder vast te ketenen. Wat die kaarsendiefstal in Posterholt betreft heeft die camerabewaking al goed gewerkt. Die diefstal is inmiddels dankzij camerabewaking opgelost. Niet alleen kon daarmee de dader worden opgespoord, maar ook door de politie worden aangehouden. Vooral ook omdat de dief geen onbekende is proberen we de zaak zo ‘charmant’ mogelijk op te lossen resp. de schade op hem te verhalen.

Parochiële herstructurering en vernieuwing (of omgekeerd)

De vakantie is normaal gesproken ‘komkommertijd’, een tijd waar weinig of niets te doen is, zelfs zo weinig dat nieuws moet worden ‘gemaakt’. Dat lasen we al eerder in deze nieuwsbrief. In de ‘Vaticaanse zomer’ is het echter vaste prik dat juist in deze periode lijvige documenten verschijnen die de moeite waard zijn om eens goed te lezen en te bestuderen. Ook deze zomer was het weer zover en publiceerde de Congregatie voor de Clerus op 20 juli j.l. een door de paus goedgekeurde instructie van 124 paragrafen met als doel “de missionaire vernieuwing van de parochie onder de aandacht te brengen”. Geen nieuwe wetten, maar een reeks verduidelijkingen op al bestaande wetgeving, vooral over de manier waarop de bisdommen en parochies worden vormgegeven (herstructurering). Er zijn steeds minder priesters, leken vullen het gat op, maar in welke mate? Bij de presentatie maakte een Vaticaanse functionaris duidelijk dat vooral ‘twee extremen’ vermeden moeten worden: ofwel, enerzijds “een parochie waar de pastoor en de andere priesters zich over alles ontfermen, alles in hun eentje beslissen en de andere leden van de geloofsgemeenschap een

marginale rol toekennen van hoogstens uitvoerders". En anderzijds "een soort van 'democratische' visie, waarin de parochie geen pastoor meer heeft, maar enkel functionarissen - geestelijken en leken – die leiding geven aan de verschillende afdelingen op een wijze die omschreven kan worden als een bedrijf".

Nu onze buurtpastoor Schnackers van Vlodrop op zaterdag 15 augustus a.s. officieel afscheid neemt en pastoor L'Ortye inmiddels al (per 1 juli j.l.) officieel tot administrator aldaar is benoemd, is het natuurlijk zaak dit document eens goed te bestuderen en te kijken in hoeverre het voor ons tot voordeel kan zijn om ons parochiecluster zodanig in te richten niet zozeer dat alle zes parochies 'administratief' kunnen blijven functioneren, maar dat we als parochie(s) kunnen blijven waarmaken waar we uiteindelijk toch voor staan: een 'permanent teken van de Verrezen Heer temidden van zijn volk' te zijn. Die omschrijving van een parochie geeft al genoeg stof tot nadenken. Want zijn we dat nog wel? Die omschrijving wijst in ieder geval ook en vooral naar het wezenlijk missionaire karakter van een parochie. Zijn we in onze parochie(s) alleen maar op onszelf gericht, of ook en vooral op anderen? Dit vraagt om een vernieuwing van parochiestructuren, een vernieuwing die tot een 'spirituele dynamiek' leidt en tot een pastorale bekering op basis van de verkondiging van Gods Woord, het sacramentele leven en het getuigenis van de naastenliefde. De 'cultuur van ontmoeting' die aldus ontstaat moet de noodzakelijke context bieden om dialoog, solidariteit en openheid te bevorderen. Op deze manier zullen parochiegemeenschappen een echte 'kunst van begeleiding' kunnen ontwikkelen. In het bijzonder beveelt de instructie het getuigenis aan van geloof in naastenliefde en het belang van zorg voor de armen, die de parochie a.h.w. vanzelf evangeliseert. Verandering is dus het motto, maar dan omwille van de inhoud en niet van de structuur; de inhoud waar het toch om gaat, om moet gaan, willen we trouw blijven aan onze roeping en zending als christenen in de wereld van vandaag. Dat we geen 'schijnheiligen' zijn, maar ware heiligen die hun verbondenheid met de Verrezen Heer en zijn Kerk niet onder stoelen of banken steken. Al met al genoeg stof tot nadenken en voldoende aanleiding om er binnen ons parochieel samenwerkingsverband werk van te maken.

Personalia

Zaterdagmiddag 8 augustus namen we in de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van **Toos Nijskens-Pijls (1935-2020)**, weduwe van Harrie Nijskens (1931-2020), van wie wij begin dit jaar al afscheid moesten nemen. De laatste tijd verbleven ze in een zorgcentrum in Wessems, nadat ze daarvoor ook al een poosje in het zorgcentrum in Berg hadden gewoond. Geboren en getogen was Toos in Buggenum om met haar huwelijk in 1960 naar Melick te verhuizen en de oude kapelanie op de kerkberg aldaar te betrekken. Een leven in dienst van het gezin dat ze samen stichtten en van het agrarisch bedrijf dat ze samen opzetten. Toen de kinderen eenmaal het huis uit waren en het bedrijf opgedoekt kwamen ze hier in Posterholt aan de St. Matthiasweg wonen en raakte haar man Harrie betrokken bij het werk in de kerk, niet alleen als acoliet maar ook als lid van het St. Matthiaskoor. Toos' beginnende dementie was er de oorzaak van dat ze niet meer thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving konden blijven wonen en in een zorgcentrum moesten worden. In huize St. Jozef Wessems kwam ze op dinsdag 4 augustus j.l. toch nog onverwacht snel te overlijden. Na de uitvaartdienst, die werd opgeluisterd door Mieke en Petra Crins, vond in Roermond de crematie plaats.

Op maandagmorgen 10 augustus vond in de St. Matthiaskerk van de Posterholt de uitvaart plaats van **Lies Montforts-van der Vorst (1926-2020)**, sinds 2001 weduwe van Nelis Montforts (1927-2001). Geboren en getogen in Posterholt, aan de Roermondseweg, trok ze

met haar huwelijk in 1950 naar de geboorteplaats van haar man Nelis in Pey. Vier jaar later betrokken ze echter een eigen gebouwd huis in de ouderlijke boomgaard aan de Reijpenweg in Posterholt. Terwijl haar man Nelis buitenshuis de kost verdiende, bleef Lies thuis om voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen te zorgen. Haar beide dochters en later ook haar beide kleinkinderen waren alles voor haar. Ze maakte een moeilijke periode door toen haar man Nelis negentien jaar geleden overleed. Ze herkreeg zich en pakte de draad van het leven weer op. Er kwamen zelfs twee achterkleinkinderen die haar veel levensvreugde brachten. De afgelopen maanden begon haar gezondheid achteruit te gaan en raakte ze steeds meer op de hulp en steun van anderen aangewezen. Mede dankzij de goede zorgen van haar kinderen is ze echter tot het laatste toe thuis in haar eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, waar ze op dinsdag 4 augustus j.l. ook kwam te overlijden. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Ronny Verkoulen en zijn zus Tanja, vond ze haar laatste rustplaats bij haar man op 't Sittert.

Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgekomen corona-virus. Wees een Beschermers voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Wit U ons in deze zware (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina Montfort

St. Odiliënberg: NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus Vlodrop

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl