



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 24 (28 september 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

## inleiding

Het kan snel gaan in coronatijd. De vorige nieuwsbrief met de aankondiging van de speciale TV-Mis vanuit Lourdes was nog niet de deur uit, of er kwam het bericht dat die vanwege de coronacrisis toch niet door ging. In plaats daarvan werd er een Mis uit Vinkeveen uitgezonden. Wat de link tussen Vinkeveen en Lourdes is, blijft in de lucht hangen. Misschien is er helemaal geen link en had het net zo goed Lutjebroek kunnen zijn. Wat ook niet doorging (maar al langer bekend was) was onze reis naar de Mont-St. Odile in de Elzas. Die is verplaatst naar volgend jaar juni, in de hoop dat de Coronacrisis dan voorbij is; in ieder geval zover voorbij is dat er geen al te grote beperkingen meer gelden. Wat wel doorging was de installatie van de nieuwe pastoor-deken van Roermond, Alexander de Graaf Woutering, afgelopen zondagmiddag (27 september j.l.) in de Roermondse kathedraal, zij het ook weer in besloten kring. Zijn curriculum publiceerden wij al in Roerkerknieuws van 17 mei j.l. (nr.10). De pastoor van Swalmen en Asselt en die van de Roerstreek traden op als getuigen.

## positieve lichamelijke effecten van 'stilte'

De Franse neurowetenschapper Michel Le Van Quyen heeft onlangs een boek geschreven ("wat stilte met je hersenen doet") dat neurowetenschappelijke bevindingen koppelt aan een pleidooi van rust, stilte, dagdromen en boswandelingen. Natuurlijk weten wij 'gelovigen' (hopelijk ook uit ervaring) welk een weldadige werking van rust en stilte uitgaat, toch is het goed om te lezen dat ook 'ongelovigen' daarvan kunnen en willen meepraten. *"Le Van Quyen begint met de vaststelling dat ons brein in rust eigenlijk gonst van activiteit, door wat men het 'defaultnetwerk' noemt. Deze 'rusttoestand' herstelt de schade door stress, ontgift de burn-out, bevordert de neurogenese, versterkt het geheugen en stimuleert de creativiteit. Even wegdromen blijkt dus helemaal geen tijdverspilling te zijn. Stilte en rust zijn nuttig en noodzakelijk voor onze gezondheid, zeker tegenover het lawaai, de doe-verslavingen, stress en het scherm voor het slapengaan. Le Van Quyen beveelt aan goed te letten op je ademhaling en voldoende ontspanning te nemen, zoals een siësta van 10 tot 15 minuten. Zelfs knipperen met de ogen zorgt voor een fractie rust voor ons brein. Hij gaat hierop door met een appèl om stil te leren luisteren, om leegte te scheppen voor elkaar en 'onze hersenen open te stellen'. Door spiegelneuronen treedt onze empathie in werking, terwijl een portie oxytocine voor een goed gevoel zorgt. Tot slot volgen zijn prille ervaringen met meditatie en zenboeddhisme. Ook deze praktijken werden onder de scanner onderzocht. 'Ontdaan van folkloristische en religieuze aspecten' worden aandachtstechnieken al therapeutisch ingezet bij piekeren, depressie of trauma. En al geeft hij aan dat het bij sommige zaken om een raadsel gaat, toch moet het hem van het hart dat ook het 'oceanisch' gevoel van mystiek al ergens gedetecteerd werd"* (KN).

## 'roepingentekort'

Niet alleen bij het kerkelijk ambt van priester en diaken, niet alleen bij het religieuze leven en het (kerkelijk) huwelijk is er sprake van een roepingentekort, ook bij het parochieel vrijwilligerswerk is dat het geval. Steeds meer werkgroepen die uit elkaar vallen, gewoon omdat er niemand meer is die mee wil doen, laat staan de kar trekken. Op dit moment is er in *St. Odiliënberg* dringend behoefte aan mensen die eens in de zoveel tijd de basiliek willen poetsen. Afgelopen zomer heeft aankomend Zr. Edith samen met haar zus Jacinta zowel de

basiliek als de Mariakapel een grote schoonmaakbeurt gegeven, maar het kan beslist geen kwaad dat vóór Kerstmis en vóór Pasen weer eens ter herhalen. Wie doet er mee? Men kan zich opgeven bij Zr. Jacqueline, tel. 532 074. Ook zoeken wij nog 'suppoosten' die van april tot en met september enkele dagdelen per week de basiliek voor bezoekers open willen stellen en waar nodig of wenselijk nog wat tekst en uitleg kunnen geven. Opgave is mogelijk bij de coördinator van de basiliekwacht, Marlou Roeleveld, tel. 06 339 29 470.

Maar ook buiten de basiliek en de Mariakapel is er werk aan de winkel, op en rond het kerkhof. Daar zijn mensen van de sjoeffelploeg maandelijks in de weer om onkruid te wieden, dorre bladeren en takken bijeen te harken en af te voeren, etc. Wie helpt mee? Op dit moment telt de sjoeffelploeg nog maar twee leden. Die kunnen en mogen we er toch niet alleen mee laten zitten? 'Geroepenen' kunnen zich melden bij Octave Hansen, tel. 401 829. Op dit moment wordt in *Posterholt* hard gewerkt om het parochiekerkhof vóór Allerzielen weer op orde te krijgen. Naast het gebruikelijke werk (schoffelen en onkruidvrij maken van het kerkhof) worden momenteel ook de zijpaden afgeschraapt en voorzien van grind en wordt er aan de voorzijde de haagbeuk bijgeplant. Komende winter staat het opknappen van de zitbanken op het programma. In *Posterholt* bestaat de sjoeffelploeg nog maar uit drie personen. Ook daar kan men dus nog versterking gebruiken. Meld U ter plaatse (eens in de twee/drie weken op dinsdagochtend of bij het parochiebureau, tel. 400 275.

Ook op liturgisch (kosters, lectoren, collectanten, etc.) catechetisch (assistentie bij Communie-, Vormsel- en Huwelijksvoorbereiding, etc. ) en diaconaal vlak (ziekenbezoek, verwelkoming van nieuwkomers, koffiezetters en –schenkers), etc., op bestuurlijk en organisatorisch niveau kunnen wij nog heel wat man- en vrouwkracht gebruiken. Waarom zou U niet geroepen zijn, waar dan ook Uw steentje bij te dragen aan het kleinere of grotere geheel waar de parochie en/of het cluster voor staat? Schroom niet om eens contact op te nemen met Uw pastoor om samen te kijken wat U roeping in deze zou kunnen zijn.

### **Kruisen en kapellen**

Het afgelopen jaar is door leden van de regionale afdeling Roermond-Roerdalen van Stichting 'kruisen en kapellen' (SKKL) gewerkt aan de inventarisatie van kruisen, kapellen en beelden in de gemeente Roerdalen. Dankzij een kleine subsidie van de gemeente Roerdalen zijn alle gegevens opgevoerd op de (vrij toegankelijke) website [veldkruus.nl](http://veldkruus.nl). Op deze website kan men per gemeente de objecten bekijken, zoals die door middel van symbolen zijn opgevoerd op een overzichtskaartje. Door deze aan te klikken komen de foto's en omschrijvingen in beeld. Teven biedt de site de bezoekers de mogelijkheid bij ieder item opmerkingen, aanvullingen en correcties te plaatsen. Voordat deze ook echt verwerkt worden dient echter met de vicevoorzitter, Wim Clout uit Herten, contact opgenomen te worden, email: [wimclout17@gmail.com](mailto:wimclout17@gmail.com) of tel. 06 34 29 92 34.

### **kerkverwarming en Corona (2)**

In verband met het aanstaande stookseizoen schreven wij hierover al onze vorige editie. Het buurbisdom Aken liet hierover onlangs het volgende weten: *“Bei der Erwärmung der Raumluft wird gleichzeitig die relative Luftfeuchte reduziert. Hierdurch verkleinern sich die Aerosole, die sich dann weiter im Kirchenraum verteilen können und schlechter von Masken zurückgehalten werden können. Daher sollten folgende Maßnahmen umgesetzt werden: (1) Die relative Luftfeuchte zwischen 50 und 60 % halten. Einerseits ist in diesem Feuchtebereich die Infektionsgefahr durch das Virus verringert, andererseits ist ein ausreichender Schutz eventuell vorhandener wertvoller Ausstattungsstücke gegen Trocknungsschäden gegeben.*

*(2) Die Kirche zum Gottesdienst nicht zusätzlich aufheizen. Bei einer konstanten Raumtemperatur entspricht die Temperatur der Wandoberflächen fast der der Raumluft. Luftbewegungen werden weitestgehend reduziert. (3) Heizungen, die die Wärme an einzelnen Stellen in den Raum einbringen, sollten bereits ca. 30 Minuten vor dem Gottesdienst ausgeschaltet werden. Jede punktuelle Wärmeeinbringung führt zu großen Luftbewegungen, die vermieden werden sollten“.* Daar kiezen ze dus het zekere voor het onzekere en wordt er tijdens de diensten dus niet gestookt, wel ervoor.

### **Carnaval in Coronatijd**

Op 18 september j.l. publiceerden gezamenlijke Carnavalsverenigingen in Roerdalen het volgende perscommuniqué: *“Net wie de zomer en de wintjer is de vastelaovend ouch ein belangriek seizoen det neet zomaar veurbie geit. Zo gaer wie sommige de kersboom optuge zitte veer es Roerdaler vereniginge ós ózze sjteek op. ’t Geveul óm same te viere, same te genete en same te belaeve is de krach die ós vastelaovesgekke oet de Roersjtreek drief. Zo wie det geer det van ós gewind zeet doon veer det mit eine gekke sjlaag, vööl sjaele zeiver maar baovenal mit groot respek en verantjwaordelikheid nao mekaar toe. COVID-19 of neet, dees waardes blieve ten alle tieje geljig. Vastelaovend zal dus altied blieve laeve! Ein sjoon traditie die nooit verlaore moog gaon. Zeker neet es ’t aan ós lik. Dao make veer ós same sjterk veur. Det wilt neet zègke det veer ós kinne vrieware vanne huidige wet-en-regelgaeving. Veer höbbe derhalve same besjlaote det idder vereniging nao de meugelikhede kiek binne ’t eige dörp óm de vastelaovend in te völle binne de geljende wettelijke kaders. Veer blieve natuurljik in euverlik mit mekaar, de gemeente en de Veiligheidsregio en zólle uch blieve informere euver de óntwikkelinge”.*

### **personalia**

Op dinsdagmorgen 22 september j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Albert Pieter Marie (Ab) Rongen (1941-2020)** uitgeleide. Geboren en getogen in (Horst-)America, als zoon van het plaatselijk hoofd der school. Al op de lagere school bleek zijn creativiteit en liefde voor de bouw. Hij koos uiteindelijk voor de architectuur en liep stage bij architectenbureaus in Venray en Krefeld. Zijn eerste werkgever was een architectenbureau in Echt. Hier leerde hij ook Tiny van der Vorst uit Koningsbosch kennen met wie hij 1972 trouwde. Ze betrokken een door hem zelf ontworpen huis aan de Van der Landelaan in Herkenbosch, waar ook hun twee kinderen Cécile en Emile opgroeiden. Muziek vormde zijn grootste hobby. 40 jaar lang was hij muzikant en later ook bestuurslid van de muziekvereniging (fanfare) “St. Caecilia” in zijn geboortedorp America. Ook stond hij aan de wieg van het orkest “Symphonic Impulse” voor talentvolle amateurs en conservatoriumstudenten dat tien jaar heeft bestaan en vele succesvolle projecten realiseerde. De laatste jaren was hij nauw betrokken bij de publicatie van allerlei boeken, waarvan die over de Beatrixmijn en die over de Roermondse Munsterkerk de bekendste zijn. Zelf schreef hij boeken over de honderdjarige toneelvereniging en het evenoude muziekgezelschap in zijn geboortedorp America, en nog een boek over de muzikale kwaliteiten van de familie Rongen in de afgelopen honderd jaar. Een veelzijdig leven waaraan op donderdag 16 september j.l. een einde kwam. Zo’n veelzijdig leven dat de herinnering eraan niet op een prentje paste, maar in de vorm van een boekje meegenomen kon worden. Na de uitvaartdienst, waarin gesproken werd door zijn broer Evert, zijn kinderen Cécile en Emile en Jan Kraak namens de Roermondse Probusclub waarvan Ab sinds 2017 lid van was, volgde de begrafenis op ons kerkhof.

Op zaterdagmorgen 26 september hielden we in de St. Matthiakerk van Posterholt de uitvaartdienst voor **Wilhelmina Christina Hubertina Anna (Annie) Boosten-Boesten (1928-2020)** v/h van de Zwartemolenweg. Geboren en getogen in Klimmen trouwde ze met haar dorpsgenoot Herman Boosten (1925-1983). In verband met zijn werk verhuisde het jonge paar naar Geleen waar hun kinderen Pierre, Christie en Marion opgroeiden. Toen Hermans pensioen in zicht begon te komen, kwam hij echter in de zomer van 1983 plotseling en vroegtijdig te overlijden. Het was een harde klap en het heeft Annie heel wat pijn en moeite gekost de draad van het leven weer op te pakken. Wat haar daarbij zeer geholpen heeft is dat ze op haar 57<sup>e</sup> nog voor het rijbewijs opging. Ze kwam hier in Posterholt, aan de Zwartemolenweg, wonen. Het was in die periode dat de eerste kleinkinderen werden geboren, die weer de nodige kleur in haar leven brachten. Haar oude dag brachten ook de nodige gebreken met zich mee, maar ook die 'hobbels' werden stuk voor stuk genomen, zodat haar 80<sup>e</sup> nog groots gevierd kon worden. Een vrij zeldzame vorm van dementie was er de oorzaak van dat ze drie jaar geleden in Roermondse zorgcentrum de Pollart moest worden opgenomen. De viering van haar 90<sup>e</sup> verjaardag twee jaar geleden was een van de laatste hoogtepunten in haar leven, evenals de geboorte van haar eerste achterkeinkind Len. Een herseninfarct leidde onlangs het einde van haar leven in, het einde dat zich op maandag 21 september j.l. aandiende nadat ze daags ervoor nog de ziekenzalving had ontvangen. Na de uitvaartmis op geluisterd door schoondochter Gertie en Willeke Simons, volgde in Baexem de crematie.

Diezelfde zaterdagmiddag werd in de basiliek van St. Odiliënberg **Fie Theunissen** gedoopt, zusje van Tuur en Ties die al eerder alhier werden gedoopt.

#### **Wit U ons in deze zware (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: *NL52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 54 INGB 000 1054 893 tnv RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 013 4704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina Montfort*

St. Odiliënberg: *NL 58 RABO 0138 1020 82 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 of NL 63 INGB 0001 170 840 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 01546 00512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus Vlodrop*

#### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 – [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 – [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)