



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 09 (11 mei 2020) – clustersecretariaat@roerkerken.nl

inleiding

Na de laatste persconferentie van onze regering op 6 mei j.l. hadden we gehoopt wat naders te horen over het kerkelijk leven na 1 juni a.s. Helaas is er van dat front nog niets vernomen (“nichts Neues im Westen”), zodat ons geduld (minstens toch nog even) op de proef wordt gesteld. Veel nieuws is er dit keer dus (nog) niet te melden, maar wel dingen waarvan wij hopen dat ze ons van ons dienst kunnen zijn bij het vruchtbaar beleven van deze crisistijd. Per slot van rekening hoeft niet per sé in de kerk te bidden: je kun immers overal bidden. Mensen gebruiken deze uitspraak meestal als alibi om niet meer naar de kerk te hoeven gaan, maar nu dat niet meer kan en mag, is het ineens geen alibi meer, maar eerder een dringende uitnodiging om er des te meer werk van te maken, van Jezus’ uitnodiging om altijd te bidden en daarin niet te versagen (Luc.18,1). En dat niet alleen tot welzijn van onszelf, maar ook van onze Kerk in het algemeen, ja zelfs tot lof en eer van Gods Naam!

IJsheiligen

Vandaag (11 mei) is de eerste der zogenaamde IJsheiligen, de heilige Mamertus, morgen (12 mei) gevolgd door het H. Pancratius, overmorgen (13 mei) door de H. Servatius en op 14 mei tenslotte de H. Bonifatius, maar dan niet die in 754 in Dokkum werd vermoord, maar zijn naamgenoot, de Romeinse martelaar die in Tarsus gedood werd tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus (307). In Duitsland telt men ook nog de H. Sophia van Rome (15 mei) tot de ijsheiligen. De eerste berichten over deze “strenghe heren” dateren van rond het jaar 1000. Zij ontleen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na IJsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in West-Europa nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Hij begint meestal rond 7 mei met een koude noordenwind. Na deze dagen komt er in onze streken geen nachtvorst meer voor (“Wereld Feesten Almanak”).

Misschien dat de IJheiligen ons ook in deze tijd van (corona-)crisis van dienst kunnen zijn. Ze kunnen ons namelijk helpen om tegen de achtergrond van de ‘versoepelingen van de coronamaatregelen’ toch niet al te hard van stapel te lopen: wie ‘de bloemetjes te vroeg buiten zet’ kan wel eens op de koffie komen ...

gebedsdag tegen het coronavirus (14 mei)

De paus sprak onlangs zijn steun uit voor de oproep aan “gelovigen van alle religies zich spiritueel te verenigen op 14 mei a.s. Een dag van bidden en vasten om God te vragen de mensheid te helpen de pandemie te overwinnen”. Vandaar zijn oproep: “Bid, vast en doe

werken van naastenliefde". Het idee voor de wereldwijde gebedsdag kwamen vanuit het Comité voor Menselijke Broederschap, dat werd opgericht nadat de paus en de groot-imam Ahmed al-Tayeb in 2019 het document van Abu Dhabi tekenden (KN).

Toeval of niet: 14 mei is ook de feestdag van de H. Corona, die leefde halverwege de tweede eeuw in Egypte of in Syrië. Sinds 996 worden haar relieken in Aken (!) bewaard. Keizer Otto III liet ze dat jaar daarheen overbrengen. Het levensverhaal van de H. Corona is verbonden met dat van de heilige Victor van Damascus. Vaak worden ze ook samen genoemd. Victor was een Romeinse soldaat, die in Damascus diende ten tijde van keizer Antoninus Pius. Vanwege zijn christelijk geloof werd hij gemarteld en terechtgesteld. Zijn ogen werden uitgestoken en hij werd onthoofd (wikipedia). Het verhaal wil dat Corona, een jong meisje nog, hem bijstond tijdens zijn marteling. Zij troostte hem en moedigde hem aan om vol te houden. Volgens de ene legende was ze de vrouw van een andere soldaat, en volgens een andere legende was ze de vrouw van Sint-Victor zelf. Vanwege haar hulp aan Victor werd ze gearresteerd en ook ter dood veroordeeld. Haar marteldood, zou eruit bestaan hebben dat ze aan twee met touwen neergebogen palmbomen werd vastgemaakt. De palmbomen werden vervolgens losgelaten waardoor ze in tweeën zou zijn gerukt.

Nabij het Noord-Italiaanse dorp Feltre, aan de voet van de berg Miesna, staat een kerk die aan de heilige Victor en Corona is toegewijd. Deze kerk zou na de Eerste Kruistocht, door terugkerende kruisvaarders, zijn gesticht. In (Neder-)Oostenrijk is er zelfs een dorpje (ski-gebied) dat luistert naar de naam St. Corona am Wechsel! De bedevaart tot de H. Corona aldaar vindt haar oorsprong in een beeldje van deze heilige dat er in 1504 werd gevonden. Daar wordt Corona als beschermheiligen tegen ziektes aangeroepen, met name onder het vee.

Het kan geen kwaad de voorspraak in te roepen van deze heilige die haar naam deelt met het virus dat ons ondertussen al maandenlang in zijn greep houdt. Volgens een Duits gebedsprentje geldt de heilige Corona "seit frühester Zeit als Schutzpatronin gegen Krankheiten und Seuchen". Zo lezen wij op een andere prentje: *"Wir schreiben das Jahr 2020. 'Corona' hält die Welt in Atem, ein Virus das nach seinem Aussehen benannt wurde. 'Corona' (lateinisch) heißt übersetzt 'Kranz' oder 'Krone'. Vielleicht haben Sie das Wort 'Corona' aus dem Jahr 1999 auch noch in einem anderen, schöneren Zusammenhang in Erinnerung. Denn auch der Strahlenkranz der Sonne, den man mit bloßem Auge nur bei einer totalen Sonnenfinsternis sehen kann, heißt Corona. Diese seltene Naturereignis durften wir damals, vor gut zwanzig Jahren, in Deutschland erleben. Eine eher unbekannter Heilige trägt ebenfalls den Namen Corona. Sie war eine frühchristliche Märtyrerin, die verhaftet wurde, weil sie Menschen trösten wollte, die gemartert wurden. Sie erlitt das Martyrium bereits im Alter von 16 Jahren. Tatsächlich gilt sie auch als Patronin gegen Seuchen"*.

Noveengebed in coronatijd (uit het Duits vertaald)

Heer, ontferm U over ons – *Christus, ontferm U over ons* – Heer, ontferm U over ons.

Heilige Maria Moeder van God, *bid voor ons*.

Heilige Maria, heil der zieken, *bid voor ons*.

Heilige Corona, *bid voor ons*.

Heilige Corona, beschermheilige tegen epidemieën, wij vragen U:

Voor alle allen die door het coronavirus zijn getroffen: *bid voor hen*.

Voor alle artsen en werkers in verpleging en zorg: *bid voor hen*.

Voor allen die dit virus en de gevolgen daarvan bestrijden: *bid voor hen*.

Voor alle die zich in quarantaine bevinden, *bid voor hen*.
Voor allen die zich zorgen maken en bang zijn: *bid voor hen*.
Voor allen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden: *bid voor hen*.
Bij de ontwikkeling van een doeltreffend vaccin: *sta ons bij*.
Bij de indamming van deze ziekte: *sta ons bij*.
Om wijsheid en bezonnenheid bij het nemen van beslissingen: *sta ons bij*.

Laat ons bidden: *almachtige God, Gij die onze zonden vergeeft en onze gebreken geneest, Gij hebt ons Uw Zoon gezonden opdat Hij onze ziekten zou dragen: wij bidden U in deze tijd van crisis en nood, zie genadig op ons neer en wees de liefde en goedheid indachtig, waarmee Gij altijd en overal naar Uw volk hebt omgezien. Aanvaard ons gebed en offer en verhoor ons op voorspraak van de H. Corona. Wend deze ziekte van ons af; laat allen die eraan lijden weer beter worden; bescherm hen die er tot nu toe door Uw goedheid voor gespaard bleven en laat deze plaag niet verder om zich heen grijpen. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.*

Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen)

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.*

En verder ...

de site van het Roermondse parochiecluster (www.roermondparochiecluster.nl) waarop U zelfs dagelijks een Mis kunt volgen. Dat is geen rechtstreekse uitzending, maar dat geeft u de gelegenheid om op elk gewenst tijdstip te kijken. Een Duits aanbod uit de regio is te vinden op www.kirche-selfkant.de. "Taglich (auch samstags und sonntags): 18.00 Uhr Heilige Messe; 19.00 Uhr Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit eucharistischer

Anbetung uns eucharistischem Segen . Jeden Sonntag zusätzlich Heilige Messe: 10.30 Uhr. Jeden Freitag zusätzlich: 20.00 Uhr Lobpreis und eucharistische Anbetung und Krankensegen“. Uit de Selfkant kwam onlangs nog de volgende (aanvullende) berichtgeving: "Wir feiern jeden Tag um 18 Uhr (in der St. Hubertuskirche in Süsterseel) die Messe, um 19 Uhr ist dann zusätzlich noch eine eucharistische Andacht mit Gebet gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sonntags ist zusätzlich eine Messe um 10.30 Uhr . Freitags ist zusätzlich eine eucharistische Anbetung, gestaltet von der Lobpreisband, um 20.00 Uhr. Freitags um 18.00 Uhr wird die Messe als Kindermesse gestaltet“.

Andere mogelijkheden vindt U op de bisdomsite: <https://www.bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen>. Van maandag tot en met zaterdag verzorgt de KRO-NCRV een livestream van de Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de Mariakapel van Hilversumse St. Vituskerk. Die is online te volgen via <https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk>. Om 19.00 is op die site ook een dagsluiting te volgen.

Nieuws van het front

Het feest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus afgelopen **vrijdag 8 mei j.l.** is minstens in St. Odiliënberg niet geruisloos voorbij gegaan. 's Morgen waren er zelfs twee Missen in de basiliek, terwijl in de late middag nog de plechtige Vespers van het feest (onder uitstelling van het Allerheiligste) gezongen werden. Voor de Vespers was aanvankelijk de bisschop uitgenodigd en hij had ook al toegezegd te komen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Hij is in ieder geval voor volgend jaar weer uitgenodigd.

De traditionele fietsbedevaart naar het Birgeler Pützchen onder auspiciën van de Melicker Seniorenvereniging op de derde woensdag van mei (**20 mei a.s.**) komt vanwege de coronacrisis te vervallen.

Op dit moment denken we al na over de vormgeving van de (sacraments-)processie die wij ieder jaar op Sacramentsdag in St. Odiliënberg en in Herkenbosch houden, of beter gezegd op de zondag na Sacramentsdag, dit jaar op **14 juni a.s.** Vanwege de coronamaatregelen kan er dit jaar natuurlijk geen sprake zijn van een gewone processie. Hoe die dan wel zal uitzien, oftewel hoe die dag toch in het teken van het H. Sacrament (het Allerheiligste) gezet kan worden, over die vraag beraden we ons op dit moment.

Ziekenzorg en hulpverlening

De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt natuurlijk de uitzondering op de regel. Ook en de ziekenhuizen en zorgcentra kan en mag er gewoon bediend worden. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen doen (al is het een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al wonderen doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of geen mensen over de vloer krijgt.

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154

Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl