



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 52 (3 maart 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding

Op dinsdag 23 februari (de dag van de zoveelste persconferentie) werd gemeld dat de derde (Corona-)golf een feit is. Dat mag te denken geven, daar hebben we mee te dealen, ook al is de roep om versoepelingen groter dan ooit, al was het maar om (met name) de sociaal-economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Daarom gaat de deur voorzichtig op een kier.

Op vrijdagmorgen 26 februari j.l. kwam gerechtshof in Den Haag met haar (uitgestelde) oordeel over de avondklok. Het kabinet mocht bij de invoering van de avondklok wél gebruikmaken van een noodwet. Hiermee is het hof het dus oneens met de rechtbank, die eerder bepaalde dat de avondklok per direct moest worden opgeheven. Het gerechtshof oordeelde dat er wel degelijk sprake was van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. “De coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding”, aldus het hof. Daarnaast is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is “en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn”. Omdat beroep (cassatie) is aangetekend wordt dit nog vervolgd. Het proefproces inz. de avondklokboetes loopt ook nog.

Op zaterdag 27 februari j.l. was het trouwens een jaar geleden dat de eerste Coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Een jubileum dat zoals dat van de eerste lockdown binnenkort (15 maart), bepaald geen feestelijke gevoelens oproept.

speciale website: Vier Pasen!

“Vier Pasen”. Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week is de speciale website vierpasen.nl online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart, omdat de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders gevierd moet worden. De campagne “Vier Pasen” wil net als de eerdere campagne “Vier Kerstmis” mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan. ‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. Op (paas-)zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2. Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. In de Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

digitalisering

Als er één ding is dat we met z'n allen het afgelopen jaar geleerd hebben, dan is het wel onmisbaar 'echt contact' is. Ja, alle technische mogelijkheden zijn prachtig en heel praktisch om ons werk, school en ons sociale leven min of meer door te laten draaien. Maar alle techgoeroes die meenden dat we prima volledig virtueel konden samenleven, hebben toch keihard ongelijk gekregen tijdens deze oeverloze lockdown. Hoe waardevol en soms zelfs onmisbaar ook; die technologie blijft op z'n best een aanvulling, maar zal nooit een vervanging worden. Sterker nog, zodra ze dat wel dreigt te worden, gaat er iets mis. We horen inmiddels steeds meer alarmerende berichten over de geestelijke gezondheid van met name jongeren. Stress, burn-outklachten, depressies, zelfs suïcidale neigingen nemen schrikbarend toe, juist bij hen die in de meest zorgeloze periode van hun leven zouden moeten zijn. We kunnen dat echt niet langer afdoen met een minzaam "ze stellen zich aan, ze zijn niks gewend, ze hebben de oorlog niet meegemaakt". En zelfs wie wil volhouden dat het een luxeprobleem is, moet nog steeds erkennen dat het een reëel probleem is, met reëel lijden tot gevolg. Het probleem tekent zich niet enkel af in de schoolresultaten en geestelijke gezondheid van jongeren: ook over de relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren bestaan reële zorgen. Kenniscentrum Rutgers publiceerde onlangs de resultaten van een enquête waaruit ook een grote eenzaamheid van jongeren op dat vlak blijkt. Nu kun je met de deskundigen van Rutgers van mening verschillen over wat 'gezonde seksuele ontwikkeling' precies inhoudt, maar het signaal is hoe dan ook serieus te nemen. Een opvallend onderzoeksresultaat: online zoeken naar relaties en seks, of een substituuut daarvoor, is tijdens de lockdown niet toegenomen onder jongeren. Datingsapps of pornosites werden niet populairder, wat je misschien wel zou verwachten, en het versturen van seksueel getinte afbeeldingen nam zelfs af. Als er inderdaad een toenemende belangstelling is voor 'overspelsites' als 'Second Love', is dat toch vooral onder oudere generaties. Juist de 'digital natives' bestaat lijken prima te snappen dat dit 'echte liefde' niet kan vervangen. Er is dus geen reden om minzaam te doen over de 'jeugd van tegenwoordig', maar des te meer om hun zorgen en problemen te harte te nemen. Een belangrijke taak voor opvoeders, (groot-)ouders, leerkrachten: echt contact, over de generaties heen (KN).

De biecht als balsem voor de ziel

"Tederheid is de beste manier om met de zwakheden in ons om te gaan ... Alleen de tederheid zal ons redden van de strikken van de aanklager (vgl. Apc.12,10). Daarom is het belangrijk om Gods barmhartigheid te ontmoeten, vooral in het sacrament van de verzoening, en waarheid en tederheid te ervaren ... We weten dat de waarheid, die van God komt, ons niet veroordeelt, maar ontvangt, omhelst, ondersteunt en vergeeft ... Zij komt ons tegemoet, geeft ons onze waardigheid terug, doet ons weer opstaan ... De H. Jozef leert ons dus dat het geloof in God ook betekent dat we geloven dat Hij zelfs door onze angsten, onze kwetsbaarheid en onze zwakheden heen kan werken" (paus Franciscus in 'Patris Corde', brief van 8 december 2020 b.g.v. de opening van het St. Jozefjaar).

Van crisisjaar tot jubeljaar

In een bezinningsbrochure van de Raad van Kerken (nr. 65) lazen wij onlangs de volgende interessante gedachte: *"De maatregelen ten gevolge van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus hebben de wereldeconomie begin 2020 voor een groot deel stilgelegd met grote sociaaleconomische gevolgen. Op verschillende plekken in de wereld hebben we apocalyptische taferelen gezien. Met name in minder welvarende landen, landen met minder*

financiële buffers, zijn mensen zwaar getroffen. Ook in het welvarende Nederland zijn veel mensen geconfronteerd met onzekerheid over werk, inkomen en bedrijf. Er zijn door de overheid al snel regelingen getroffen voor bedrijven, welknemers in vaste dienst en voor een groot deel van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Echter, mensen die zich voor de crisis al in een kwetsbare positie bevonden, zijn extra getroffen. Dan gaat het om werknemers in tijdelijk, flexibel en onzeker werk en zzp'ers die buiten de algemene regelingen vallen. Van verschillende kanten klinkt de roep om deze sociaaleconomische onzekerheid van mensen in onzeker flexibel werk nu eindelijk eens aan te pakken. Er valt de vrees te bespeuren dat sociale kloven die er voor de Coronacrisis al waren, vergroot en verscherpt zullen worden ... De schok van het stilvallen van de economie en de kwetsbaarheid waar het COVID-19-virus ons van heeft doordrongen, heeft de vraag opgeroepen hoe we sociale zekerheid geregeld hebben en hoe we het zo kunnen inrichten dat mensen er niet buiten vallen. De vraag is wellicht het genademoment dat schuilgaat in de crisis. Dankzij dat moment zou het crisisjaar de betekenis van een jubeljaar kunnen krijgen. In de bijbel valt de economie stil tijdens het jubeljaar (Lec.,25). De grond, de mensen en de dieren worden een jaar met rust gelaten. Tegelijk wordt de economie gereset naar een beginsituatie. Onteigeningen worden ongedaan gemaakt, ongelijkheden opgeheven en schulden kwijtgescholden. Eenieder krijgt weer terug waar hij/zij ooit mee begon, maar met het oog op een nieuw perspectief, want dit jaar begint met de Grote Verzoendag. In de Bijbel zou je kunnen zeggen wordt met het jubeljaar een lockdown geforceerd om een nieuw perspectief mogelijk te maken en voor ogen te krijgen. Het is dit jubeljaar waar Jezus in Lucas (4,16-21) aan het begin van zijn optreden via een lezing uit Jesaja (61,1-2) naar teruggrijpt om het 'genadejaar van de Heer' uit te roepen. Door bijbelgeleerden wordt betwijfeld of het jubeljaar ooit daadwerkelijk is toegepast. Het is in ieder geval een inspirerend beeld geworden voor het aanbreken van de heerschappij van God en het ongehoorde perspectief dat daarmee samenhangt”.

Vastenactie

Viel de Vastenactie vorig jaar al (gedeeltelijk) in het water, ook dit jaar is duidelijk dat vanwege de coronacrisis het niet veel zal worden. En dat terwijl de nood in de derde Wereld hoger is dan ooit. Het feit dat er geen huis-aan-huis-collecte wordt gehouden mag echter geen reden zijn om niets aan de leniging van de nood te hoeven doen. Integendeel. In **Vlodrop** wordt tijdens de zaterdagavondmis van 6 maart a.s. (17.30uur) aandacht voor de Vastenactie gevraagd door de Indiase kapelaan Rajan uit Haelen. In Vlodrop ondersteunt men evenals vorig jaar een project in Kottarakonam (India), namelijk de afbouw van de kerk met daarin een multifunctioneel centrum. Bijdragen zijn welkom op bankrek.nr. NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. parochie H. Martinus Vlodrop o.v.v. project India. In **Posterholt** ondersteunt men ook hetzelfde project als vorig jaar, een project dat het in diverse landen (onder andere in Zambia, Congo en Bangladesh) mogelijk maakt (beroeps-)onderwijs aan te bieden, lesmateriaal ter beschikking te hebben en trainingen te verzorgen die helpen bij het opstarten van een eigen onderneming. Daardoor krijgen meer mensen uitzicht op een baan en inkomen, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In Posterholt staan er niet alleen collectebussen in de kerk opgesteld, maar kunt U ook een bijdrage overmaken op NL 21 INGB 0003 000 46 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond o.v.v. Vastenactie. Maar ook al wordt er alleen maar in Vlodrop en Posterholt echt iets georganiseerd, ook parochianen van elders uit de Roerstreek kunnen en mogen meedoen. U kunt zelfs kiezen!

Personalia

Op zaterdag 27 februari j.l. namen we in de basiliek van St. Odiliënberg afscheid van **Mr. Renier Joseph (René) Stassen (1929-2021)**, bijna 92 jaar geleden geboren in Blerick, sinds 1960 echtgenoot van José van Kerkoerle en sinds 1974 met zijn gezin woonachtig aan de (sinds kort boomloze) Kapellerlaan te Roermond. Het enige dat hem verbond met Berg was niets meer (maar ook niets minder) dan de basiliek die hij vaker voor het meevieren van de Mis bezocht én het basiliékorgel dat hij vroeger wel eens bespeelde, met name tijdens de zomer-openstelling van de basiliek op de zondagmiddag. Dat de uitvaart ook daar zou dienen plaats te vinden had hij zelfs notarieel laten vastleggen, met een *“eenvoudige Gregoriaanse Requiem-Mis, waaronder wordt gespeeld op het orgel tijdens het offertorium: ‘Du bist bei mir’ van Joh. S. Bach, en tijdens de Communio het ‘Ave Verum’ van Mozart, na het ‘In Paradisum’ twee coupletten van het lied ‘O Sterre der Zee’”*. Dit zo, in concreto vast te leggen, tekent hem eigenlijk wel ten voeten uit. Als notarieel jurist had hij graag zijn zaakjes op orde en op tijd geregeld. Maar voordat we verder over zijn leven beginnen uit te weiden, zoals U dat ondertussen in deze rubriek gewend bent, is het aangebracht om hier te vermelden wat zijn andere wensen ten aanzien van zijn uitvaart waren: *“Tijdens de Mis dient géén persoonlijke homilie te worden uitgesproken en er zullen geen lezingen, overwegingen en dergelijke door familieleden, kinderen en kleinkinderen worden gehouden”*. Daar hebben we ons bij zijn uitvaart aan gehouden en dat doen we ook hier in deze rubriek. Nadat zijn gezondheid sinds afgelopen najaar toch zienderogen achteruit begon te gaan, kwam zijn overlijden op dinsdagmorgen 23 februari toch nog enigszins onverwacht. Na de uitvaartmis in de basiliek vond hij zijn laatste rustplaats op ‘d’n Aje Kirkhaof’ in Roermond.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl