



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 55 (25 maart 2021) – www.roerkerken.nl

Inleiding

Vandaag, op het feest van Maria boodschap, is het precies een jaar geleden dat de eerste 'Roerkerknieuws in Coronatijd' uitkwam. Sindsdien zijn er heel wat edities gevolgd; in ieder geval veel meer dan we toen gedacht hadden, zoals ook de Coronacrisis veel langer duurde dan we toen voor mogelijk hielden. En terwijl iedereen hoopte dat dat we dit jaar met Pasen eindelijk weer enige versoepelingen tegemoet konden zien, lijkt er eerder sprake van een derde golf waarvoor we ons schrap dienen te zetten. De Nieuwsbrief was een poging *"om parochies te helpen om hun parochianen op afstand toch nabij te kunnen zijn"*. Daar zijn we toch enigszins in geslaagd, ook al is het op kerkelijk gebied niet meer zo erg als een jaar geleden, toen alles tot en met 31 mei op slot ging. Sinds 1 juni vorig jaar hebben we de draad van het liturgisch jaar weer op kunnen pakken en vieren we 'gewoon' verder, al is het onder het nog altijd van kracht zijnde (kerkelijke) Coronaprotocol van 10 juli 2020 ('kerkelijk leven op anderhalve meter') dat zo nu en dan weer eens de gewijzigde omstandigheden werd aangepast. Het is natuurlijk nog lang niet wat we ooit gewend waren, maar in ieder geval meer dan niets. En daar zijn we ook dankbaar voor, zoals we ook onze parochianen dankbaar zijn die zich daardoor niet laten afschrikken en trouw de zondagse (en wekelijkse) Eucharistie zijn blijven meevieren, en ons ook financieel niet aan ons lot hebben overgelaten! Het glas is ofwel halfvol ofwel halfleeg, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Het komende paasfeest nodigt ons in ieder geval weer uit het van de positieve kant te bekijken, niet alleen de crisis waarin we ons bevinden, maar ook het leven dat ons is geschonken en dat we met God en elkaar mogen delen.

Maria Boodschap (25 maart)

Het (hoog-)feest van Maria Boodschap is van oosterse oorsprong en werd in de zevende eeuw ingevoerd in Rome onder de titel 'Annunciatio Domini', zoals het Liber Pontificalis getuigt. De oosterse ritussen hebben evenals de Ambrosiaanse ritus dit feest steeds gerekend tot de hoogfeesten van de Heer. Op deze dag viert de Kerk het 'hoogfeest van de Aankondiging van de Heer', waarbij de engel van de Heer in de stad Nazareth aan Maria de boodschap bracht: "Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Hierop gaf Maria ten antwoord: "Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord". En toen zo de volheid van de tijden was gekomen, heeft de Eniggeboren Zoon van God, die vóór alle eeuwen was, voor ons mensen en omwille van ons heil door de Heilige Geest het vlees aangenomen uit de Maagd Maria en is mens geworden". Voor het feest van Maria Boodschap is in de Romeinse kalender de oude benaming 'Aankondiging van de Heer' hernomen, ofschoon het de viering is van de Heer samen met die van de Maagd: d.w.z. zowel van het Woord, dat de zoon van Maria wordt (Mc. 6,3), alsook van de Maagd, die de Moeder van God wordt. Met betrekking tot Christus vieren Oost en West dit hoogfeest als de gedachtenis van het heilbrengende 'fiat' (Jawoord) dat werd gesproken door het Mensgeworden Woord, dat bij het binnentreden in de wereld heeft gezegd: "Zie, ik kom ... Heer, om uw wil te doen" (Hebr. 10,7; Ps. 39, 8-9). Het is tevens de herdenking van het begin van de verlossing, evenals van de onscheidbare eenheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur in de unieke Persoon van het Woord. Met betrekking tot Maria viert men dit feest zowel in het Oosten als het Westen als het feest van de Nieuwe

Eva, de gehoorzame en gelovige Maagd, die door het uitspreken van haar edelmoedig 'fiat' (vgl. Lc. 1, 38) Moeder van God is geworden door de werking van de Heilige Geest, alsook de waarachtige Moeder van alle levenden: door de enige Middelaar (vgl. 1 Tim. 2,5) in haar lichaam op te nemen is zij de Ark van het Verbond en de waarachtige Tempel van God. Het feest van Maria Boodschap is de herdenking van het ogenblik in de tijd, dat het hoogtepunt van een soort samenspraak die door God begonnen is met de mens over diens heil, en de gedachtenis aan de vrije instemming van de Maagd en aan haar medewerking om het goddelijk raadsbesluit omtrent de verlossing van de mens ten uitvoer te brengen (rkliturgie.nl).

Denkt U nog ook aan de Vastenactie?

Het feit dat er geen huis-aan-huis-collecte wordt gehouden mag echter geen reden zijn om niets aan de leniging van de nood te hoeven doen. Integendeel. In **Vlodrop** werd tijdens de zaterdagavondmis van 6 maart j.l. aandacht gevraagd voor de Vastenactie door de Indiase kapelaan Rajan uit Haelen. In Vlodrop ondersteunt men evenals vorig jaar een project in Kottarakonam (India), namelijk de afbouw van de kerk met daarin een multifunctioneel centrum. Bijdragen zijn welkom op bankrek.nr. NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. parochie H. Martinus Vlodrop o.v.v. project India. In **Posterholt** ondersteunt men ook hetzelfde project als vorig jaar, een project dat het in diverse landen (onder andere in Zambia, Congo en Bangladesh) mogelijk maakt (beroeps-)onderwijs aan te bieden, lesmateriaal ter beschikking te hebben en trainingen te verzorgen die helpen bij het opstarten van een eigen onderneming. Daardoor krijgen meer mensen uitzicht op een baan en inkomen, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In Posterholt staan er niet alleen in collectebussen in de kerk opgesteld, maar kunt U ook een bijdrage overmaken op NL 21 INGB 0003 000 046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond o.v.v. Vastenactie.

Jaar van het Gezin

Begon op 8 december j.l. het St. Jozefjaar, op het feest van St. Jozef (19 maartj.l.) zelf begon ook nog eens het 'Jaar van het Gezin'. Het St. Jozefjaar werd uitgeroepen vanwege de 150^e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot patroon van de Kerk door paus Pius IX (1870); het Jaar van het Gezin staat in verband met de 5^e verjaardag van het verschijnen van de pauselijke exhortatie 'Amoris Laetitia' van onze huidige paus Franciscus (2016). St. Jozef is niet alleen pastoor van de Kerk, maar ook van de gezinnen. Als 'voedstervader' van Jezus gaf St. Jozef een belangrijk voorbeeld van vaderliefde, aldus de paus. Vandaar de combinatie het St. Jozefjaar met dat van het gezin. In deze tijd van thuiswerken en online naar school gaan hebben onze gezinnen het extra moeilijk. En als je dan ook nog eens niet of nauwelijks naar de kerk kunt gaan en kinderwoorddiensten en het kinderclubje zijn gecancelled wordt het er voor bewust gelovige gezinnen ook niet echt gemakkelijker op. Integendeel. Om gelovig te kunnen zijn (en vooral ook te blijven) is onderling contact onontbeerlijk. Gelukkig zijn heel veel gezinnen creatief gebleken als het erom gaat het geloof thuis levend te houden: de woonkamerbank heeft de kerkbank vervangen, kinderen krijgen catechese via YouTube en in veel woningen zijn gebedshoekjes verschenen. Het Bredase gezinsepastoraat organiseert vanwege de Coronacrisis allerlei online-projecten. Met succes, want de initiatieven worden goed ontvangen. Ze trekken niet alleen gezinnen die voor de lockdown al wekelijks in de kerk te vinden waren, maar ook families van buiten het bisdom Breda en mensen die zo vaak iets met het geloof doen. Een groot succes zijn de interactieve online-ontmoetingen die het gezinsepastoraat organiseert. Kapelaan Jochem van Velthoven ontmoet twee keer per week

om zeven uur (net vóór kinderbedtijd) gezinnen op Facebook, via www.facebook.com/gezinspastoraat. Hij leest het evangelie van de dag, legt het uit voor kinderen en zingt met ze. In de chat kunnen kinderen hun intenties plaatsen, waar Van Velthoven direct voor bidt. Het gezinspastoraat overweegt zelfs om de Facebookkontmoetingen ook na Corona voor te zetten (KN). Zie ook de site van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (www.ihgo.nl) en de site www.katholiekgezin.nl.

St. Jozefprentjes

Ter ere van het St. Jozefjaar heeft het bisdom onder de parochies speciale gebedsprentjes verspreid, met daarop onder andere het volgende gebed: *Heilige Jozef, 'met het hart van een vader' hield U van Jezus. Wees onze voorspreker bij Uw Zoon. 150 jaargeleden riep de zalige paus Pius IX U uit tot patroon van de katholieke Kerk. Nu vertrouwt paus Franciscus de Kerk opnieuw toe aan Uw voorspraak, in de bijzondere omstandigheden waarin Kerk en wereld verkeren. Bid voor ons bij Uw Zoon en Zijn Moeder, dat de zieken geholpen worden, de stervenden ondersteund, de lijdenden gedragen, de armen geholpen, de gezinnen gezegend, de werkende bemoedigd, wie het moeilijk heeft verlicht, de jeugd behoed, de Kerk geleid, de paus beschermd, bisschoppen en priesters geïnspireerd, dat allen die verloren lopen het evangelie ontdekken, dat wij allen groeien in geloof, hoop en liefde en dat onze lieve doden met Christus mogen verrijzen. Wij bidden op Uw voorspraak dat de wereld verlost wordt van ziekte, honger, oorlog en geweld.* Deze prentjes zijn in de kerken af te halen en anders gratis bij het bisdom te bestellen: info@bisdom-roermond.nl of bel 0475-386 891.

speciale website: Vier Pasen!

“Vier Pasen”. Onder dat motto startten de gezamenlijke Nederlandse bisdommen enkele weken geleden een campagne om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. De website www.vierpasen.nl biedt de gelegenheid ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen, ook het al omdat al het tweede achtereenvolgende jaar is dat Pasen anders gevierd moet worden. De campagne “Vier Pasen” wil net als de eerdere campagne “Vier Kerstmis” mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan. ‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website. Op (paas-)zondagochtend is er een eucharistieviering te zien op NPO2. Op de website staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. In de Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen.

personalia

Op woensdagmorgen 17 maart j.l. namen we afscheid van **Maria Elisabeth (Lies) Hendrikx-Moors (1927-2021)** uit Vlodrop. De boerderij aan de Grootestraat waarop ze was geboren en getogen werd in 1965 gesloopt om plaats te maken voor het huis waar ze haar verdere leven zou blijven wonen, samen met haar moeder die in 1971 overleed, haar ongehuwde, invalide zus Triena (1916-2001) en haar eveneens ongehuwde broer Sjeng (1925-2000). Nadat ze al

jarenlang in Roermond als winkelmeisje de kost had verdiend, trouwde ze in 1966 op latere leeftijd van Jan Hendriks (1926-1982) uit de Boukoul wiens moeder toevallig uit Vlodrop kwam. Jan trouwde in, zoals dat heet, zodat niet alleen hij, maar een jaar later ook zoon Jack een plekje in Lies' ouderlijke huis aan de Grootestraat vonden. Terwijl Jan als champignonkweker de kost verdiende zorgde Lies voor het huishouden en voor de opvoeding van Jack. Eind jaren zeventig werd Jan echter ernstig ziek. De bestralingen en de zware operatie die hij moest ondergaan brachten echter niet het soelaas waarop gehoopt werd, zodat hij eind 1982 vroegtijdig kwam te overlijden. Zo goed en kwaad als het ging probeerde de Lies de draad van het leven weer op te pakken. Ontspanning zocht en vond ze in het werk in de tuin. Maar ook kienen en kaarten deed ze graag, met name als lid van de Seniorenvereniging en de Zonnebloem. Thuis mocht ze graag puzzelen. Haar inwonende broer Sjeng kwam eind 2000 te overlijden; de laatste maanden van zijn leven werd hij liefdevol door Lies verzorgd. Toen een jaar later haar eveneens inwonende zus Triena onverwacht overleed, een paar maanden later gevolgd door broer Frans, bracht dat een grote leegte in haar leven. Gelukkig was er de afleiding van de activiteiten van de Seniorenvereniging en van Zonnebloem, maar met de jaren kon ze steeds minder tegen de drukte van deze bijeenkomsten, zodat ze noodgedwongen moest afhaken. Daarmee werd haar wereldje nog kleiner, maar naast haar zoon Jack, waren er ook anderen die haar trouw bleven bezoeken. Met de Coronacrisis werd ook dat minder en begon ook haar eigen levenseinde in zicht te komen. Na een liefdevolle verzorging is ze op vrijdag 12 maart j.l. thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving, op de plek waar ze ruim 93 jaar eerder werd geboren, gestorven. Na de uitvaartmis in de Vlodropper St. Martinuskerk legden we haar te rusten op de gemeentelijke begraafplaats, waar eerder ook haar man Jan, maar ook haar zus Triena en broer Sjeng al hun laatste rustplaats hadden gevonden.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl