



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 56 (30 maart 2021) – www.roerkerken.nl

Inleiding

Naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet (23 maart j.l.) hebben de Nederlandse bisschoppen zich beraden op de vieringen met Pasen. Gelet op het oplopend aantal Corona -besmettingen en in het licht van de persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen. De Rooms-Katholieke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de routekaart (zie hierna) geïntroduceerde lijn voor de situatie 'zeer ernstig' en dat blijft zo. De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande RK-protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten. Dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes. De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetreden. De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar net als vorig jaar de viering van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale website www.vierpasen.nl. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. *"De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar"*, aldus de Nederlandse bisschoppen.

(inter-)kerkelijke (Corona-)Routekaart

Naast de Corona-routekaart van de overheid is er nu ook een speciale routekaart voor kerken. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft de kaart op maandag 22 maart j.l. gepubliceerd. De routekaart kerken moet gezien worden als een ernstig advies aan de 31 kerkgenootschappen – waaronder de katholieke Kerk – die bij het CIO zijn aangesloten. Het geeft richtlijnen hoe kerken om kunnen gaan met hun erediensten en activiteiten bij de verschillende fasen van de coronapandemie. Zo staan er adviezen in over het maximum aantal mensen per dienst, het gebruik van mondkapjes, huisbezoeken en activiteiten per leeftijdsgroep. De routekaart is opgedeeld in vier fases: waakzaam; zorgelijk; ernstig en zeer ernstig. Opvallend is dat zang – iets wat uit onderzoek blijkt dat veel mensen tijdens de lockdown missen – alleen in de 'zeer ernstige' fase ontraden wordt. In de 'ernstige fase' mag er al op praatniveau 'gezongen' worden. Naast een handreiking voor kerken moet de kaart ook perspectief bieden in een crisis waarvan het einde nog niet in beeld is. De routekaart kerken is op vrijdag 26 maart j.l. aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus overhandigd. Hij heeft er "met belangstelling van kennisgenomen", zo meldt het CIO in een persbericht. Grapperhaus nam het afgelopen jaar steeds deel aan de overleggen van het CIO over de coronamaatregelen in kerken. De routekaart is de downloaden via de site www.kn.nl/corona.

Kerkbezoek en Corona

Onlangs kwam de (gereformeerde) Sionskerk in Urk in het nieuws, nadat bekend was geworden dat ze de afstandsregels los liet om daarmee tegemoet te komen aan 'de nood en het geestelijk welzijn' van haar leden. "Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit vanwege het zielenheil van de mens", liet de kerkenraad in een toelichting weten op de brief die aan de zeshonderd leden van deze orthodoxe gemeente was gestuurd. Ook andere kerken, met name reformatische en evangelische, leggen al langer het advies van maximaal dertig mensen naast zich neer en komen in grote kerken met honderden mensen bij elkaar. In de Urker Sionskerk gaat het echter niet om het maximum van dertig, maar om de anderhalvemeter-maatregel. De kerk biedt slechts plaats aan een kleine vijfhonderd mensen. Niet lang na het bekend worden van het loslaten van de Coronamaatregelen in de Sionskerk ging de burgemeester van Urk met de kerkenraad in gesprek en riep hij de gemeente met klem op de geldende Coronamaatregelen niet zomaar aan de kant te schuiven, waarop door de kerkenraad beloofd werd de kwestie nog eens te heroverwegen. Hoewel de kerk met het negeren van de anderhalvemeter-maatregel de wet overtreedt, liet de burgemeester weten dat de gemeente achter de voordeur van kerken niet kan handhaven. In een reactie beaamt het Openbaar Ministerie, dat samen optrekt met de gemeente, dat standpunt. Hoe gevoelig een en ander ligt bleek wel uit het feit dat men in de tussentijd probeerde een steen door de ruit van burgemeesters woning te gooien. Het nieuws rond de Urker Sionskerk trok op zondagmorgen 28 maart j.l. zelfs de nodige journalisten, iets waarvan de kerkgangers niet bepaald gecharmeerd waren en die hen zelfs letterlijk te lijf gingen. En ook dat riep weer de nodige (zelfs politieke) reacties op, met het gevolg dat nu (weer) alle kerken in een kwaad daglicht zijn komen te staan. Een van onze politici benadrukte dat de Coronamaatregelen er voor iedereen zijn. "Dus stop met fysieke kerkdiensten" voegde ze eraan toe, waarmee ze zich echter meteen goed in de kaart liet kijken. Het ging immers niet om de maximaal dertig kerkgangers per viering, maar om de anderhalvemeter-maatregel. Blijkbaar is onze grondwettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid menig volksvertegenwoordiger een doorn in het oog ...

Kruisweg

Het bidden van de kruisweg is een oud en vertrouwd gebruik, een gebruik dat in de huidige vorm al in de vijftiende eeuw gepraktiseerd werd. Hoewel er bronnen zijn die beweren dat het gebruik terug te voeren is op niemand minder dan Maria die na Jezus' hemelvaart jaarlijks in Jeruzalem de gedenkwaardige plaatsen van de 'Via Dolorosa' bezocht, gaat men er tegenwoordig eerder van uit dat de oorsprong daarvan ligt bij de H. Franciscus die ook tekende voor de 'eerste kerststal'. Het waren immers de Franciscanen, en dan met name de H. Leonardus a Porto Maurizio OFM (1676-1751), die dit gebruik verspreidden. Het was paus Benedictus XIII die in 1726 bepaalde dat iemand die 'de kruisweg bad' dezelfde aflaten ontving als iemand die in Jeruzalem de 'Via Dolorosa' doorliep. Omdat het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (1730-1740) het aantal op veertien. In 1741 werd onder Paus Benedictus XIV de aanwezigheid van een kruisweg verplicht in alle (RK-)kerken. Daar (maar niet alleen daar, ook wel eens in de buitenlucht) tref je ze dan ook aan, in allerlei stijlen: veertien 'taferelen' (meestal in de vorm van schilderijen), waarop Jezus' kruisweg vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van Pontius Pilatus) tot en met zijn

begrafenis wordt uitgebeeld. Deze 'staties' (halteplaatsen) nodigen ons uit om niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bij de bijzondere gebeurtenissen van Jezus' kruisweg stil te staan. Tegenwoordig wordt er ook wel eens een vijftiende statie aan toegevoegd, namelijk die van de verrijzenis die wij met Pasen vieren. Het bidden van de kruisweg kan en mag privé, maar het kan beslist geen kwaad om het ook gezamenlijk te doen, zeker op een dag als Goede Vrijdag. De officiële (liturgische) viering is de Goede Vrijdagviering met het lezen van het passieverhaal en de kruisverering.

'Limburgse' Paasvieringen op TV

Met Pasen zijn er diverse kerkdiensten in Limburg op televisie te volgen. De regionale omroep L1 zendt op Eerste Paasdag om 10.00 uur de pontificale eucharistieviering van Pasen met onze bisschop live vanuit de Sint-Servaas in Maastricht. Een uur later is op NPO2 bij de KRO de paasmis vanuit de Sint-Josephkerk in Waubach te zien. Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Doordat de vieringen op tv te zien zijn, kan iedereen die dat wil ondanks de beperkende maatregelen toch Pasen vieren. De tv-uitzendingen rond Pasen vanuit Limburg beginnen al eerder in de Goede Week. Op Witte Donderdag is op NPO1 het lifestyleprogramma Binnenste Buiten te zien vanuit het Kruiswegpark in Roermond. Diezelfde avond wordt om 20.30 uur live vanuit Roermond The Passion op NPO1 uitgezonden. In dit muziekspektakel wordt het lijdensverhaal van Christus aan de hand van eigentijdse muziek verteld tegen het decor van de Munsterkerk in Roermond. The Passion zou vorig jaar al vanuit Roermond worden uitgezonden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Dit jaar gaat de uitzending wel door, maar zonder publiek. Op zaterdag 3 april wordt The Passion om 22.00 uur herhaald op NPO3. Op paaszaterdag wordt om 23.15 uur op NPO2 de paaswake door de KRO uitgezonden vanuit de Sint-Josephkerk in Waubach. Tijdens deze viering wordt het nieuwe vuur ontstoken en het doopwater gezegend. Celebrant is pastoor Harry Notermans. De volgende ochtend is om 11.00 uur de paasmis vanuit dezelfde kerk te zien, met aansluitend de zegen 'urbi et orbi' van paus Franciscus vanuit Rome. Op Tweede Paasdag besteedt het programma Kruispunt op NPO2 om 22.40 uur aandacht aan Roermond met een reportage over The Passion.

De komende Paasvieringen in ons cluster

Witte Donderdag (1 april)

17.30 uur: Vlodrop (avondmis van Witte Donderdag)

19.00 uur: Herkenbosch (avondmis van Witte Donderdag)

19-30 uur: St. Odiliënberg (avondmis van Witte Donderdag)

Goede Vrijdag (2 april)

12.00 uur: kruiswegoefening St. Odiliënberg

15.00 uur: kruiswegoefening (alle parochies m.u.v. Vlodrop en St. Odiliënberg)

15.00 uur Goede Vrijdagviering met Kruisverering (in besloten kring)

15.00 uur: Vlodrop (Goede Vrijdagviering met Kruisverering) [onder voorbehoud]

19.00 uur: Melick (Goede Vrijdagviering met Kruisverering)

Stille Zaterdag (3 april)

17.30 uur: Vlodrop (Paaswake) [onder voorbehoud]

19.00 uur: Posterholt (Paaswake)

19.30 uur: St. Odiliënberg (Paaswake)

Paaszondag (4 april)

09.30 uur: St. Odiliënberg (Hoogmis van Pasen)

09.30 uur: Herkenbosch (Hoogmis van Pasen)
09.30 uur: Vlodrop (Hoogmis van Pasen) [onder voorbehoud]
11.00 uur: Posterholt (Hoogmis van Pasen)
11.00 uur: Montfort (bij wijze van uitzondering)
11.15 uur: Melick (Hoogmis van Pasen)
Paasmaandag (5 april)
09.30 uur: St. Odiliënberg (Hoogmis)
09.30 uur: Herkenbosch (Hoogmis) [onder voorbehoud]
11.00 uur: Montfort (bij wijze van uitzondering)
11.15 uur: Melick (Hoogmis)

Zalig Pasen!

Wat zien wij met zijn allen uit naar het einde van de lockdown, naar de tijd dat alles weer 'normaal' zal zijn, als alles weer mogelijk is wat we vanzelfsprekend vonden toen het woord 'Corona', laat staan 'COVID' ons nog niets zei. Hoewel het nog even zal duren, begint het wel al in zicht te komen. Maar, zoals iedereen weet: 'de laatste loodjes wegen het zwaarst'. Dat merken we ook aan het draagvlak voor de Coronamaatregelen die ons (samen-)leven zoveel beperkingen opleggen. We moeten echter eerst nog 'even' door de zure appel van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag heen om tot Pasen te komen. Ja, ook Stille Zaterdag, een dag waarop je eigenlijk niets kunt (en misschien ook wel niets mag, om in Coronaterminologie te blijven), een dag waarop er (althans liturgisch gezien) weinig of niets te beleven valt, maar wel een dag is die zwanger is van de hoop op verrijzenis en (nieuw) leven, van de hoop die ook dóét leven, de hoop die ons bewaart voor moedeloosheid en ons helpt erdoorheen te komen. Die onverwoestbare hoop wensen wij U en de Uwen van harte toe: zalig Pasen!

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina
St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.
Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl
Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl
Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl
Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl
Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl