



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 59 (21 april 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding**

Terwijl de persconferentie van 13 april j.l. nog weinig perspectief bood, geeft die van gisteravond (20 april j.l.) weer wat meer ruimte aan onze hoop dat we vroeg of laat toch toch de draad van het 'gewone' leven op kunnen gaan pakken. In ieder geval is het deze week (20 april) precies een jaar geleden dat op de Meinweg door nog onbekende oorzaak een brand uitbrak die de dagen erna zeker 200 hectare bos en hei verwoestte. Als gevolg van rook en koolmonoxide moesten de 4200 inwoners van Herkenbosch in de nacht van 21 op 22 april geëvacueerd worden. Zij mochten de 23<sup>e</sup> april weer naar huis, nadat de brand grotendeels was geblust. De brand op de Meinweg behoorde tot de grootste Nederlandse natuurbranden van de laatste jaren, waarbij een ongekend aantal Nederlandse en Duitse brandweerlieden en andere partijen werden ingezet. In juni vorig jaar werd opdracht gegeven om de gebeurtenissen rond deze natuurbrand te evalueren. In hun rapport dat in november vorig jaar uitkwam, constateerden de onderzoekers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) dat er "duidelijk, daadkrachtig en betekenisvol" door (internationale) brandweerlieden, andere hulpverleners, leidinggevenden en bestuur was opgetreden. Het besluit tot evacuatie van heel Herkenbosch was (achteraf gezien) dan wel niet noodzakelijk, "maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk". Het waren inderdaad spannende tijden die in deze Coronatijd ook nog eens voor de nodige afleiding zorgden, maar voor de direct betrokkenen betekende het wel een extra belasting.

## **St. Marcusfeest (25 april)**

Omdat het op zondag valt komt het feest van St. Marcus dit jaar helaas te vervallen. Aanvankelijk vergezeld Marcus de apostelen Paulus en Barnabas, die een neef van Marcus was, op hun zendingsreizen. Hij maakte ook de eerste arrestatie van Paulus mee. Later heeft hij zich bij Petrus gevoegd (deze noemt hem 'mijn zoon'). Kennelijk is dat bij Paulus in het verkeerde keelgat is geschoten (Hand. 12,25; 13,13 en 15,37-39). Hij verbleef samen met Petrus en Paulus in Rome. Rond het jaar 140 weet bisschop Papias van Hierapolis over hem te vertellen dat Marcus de uitlegger was van Petrus' verkondiging; uit de aantekeningen die hij van diens prediking maakte zou hij later zijn evangelie hebben geschreven. Volgens Papias zou Marcus later naar Alexandrië zijn gegaan, waar hij de eerste bisschop van die stad werd en de marteldood stierf. Zijn gebeente werd in 829 door Venetiaanse kooplieden onder militaire bescherming uit Alexandrië weggehaald. Die stad was toen geheel onder de invloedssfeer van de Islam gekomen. De Venetianen hebben hem overgebracht naar hun vaderstad. Daar bouwden zij een rijke kathedraal voor hun nieuwe patroonheilige, de 'San Marco'. Deze prachtige kerk is nog altijd een bezoek meer dan waard ([heiligen-3s.nl](http://heiligen-3s.nl)). Het St. Marcusfeest is vooral verbonden met de traditie van de Marcusprocessie.

## **Roepingenzondag in het St. Jozefjaar (25 april)**

Op de vierde zondag van Pasen wordt dit (St. Jozef-)jaar al voor de 58<sup>e</sup> keer roepingenzondag gehouden, de dag waarop wereldwijd in alle parochies en kloosters speciaal gebeden wordt om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en godgewijde leven. Als motto voor Nederland is dit jaar gekozen: 'Wees niet bang, kom dichterbij!'. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak

binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw. In zijn boodschap b.g.v. de 58<sup>e</sup> Roepingenzondag schrijft de paus, dat “de heilige Jozef ons drie sleutelwoorden aan de hand (doet) voor de roeping van eenieder. (1) Het eerste woord is **droom**. Allen dromen ervan hun ambities in het leven waar te maken. En het is terecht grote verwachtingen te koesteren, hoge verwachtingen die vluchtige doelstellingen - zoals succes, geld en vermaak - niet kunnen bevredigen. Als wij aan mensen zouden vragen in één woord de droom van hun leven tot uitdrukking te brengen, zou het inderdaad niet moeilijk zijn om het antwoord voor te stellen: ‘liefde’. De liefde geeft zin aan het leven, omdat zij het mysterie ervan onthult. Het leven heeft men alleen, als men geeft; men bezit het echt alleen, als men zich ten volle geeft. De heilige Jozef heeft ons wat dit betreft veel te zeggen, omdat hij door middel van de dromen die God hem ingegeven heeft, van zijn bestaan een gave heeft gemaakt ... (2) Een tweede woord kenmerkt de weg van de heilige Jozef en van de roeping: **dienstbaarheid**. Uit de evangeliën komt naar voren hoe hij in alles voor anderen en nooit voor zichzelf leefde. Het heilige Volk van God noemt hem een zeer kuise echtgenoot en onthult daarmee zijn vermogen om lief te hebben zonder iets voor zichzelf te vragen. Door de liefde te bevrijden van iedere vorm van bezit, stelde hij zich immers open voor een nog vruchtbaardere dienstbaarheid; zijn liefdevolle zorg is door de generaties heen gegaan, zijn zorgzame toezicht heeft hem patroon van de Kerk gemaakt ... (3) Behalve de roeping van God - die onze grootste dromen verwezenlijkt - en ons antwoord – dat tot uiting komt in beschikbare dienstbaarheid en attente zorg - is er nog een derde aspect dat door het leven van de heilige Jozef en de christelijke roeping heen loopt en het alledaagse ervan onderstreept: de **trouw**. De heilige Jozef is de ‘rechtschapen man’ (Mt. 1, 19), die in de werkzame stilte van iedere dag volhardt in het verbonden zijn met God en zijn plannen. Op een bijzonder moeilijk ogenblik begint hij ‘alles te overwegen’ (vgl. Mt.1, 20). Hij denkt na, overdenkt: hij laat zich niet overheersen door haast, hij wijkt niet voor de verleiding om ondoordachte beslissingen te nemen, hij volgt niet zijn instinct en leeft niet bij het ogenblik. Hij verricht alles met geduld. Hij weet dat het vasthouden aan grote keuzes het bestaan opbouwt. Dat beantwoordt aan de gewone en voortdurende werkzaamheid waarmee hij het nederige beroep van timmerman uitoefende (vgl. Mt. 13, 55), en hiermee trad hij niet op de voorgrond in het nieuws van zijn tijd, maar inspireerde hij wel het alledaagse leven van iedere vader, iedere arbeider, iedere christen door de eeuwen heen. Want een roeping rijpt evenals het leven alleen maar door middel van de trouw van iedere dag ... Deze trouw is het geheim van de vreugde. In het huis van Nazareth, zo zegt een liturgisch hymne, was ‘een heldere vreugde’. Het was de dagelijkse en doorschijnende vreugde van de eenvoud, de vreugde die degene ondervindt die hoedt wat in tel is: een trouwe nabijheid aan God en de naaste. Hoe mooi zou het zijn als onze seminaries, onze religieuze instituten, onze huizen in de parochies doordrongen zouden zijn van dezelfde eenvoudige en stralende, bescheiden en hoopvolle atmosfeer! Dat is de vreugde die ik u toewens, broeders en zusters, u die edelmoedig van God de droom van uw leven hebt gemaakt, Hem dienend in de broeders en zusters die u zijn toevertrouwd, door middel van een trouw die op zich al een getuigenis is, in een tijd die getekend is door voorbijgaande keuzes, en emoties die verdwijnen zonder vreugde achter te laten. Moge de heilige Jozef, beschermer van de roepingen, u begeleiden met het hart van een vader”.

Na de vieringen op Roepingenzondag staan we stil bij de bijzondere roeping die een mens in zijn leven kan ervaren. Ook vindt er een extra collecte plaats ten behoeve van de priesteropleiding in ons bisdom. Bijdragen zijn welkom op bankrek.nr. NL77 INGB 000 281

8327 of NL95 ABNA 048 196 0228 t.n.v. Paredisstichting. Ook kunt U lid worden van het Gebedsapostolaat voor Roepingen, dat al sinds jaar en dag ieder kwartaal een (gratis) contactblad uitgeeft (de meest recente editie betreft inmiddels al nummer 153). Voor meer informatie daarover kunt U terecht bij het bisdom, afdeling Roeping en Levensoriëntatie, tel. 386 846 of [info@bisdom-roermond.nl](mailto:info@bisdom-roermond.nl). Hoewel het aantal roepingen bij ons momenteel niet overloopt, is het aantal katholieken wereldwijd wel weer gestegen tot 1,345 miljard mensen. Dat blijkt uit de officiële kerkelijke statistieken over 2019 die onlangs in Rome zijn gepresenteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7 procent van de wereldbevolking rooms-katholiek is. In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar nam in Afrika met 3,4 procent toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 procent) en Amerika (0,84 procent) was een toename van het aantal gelovigen te zien. Interessant is ook het aantal priesters. Wereldwijd waren dat er in 2019 precies 414.336. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar ervoor. In Afrika nam het aantal priester toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 procent, terwijl het aantal priesters in Europa afnam met 1,5 procent en in Amerika met 0,5 procent. Ondanks de afname is nog steeds meer dan 40 procent van alle priesters in Europa actief.

### **Patroonsfeest St. Odiliënberg (8 mei)**

Op zaterdag 8 mei a.s. viert St. Odiliënberg het patroonsfeest van zowel de basiliek als de parochie, het (hoog-)feest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, de drie Iroschotse missionarissen, twee bisschoppen en een diaken, die halverwege de achtste eeuw op de kerkberg hun thuis en uiteindelijk ook hun laatste rustplaats vonden. Van oudsher was de Berger kerkberg aan de H. Petrus toegewijd (als pendant van de Melicker kerkberg die aan Petrus' broer, de H. Andreas, is toegewijd). Bij gelegenheid van de kerkconsecratie na het herstel van de kerk in 1686 werden de aldaar al eeuwenlang vereerde heiligen de nieuwe patronen van zowel de kerk als de parochie. Op zaterdagmorgen is er om 9.30 uur een hoogmis, die zelfs tot een pontificale Mis wordt, omdat niemand minder dan onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, hoofdcelebrant zal zijn. Vorig jaar zou hij al onze gast zijn geweest, ware het niet dat Corona toen roet in het eten gooide. Toen was er nog nauwelijks iets mogelijk, nu is er al wat meer mogelijk, maar nog niet alles. Officieel mogen er bij de pontificale viering die dag maar dertig kerkgangers 'van de partij' zijn ...

### **personalia**

Op donderdagmorgen 15 april j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Johanna Hendrika (Annie) Veens-Teunissen (1927-2021)** uitgeleide. Annie was geboren en getogen in Valburg (Betuwe) en trouwde in het najaar van 1949 met fruitteler Jo Veens (1923-2016) uit het naburige Herveld. In 1954 verhuisde het gezin naar Brachterbeek, waar Jo uiteindelijk werk vond bij de gemeentelijk buitendienst. Daar werd hij echter opgemerkt door de Maasbrachter ondernemer Sieb Houben (1914-1986) die hem en zijn gezin in mei 1959 naar Herkenbosch haalde, waar hij als houtvester en jachtopziener op de Meinweg aan de slag ging. Inmiddels was het gezin met acht kinderen uitgebreid, zodat alle "hands aan dek" nodig waren om het gezin draaiend te houden en het de kinderen aan niets te laten ontbreken. Toen ze van het buitengebied (Stationsweg) naar het dorp verhuisden, raakten de kinderen steeds meer betrokken bij het Herkenbosscher verenigingsleven. Terwijl 'moeder Veens' daarachter de stuwende kracht was, nam 'vader Veens' binnen datzelfde verenigingsleven ook steeds meer vrijwilligerstaken op zich. Daarnaast zou hij zich meer dan twintig jaar als koster verdienen maken in en voor onze parochie. In huize Veens stond de

(achter-)deur altijd voor iedereen open. Annie's kinderen en kleinkinderen, en later ook de achterkleinkinderen gingen haar altijd boven alles: als ze die maar om zich heen had, dan was ze in haar element. Vakanties waren aan haar niet besteed; een uitstapje met de trein, al dan niet vergezeld van een picnic, dat was al voldoende om haar een onvergetelijke dag te bezorgen. Toch kregen ze in huize Veens ook de nodige tegenslagen te verwerken: daar was het overlijden van zoon Frits in 1977, die van zoon Bert in 2011 en die van zoon Richard in 2018. Eind 2016 moest Annie haar man verliezen met wie ze 67 jaar lang lief en leed had gedeeld. Toch bleef ze de sterke en gelovige vrouw die ze altijd was geweest en ook tot het laatst toe is gebleven. Toen ze onlangs in het ziekenhuis moest worden opgenomen dacht nog niemand aan het einde. Daar diende zich echter op zondag 11 april j.l. sneller dan verwacht het einde van haar lange en welbestede leven aan. Na de uitvaartmis werd ze bij haar man te rusten gelegd op de gemeentelijke begraafplaats.

### **Gebed om Roepingen** (huisvandroeping.nl)

*Goede God, vanaf het begin roept U mensen om te leven in verbondenheid met U. U riep Abraham om alles los te laten en te doen wat U van hem vroeg. In het brandende braambos sprak U tot Mozes, en nodigde hem uit dichterbij te komen, angst en twijfel achter zich te laten, en uw volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Spreek ook vandaag uw woord en roep mensen tot uw dienst. Doorbreek hun angst en twijfel, opdat zij van harte gehoor geven aan wat U van hen vraagt. Geef uw Kerk mannen en vrouwen die, door U aangeraakt en bij naam genoemd, U willen dienen als priester, diaken of religieus, om vol vreugde uw Evangelie te verkondigen en uw liefde voor de mensen zichtbaar te maken. Dat vragen wij U op voorspraak van Maria, moeder van uw Zoon en van de Kerk, door Christus onze Heer. Amen.*

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)