



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 61 (5 mei 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding

Onlangs besloten de bisschoppen *“een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Corona-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden”*. Voor de kleinste kerk in de Roerstreek (de Berger basiliek) heeft de nieuwe maatregel van 10% (helaas) geen consequenties. Voor de andere des te meer: zij mogen vanaf nu dus meer dan 30 kerkgangers per viering verwelkomen.

Op maandagmiddag 3 mei j.l. bracht onze bisschop een bezoek aan het ‘kerkelijk’ vaccinatiecentrum in Herkenbosch. De eerste contacten om de kerk als vaccinatie-locatie te mogen gebruiken dateren van begin dit jaar (zie Roerkerknieuws 48). Op maandagmiddag 22 februari j.l. werden er de eerste prikken gezet. De bisschop liet zich ter plaatse informeren door de huisarts, dokter Gabriel Janssen en door zijn praktijkmanager, Frank Vincentie. *“Het is uitstekend geregeld”*, concludeert de bisschop vanaf het altaar. *“Het is wel wat drukker dan ik had verwacht, maar het verloopt heel rustig ... Ik wil natuurlijk niet in de weg lopen, maar dat wil ik wel graag zelf even zien”*. Smeets zegt het als een taak van de kerk te zien om mensen in tijden van crisis te ontvangen. *“Enerzijds is dit bijzonder, anderzijds is dit van alle tijden”*.

Patroonsfeest St. Odiliënberg (8 mei)

Zaterdag 8 mei a.s. vieren we in St. Odiliënberg het patroonsfeest van zowel de basiliek als de parochie, het (hoog-)feest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus: zoals gebruikelijk is er die dag om 9.30 uur de hoogmis, dit jaar een pontificale Mis omdat niemand minder dan onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, hoofdcelebrant is; aansluitend persoonlijke zegen met de relieken. 's Middags om 15.00 uur uitstelling van het Allerheiligste met gelegenheid tot aanbidding; rozenkrans gebed met litanie van de H. Wiro; biechtgelegenheid. 17.00 uur Vespers, afsluiting met Tantum Ergo, zegen met het Allerheiligste, zingen van het Wirolied en persoonlijke zegen met de relieken.

De pontificale Mis is ook via live-stream te volgen. Er zijn al enkele sponsors gevonden, maar ook Uw bijdragen zijn welkom: NL 41 INGB 0004 1591 27 t.n.v. H.D.L.M. Schruer (Zr. Johanna) met vermelding van ‘live-stream 8 mei’ (dit is ook de projectenrekening die wordt gebruikt als U kaarsen wilt laten branden). De toegangscode (in te geven op <https://videostream.ejaudioverhuur.nl/livestream-b/>) is: 210508. Op woensdag 29 april j.l. zijn de zusters trouwens ook begonnen met het bidden van een noveen tot onze patroonheiligen, ‘apostelen van het geloof in onze streken’. Op hun voorspraak wordt

bijzonder gebeden om het uitdoven van de Coronapandemie en alle daaraan verbonden intenties. Desgevraagd laten de zusters ook graag voor U en Uw intenties kaarsen branden; ze hebben twee soorten kaarsen in de 'aanbieding': eentje van drie branddagen en eentje van negen branddagen. Dat kan door het deponeren van een enveloppe met inhoud in de brievenbus van de zusters (Aan de Berg 3) of door overmaking van een bedrag op voormeld bankrekeningnummer (<https://priorijthabor.blogspot.com>).

"Otgero comite hinc nobile Galliæ regnum, vivifica cum Cruce permeant; gentilem fidei lumine Geldriam Pipino irradiant Duce", zo heet het in de hymne van de Vespers van het hoogfeest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. In vertaling: "vergezeld door de edele Otgerus trokken zij (de bisschoppen Wiro en Plechelmus, red.) dan met het levendmakend Kruis door het rijk van Gallië, lieten het licht van het geloof uitstralen over het heidense Gelder, onder Pepijns bestuur". Die tekst is bijna letterlijk ontleend aan de ruim duizend jaar oude 'Vita' van de H. Wiro waarin staat te lezen: *"door de liefde voor Christus aangespoord om de Galliërs en de Belgen het Evangelie te verkondigen, kwam (Wiro) met zijn gezellen aan bij Pepijn, de vorst der Franken. Bekend met de heilige levenswandel van de gelukzalige Wiro, ontving hij hem als eerste onder de zijnen en wees hem een plaats aan in de bossen, ver verwijderd van het rumoer/bedrijvigheid der wereld aan de rivier de Roer, om zich vrij te wijden aan de beschouwingen der hemelse dingen; deze plaats werd Sint Petrusberg genoemd en heet nu Sint Odiliëberg waar een kapel van de Moeder Gods en maagd Maria stond. Hier toonde hij zich voor allen een spiegel van ware godsvrucht. Christus alléén in zijn hart, Christus alléén op zijn lippen: en niets anders dan Christus beminnend slachtofferde hij zich dagelijks voor Hem op het altaar van zijn hart in het H. Misoffer. Geenszins aflatend van het gebed, zich offerend in nachtwaken, gebeden en vasten, was hij sterk tegenover de ondeugden - opdat hij er niet voor zou zwichten - gemakkelijk tot vergeven bereid, als iemand die bezweken was aan de zonde in woord of gebaar blijk gaf van berouw; voor zichzelf sober, voor anderen gul en welwillend, overal voorbeelden van nederigheid en liefde gevend, was hij een licht voor het volk, nu eens door leer, dan weer door woorden. Vandaar ook placht Pepijn hem jaarlijks te bezoeken, om - na zich van zijn sandalen ontdaan te hebben - zijn zonden te belijden en hem ook bij zijn geheime raadsvergaderingen te betrekken. Tenslotte wordt de uitgediende soldaat, gebroken door vele inspanningen, na slechts weinig koorts, door de Heer naar het hemelrijk geroepen op de 8^e mei. Zijn eerbiedwaardig lichaam, eervol in genoemde kapel begraven, werd door vele wonderen beroemd"*. Lange tijd was onduidelijk welke Pepijn daarmee nu precies bedoeld wordt. Er zijn er namelijk drie die daarvoor in aanmerking komen. Zeker is in ieder geval dat het niet Pepijn I betrof, die ook wel Pepijn de oudere of Pepijn van Landen wordt genoemd en tot aan zijn dood in 639/640 hofmeier was van het Frankische koninkrijk Austrasië. Lange tijd werd aangenomen dat het om Pepijn II ging, ook wel Pepijn van Herstal genoemd, van 680 tot aan zijn plotselinge dood in 714 eveneens hofmeier van Austrasië, de Pepijn die na zijn overwinning op de Friezen in 695 (slag bij Dorestad) het oude Romeinse fort dat wij nu als Utrecht kennen aan de Angelsaksische missionaris Willibrord schonk, als steunpunt voor zijn missionering onder de Friezen. Het gedeelte van het Echterbosch dat wij nu nog als (het) 'Koningsbosch' kennen zou door deze ('koning') Pepijn (van Herstal) aan de inwoners van Echt zijn geschonken, dit als dank voor het feit dat enkele buurtbewoners hem redden toen hij op weg van Herstal naar het kloostertje op de Petrusberg in het plaatselijke moeras was blijven steken. Teven zou hij bij die gelegenheid een dijk door het moeras en een brug hebben laten aanleggen (de bekende 'Pepinusbrug'). Inderdaad een legende, een verhaal dat inmiddels naar het rijk der fabelen

kan worden verwezen. De benaming Koningsbosch verwijst immers niet naar een 7/8^e-eeuwse (Frankische) 'koning' Pepijn, maar naar de 16^e-eeuwse (Spaanse) koning Philips II (vgl. ook 'Spaans Huisken'). Tegenwoordig wordt de stichting van het kloostertje op de Petrusberg eerder in verband gebracht met Pepijn III, die ook wel Pepijn de Jongere of de Korte wordt genoemd. Hij was sinds 741 hofmeier en sinds 751 tot aan zijn dood in 768 de eerste Karolingische koning der Franken en vader van niemand minder dan Karel de Grote.

Parochiële samenwerking (vervolg)

Zoals we in Roerkerknieuws 27 en 28 al schreven en toelichtten worden ook de zes parochies van de Roerstreek geacht om uiterlijk op 1 januari a.s. een geformaliseerde federatie te vormen, met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie, zoals laatstelijk nog geformuleerd in de bisschoppelijk beleidsbrief van 15 oktober 2020. De drie parochies Herkenbosch, Melick en Posterholt vormen inmiddels al een 'federatie-in-oprichting'. Nu is het zaak ook de andere parochies (die van Montfort, St. Odiliënberg en Vlodrop) 'over de streep te krijgen'. Het pastorale team is al min of meer een feit, vooral sinds de pastoor van Herkenbosch, Melick, Posterholt en St. Odiliënberg (benoemd in februari 2014), inmiddels ook administrator van Montfort (november 2018) en van Vlodrop (juli 2020) is. Het eigenlijke probleem achter de (kerk-)bestuurlijke samenwerking is dat de noodzaak daartoe (of misschien nog wel eerder de wenselijkheid daarvan) nog niet overal evenzeer gevoeld wordt. Aan de stroomlijning van de (financiële) administratie wordt op dit moment al gewerkt. Rest de formatie van één overkoepelend kerkbestuur, waar we nog een hele kluit aan hebben, aangezien het steeds moeilijker wordt om überhaupt nog adequate (kerk-)bestuursleden te vinden. Toch bestaat er gereede hoop dat het ons zal lukken voor genoemde datum een 'federatie in oprichting' te vormen. Let wel: 'in oprichting'. Dat is dus (nog) niet wat het bisdom voor ogen staat, maar een gezamenlijke exploitatie (laat staan een gezamenlijk vermogen) is voor ons als Roerstreekparochies toch nog echt een brug te ver. Op dit moment is onze kerkbesturen er veel aan gelegen om de (met name financiële) zelfstandigheid van de diverse parochies zoveel mogelijk intact te laten, maar daarnaast toch tot een (grotere) bestuurlijke samenwerking te komen. Duidelijk is in ieder geval dat de nadruk minder op het overkoepelende kerkbestuur zal komen te liggen en meer op de lokale 'kartrekkers' (parochiebestuur). Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van een samenwerkingsconvenant waarin alle betrokken kerkbesturen zich kunnen vinden. De komende veranderingen zullen zich waarschijnlijk aan het oog van de gewone parochiaan en kerkganger onttrekken. Dat neemt niet weg dat het toch een hele stap is en dat er heel wat water door de Roer moet voordat het zover is. En dan maar hopen dat het bisdom akkoord gaat met de constructie zoals wij die hier bedacht hebben.

personalia

Op woensdagmiddag 5 mei j.l. hielden we in de St. Andreaskerk van Melick de uitvaartdienst voor **Peter Renier Hubert (Piet) Smeets (1949-2021)**. Piet werd geboren aan de Heinsbergerweg in Melick als oudste zoon in een molenaarsgezin met vier kinderen. Bijna als vanzelf rolde hij al op jonge leeftijd binnen in het loonwerkersbedrijf dat zijn vader met diens broer (Piets oom) Pierre runde, aanvankelijk aan de Heinsbergerweg en later aan de Kerkstraat. Toen zijn vader begin 1972 op jonge leeftijd (57) overleed kwam de medeverantwoordelijkheid voor het bedrijf ook op Piets jonge schouders te liggen. Hij was toen net met zijn jeugdliefde Truus Schmitz getrouwd (1969) en juist bezig met het bouwen van een eigen huis aan de Julianalaan. Desondanks lukte het hem echter niet alleen samen

met zijn oom Pierre het bedrijf overeind te houden maar het bedrijf in 1979 ook over te nemen en als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Twee jaar geleden kon en mocht hij met trots terugzien, niet alleen op de vijftig jaar dat hij als loonwerker actief was en op de evenzoveel jaren dat hij getrouwd was, maar ook op de 40 jaar dat hij het bedrijf inmiddels zelf, samen met zijn vrouw Truus en zijn zonen Ravi en Nick runde. Het bedrijf was inmiddels ook weer teruggekeerd op de oude plek aan de Heinsbergerweg. Maar ondanks het feit dat het flink aanpakken en aanpoten was, nam hij ook tijd voor ontspanning en gezelligheid. Biljarten, motorrijden en kaarten waren zijn geliefde bezigheden, terwijl hij ook maar wat trots was op zijn zes kleinkinderen die sinds enkele jaren deel uit maakten van zijn leven en een speciaal plekje in zijn hart innamen. Hij stond nog midden in het leven toen er op woensdagmorgen 28 april totaal onverwacht een einde aan zijn werkzame en zorgzame leven kwam, een leven verbonden met zijn gezin en zijn familie en zovele andere met wie hij zo graag verkeerde. Na de uitvaartmis legden we hem te rusten op de Melicker begraafplaats.

Gebed in Coronatijd (paus Franciscus)

O Maria, u schijnt altijd op onze weg als teken van redding en hoop. Wij vertrouwen op u, redding van de zieken, die u verenigd hebt onder het kruis met de pijn van Jezus en die uw geloof stevig hebt bewaard. U, redding van de volkeren, weet wat we nodig hebben. We zijn er zeker van dat u ervoor zult zorgen dat vreugde en blijdschap na deze tijd van beproeving terugkeren, zoals u voor de wijn, voor vreugde, zorgde in Kana in Galilea. Help ons, moeder van goddelijke liefde, om ons af te stemmen op de wil van de Vader en te doen wat Jezus ons wil vertellen, die ons lijden heeft doorstaan en onze pijn heeft geleden om ons door het kruis te leiden naar de vreugde van de opstanding. Amen.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl