



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 64 (21 mei 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## inleiding

Het Pinksterfeest staat voor de deur. Dan wordt de Paastijd officieel afgesloten, de Paastijd die begon nadat we eerst (vanaf Aswoensdag) in ‘quarantaine’ waren gegaan om ons meer toe te kunnen leggen op het bidden, om grotere aandacht te kunnen hebben voor de liefde tot de naaste, en om een grote trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren aan de dag te kunnen leggen. Na de ‘staties’ van Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag volgde aan het einde van Stille Zaterdag de Paaswake, waarin we werden uitgenodigd onze doopbeloften te hernieuwen om na de ‘retraite van de Vastentijd’ weer een nieuwe start te kunnen maken. Aan dat nieuwe begin werd niet alleen gerefereerd bij de zegening van het water (doopsel), maar ook bij de zegening van het vuur (vormsel). Aan dat vuur van de H. Geest worden we ook met Pinksteren weer herinnerd, als we vieren hoe bij het begin van de verkondiging van het Evangelie de heilige Geest over de apostelen werden uitgestort (vgl. Hand.2,1-11). Het is die heilige Geest die Jezus beloofd had te zenden, de grote Helper en Trooster die voor altijd bij ons zou blijven, *“de Geest der waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent ... de heilige Geest die de Vader in Jezus naam zou zenden, de heilige Geest die ons alles zou leren en alles in herinnering zou brengen wat Jezus ons gezegd had”* (Joh.14,16-17.26). Die heilige Geest (“die Heer is en het leven geeft”) doet ons niet alleen leven in de meest ruime zin van het woord, maar doet ons ook vrijmoedig getuigen van, uit- en opkomen voor onze verbondenheid met Christus en zijn Kerk.

Aan het Pinksterfeest zijn nog enkele andere vieringen verbonden, zoals het feest van de H. Drie-eenheid een week later. Verder het feest van het H. Sacrament, op de tweede donderdag (of zondag) na Pinksteren. En tenslotte het feest van het H. Hart op de derde vrijdag van Pinksteren. Toch zijn we daarmee nog niet uitgevierd. Daar is nog het feest van St. Jan op 24 juni en (in St. Odiliënberg tenminste) op de derde zondag van juli het St. Odiliafeest, dit jaar zelfs op de feestdag van St. Odilia zelf, d.w.z. die van Keulen (18 juli). Dat brengt ons op de reis naar de Elzas die wij vorig jaar al hoopten te ondernemen en waarvoor zich ook al de nodige mensen hadden opgegeven, om daar (onder andere) het graf van de H. Odilia van de Elzas (die van 13 december) te bezoeken, maar toen vanwege Corona uitgesteld moest worden. Aanvankelijk leek het er nog op dat wij die reis juni dit jaar zouden kunnen gaan inhalen (zie Roerkerknieuws 24), maar het ziet er nu naar uit dat we ook de rest van dit jaar nog te maken zullen hebben met de nodige beperkingen ten gevolge van de Coronapandemie die ons al meer dan een jaar in zijn greep heeft. Daarom is besloten de reis te verplaatsen naar 2022. In juli hopen wij trouwens ook de aanvankelijk in mei geplande, maar in verband met Corona verplaatste Eerste Heilige Communievieringen in te kunnen halen: op zondag 4 juli in St. Odiliënberg (9.30 uur), op zondag 11 juli in Herkenbosch (9.30 uur) en op zondag 18 juli in Posterholt (11.00 uur) en Montfort (11.00 uur). Maar dat even tussen haakjes. Daar komen we nog op terug.

Op de aanstaande tweede Pinksterdag (de dag waarop vorig jaar de publieke vieringen na een lockdown van tien weken weer werden hervat), wordt sinds 2018 het feest van ‘Maria Moeder van de Kerk’ gevierd. Dit feest werd ingevoerd bij gelegenheid van de 160<sup>e</sup>

verjaardag van de verschijningen in Lourdes (1858). In de toelichting op dit besluit (11 februari 2018) wordt verwezen naar de H. Augustinus (+ 430), die reeds stelde dat bij de overweging van de mysteries van Christus en van het wezen van de Kerk de Maagd Maria niet buiten beschouwing kan blijven, omdat zij zowel de Moeder is van Christus als van de Kerk. Het was paus Paulus VI die aan het einde van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans concilie (1964) Maria officieel tot Moeder van de Kerk uitriep. Sinds het Heilig Jaar 1974 was er ook al een officiële misformulier ter ere van de H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk in omloop. Sinds 2018 is dus de viering van dit feest, die daarvoor al in Polen en Argentinië in zwang was gekomen, voor de hele Kerk ingevoerd en verplicht gesteld. Dit Mariafeest op tweede Pinksterdag brengt op passende wijze een der aspecten van het Pinkstergebeuren naar voren: de heilige Geest daalt neer over de apostelen die in gebed met Maria verenigd zijn. Zo is Maria geworden tot Moeder van de Kerk én beschermster van de opdracht om het evangelie onder de volkeren te verkondigen. Een van die vruchten van die verkondiging is diezelfde heilige Geest die over alle mensen van goede wil vaardig wil worden, opdat alles en iedereen zal worden herschapen en het aanschijn der aarde zich zal kunnen vernieuwen. Ook in die zin alvast: zalig Pinksteren!

### **Parochie-vitalisering (III)**

Stonden we de vorige keer stil bij het getuigenis van de eerste christenen en het sterke gemeenschapsgevoel dat ze tentoon spreidden, als voorbeeld voor ons christenen van de 21<sup>e</sup> eeuw, dit keer wijst Trouillez ('Van Petrus tot Constantijn – de eerste christenen', 2002) op het missionaire karakter van de jonge Kerk: *"De minderheidskerk (van de eerste christenen) plooidde zich nooit op zichzelf terug, maar bleef altijd betrokken op de samenleving, welke vijandige trekken die soms ook vertoonde. Men neemt nu algemeen aan dat de thesis van het 'afgezonderde bestaan van de eerste christenen', die onder invloed van de opvattingen van (de bekende 18<sup>e</sup> eeuwse Engelse historicus, red.) Edward Gibbon lange tijd opgeld heeft gedaan, niet overeenkomt met de oudkerkelijke realiteit. Het beeld van de Kerk die doelbewust voor een marginale positie in de maatschappij zou hebben geopteerd, strookt evenmin met de werkelijkheid. Overal waar het mogelijk was - tot in de leidinggevende kringen – wilde ze als gist werkzaam zijn en naar hefbomen voor de evangelisatie van de heidense samenleving op zoek gaan. Al deden de eerste christenen niet mee met sommige heidense geplogenheden, zij waren er evenmin op gebrand als een clubje sociale zonderlingen met de vingers te worden gewezen. Ze hadden er geen moeite mee als respectabele burgers te worden beschouwd, integendeel"* (blz. 367). In een voetnoot (15) licht Trouillez toe dat het christelijk ideaal van het zich terugtrekken in de woestijn of in een klooster (het monnikenwezen) pas na 300 echte aantrekkingskracht heeft gekregen. Wordt vervolgd.

### **Broeders van Liefde**

Binnenkort zal na een kleine zeventig jaar het doek vallen voor de gemeenschap van de Broeders van Liefde op Schöndeln. Nadat in het voorjaar van 1947 de eerste broeders van deze (in 1807 door kanunnik Peter Joseph Triest in Gent (B) gestichte en sinds 1894 in Nederland gevestigde) Congregatie zich bij de Roermondse Kapel In 't Zand hadden gevestigd, kochten ze twee jaar later aan de weg naar Melick een stuk grond teneinde daar een klooster met school te bouwen. De uitwerking van die plannen liet evenwel nog even op zich wachten. Pas in het voorjaar van 1953 kon gestart worden met de bouw, maar door een staking, ruzie met een onderaannemer en de plotseling invallende winter werd de geplande

oplevering voor het eind van 1953 niet gehaald worden. Met enkele maanden vertraging kon het feest van St. Jozef (19 maart 1954) in het naar hem genoemde klooster gevierd worden. Een week later werd de kapel en het altaar door Mgr. Lemmens ingewijd. In 1983 werd de school aan de Heinsbergweg omgevormd tot locatie van wat later de School voor Praktijkonderwijs zou gaan heten. De broeders zouden hun aandacht verleggen naar de dagopvang voor verstandelijk gehandicapten die vanaf 1984 in het klooster gevestigd was. Daartoe werd in 1998 een nieuwe vleugel aan het klooster gebouwd. De dagopvang, begonnen met enkele vrijwilligers zou later worden overgenomen door Stichting Daelzicht die de dagopvang veelal met beroepskrachten zou runnen. Sinds de zomer van 2003 herbergde de voorkant van het klooster het kantoor met de administratie van Begeleid Wonen (bron: 'Nederland en de Broeders van Liefde', 2007). Enkele jaren geleden werd het klooster omgedoopt tot 'Huis van Welzijn', waarin naast de broeders en de welzijnsopvang, ook de (muziek-)waterbedtherapie van Math Hansen (1947-2018) en van 2015 tot en met 2020 ook nog uitvaartonderneming Willems was gevestigd. Die dependance van Willems kwam in de plaats van die in het voormalig protestants kerkje aan de Kapellerlaan dat van 1921 tot 1973 bij de Roermondse gereformeerde gemeente in gebruik was. Nu het klooster in andere handen over gaat, vertrekken de laatste twee broeders binnenkort naar het moederhuis in Eindhoven (Eikenburg). Ook in de Roerstreek, als regelmatige kerkgangers in onze basiliek zullen we ze missen. Graag wensen we Br. Toon en Br. Martin alle goeds en Gods zegen voor de toekomst toe en danken hen voor hun diaconale en biddende aanwezigheid in stad en ommelanden.

### **Een nieuwe vicaris-generaal in en voor ons bisdom**

Pastoor Lic. Harry Quaedvlieg van Geleen wordt de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Dat werd vanmiddag (21 mei j.l.) door het bisdom bekend gemaakt. Bisschop Harrie Smeets heeft hem per 1 juli in die functie benoemd. Hij volgt vicaris-generaal Mgr. René Maessen op die aan het einde van dit jaar met emeritaat gaat. De vicaris-generaal is na de bisschop de belangrijkste bestuurder van een bisdom en in voorkomende gevallen de plaatsvervanger van de bisschop. Tot de portefeuille van de vicaris-generaal behoort naast het algemeen bestuur van het bisdom het personeelsbeleid met het benoemen van priesters, leden van kerkbesturen en dekenale besturen, alsmede het beleid ten aanzien van herstructurering van parochies. Daarnaast valt in het bisdom Roermond nog een aantal andere beleidsterreinen onder verantwoordelijkheid van de vicaris-generaal, zoals de categoriale zielzorg, de contacten met religieuzen, oecumene en interreligieuze dialoog. Bij zijn aantreden als nieuwe bisschop van Roermond vroeg Mgr. Smeets in december 2018 Mgr. René Maessen om voor drie jaar de functie van vicaris-generaal op zich te nemen. Die periode loopt eind van dit jaar af. De nieuwe vicaris-generaal wordt enkele maanden eerder benoemd om door zijn voorganger ingewerkt te kunnen worden. Maessen is afgelopen najaar 75 jaar geworden, de leeftijd waarop priesters doorgaans met emeritaat gaan. De nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg (Sittard, 1969) volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Hij werd in 1994 door oud-bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd. Hij werkte als kapelaan in Heerlen en Blerick en was korte tijd aalmoezenier voor het jongerenwerk in het bisdom. Tussen 1997 en 2003 studeerde Quaedvlieg dogmatiek in Rome. Daarna ging hij aan de slag als docent aan het grootseminarie Rolduc en als pastoor in Geleen, aanvankelijk van de samenwerkende parochies in de wijk Lindenheuvel en later als pastoor van alle negen parochies in Geleen, die onder zijn leiding fuseerden tot één nieuwe stadsparochie Geleen. Quaedvlieg is daarnaast ook betrokken bij

de bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht en de ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. Ook is hij verbonden aan de beweging van de Neocatechumenale Weg in het bisdom Roermond. Onlangs werd hij geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. In verband met zijn nieuwe functie legt Quaedvlieg zijn pastorale taken in Geleen neer. Hij gaat in Roermond of omgeving wonen en wil daar ook als assistent in een parochie zijn diensten aanbieden. Met ingang van 1 juli neemt Quaedvlieg de portefeuille herstructurering over van scheidend vicaris-generaal Maessen. De andere taken worden in de maanden daarna overgedragen.

### **Gebed op voorspraak van O.L. Vrouw van Rust (Hasselt 1986)**

*Vader in de hemel, door de engel Gabriel hebt Gij Maria uitgenodigd om mee te werken aan Uw plan van verlossing en heil voor de wereld. Door haar Jawoord op Uw uitverkiezing heeft Maria zichzelf geheel en al ter beschikking gesteld. In haar schoot hebt Gij ons Uw Zoon Jezus geschonken als een mens onder de mensen op aarde. Door haar geloof en gebed heeft Maria van dag tot dag ontdekt wat Gij haar vroeg te doen. Heel haar leven stond in dienst van U en de mensen. Zo is de Moeder van Uw Zoon onder het kruis ook onze Moeder geworden. Goede God, wij bidden U; schenk ons de vreugde dat Maria ons bijstaat in alle nood; dat zij voor ons ten beste spreekt wanneer wij vergeten te bidden; dat zij ons nabij blijft wanneer wij angstig zijn of moedeloos; dat Maria ons de weg toont die leidt naar vrede en echte vrijheid; dat de gedachtenis aan de Moeder van Smarten ons helpt onze beproevingen moedig te verwerken. God, geeft ons door Maria dat wij trouw blijven aan Uw liefde zoals zij: sta toe dat Maria ons in het uur van onze dood mag binnenleiden in Uw Rijk, voor altijd. Maria, die wij aanroepen als 'Onze Lieve Vrouw van Rust', bid voor ons. Amen.*

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)