



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 65 (1 juni 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding**

Vandaag is het precies een jaar geleden dat onze kerken na een lockdown van maar liefst tien weken weer open gingen voor publieke vieringen. Toen was het tweede Pinksterdag. Toen mochten we weer naar de kerk komen en de Mis mee vieren. Maar nog niet helemaal, Communie-uitreiking was vooralsnog niet toegestaan. Dat mocht pas weer vanaf Sacramentsdag, twee weken later, en dat ook nog met de nodige restricties (zie Roerkerknieuws 12vv). De Mis kon je tijdens de lockdown nog wel via de TV volgen, maar de Heilige Communie, die moesten we wekenlang ontberen. De meeste mensen zullen daar niet van wakker gelegen hebben, maar er waren er ook die het als een soort straf hebben ervaren. De ‘geestelijke Communie’ was ineens weer ‘terug van weggeweest’: het eeuwenoude gebruik om in de stilte van ons hart het verlangen uit te drukken Ons Heer (toch, zij het niet in zijn concrete vorm) te mogen ontvangen, in het ene zekere weten, dat Hij er aanwezig komt met zijn liefde, met zijn troost en kracht. De tijd dat we niet naar de Mis konden gaan en de Heilige Communie niet mochten ontvangen is gelukkig voorbij. Nu is het zaak dankbaar te zijn dat het (gelukkig) weer kan en mag. Niet alles wat soms zo vanzelfsprekend lijkt is het in werkelijkheid ook ...

## **verkoop pastorie Montfort**

Op dinsdag 1 juni j.l. werden de laatste handtekeningen gezet waarmee de verkoop van de monumentale pastorie van Montfort een feit is. Het was een lange weg erna naar toe, maar met de goedkeuring van het bisdom was eindelijk de kogel door de kerk. Het is dan ook niet zomaar een gebouw, maar één van de weinig bewaard gebleven monumenten in Montfort. Het gebouw dateert uit 1787 en betreft volgens de Rijksmonumentenlijst (waarop dit karakteristieke gebouw sinds 31 juli 1967 staat) een *“rechthoekig huis met zadeldak, voorzien van lage zijvleugels, aan weerskanten van een voorplein, dat van de straat wordt gescheiden door een monumentale muur, waarvan de poortpijlers en de tussenposten natuurstenen bekroningen in Lodewijk XVI-stijl dragen”*. De uitbouw aan de linkerkant van het woonhuis herbergde oorspronkelijk het koetshuis annex paardenstallen, die aan de rechterzijde de verblijven voor het personeel en de voorraadkamers. De pastorie werd gebouwd door pastoor Carolus Franciscus Rijcksz (1746-1805), zoon van de toenmalige drossaard van Montfort. Geboren in Roermond, maar getogen op het kasteel van Montfort, was hij na zijn priesterwijding een poosje kanunnik in Sittard (St. Petruskapittel) om sinds 1778 op voordracht van de domeinraad de functie van pastoor van Montfort te bekleden. Niet alleen de door hem gebouwde pastorie getuigt van zijn voorname afkomst, ook zijn levenswijze. Men zegt dat hij zelden anders van huis ging dan gezeten in een door raspaarden getrokken tweespan, terwijl hij naast een dienstmeid ook nog een livreeknecht in dienst had. De bouw van de monumentale pastorie bekostigde de pastoor hoofdzakelijk uit de opbrengst kerkdiensten, terwijl de pastoor ook nog een staatslening van 1000 pattacons ontving, die in tien jaarlijkse termijnen van elk 100 pattacons terugbetaald diende te worden. Toen onze streken vijf jaar later door de Fransen werden bezet (1794) kwam de aflossing van deze lening in het ongereede zodat er grote kans bestaat dat de lening nooit helemaal is afbetaald! Omdat hij de eed op de Franse grondwet weigerde af te leggen werd hij op 10 juli 1798 gearresteerd. Hoewel hij eind 1799 uit zijn gevangenschap werd

vrijgelaten zou het nog tot 1803 (na de totstandkoming van concordaat met Napoleon) voordat hij zijn werkzaamheden weer (officieel) kon hervatten. Een jaar later verhuisde hij in verband met zijn emeritaat naar Roermond, waarna hij begin 1805 kwam te overlijden: *“Rijcksz, François Charles, agé de cinquante huit ans deux mois, prêtre, né à Ruremonde, fils de Jean Charles Rijcksz et de Marguérite Marie van Baerle, ... décédé à la maison sise Rue dite Steenwegh, n° 426 section de la Roer”* (5 vent. XIII nr. 123). Twee dagen later werd hij in Montfort begraven. Aan deze markante pastoor herinnert nog altijd zijn familiewapen boven een van de schoorsteenmantels op de bovenverdieping, met daaronder het bouwjaar 1787. Op de afbeelding van schouw in het salon vinden we het jaartal 1837. Dat was tijdens het pastoraat van Martinus Verkuijlen (1833-1881) die in 1853 naar plannen van Karl Weber in Montfort een nieuwe kerk liet bouwen (bronnen: A.H. Simonis *De windhoek van Gelre* [1932] en Fedor Coenen *De Monumentale pastorie van Montfort* [1987]). Natuurlijk was de verkoop voor het kerkbestuur (én voor het bisdom) een zware beslissing, maar uiteindelijk biedt deze verkoop wel de garantie dat dit monumentale pand niet voor Montfort verloren gaat en het eindelijk ook eens gerestaureerd gaat worden, iets wat noodzakelijker dan ooit is geworden.

### **Coronatijd – tijd voor een moment van bezinning en het aansteken van kaarsen**

Als er ons de afgelopen tijd iets is opgevallen, dan is het wel dat de kaarsenomzet sinds de uitbraak van de Coronapandemie flink is gestegen. Er worden meer kaarsen gebrand dan ooit (misschien ook gestolen, maar dat is even punt twee; zie Roerkerknieuws 20). Om daar op in te spelen hebben de koster van de Posterse St. Matthiaskerk de collectie de afgelopen maanden flink uitgebreid, zozeer dat je daar bijna voor alle gelegenheden een (noveen-)kaars van je gading vindt. Natuurlijk is de deze tijd van pandemie een tijd van nood, en nood leert bidden. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat we niet op bedevaart konden gaan. En onder het motto van ‘als de Mozes niet naar de berg kan, moet de berg maar naar Mozes’ hebben de Posterse koster de heiligen maar naar de St. Matthiaskerk laten komen. Tegenwoordig zijn er in Posterholt niet alleen kaarsen van Maria (in allerlei ‘varianties’) verkrijgbaar, maar ook van allerlei andere heiligen die ons ook in deze tijd van Corona tot hulp en steun kunnen zijn. Die van de H. Corona (zie Roerkerknieuws 9) ligt blijkbaar het best in de markt. Dat is er eentje die inmiddels tot de top drie behoort. Voor degenen die niet zoveel met heiligen op hebben, zijn er ook (noveen-)kaarsen met alleen een tekst erop verkrijgbaar. Zoals: toekomst en geluk, bescherm ons gezin, wij zijn er voor elkaar en eentje met een Lieveheersbeestje erop en de tekst ‘geluk’. Natuurlijk kun je zo’n kaars ook thuis aansteken, maar de kerk is toch de plek bij uitstek om je hart tot God te verheffen; de kaarsenkapel nodigt uit tot een moment van rust en bezinning, iets wat we eigenlijk meer dan eens nodig hebben, juist in deze tijd van Corona, waarin we geacht worden zoveel mogelijk thuis te werken en te leren. Wees dan ook welkom in:

*Herkenbosch* (dagkapel St. Sebastianuskerk): iedere dag, van ’s morgens tot ’s avonds

*Herkenbosch* (Fatimakapel): iedere dag, van ’s morgens tot ’s avonds

*Posterholt* (portaal St. Matthiaskerk): ieder dag, van ’s morgens tot ’s avonds

*Posterholt* (Mariakapel Mgr. Koningsstraat), iedere dag, van ’s morgens tot ’s avonds

*Melick* (dagkapel St. Andreaskerk): iedere dag, van ’s morgens tot ’s avonds

*St. Odiliënberg* (basiliek): iedere zondagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur (zomertijd)

*Vlodrop* (portaal St. Martinuskerk): maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur

Binnenkort kunnen we daarvoor ook in de nieuwe kaarsenkapel op het terrein van Camillus terecht. Op woensdag 12 mei j.l. werd daarvan door Dick Derks namens aannemersbedrijf Raedts symbolisch de sleutel overhandigd aan een van de eerste initiatiefnemers, diaken

Gerard Sars, bestuurslid van de Stichting Kaarsenkapel Camillus. Een week eerder werden de (gerestaureerde) glas-in-lood-ramen van de bekende Limburgse kunstenaar Daan Wildschut (1913-1995) met afbeeldingen geplaatst die aan Psalm 23 refereren. Na de sleuteloverdracht werd in het kader van een leerlingenproject van het Roermondse Cita-Verde-College begonnen met het aanleggen van een (rolstoelvriendelijke) bestrating rondom de kapel, terwijl de smid aan de slag ging met de kaarsenstandaard. Zoals het er nu naar uit ziet zal de nieuwe kaarsenkapel op het jaarlijkse St. Camillusfeest (14 juli a.s.) officieel worden geopend en ingezegend. Zie verder: [kaarsenkapel.nl](http://kaarsenkapel.nl)

#### **Parochie-vitalisering (IV)**

Stonden we de vorige keer stil bij het missionaire karakter van de jonge Kerk, dat de eerste christenen zich niet terugplooiden op zichzelf maar altijd betrokken bleven op de samenleving, als vierde punt wijst Trouillez ('Van Petrus tot Constantijn – de eerste christenen', 2002) op hun vaste geloof in de kern van de christelijke boodschap. *“Ondanks de vele ketterijen bleef het christelijk geloof overeind in een zee van religieus en filosofisch pluralisme. Natuurlijk stelden de christenen er zich niet altijd mee tevreden het credo te reciteren en stelden ze soms kritische vragen, die hun leiders de wenkbrauwen deden fronsen of zelfs uit hun humeur brachten. Maar de meesten van hen wisten wel het onderscheid te handhaven tussen kritische bedenkingen over bepaalde geloofsaspecten en fundamentele twijfels over de grond van hun overtuiging zelf. Zodoende werd de kern van de christelijke boodschap nooit prijsgegeven om in te zijn en het andersdenkenden naar de zin te maken. Als heilsleer presenteerde het christendom zich altijd met een uitgesproken profiel. Het voorbeeld van de oudchristelijke denkers zoals Justinus en Origenes toont echter aan dat de keuze voor een duidelijke identiteit geenszins tot een geestelijke egelstelling hoeft te leiden, maar perfect hand in hand kan gaan met een openheid naar andere levensovertuigingen”* (blz. 467-368).

#### **Personalia**

Op zaterdagmiddag 22 mei j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt de van oorsprong Poolse **Ania** gedoopt, zusje van Olivia (2015) die al eerder (augustus 2017) hier in Posterholt werd gedoopt, terwijl hun broertje Dominik (2008) al eerder (mei 2017) zijn eerste heilige Communie deed in Melick waar het gezin toen woonde. Diezelfde zaterdagmiddag herdachten **Tjeu Peters en Truus Bekkers** uit St. Odiliënberg in WZC Bergh dat ze 65 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Iedereen in Berg kent ze nog van de vroegere Spar aan de St. Odiliastraat, waar Tjeu altijd achter de kassa zat en Truus achter de toonbank bij de vleeswaren stond. Tijdens de vanwege de coronacrisis zeer minieme viering zong de bruid nog eens (met een beetje hulp) het 'Panis Angelicus', dat ze zo vaak bij feestelijke gelegenheden in de basiliek had gezongen.

Op vrijdagmorgen 28 mei j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Cornelia Maria (Corrie) van der Schaaf-Vellinga (1933-2021)** uitgeleide. Geboren en getogen in Hoensbroek, ging ze – ondanks haar zwakke gezondheid – al op jonge leeftijd uit werken bij de Sphinx in Maastricht. In het voorjaar van 1953 trouwde ze met Albert van der Schaaf, uit welk huwelijk vijf kinderen werden geboren. Terwijl Albert als ondergronds mijnwerker de kost verdiende zorgde Corrie voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. In verband met de mijnsluiting en de andere werkkring die Albert noodgedwongen moest zoeken verhuisde het gezin naar Herkenbosch. Desalniettemin bleef de band met

Hoensbroek hecht en sterk en ging het gezin aanvankelijk ieder weekend op familiebezoek in het zuiden. Toen de kinderen al wat groter waren begon Corrie met het poetsen van de Carolusschool. Na het feestelijke jaar 1978 (drie van haar kinderen trouwden dat jaar, terwijl Corrie en Albert zelf hun zilveren huwelijk vierden) kwam Albert in het voorjaar van 1979 op 49-jarige leeftijd plotseling te overlijden. Corrie bleef achter met twee nog opgroeiende kinderen. Zo goed en kwaad als het ging probeerde ze het hoofd boven water te houden. Alles had ze er voor over om het haar kinderen maar aan niets te laten ontbreken. Daarom kwam het des te harder aan toen haar oudste zoon Hennie in de zomer van 1997 aan de gevolgen van een langdurige ziekte kwam te overlijden. In 2001 werd ze op haar fiets aangereden en brak ze haar heup. Sindsdien is ze met haar gezondheid blijven kampen en heeft ze altijd last van pijn blijven behouden. Die gezondheidsproblemen waren er ook de oorzaak van dat ze naar de Bosscherhof verhuisde, eerst tien jaar in een aanleunwoning en later, na een maagbloeding die haar bijna fataal werd, in de verzorging. Het feit dat ze steeds zorg- en hulpbehoevender werd vond ze vreselijk. Uiteindelijk werd een herseninfarct haar fataal is ze op zondag 24 mei j.l., voorzien van het sacrament der zieken van ons heengegaan. Na de uitvaartmis volgde in Roermond de crematie.

Op zondagmiddag 30 mei j.l. werd in de St. Andreakerk van Melick de inmiddels 3-jarige **Lars** gedoopt, terwijl diezelfde middag in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Julie** werd gedoopt, zus van Philou die drie jaar geleden al werd gedoopt. Het doopsel van Julie werd gecombineerd met dat van haar neefje **Luuk**. Daarbij schiet het aantal dopelingen in ons cluster dit (Corona-)jaar in één keer flink omhoog naar zes: Posterholt 3, Herkenbosch 2 en Melick 1! In St. Odiliënberg herdenkt organist/cantor/dirigent **Harry Joosten** op 1 juni dat hij alweer 20 jaar leiding geeft aan de opluistering van de eredienst aldaar.

#### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

#### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)