



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 68 (21 juni 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding

In de laatste edities van deze nieuwbrief stonden we stil bij de (re-)vitalisering van onze parochies, terwijl we ook al vaker de komende, de door het bisdom ‘verplichte’ herstructurering (federatievorming) van de parochies per 1 januari a.s. aanstipten. De pas benoemde vicaris-generaal Harry Quaedvlieg (die deze items in zijn takenpakket heeft) zegt dat die herstructurering niet los van de vitalisering gezien kan worden. *“De krimp van de Kerk is al een hele tijd bezig. De verleiding is groot om je daar met hand en tand tegen te verzetten: als we nu maar dit of dat doen, dan kunnen we nog van alles overeind houden. Maar de afkalving kun je niet tegenhouden. Je kunt wel nadenken over de vraag: wat houden we over als de krimp een keer tot stilstand is gebracht? Wat vinden we echt belangrijk? Wat is de missie van onze parochies in die nieuwe situatie? Dat heeft niet alleen met nieuwe structuren te maken, maar vooral met de vraag: waar wil je als Kerk voor staan? Herstructurering van parochies alleen is niets als daar geen ideeën over vitalisering aan ten grondslag liggen”*. Dat dit geen gemakkelijk proces is, beseft ook hij terdege. *“En de coronapandemie heeft het nog eens extra moeilijk gemaakt, doordat allerlei bijeenkomsten niet door konden gaan. Over de nieuwe indeling van parochies kun je nog online vergaderen, maar vrijwilligers enthousiasmeren daar moet je toch voor bij elkaar kunnen komen. Maar ik heb goede hoop dat we na de coronapandemie de draad weer kunnen oppakken. De methode ‘Als God renoveert’ van James Mallon biedt goede handvaten daarvoor. Zijn methode is niet één-op-één in onze parochies toepasbaar, maar geeft wel richting en reikt ideeën aan. Zijn tweede boek ‘Beyond the parish’ is misschien nog wel interessanter dan het eerste. Het is alleen in het Engels verschenen en gaat ook over de processen achter de vernieuwing van parochies. Ik vind het heel realistisch hoe hij dat beschrijft. Zijn belangrijkste motief is ‘krachten bundelen’ en weten wat je missie is. We zijn allemaal opgegroeid in de bestaande volkskerk en moeten nu missionair worden, dat wil zeggen: actief mensen erbij betrekken. Dat bereik je niet alleen door de structuren aan te passen. Daar hoort ook een andere houding bij. Ik hoop dat er een paar voorbeeldparochies ontstaan, waar anderen zich aan kunnen optrekken”*.

(samen) zingen (in de kerk)

De laatste maanden was het stil rond het (samen) zingen in de kerk. Vorige jaar was 1 september een soort ‘magische grens’ waarna er in onze kerken weer met een paar man (of vrouw) samen gezongen kon worden en dat heeft in sommige parochies gefunctioneerd tot eind vorig jaar. Toen gingen we ook wat dat samen zingen betreft weer in lockdown. In Herkenbosch, Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg hebben de kerkkoren tot nu toe helemaal geen missen meer opgeluisterd; in Montfort was er zelfs een complete kerkelijke lockdown van oktober tot mei; in Berg wachtte het kerkkoor de versoepelingen niet meer af en hief zichzelf vorig jaar zomer op. In Melick hebben met name de dames van het koor tot eind vorig jaar nog incidenteel samen gezongen. Alleen in Vlodrop en Berg zijn ze min of meer de hele tijd blijven doorzingen, in Berg de zusters, zo en nu en dan (op hoge feestdagen) versterkt door een ‘gelegenheidskoortje’ dat zichzelf inmiddels ‘St. Odiliacantoorij’ heeft gedoopt. Op koor- en zanggebied is er dus de afgelopen (Corona-)tijd heel wat gebeurd, of misschien wel beter: niet (meer) gebeurd. Met alle gevolgen van dien.

Met de recente versoepelingen in het achterhoofd begint het ook in koorkeuren weer te kriebelen. Op de site van de Rijksoverheid (RIVM) lezen we over dit onderwerp het volgende: *“Voor de lockdown van maart tot en met juni 2020 waren er meldingen van repetities en optredens van zangkoren waarbij veel mensen besmet raakten en zelfs overleden. Dit zagen we in Nederland en in het buitenland. Zingen in groepsverband leek een verhoogd risico op besmettingen met zich mee te brengen, hoewel andere besmettingsroutes dan zingen niet konden worden uitgesloten. Na de eerste intelligente lockdown werd het zingen in groepsverband vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan. Het R-getal was toen kleiner dan 1 en de besmettingsgraad was laag. Hierdoor werd het risico op een besmetting binnen een koor aanvaardbaar bevonden. Wel werden, op advies van het OMT, aanvullende maatregelen verplicht bij het zingen in groepsverband, zoals het volgen van ventilatie-advies en het zingen in een zigzagopstelling. Er zijn inmiddels meer aanwijzingen dat zingen in groepsverband tot besmettingen kan leiden. Dit blijkt uit clustermeldingen van de GGD, literatuurstudie, RIVM-onderzoek naar clusterbesmettingen bij koren en meldingen uit het buitenland. Voorlopige resultaten uit ons onderzoek naar clusterbesmettingen bij koren laten zien dat een hoog percentage van de aanwezige koorleden besmet kan worden, tot meer dan de helft van de aanwezigen. Er worden in dit onderzoek verschillende factoren bekeken, waaronder de onderlinge afstand, de mogelijke rol van ventilatie en aerosoltransmissie. Op basis van de voorlopige resultaten van dit onderzoek kunnen we niet uitsluiten dat het zingen zelf heeft bijgedragen aan het hoge besmettingspercentage binnen deze koren ... Bij een hoge besmettingsgraad wordt de kans te groot gevonden dat een besmettelijke persoon meedoet aan een koorrepetitie en daarmee (vele) anderen kan besmetten. Om die reden heeft het OMT geadviseerd om niet te zingen in groepsverband totdat het risiconiveau gedaald is naar het niveau ‘waakzaam’ (minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag). Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden”*. Dat is dan ook het advies dat de bisschoppen onlangs overnamen. Met de vakantietijd in het verschiet is het zaak geen kostbare tijd verloren te laten gaan en alvast vooruit te denken voor het geval er binnenkort ook op koor en (samen-)zanggebied toch weer wat meer mogelijk is, willen we niet het risico lopen dat de koorleden er straks zelf niet meer in geloven en er (net zoals in Berg vorig jaar) de brui aan geven. Wel hopt het Berger kerkbestuur komende zomer nog een ‘officieel’ afscheid van het koor te nemen. Op maandagmiddag 5 juli a.s. komt het kerkkoor van Melick weer eens bij elkaar, terwijl ook het St. Matthiaskoor van Posterholt voornemens op 15 juli a.s. haar jaarvergadering te houden. In het najaar hoopt dit koor haar gouden jubileum te vieren.

Vertrek Broeders van Liefde (update)

Zoals we in Roerkerknieuws 64 al aankondigden zouden de Roermondse Broeders van Liefde, Br. Toon en Br. Martien, hun klooster aan de Heinsbergerweg (1954) verruilen voor dat in Eindhoven (Eikenburg). Op woensdagmorgen 16 juni j.l. was het zover. 's Morgens waren ze voor het laatst bij ons in de Mis in de basiliek, de Mis die die ze daar de afgelopen twaalf jaar zo vaak met ons hebben meegevierd. Na de Mis volgde een kleine (geïmproviseerde) afscheidsreceptie. Met het vertrek van de broeders komt er na een kleine 75 jaar een einde aan het leven en werken van de Broeders aan de Heinsbergerweg in Roermond. Gelukkig houden naast de enige nog overgebleven pater Redemptorist van de kapel (Weerkamp) de drie Camillianen van Schöndeln het vlammetje van het religieuze leven in Roermond voorlopig nog even brandend. Maar ook in de Roerstreek hebben wij niet alleen de opkomst maar ook het verval van het religieuze leven van dichtbij kunnen

meemaken. Decennialang kende vrijwel ieder dorp een of meerdere religieuze gemeenschappen die met name in het onderwijs en de diaconie actief waren: de Zusters Ursulinen van 1853 tot 1976 in Posterholt (Hoofdstraat); de Zusters van het H. Graf sinds 1888 in St. Odiliënberg (Aan de Berg) en van 1903 tot 1913 in Melick (dependance van Berg aan de Heinsbergerweg); de paters Franciscanen van 1904 tot 1979 in Vlodrop-Station (St. Ludwig); de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van 1093 tot 2015 in Montfort (Kerkstraat), van 1958 tot 1989 in Posterholt (Aerwinkel) en Vlodrop (Kasteelstraat); de Zusters onder Bogen van 1930 tot 1991 in Herkenbosch (Kloosterstraat); de Paters Assumptionisten van 1950 tot 2020 in Herkenbosch (Steegstraat, Europalaan en Jagerstraat); de oorspronkelijk in Roermond (Kapellerlaan) woonachtige en werkzame Dochters der Wijsheid (Filles de la Sagesse, in de volksmond Zusters van de Retraite genoemd) in St. Odiliënberg (Petrusberg); laatstgenoemden hebben evenals de H. Grafzusters een eigen plek op het kerkhof op de kerkberg.

Missen in de Bosscherhof

Hoewel in WZC Bergh de draad van de (tweewekelijkse) misvieringen alweer in september 2020 werd opgepakt (weliswaar niet meer op zondagmorgen, maar dan toch op zaterdagmiddag), bleef het akelig stil in de Bosscherhof. Daar is nu verandering in gekomen. Daar zal vanaf juli a.s. weer een wekelijkse Mis worden gehouden, en wel op dinsdagavond om 18.30 uur, niet in het kapelletje maar in de grote zaal. Die Mis komt dan in plaats van de gebruikelijke avondmis van 19.00 uur die sinds juni vorig jaar (in verband met de Coronalockdown op de Bosscherhof) weer in de parochiekerk werd gehouden, eerst in de kerk zelf en later in de dagkapel. Het was trouwens op 28 april 2015 dat de parochiële dinsdagavondmis vanuit de kerk naar de Bosscherhof verplaatst werd. De dinsdagavondmis in de Bosscherhof geldt als een gewone parochiemis, waar ook mensen van buiten (de Bosscherhof) naar toe kunnen komen en (via het parochiebureau) Misintenties kunnen opgeven. Ter bestrijding van de onkosten zal er evenwel gecollecteerd worden.

personalia

Op zaterdagmorgen 12 juni j.l. werd in Echt de crematiedienst gehouden voor **Wilhelmus Hendrikus (Wil) Storms (1937-2021)** uit Montfort. Geboren en getogen in Putbroek, ging hij naar de ambachtsschool waarna hij als timmerman aan de slag ging; eerst bij Philips in Roermond, later bij Linssen Yachts in Maasbracht en later bij Daf-Volvo in Born. Alles wat van hout gemaakt moest worden deed hij en kon hij. Modellen bouwen en mallen maken was zijn specialiteit. Er was geen klus waar hij zich niet aan gaf. Thuis bij zijn ouders had hij de tuin onder zijn hoede en een grote volière met parkieten. Tijdens een vakantie ontmoette hij Louise van der Klei die eigenlijk uit Groningen (Wehe-Den Hoorn) kwam maar indertijd in Assen woonde en werkte. Het was liefde op het eerste gezicht. Na vijf jaar verkering trouwden ze in 1971 en gingen in Montfort wonen waar ook hun twee kinderen, Mark en Nancy, zouden opgroeien, die op hun beurt later drie resp. twee kinderen zouden krijgen, kleinkinderen op wie Wil net zo trots was als op zijn kinderen. Hij was een echte kindervriend die graag met ze speelde en zijn uiterste best deed om ze een leuke dag te bezorgen. Van jongs af aan was Wil een sportieveling, die aan gymnastiek deed en graag fietste. Ook met zijn kinderen en kleinkinderen sportte hij graag. Hij was heel competitief; hij gaf zich niet gauw gewonnen. Wil had een bijzonder gevoel voor humor. Hij schreef geweldige teksten voor in 'de buut'. Jammer genoeg miste hij echter het talent om ze zelf ten tonele te voeren. Vijftien jaar geleden werden de eerste tekenen van Parkinson bij hem

geconstateerd en hij heeft nog lang geprobeerd zijn ziekte voor de buitenwereld te verbergen. Hij moest echter steeds meer aan bewegingsvrijheid inleveren en uiteindelijk moest hij ruim drie jaar geleden in zorgcentrum Herten worden opgenomen. Omdat hij zich daar echter opgesloten voelde verhuisde hij in het najaar van 2019 naar Camillus in Roermond waar hij vrij de tuin in kon lopen. Daar heeft hij nog intens van genoten. Op Camillus is hij op dinsdag 8 juni j.l., voorzien van het sacrament der zieken, overleden.

Op zondag 13 juni j.l. vierde de Venlose pastoor-deken **Mgr. Jos Spee (1953)** zijn robijnen priesterjubileum. Als priesterzoon uit 't Berger Reutje die van jongs af aan nauwe banden met priorij Thabor onderhoudt, vierde hij zijn jubileum op dinsdag 15 juni j.l. nog eens in kleine kring bij en met de zusters aldaar. Er werd ook nog een serenade gebracht door (een ensemble van) fanfare St. Wiro. Zie Roerkerknieuws 33 voor zijn benoeming tot 'kapelaan van zijn heiligheid' afgelopen najaar.

Op zaterdagmiddag 19 juni j.l. gaven **Guus en Dorien** uit Linne elkaar in de Berger basiliek hun Jawoord en gingen daarmee (ondanks de nog altijd, maar wel steeds minder geldende coronabeperkingen) onder Gods zegen een (kerkelijk) huwelijk aan, het eerste sinds de lockdown van maart vorig jaar. Al met al een bijzondere viering, ook en vooral vanwege de opklimming door het bekende koor 'wishful singing' (zie wishfulsinging.nl). Op zondagmiddag 20 juni j.l. werd in de Mariakapel van St. Odiliënberg **Daan en Yara** uit Posterholt gedoopt, waarvan Daan op 4 juli a.s. in Berg (waar hij ook op school zit) zijn eerste heilige Communie gaat doen. Met de dopeling van/in Melick op 13 juni j.l. erbij is de stand voor dit jaar: 9 dopelingen in totaal, waarvan in 3 Posterholt, 2 in Herkenbosch 2 in Melick en 2 in Berg.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 - 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl