



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 70 (3 juli 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding

De coronacrisis heeft laten zien dat godsdienstvrijheid in Europa kwetsbaar is, zegt de Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich SJ. Om er tevens aan toe te voegen dat de Kerk haar geloofwaardigheid moet zien te herwinnen. Volgens Hollerich worden aanvallen op religieuze vrijheid het grote probleem dat Europa in de toekomst zal ervaren. *“Nu wordt de Kerk niet vervolgd; dat zou overdreven zijn”*, aldus de kardinaal in een interview met het Italiaanse persbureau ACI Stampa. *“Maar in sommige landen zijn er op bepaalde niveaus wel kleine aanvallen op de godsdienstvrijheid. Daarvoor moeten we op onze hoede zijn”*. Vorig jaar spraken de gezamenlijke bisschoppenconferenties van de Europese Unie (de ‘COMECE’ waarvan Hollerich voorzitter is) zich al uit tegen het langdurig dichthouden van kerken tijdens Corona-lockdowns met betrekking tot vrijheid van religie en vrijheid van erediensten. *“COMECE benadrukt dat de afkalving van fundamentele rechten zoals godsdienstvrijheid in de huidige noodsituatie niet de nieuwe norm mag worden. Deze rechten moeten zodra het mogelijk is weer volledig hersteld worden”*, liet de commissie destijds weten. Hollerich noemde het aantal katholieken dat tijdens de pandemie een Mis mocht bijwonen in België *“belachelijk”*. Lange tijd mochten daar slechts vijftien mensen per Mis aanwezig zijn; recentelijk is dat aantal opgeschroefd naar honderd. Ook bekritiseerde de kardinaal het langlopende verbod op openbare Missen in Ierland. Eerder dit jaar zette Hollerich ook zijn vraagtekens bij een wetsvoorstel in Denemarken, dat eist dat alle preken in het Deens vertaald worden. Volgens de kardinaal zou dat een beperking van de godsdienstvrijheid zijn. Momenteel houdt COMECE een rapport van het Europees Parlement in de gaten (het zgn. Matic rapport) waarin gepleit wordt voor een ‘recht op abortus’ en waarin gewetensbezwaar ‘onthouding van medische zorg’ genoemd wordt (KN). Het rapport (niet bindend, maar toch) werd vorige week donderdag met een ruime meerderheid van het Europese parlement aangenomen ...

parochiestatistiek: Coronajaar 2020 (I)

	Herkenbosch		Melick		Montfort		Posterholt		St. O'berg		Vlodrop	
inwoners	4199		3646		3131		3940		3325		2360	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Doopsel	7	4	6	3	14	8	5	9	14	8	5	3
EHC	19	11	6	8	16	12	7	18	21	0	3	10
Vormsel	13	0	3	2	24	18	11	12	2	7	4	8
Huwelijk	1	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0
Uitvaart	7	15	7	4	25	20	12	25	10	12	4	6

De Coronapandemie hakte er vorig jaar al meteen goed in: ook de kerken gingen op slot en wekenlang waren er geen publieke vieringen meer. Dat had natuurlijk zijn invloed op het kerkbezoek. Maar ook anderszins heeft de Coronapandemie zijn sporen in het kerkelijk leven nagelaten. Alleen anders dan menigeen misschien denkt. Bij Corona denken we in eerste instantie aan een spectaculaire stijging van het aantal overlijdens. Dat kan en zal wel waar zijn, maar het aantal overledenen valt natuurlijk niet samen met het aantal uitvaarten. De

tendens dat steeds meer mensen (parochianen) kiezen voor een niet-kerkelijke uitvaart zet zich door, ook in Coronatijd. We kunnen ons zelfs niet aan de indruk onttrekken dat 'Corona' zelfs als alibi is/wordt gebruikt om een 'in stilte' (in besloten kring) afscheid te kunnen nemen. Dat neemt echter niet weg dat zowel in Herkenbosch als in Posterholt sprake was van een spectaculaire stijging van het aantal uitvaarten, zelfs een verdubbeling. Die stijging kan echter niet op het conto van Corona geplaatst worden. Vanwege Corona werden er in 2020 minder kinderen gedoopt. Alleen in Posterholt viel een opvallende stijging te constateren, evenals het aantal communicanten. In Berg is er trouwens nog maar eens in de twee jaar een Communieviering. Het aantal vormelingen vertoont alleen in Berg en Vlodrop een opvallende stijging; bij het aantal vormelingen van Herkenbosch dient opgemerkt dat daar nog maar eens in de twee jaar op dit sacrament wordt voorbereid. Hoewel het aantal kerkelijke huwelijken in onze parochies tot een bedroevend minimum is gedaald, steekt alleen Berg er (met name vanwege de locatie) met kop en schouders boven uit. Maar ook daar werd er gedurende het hele Coronajaar 2020 (net zoals in de andere parochies) geen enkel kerkelijk huwelijk gesloten. Natuurlijk kunnen en mogen we ons best zorgen maken over deze getallen (per slot van rekening zegt het iets over de vitaliteit en levensvatbaarheid van onze parochies), maar met de financiën is het nog slechter gesteld. Het aantal 'papierleden' houdt immers geen gelijke tred met het aantal 'betalende leden'. Integendeel: van onder op (doopsel, communie, vormsel) komen er wel papieren maar geen betalende leden bij, terwijl bij overlijden (uitvaart) de betalingen juist stoppen ...

Parochiële herstructurering en revitalisering

In het kader van het bisdombeleid dat al door onze vorige bisschop, Mgr. Wiertz, werd uitgezet ('Blauwdruk 2021') dienen onze kerkbesturen per 1 januari a.s. samen te smelten tot een (overkoepelend) federatiebestuur. Of dat de efficiency van het vergaderen ten goede komt, moet zich natuurlijk nog uitwijzen. In ieder geval hoopt het bisdom dat ook op lokaal niveau (niet alleen eerder en beter, maar vooral ook gezamenlijk) wordt nagedacht over de toekomst die wij voor onszelf als Kerk ter plaatse zien weggelegd. Nu lijkt het er eerder op dat wij (iedere parochie voor zich) maar gewoon 'doorhobbelen', in de hoop dat zich pas 'na ons de zondvloed' aandient, het moment waarop het parochiële leven ineens stort en 'de laatste van ons het licht zal uitdoen'. Natuurlijk begint het daar steeds meer op te lijken, dat het die richting uit gaat en dat dat moment steeds dichterbij begint te komen. Dat wil echter niet zeggen dat wij het daarbij maar moeten laten of tegen beter weten moeten blijven hopen op betere tijden. We kunnen en mogen echter ook proberen van de nood een deugd te maken. Dat is in ieder geval waartoe het bisdom ons uitnodigt: dat we niet bij de pakken neerzitten, maar ontvankelijk(er) worden voor de heilige Geest die zelfs nog (kansen van) leven ziet waar anderen alleen nog maar denken aan een 'sterfhuisconstructie'. Tegen die achtergrond krijgt ook de beschouwing van de Nederlandse Zr. Anima Christi (1970) een bijzondere betekenis. Deze jonge (Zeeuws-Vlaamse) religieuze die van 1998 tot 2016 algemeen-overste de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara (een in 1988 in Argentinië gestichte zustercongregatie) leidde, schrijft regelmatig in het Katholiek Nieuwsblad (KN) over de bijzondere ervaringen die ze opdoet sinds ze als missionaris in Rusland werkzaam is, waar men decennialang geprobeerd heeft het (christelijk) geloof met wortel en tak uit te roeien. Zo schrijft ze: *"In de vroege Sovjet-Unie ruimden radicale en militante atheïstische propaganda en vervolging de belangrijkste dragers van het geloof uit de weg: bisschoppen, priesters, religieuzen en actieve leden. Vanaf de jaren zestig ontwikkelde de regering een nieuw plan voor de promotie van het atheïstische*

denken. Hierin stond de vrouw centraal, die door haar opvoedende taak in het gezin normaal gesproken de eerste en belangrijkste geloofsverkondigster was. Zij zou van gedachten moeten veranderen, zodat de geloofsoverdracht een natuurlijke dood zou sterven. Daarvoor moesten de ouderwetse geloofsovertuigingen vervangen worden door de nieuwe ideeën van de communistische partij. De vrouw moest het huis uit, actief worden op de werkvloer, haar kinderen toevertrouwen aan andere opvoeders (met andere normen en waarden), de materialistische kijk op het leven verruimen en blik op de eeuwigheid vergeten. Bij de geboorte van een kindje werd al direct op de moeder ingewerkt: het moederschap werd gedenigreerd en de kinderdoop werd al in het ziekenhuis belachelijk gemaakt en verworpen als bijgeloof. Verpleegsters en dokters werden hier speciaal op getraind". Als het gaat om de overdracht en revitalisering van het geloof kijken ook wij al gauw naar de "bisschoppen, priesters, religieuzen en actieve leken", alsof het daar allemaal van afhangt. Natuurlijk spelen ook zij daarin een rol, maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist de 'gewone gelovigen' (ouders, grootouders) daarin misschien wel een veel grotere en doorslaggevender rol vervullen dan wij tot nu toe dachten? Hebben ook wij onze unieke rol van eerste en eigenlijke opvoeders en geloofsverkondigers niet al te gemakkelijk op anderen afgeschoven?

Ziekenhuisopname Mgr. Smeets (update)

Vrijdagmiddag 2 juli j.l. liet het bisdom hieromtrent het volgende weten: *"Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden. Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen. Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijke taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf. Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop".*

Een nieuwe kapelaan in en voor Roermond

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving liet onze deken, De Graaf Woutering, diezelfde avond weten : *"Door het bericht over de gezondheidstoestand van onze Bisschop Harrie Smeets is er grote droefenis neergedaald over ons Bisdom. We kunnen niet anders dan intens hopen en bidden voor hem en ons bisdom; liefst om het wonder van genezing, maar in*

elk geval ook om kracht naar kruis voor de Bisschop en zijn familie alsook de direct betrokkenen. Desondanks gaat het kerkelijke leven door. Zo mogen we u bekend maken wie de opvolger zal zijn van kapelaan Marco Figliola, die zelf eind augustus ons gaat verlaten voor zijn studieopdracht Kerkgeschiedenis in Rome met het oog op een toekomstig docentschap te Rolduc en andere instellingen: onze nieuwe kapelaan heet Christyraj Francis: Hij is momenteel 29 jaar en geboortig van Sri Lanka. Sedert 2015 studeert hij te Rolduc, zijn taalbeheersing is goed en hij liep verschillende uitstekend beoordeelde pastorale en catechetische stages in Zuid Limburg. Komende 6 juli reist hij naar Sri Lanka om eind augustus aldaar de diakenwijding te ontvangen. Rond 3 september zal hij terugkeren en zijn intrek nemen in de kapelanie van Herten om daarna het takenpakket van kapelaan Marco over te nemen. We zijn verheugd over deze spoedige opvolging en we heten kapelaan Christyraj dan ook van harte welkom in Herten en in Roermond. We bidden voor hem om veel arbeidsvreugde in ons midden en vooral om Zegen voor zijn opgang naar het priesterschap in de loop van het jaar 2022". Dat brengt ons op de feestdag van vandaag: de heilige apostel Thomas (3 juli), bekend van Beloken Pasen als hij ten tonele wordt gevoerd als de apostel die maar niet kon en/of wilde geloven dat de Heer inderdaad verrezen was: "Als ik niet in zijn handen de tekenen van zijn nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven" (Joh.20,25). Volgens de overlevering trok Thomas na Pinksteren naar Oost-Azië en preekte het evangelie onder Parthen, Meden en Perzen. Volgens de traditie bracht hij later het evangelie naar India, waar hij langs de zuidwest trok tot Malabar (thans Kerala). Verder reisde hij naar Madras (thans Chennai), waar hij de marteldood stierf. Naar hem worden christenen ter plaatse ook wel Thomaschristenen genoemd. De Kerk aldaar bloeit zelfs zozeer dat ze hun overvloed aan (priester-)roepingen met ons kunnen en willen delen.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl