



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 73 (19 juli 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding (hoogwater)**

Was het op woensdag 14 juli j.l. al duidelijk dat we last van hoog water zouden krijgen, maar dat het zo erg zou worden, dat had niemand verwacht. In de Roerstreek viel het 's anderendaags nog mee, maar uit Zuid-Limburg en de Belgisch-Duitse grensstreek (Ardennen en Eifel) kwamen berichten binnen die er niet om logen: niet alleen enorme materiële schade maar zelfs vele dodelijke slachtoffers. Dat had blijkbaar alles te maken met een ongekend langdurige en hevige regenval in de Ardennen, Eifel en haar uitlopers in België, Nederland en Duitsland, een regenval die veroorzaakt werd door een stationair lagedrukgebied boven het zuiden van Duitsland. Op veel plaatsen regende het van 13 tot en met 15 juli vrijwel onafgebroken en liepen neerslagtotalen op van > 200 mm, een hoeveelheid die normaal in ongeveer 3 maanden valt. Zoals altijd kwam in Roerstreek op donderdag 15 juli als eerste de verbindingsweg tussen Vlodrop en Etsberg resp. Herkenbosch ('Tussen de Bruggen') blank te staan. Met het uur verslechterde de situatie. In de vroege morgen van vrijdag 16 juli j.l. werden bewoners van 270 woningen in het overloopgebied van de Roer door de gemeente Roerdalen dringend verzocht hun woningen te verlaten. Voor de veiligheid was het beter te vertrekken. Er was opvang geregeld in de sporthallen van Vlodrop en St. Odiliënberg en in De Harch te Herkenbosch. In het desbetreffende gebied gold sindsdien een noodverordening. In St. Odiliënberg diende ook het Kerkplein (incl. pastorie) ontruimd te worden. Daar stond het water vrijdagmiddag halverwege het plein en vrijdagavond min of meer over het plein tot aan de huizen. Sindsdien was de basiliek niet meer vanuit het dorp bereikbaar, hooguit met de fiets, met hoge laarzen of natte voeten. Met alle gevolgen van dien voor het St. Odiliafeest dat we daar op zondag 18 juli j.l. hoopten te vieren. Dat feest viel zowel letterlijk als figuurlijk in het water. Menigeen dacht dat de Mis en/of het lof niet doorging omdat de basiliek niet meer (droogvoets) bereikbaar was. Doch ondanks de geringe 'belangstelling' waren de vieringen er niet minder om, mede dankzij de inzet van de Odiliacantorij. Waarvoor hartelijk dank! De burgemeester die vrijdagmiddag 16 juli j.l. een rondje door de Roerstreek maakte, verwoordde het aldus: *"Ik kom zojuist terug uit onze dorpen waar de Roer zorgt voor overlast. Wie had ooit gedacht dat we een jaar na onze grote natuurbrand, dit voor de kiezen zouden krijgen. Onze inwoners langs de Roer zijn wel wat gewend als het gaat om hoog water. Maar dit is ongekend. Huis en haard verlaten raakt getroffen inwoners en ook mijzelf als burgemeester. Je wil graag dat iedereen veilig is. Hier doen we op dit moment alles aan. Vrijwilligers helpen mee met het vullen van zandzakken. Buren en dorpsgenoten jong en oud helpen elkaar en bieden een slaapplek aan. Samen doen, is ook nu weer onze grootste kracht".* Ook onze bisschop leeft vanaf zijn ziekbed mee met de getroffenen van de watersnood. *"Hij betreurt het zeer",* aldus een verklaring van het bisdom, *"dat hij niet in de gelegenheid is om persoonlijk de getroffen regio's te bezoeken om de mensen een hart onder de riem te steken. Zijn eigen persoonlijke omstandigheden maken dat op dit moment onmogelijk. Maar de bisschop is in gebed verbonden met iedereen die door het hoge water getroffen is. Heel speciaal denkt hij daarbij aan de ouderen, de zieken en iedereen die noodgedwongen zijn huis heeft moeten verlaten. Ook gaat zijn aandacht uit naar de parochianen van Valkenburg, die hun parochiekerk onder water zagen lopen. Mgr. Smeets nodigt iedereen uit om te helpen waar dat nodig is en te bidden voor de slachtoffers. De*

*bisschop spreekt verder zijn dank uit voor iedereen die hem de afgelopen weken een blijk van medeleven heeft gegeven en voor hem gebeden heeft in verband met zijn ziekte. Mgr. Smeets verblijft momenteel in een verpleeghuis in Roermond, waar hij behandeld wordt voor een hersentumor. De bisschop vraagt iedereen om in het gebed ook alle andere ernstig zieken mee te nemen en in deze dagen heel concreet te denken aan de mensen die getroffen zijn door het hoge water".* Op vrijdagmiddag 16 juli j.l. liep kasteel Daalenbroek in Herkenbosch onder water. Daar werd op dat moment zelfs nog een bruiloft gehouden, met alle gevolgen van dien. Door de coronacrisis waren de eigenaars en uitbaters al zwaar getroffen en nu kwam deze ramp er nog eens overheen. De situatie in de Roerstreek verergerde toen op vrijdagavond 16 juli j.l. aan de overkant van de grens bij het Duitse Ophoven een dijk doorbrak, waardoor dit dorpje van 700 inwoners geëvacueerd moest worden. De burgemeester van Wassenberg, waartoe voornoemde dorpen behoren, weet deze dijkdoorbraak aan het sluiten van de sluisen in Roermond ter voorkoming van het onderlopen van de binnenstad. Omdat het water van de Roer via de Hambeek toch op de Maas kan spuien, wijst men van Nederlandse zijde alle verantwoordelijkheid in deze af. Gelukkig kon de uitvaart in Vlodrop op vrijdagmorgen (zie vorige nieuwbrief) gewoon doorgaan, ook al werd op dat moment op de Markt met man en macht gewerkt om de nodige zandzakken te vullen. De overledene die thuis op de Etsberg was opgebaard, moest echter vanwege het wassende water via een enorme omweg over Roermond naar de kerk van Vlodrop worden overgebracht. Het water stond toen al honderd meter van de (achterkant van de) kerk af, maar die ligt zelf gelukkig een stuk hoger. Op zaterdagmorgen 17 juli j.l. sloot de provincie de Roerbrug bij Berg af zodat Melick en Herkenbosch (en Roermond) vanuit Posterholt en Berg even niet meer bereikbaar waren. Die afsluiting was gelukkig maar van korte duur. Die dag bereikte de Roer de hoogste waterstand ooit. Zoals de gemeente die middag liet weten, was de waterstand toen *"min of meer stabiel. Er is geen sprake van een piek, maar van een plateau: deze situatie duurt een aantal dagen"*. Diezelfde zaterdagmiddag dreigde de kloosterbibliotheek van de zusters in Berg onder te lopen; binnen de kortste keren werd een reddingsoperatie opgezet die zelfs het landelijk nieuws haalde. Ook op zondagmiddag 18 juli j.l. dreigde het water weer de lagere gedeelten van de priorij binnen te lopen. En ook nu stonden vrijwilligers weer paraat om het water (zo veel mogelijk) weg te pompen. Een vreemde gewaarwording. Waar het oppervlaktewater aan de voorzijde van het huis begint te zakken, begint het van onderop opnieuw te stijgen en dreigt het via de 'achterdeur' weer binnen te komen. Een andere vreemde gewaarwording: terwijl ze in het ene dorp (Berg, Melick, Herkenbosch en Vlodrop) met de voeten in het water staan en alles zeilen bij moeten zetten om het water buiten de deur te houden, gaat het leven in een ander dorp (Posterholt en Montfort) gewoon door (incl. Communiefeest), alsof er niets aan de hand is. Nog vreemder is het als deze grens tussen droog en nat door het dorp zelf heenloopt. Maar geweldig was het te zien hoe de een de ander hielp de voeten binnenhuis zo lang mogelijk droog te houden. Chapeau en vooral met dank voor zoveel spontane en belangeloze burenen- en naastenhulp: vergelt's Gott!

### **Coronazomer resp. Coronavakantie 2021**

*De gedroomde zorgeloze zomer zit er niet in, nu de besmettingen met de deltavariant schrikbarend toenemen. We zagen een premier zijn excuses maken – op zich een goed gebaar – vanwege een 'inschattingsfout': de Coronamaatregelen waren te voorbarig versoepeld. Maar niet alleen de regering, wij allen waren te voorbarig geweest door te dromen van die zorgeloze zomer, en daar alvast naar te gaan leven. Verlangen maakt*

*voorbarig, ongeduld leidt tot inschattingsfouten. We hebben teveel naar dagkoersen geleefd. De dagkoersen van besmettingscijfers en populariteitspolls, de grillige grafieken van het RIVM en de GGD, de op hol geslagen barometer van de publieke verontwaardiging. Dan gaan we harder lopen naar dat licht dat we aan het einde van de tunnel menen te zien, harder lopen dan goed voor ons is. Het is niet populair om juist nu te pleiten voor vertraging, voor geduld, voor terughoudendheid. Maar het is precies wat nodig is. We horen al anderhalf jaar dat we afstand moeten houden van elkaar, maar misschien is het meer dan ooit de tijd om afstand te nemen van 'onszelf'. Van onze verlangens en frustraties en klachten, ongeacht hoe legitiem die zijn, van onze inschattingen en meningen en oordelen, ongeacht hoe juist die zijn. Dan krijgen we een heel ander soort zorgeloze zomer; een vakantie waarin we durven loslaten waaraan we gehecht zijn (Anton de Wit in KN).*

### **Kerk en Corona**

Gelukkig kon de viering van de eerste H. Communie op de eerste, tweede en derde zondag van juli dankzij de versoepelde coronamaatregelen sinds 26 juni j.l. 'gewoon' doorgaan, ook was het met (veel) minder kerkgangers ('gasten') dan normaal gesproken te doen gebruikelijk zou zijn geweest. Dat neemt niet weg dat dat er in onze kerken nog altijd beperkende maatregelen van kracht zijn. Sinds 26 juni j.l. wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit). Ook op het gebied van koorzang is er weer iets meer ruimte gekomen. In plaats van vier mogen er voortaan maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte (ventileren) waar gezongen wordt. Volkszang is nog altijd niet toegestaan. Ook de bestaande hygiënemaatregelen bleven gehandhaafd. In de kerken van het Duitse grensgebied (Selfkant) gelden echter na de recente versoepelingen door de burgerlijk overheid nog altijd dezelfde beperkingen als voorheen. Ter vergelijking: *"zu jedem Gottesdienst muss weiter angemeldet werden, damit die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist und die max. Teilnehmerzahl eingehalten werden kann. Auch die Maskenpflicht ist nicht aufgehoben. Gemeindegesang ist in der Kirche auch nicht erlaubt. Wir haben intensiv beraten, ob Lockerungen auch in unseren Kirchen greifen können, haben aber festgestellt, dass dies im Moment nicht umsetzbar ist. Wenn mehr Teilnehmer für einen Gottesdienst zugelassen werden würden, müssten wir uns von jedem Gottesdienstbesucher einen aktuellen Negativtest oder einen Impfnachweis, bzw. eine Bescheinigung der Genesung nach einer Corona Infektion vorlegen lassen. Das ist so kaum umsetzbar. Wenn Gemeindegesang in der Kirche zugelassen werden soll, müssen die Sitzplätze in der Kirche neu definiert werden, es könnten weniger Menschen an den Gottesdiensten teilnehmen, denn dann muss unser bisheriger Abstand von 1,5 Metern auf 2,0 Meter erweitert werden. Auch dies ist im Moment nicht gut umsetzbar. Wir haben daher beschlossen, zunächst alles so zu belassen, keine Lockerungen zuzulassen. Hier werden wir aber immer wieder ins Gespräch kommen und sehen, wie wir uns den Gegebenheiten anpassen können, bzw. wie das Bistum Empfehlungen ausspricht. Leider ist es auch noch nicht wieder möglich, dass unsere Chöre die Gottesdienste in gewohntem Umfang mitgestalten können. Chorgesang ist erlaubt, allerdings nur auf der Orgelbühne. Wieviele Chormitglieder zum Einsatz kommen können, hängt von der jeweiligen Größe der Orgelbühne*

*ab. Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass die einzelnen Chormitglieder zueinander und zum Organisten/Musiker den Mindestabstand von 2,00 Meter einhalten können. Wenn ein Chor den Gottesdienst mitgestalten möchte, bitten wir hier entsprechende Markierungen anzubringen“ (mededeling van 14 juli j.l. )*

### **H. Maria Magdalena – een bijzonder heilige (22 juli)**

In de 10<sup>e</sup> eeuw ontstaat in Italië de legende van Maria's boetvaardig leven, naar analogie van de verhalen rond Maria van Egypte (5<sup>e</sup> eeuw). Deze Maria leidde 48 jaar een leven van boetvaardigheid, nadat zij tot inzicht was gekomen, hoe waardeloos haar jonge jaren van prostitutie waren geweest. Tegen het einde van de 12<sup>e</sup> eeuw werd deze legende ingevoegd in de Franstalige legendenkrans rond Maria Magdalena. Halverwege de 11<sup>e</sup> eeuw komt een hele legendenreeks op, waarschijnlijk onder invloed van de benedictijnen van Vézelay die vanaf dat moment beweren, dat zij haar relieken in hun midden hebben. Deze verhalen duiken voor het eerst op rond Vézelay en vervolgens ook in de Provence. Daar is op de eerste plaats de legende van de wonderbaarlijke overtocht in een gammel bootje van Palestina naar de Zuid-Franse kust; vervolgens wordt daaraan vastgeknoopt het verslag van de overbrenging vanuit de Provence naar Vézelay, die ergens in de Karolingische tijd plaatsgevonden zou hebben. Dan ontstaan er verhalen over Maria Magdalena als wonderdadige bevrijdster van gevangenen. Daarin wordt dus gesuggereerd dat ze lijkt op haar geliefde Jezus als Verlosser. Rond 1200 horen we van verhalen, die vertellen over Maria Magdalena's apostolische arbeid onder de inwoners van Zuid-Frankrijk. Uiteindelijk worden al deze legendes onder invloed van de bedel- en predikordes aan elkaar vast verteld en verzameld tot een groot verhaal. Het bekendste is de versie uit de 'Legenda Aurea' door Jacobus de Voragine († 1298) (bron: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl)).

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen?**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)