



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 81 (29 september 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding

“In unseren Tagen deckt die Corona-Pandemie viel falsche Prioritäten und Haltungen, Missstände und Versäumnisse auf und weist darauf hin, wo der Mensch weggeschaut, Vorgänge ignoriert oder Natur und Mitmenschen bewusst und absichtlich ausgebeutet haben. Unser christlichen Glaube hat auf die Corona-Krise eine einzigartige Antwort zu geben: Gerade in der Hingabe, in der Schwachheit, in der Verwundbarkeit liegt die Kraft, das Heil, die Erlösung. Ich bin überzeugt: Demut, Dienst, Einsatz für die Anderen, handfestes, glaubwürdiges christlichen Handeln sind jetzt von uns noch mehr gefragt als sonst. Wie sagt doch Papst Franziskus in seiner jüngsten Enzyklika ‘Fratelli Tutti’: ‘Heute gibt es immer mehr verletzte Menschen. Die Inklusion des am Wegesrand leidenden Menschen bestimmt alle wirtschaftlichen, politischen, sozialen oder religiösen Vorhaben. Jeden Tag stehen wir vor der Wahl, barmherzige Samariter zu sein oder gleichgültige Passanten, die distanziert vorbeigehen’. Im unverzagten Bezeugen und Verkünden der Frohen Botschaft sehe ich die Zukunft der Kirche. Sie ist nur Kirche als Kirche für die anderen, als ‚Feld- und Notlazarett‘, wie Papst Franziskus es formuliert hat ... In seiner Enzyklika mahnt er uns: ‘Es ist die Stunde der Wahrheit. Bücken wir uns, um die Wunden der anderen zu berühren und zu heilen? Bücken wir uns, um uns gegenseitig auf den Schultern zu tragen? Dies ist eine aktuelle Herausforderung, vor der wir uns nicht fürchten dürfen’“ (mgr. Helmut Dieser, bisschop van Aken). Met andere woorden: zowel de Kerk in haar geheel als de parochie(s) in het bijzonder dienen (juist in deze tijd van crisis) ‘missionair’ te zijn, zich niet in zichzelf op te sluiten en/of zich van de buitenwereld af te sluiten, maar naar buiten toe te treden, niet alleen met haar Blijde Boodschap, maar ook met concrete daden van liefde en barmhartigheid. Daarom ook de voortdurende aandacht in deze Nieuwsbrieven voor de herstructurering en revitalisering van onze parochies waartoe wij ook en vooral vanuit ons eigen bisdom worden opgeroepen.

Parochiële herstructurering (IV)

De parochiële herstructurering (lees: federale samenwerking) stond afgelopen woensdagavond 22 september j.l. heel concreet op het programma tijdens een bijeenkomst met en voor de kerkbesturen van ons cluster, daartoe uitgenodigd door onze (nieuwe) deken en op instigatie van de procesbegeleider van ons bisdom. Laatstgenoemde heeft in de afgelopen periode met onze kerkbesturen kennismemaakt en geprobeerd de inzichten van onze kerkbestuurders met het diocesaan beleid in overeenstemming te brengen. Dat heeft geresulteerd in een (concept) samenwerkings-convenant dat met het bisdom werd doorgenomen en op 22 september j.l. onderwerp van bespreking was. Daarin ging het met name over de (afstemming van de) bevoegdheden van het overkoepelend ‘kerkbestuur’ met die van de ‘locatieraden’ ter plaatse, met andere woorden: de ‘raad voor economische aangelegenheden’ en de ‘pastorale raad’ waarover we in onze vorige uitgave van Roerkerknieuws al te spreken kwamen. Minder omdat de kerkbesturen zelf van de dringende en dwingende noodzaak overtuigd zijn, maar meer omdat het bisdom ons nauwelijks of geen andere mogelijkheden meer laat, begint de federale samenwerking van onze parochies toch steeds concretere vormen aan te nemen. Als Roerstreekparochies blijven we echter opteren voor een federatie “in oprichting”, hetgeen betekent dat elke parochie juridisch zelfstandig blijft en niet alleen zijn eigen vermogen, maar ook zijn eigen

exploitatie behoudt. Dat neemt niet weg dat het nog niet zo eenvoudig zal zijn om uit alle parochies minstens één vertegenwoordiger in dat overkoepelende kerkbestuur te vinden, laat staan mensen te vinden die daarnaast ook het secretariaat of het penningmeesterschap op zich kunnen en willen nemen. Het kerkelijk document over de parochie ten dienste van de missie van de Kerk uit 2020 dat wij hier bespreken, pleit trouwens ook nog voor de oprichting van (diocesane) missionaire centra'. *“Dergelijke centra kunnen vooral in grote parochies laagdrempelige missionaire ontmoetingscentra worden. Zij garanderen tijden van gebed en aanbidding, catechese en andere initiatieven voor het welzijn van de gelovigen, met speciale aandacht voor praktijken van naastenliefde in dienst van armen, noodlijdenden en zieken. Hiervoor kan de medewerking ingeschakeld worden van religieuzen, leken en alle mensen van goede wil. De verantwoordelijken van het pastorale centrum moeten ervoor zorgen dat dankzij de pastoor en de andere priesters van de parochie de viering van de sacramenten zoveel mogelijk gevierd kan worden, vooral de eucharistieviering en het sacrament van de verzoening”* (115-117). Wordt vervolgd

Herbestemming St. Andreaskerk Melick (II)

Zoals wij U al Roerkerknieuws 74 lieten weten beginnen de plannen tot herbestemming van de St. Andreaskerk in Melick steeds concretere vormen aan te nemen. Omdat de plannen eind juli voor een principe verzoek naar de gemeente werden gestuurd, leek het ons begin augustus zinvol en aangebracht U van de recente ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Dat gebeurde tijdens de Mis zondag op 8 augustus j.l. Een eerste reactie ('principebesluit') van gemeentewege werd in de loop van september verwacht. Toen het echter aan dat front 'oorverdovend stil' bleef, werd er recentelijk toch nog maar eens gebeld, een paar keer zelfs. Resultaat: een brief waarin stond "dat wij Uw verzoek in goede orde hebben ontvangen"! Dat ambtelijke molens langzaam malen wisten al, maar zo langzaam?

(kerk-)Koren en Corona

Vanaf 25 september mogen wij in onze kerken weer samen zingen, ja mogen ook onze (kerk-)koren weer in volledige samenstelling zingen, *“op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort”*, aldus de bisschoppen in hun recente update van de Coronamaatregelen. Goed nieuws dus, zeker na 1½ jaar stilzwijgen op dit gebied. Begin deze maand (2 september j.l.) lazen we trouwens in de krant een bericht over de samenvoeging van kerkkoren in het parochiecluster Heythuysen e.o. Daar werd het besluit om de koren samen te voegen niet zo zeer ingegeven door de Coronacrisis als wel door de krappe financiën van het parochiecluster en de kleine bezetting van sommige koren, aldus het bericht. Leveroy had niet eens meer een eigen koor en in Kelpen-Oler telde het koor nog maar vijf leden. Daarbij is de gemiddelde leeftijd van de koorleden tamelijk hoog. Een deel van de leden is na de fusie afgehaakt, maar het nieuwe koor telt pakweg 35 leden. Het is de bedoeling dat het nieuwe koor straks één keer per maand in alle dorpen de zondagse Mis opluistert. Vanuit de verschillende dorpen kreeg de pastoor al meteen bezorgde berichten; zo van: *“wij zijn ons koor kwijt”*, of *“er komt niemand meer zingen in de kerk”*. Daarop reageert de pastoor aldus: *“Mensen horen vaak iets en dan gaat dat een eigen leven leiden. Wees gerust: er is één nieuw koor voor alle dorpen”*. Samenvoeging van de koren tot een groot clusterkoor is in de Roerstreek al vaker ter sprake gekomen. Hier was en is de logistiek het grote probleem: hoe krijg je de (met name oudere) koorzangers op de juiste (repetitie-)plek. In Heythuysen e.o. wordt dit probleem opgelost

door koorleden die zelf niet kunnen rijden, 'gewoon op te laden' worden: 'carpooling' dus. Dat dat ook hier mogelijk is blijkt wel uit het feit dat we eigenlijk al twee clusterkoren hebben, een cluster-herenchoor (gregoriaans) en ene cluster-dameschoor. Het gregoriaanse clusterchoor vierde twee jaar geleden zelfs nog haar 12½-jarige bestaansfeest. In tegenstelling tot de cluster-dameschoor zingt het cluster-herenchoor structureel twee keer per jaar in één van onze kerken.

Personalia

Op donderdagmorgen 23 september j.l. hielden we in de St. Andreaskerk van Melick de uitvaartdienst voor **Virginia Maria Theresia (Virgenie) Keijsers-Mesters (1929-2021)**. Geboren en getogen in het Zuidlimburgse Bunde als middelste in een gezin met 7 kinderen, trouwde ze in 1956 met de eveneens uit Bunde afkomstige Remy Keijsers (1927-2001). Ze woonden eerst in Bunde waar zoon Gon (1957) werd geboren en daarna in Geleen waar dochter Josine (1960) werd geboren, om uiteindelijk (in 1967) naar Midden-Limburg te verhuizen, toen Remy een baan kreeg als leerkracht op de MTS in Roermond. Zo kwam het gezin in Melick terecht, waar ze een huis aan de Wilhelminastraat betrokken. Remy begon echter al op jonge leeftijd met zijn gezondheid te sukkelen, waarna hij vroegtijdig afgekeurd werd en thuis kwam te zitten. Op latere leeftijd werd hij met Parkinson geconfronteerd, aan de gevolgen waarvan hij eind 2001 op 73-jarige leeftijd kwam te overlijden. Veel tijd om daar bij stil te staan kreeg ze niet, want nog geen jaar later kwam schoonzoon Arjo op 41-jarige leeftijd plotseling te overlijden en waren alle hens aan dek nodig om het jonge gezin van dochter Josine overeind te houden. Zo was Virgenie jarenlang oppas-oma voor Thomas. Tot overmaat van ramp werd zoon Gon in de zomer van 2007 ernstig ziek en kwam ook hij begin 2008 op 50-jarige leeftijd te overlijden. Het ware zware tijden, maar desondanks wist ze niet alleen zichzelf maar ook Josine en Thomas op de been te houden. Ook buitenshuis was ze actief, met name op sportief gebied; ze deed aan volleybal, gymnastiek en callanetics. Ook was ze lid van de plaatselijke EHBO-vereniging. Ze was een fanatiek wandelaarster. Ze was de tachtig al gepasseerd toen ze samen met haar dochter nog eens naar Oostenrijk op vakantie ging, het land waarheen ze indertijd haar huwelijksreis maakte. Dat was haar laatste grote onderneming. Daarna begon alzheimer steeds meer greep op haar leven te krijgen, een ziekte die er de oorzaak van was dat ze niet meer thuis in haar eigen vertrouwde omgeving kon blijven en in 2014 een nieuw plekje vond in 'De Herbergier' in Heythuysen. Daar kwam er op 17 september j.l. een einde aan haar leven. Na de uitvaartdienst opgeluisterd door de Arnhemse organist (en familielid) Paul Keijsers samen met zangeres Margriet Laumen uit Sittard, legden we haar bij haar man te rusten op de algemene begraafplaats.

Op vrijdagmorgen 24 september j.l. deden we vanuit de St. Martinuskerk van Vlodrop **Elisabeth Barbara Maria (Els) Frencken-Van der Beek (1954-2021)** uitgeleide. Geboren en getogen aan de Steinwinkel in Vlodrop, ging ze na haar huwelijk in 1977 met de uit Roermond (Kapel) afkomstige Har Frencken in Posterholt wonen, waar ook dochter Ellian werd geboren. Natuurlijk zorgde ze voor de huishouding en de opvoeding van haar dochter, en konden ook haar ouders altijd op haar zorg en aandacht rekenen, maar daarnaast wilde ze zich ook buitenshuis verdienstelijk maken. Zo was ze meer dan 25 jaar actief als flexwerkster in de bejaardenzorg (Proteion) en als vaste kracht in het bedrijfsrestaurant van het politiebureau in Venlo. Dat werk is ze blijven doen, totdat ziekte haar dit sinds 2016 onmogelijk maakte. In 2008 werd ze voor het eerst met kanker geconfronteerd; ze was nog

bezig met de bestralingen toen ze in 2009 vanuit Posterholt weer naar de Steinwinkel in Vlodrop verhuisde. Ondanks alle kommer en kwel die haar ziekte met zich meebracht, waren er ook mooie dingen waar ze intens van genoot, zoals van de vakanties die Els en Har met het hele gezin ondernamen, met name naar Oostenrijk waar ze een vast adres hadden; maar ook van de wandelingen die ze bijna wekelijks samen met Els' zus Gerda en zwager Michel op zondag maakten. In 2016 werd ze voor de tweede keer met kanker geconfronteerd en ook nu bond ze moedig de strijd tegen deze ziekte aan. Ze was een sterke, moedige en dappere vrouw. En dat bleek ook afgelopen december weer, toen de ziekte weer begon op te spelen. Toen ze onlangs te horen kreeg dat ze niets meer voor haar konden doen, legde ze er zich niet zonder slag of stoot bij neer. Integendeel: ze ging nog naar Utrecht voor een 'second opinion'. Nog geen week later kwam de omslag en kwam er na een korte ziekenhuisopname op zondagmiddag 19 september j.l. een einde aan haar zorgzame en strijdbare leven. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Willeke Simons, legden we haar op het RK-kerkhof van Vlodrop te rusten.

Op zaterdagmorgen 25 september hielden we in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst voor **Ton (van Betje) Maessen (1951-2021)**. Geboren te Montfort op 9 januari 1951 stichtte hij aldaar met Mieke Meuwissen een gezin dat met twee kinderen werd gezegend: Ralph en Nicolle, die hen later nog drie kleinkinderen schonken. Ton kwam op 20 september j.l. in het Roermondse ziekenhuis te overlijden. Na de uitvaartmis legden we hem te rusten op begraafplaats 'De Huysbongerd' aldaar. Op zondagmiddag 26 september j.l. werd in de Berger basiliek **Nora Roeleveld** uit Wassenberg gedoopt. Haar achternaam verraadt al waarom ze in St. Odiliënberg werd gedoopt. Vanwege Corona was haar doopsel al enkele keren uitgesteld.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl