



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 84 (21 oktober 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding (bisschoppensynode)

Op zondag 10 oktober j.l. opende paus Franciscus in Rome het voortraject voor de bisschoppensynode 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio' die in het najaar van 2023 zal worden gehouden. Op zondagmiddag 17 oktober j.l. vond in de kathedraal te Roermond de diocesane opening plaats. De Nederlandse bisschoppen hebben uit de tien door het Vaticaan aangereikte thema's er drie uitgekozen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in Kerk en samenleving. Tijdens het eerste traject van deze voorbereidende fase, die tot april 2022 loopt, worden in alle bisdommen ter wereld de katholieken geraadpleegd. Om te voorkomen dat mensen daarmee op een verkeerd been worden gezet, gaf de paus al meteen aan dat een bisschoppensynode geen parlement is, laat staan dat het voorbereidingsproces zo iets als een opiniepeiling zou zijn. Ook is het niet zozeer de bedoeling om in dit kader allerlei evenementen te gaan organiseren, laat staan over problemen te gaan theoretiseren, maar eerder tijd te nemen om de Heer en elkaar te ontmoeten. *"Zo'n ontmoeting kan iemands leven veranderen"*, aldus de paus, *"het evangelie is vol van zulke ontmoetingen met Christus, ontmoetingen die verheffen en genezing brengen"*. Dat alles vraagt om een grote ontvankelijkheid voor de heilige Geest, *"de altijd nieuwe adem van God, die ons bevrijdt van elke vorm van zelfingenomenheid, die doet herleven wat ten dode is opgeschreven, boeien losmaakt en vreugde verspreidt"*, aldus de paus. *"De heilige Geest leidt ons waar God wil dat we zijn, niet waar onze eigen ideeën en persoonlijke smaak ons zouden leiden"*. Daarom deed de Nederlandse bisschoppenconferentie ons onlangs een gebedskaart aan de hand met daarop het volgende gebed: *"Wij staan voor U heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in Uw Naam. U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart; leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan. Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. Maak dat wij in Uw onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is. Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. Amen"*. En dat alles om het kerkelijk leven in deze tijd en in deze wereld meer vitaliteit en uitstraling te geven. Dat is wat anders dan 'de Kerk meer bij de tijd te brengen' op de manier waarop het Pastoraal Concilie dat indertijd (1968-1970) in ons land probeerde te doen en de Synodale Weg die de Duitse Kerk momenteel bewandelt. Daar waarschuwde een bisschop onlangs nog dat sommigen daar (waarschijnlijk en hopelijk onbewust) bezig zijn de katholieke Kerk in een protestantse kerk te veranderen. Waar het voor ons op aankomt is (en daar zetten we momenteel ook op in): *"communio, participatio, missio"*; dat we als Kerk en parochies meer werk zouden maken van gemeenschap, betrokkenheid en uitstraling.

Zingt het koor zijn laatste lied?

Met ingang van zaterdag 25 september mogen kerkkoren weer in volledige samenstelling zingen. Maar de vreugde om de versoepeling van het kerkelijk protocol wordt overschaduwed door een prangende vraag: hoe veel koren gaan de coronacrisis overleven? Hoe meer zielen,

hoe meer vreugde. Met ingang van 25 september zullen koren in veel parochies weer als vanouds de Mis opluisteren, zij het in zigzagformatie en met inachtneming van anderhalve meter afstand. Het is een van de versoepelingen van het kerkelijk protocol die de Nederlandse bisschoppen dinsdag bekend maakten. Maar de feestelijke stemming ten spijt zijn er ook zorgen over de vraag welke impact corona heeft gehad op een belangrijke pijler van de liturgie. *“Menig koor is opgeheven of samengegaan”*, zegt deken Ed Smeets, vicaris Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom Roermond. De priester, die onder meer bestuurslid is van de Sint-Gregoriusvereniging en het Verbindend Netwerk Koorzang in Limburg (VNK), verwacht dat er heel wat koorleden door de coronacrisis zijn afgehaakt. *“Velen van hen waren al voor corona op leeftijd. Die mensen zijn inmiddels nóg ouder geworden”*. Het beeld dat Smeets schetst is niet gitzwart. Hij merkt dat koren de afgelopen maanden weer voorzichtig bij elkaar zijn gekomen. Ook ziet hij hier en daar nieuwe ensembles ontstaan, bestaande uit kleinere groepjes zangers. Toch schat het VNK waar hij lid van is de terugloop van het aantal koorleden op zo’n twintig procent. Dat geldt weliswaar voor het gehele Limburgse korenlandschap en dus niet alleen voor kerkkoren, maar Smeets houdt ook voor deze groep zijn hart vast. Hoe groot de terugloop bij kerkkoren zal zijn, moet volgens hem in de komende tijd blijken. *“Of dit nou 15, 20 of 25 procent is, weet ik nog niet. We moeten afwachten”*. Koren, kerkelijk of niet, zaten al sinds het begin van de pandemie in het verdomhoekje. ‘Superverspreiders’ waren het, aldus diverse onderzoeken die wezen op Corona-brandhaarden die in zangkoren waren ontstaan. In november vorig jaar concludeerde het RIVM dat vooral het zingen had geleid tot het hoge besmettingspercentage binnen een aantal onderzochte koren, waar sprake was van clusterbesmettingen. Door zang komen namelijk grotere hoeveelheden aerosolen (kleine druppeltjes) vrij, waardoor het coronavirus sneller om zich heen kan grijpen. Reden voor de Nederlandse kerkprovincie om koorzang voor lange tijd niet toe te staan bij liturgische vieringen. Het leidde, samen met de lockdowns van maart en december 2020, tot grote gevolgen voor koren. Theologe en musicus Hanna Rijken deed daar onderzoek naar. In november vorig jaar zette zij een vragenlijst uit om de impact van het niet kunnen zingen binnen koren in kaart te brengen. Ze schrok van de meer dan duizend reacties die al tijdens de eerste week binnenkwamen. *“Heel veel mensen waren verdrietig. Ze gebruikten termen als depressiviteit, gelatenheid, afvlakking van gevoel en chagrijnigheid”*. Van de koorzangers die Rijken ondervroeg, was zo’n dertig procent katholiek. Sommigen van hen gingen al meer dan 35 jaar week in week uit naar de repetitie, totdat het koor ineens moest stoppen door de (kerkelijke) lockdown. *“Dat had een enorme impact”*, zegt ze. *“Alles stond ineens stil. Door het wegvallen van die sociale verbondenheid kwamen velen in een isolement terecht. Ze noemden daarbij ook het gemis aan liturgische vieringen”*. Daarnaast vroeg Rijken zich al tijdens haar onderzoek af of oudere koorleden ooit terug zouden keren. Die vrees dreigt nu werkelijkheid te worden. *“Ik hoor dat er veel koren die met name uit oudere leden bestaan, zijn opgeheven. Daar zitten vrij veel parochiekoren tussen”* (KN).

Wat intussen wel aannemelijk lijkt, is dat parochies het in de toekomst met minder koren zullen moeten doen. Het is echter niet eerlijk dat louter en alleen op het conto van Corona te schuiven. Omdat de (kerk-)koorwereld sowieso al enorm vergrijsd is, heeft Corona deze ontwikkeling alleen maar versneld. Daarom is het goed op initiatieven te wijzen die mensen van verschillende (krimpende) koren bij elkaar probeert te brengen, zoals de Gregoriaanse clusterschola dat zich a.s. zondag weer in Melick laat horen, maar ook het (scholen-)project ‘Heart 2 Sing’ hier in Roerdalen, dat de jeugd weer aan het (samen) zingen probeert te krijgen en in onze provincie resp. bisdom het hierna te noemen Communiekoor-project.

Limburgs Communiekoor

Tijdens het ZingDOOR!-festival voor kinder- en jeugd koren op zondag 7 november a.s. wordt voor het eerst een 'Limburgse Communiekoor' gevormd. Kinderen uit heel Limburg die de eerste communie hebben gedaan of gaan doen en alle andere kinderen die het leuk vinden om te zingen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit nieuwe initiatief. Op veel plaatsen hebben kinderen onlangs hun eerste communie gedaan. Een feestelijke bijeenkomst, waarbij als vanzelf gezongen is. *"Kinderen die de liedjes uit recent uitgegeven werkmap Communieliedjes gezongen hebben of nog gaan zingen, omdat ze de eerste communie nog moeten doen, maar ook kinderen die ze gewoon willen leren zingen, zijn van harte welkom"*, aldus vicaris Smeets. *"Dat geldt ook voor bestaande kinderkoren, communie of geen communie"*. Het ZingDOOR!-festival is een initiatief van het Verbindend Koornetwerk Limburg (VNK-L) waarop samen zingen door kinderen en jongeren centraal staat. Tijdens het festival worden workshops rond zang en muziek speciaal voor kinderen en jeugd kosteloos aangeboden. Het festival vindt plaats op zondag 7 november a.s. van 10.00 uur tot 15.30 uur in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. Opgave is mogelijk via: activiteiten@sgv-roermond.nl.

Geloof & Licht

Het zijn maar weinig mensen die weten dat de St. Andreas-parochie van Melick sinds enkele jaren een gemeenschap van Geloof & Licht (G&L) herbergt. G&L is een internationale lekenbeweging die in 1971 in Lourdes ontstond, een beweging die bestaat uit gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van deze gemeenschappen vormen. Wereldwijd telt deze gemeenschap ongeveer 1500 gemeenschappen, verspreid over 75 landen. In Nederland werd de eerste gemeenschap op 2 februari 1991 gesticht en inmiddels zijn er zes: één in Oisterwijk ("De Koningskinderen"), één in Volendam ("Gods Pareltsjes"), één in Haarlem ("De Zonnestraaltjes"), twee in Roermond ("De Palster" en "De Hartsvrienden"), en één in Melick ("De Regenboog"). Door allerlei omstandigheden zijn de beide gemeenschappen in Roermond echter vorige maand samengegaan, zodat we er momenteel nog maar vijf kennen. Nadat we als Melicker G&L-gemeenschap "De Regenboog" vanwege de coronacrisis ruim anderhalf jaar niet meer waren samen geweest werd de draad op zondagmiddag 17 oktober j.l. weer opgepakt. De maandelijkse bijeenkomsten van de G&L-gemeenschappen staan helemaal in het teken staan van 'ontmoeting', niet alleen de horizontale ontmoeting van mensen onderling, maar ook en vooral de verticale ontmoeting van ons mensen met onze hemels Vader, de ontmoeting in en door Jezus Christus die wij in de Eucharistie beleven en vieren. De eerstvolgende bijeenkomsten van "De Regenboog" staan gepland op zondagmiddag 21 november en 19 december a.s. in het parochiecentrum van Melick (Kerkstraat 4a). Wij kunnen nog wat opmerkelijke ogen, aandachtige oren en zorgzame handen gebruiken. Voor meer informatie: www.geloofenlicht.nl en/of bij Jeannette Fabrie in Roermond, tel. 341 130, email: jeannettefabrie@hotmail.com.

personalia

Op zaterdagmiddag 16 oktober j.l. werd in Vlodrop **Nolan Bednarczuk** gedoopt, terwijl daags erop in Herkenbosch **Jesse van Heugten**, in Posterholt **Zoe Hoeijmakers** en in Montfort **James Clout** dezelfde eer te beurt vielen. Daarmee komt de (tussen-)stand voor dit jaar op: 4 in Posterholt, 6 in Montfort, 4 in Herkenbosch, 3 in Melick, 7 in St. Odiliënberg, 1 in

Vlodrop, in totaal 25 dopelingen. Op zaterdagmiddag 16 oktober j.l. ontving **Jo Maessen** uit Melick (vanwege ziekte in huiselijke kring) een onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap van het Posterholts Gemengd Koor (PGK).

Op maandagmorgen 18 oktober j.l. vond in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst plaats van **Jan van Thoor (1932-2021)**. Geboren en getogen in een groot gezin op de ouderlijke boerderij op de Sleek (Echt), ging hij al op jonge leeftijd in de leer bij het bouwbedrijf van zijn oom om vervolgens als bouwvakker de kost te gaan verdienen. Hij kreeg verkering met Dora Mooren (1930-2010) uit Montfort en na hun trouwen betrokken ze een eigen woning aan de Vinkesteeg aldaar waar ook hun drie kinderen opgroeiden. In 1972 begon Jan een eigen bouwbedrijf dat op een gegeven moment zelfs vijf mensen in dienst had; het zou uiteindelijk door zijn beide zonen worden overgenomen. Tot zijn 75^e is hij er zelf blijven werken. Het overlijden van zijn vrouw Dora in het voorjaar van 2010 is hem zwaar gevallen. Toch probeerde hij de draad van het leven weer op pakken, daarin gesteund door zijn kinderen én kleinkinderen. Geweldig vond hij het dat ook een van zijn kleinzonen in zijn voetsporen trad en ook een eigen bouwbedrijf opzette. Naast het werk was biljarten Jans grote hobby; ruim vijftig jaar was hij lid van de biljartbond. Maar ook van voetbal kon hij genieten; op TV volgde hij bijna alle belangrijke wedstrijden. Hij verkeerde graag onder de mensen. "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd", was zijn levensmotto. Aan het begin van de Coronacrisis begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Meer dan eens moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen hij er onlangs weer belandde, konden ze daar niets meer voor hem doen en betekenen. Zo kwam hij in hospice 'De Ark' te terecht, waar er al na een paar dagen, op dinsdag 12 oktober j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis legden we hem zijn bij zijn vrouw te rusten op begraafplaats de Huysbongerd.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl