



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 85 (1 november 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## Inleiding

‘Never waste a good crisis’, dat Engels gezegde is tijdens de Coronapandemie wel vaker aangehaald. En we zouden dat natuurlijk graag beamen, maar of dat wel overal ter harte is genomen. Er mag dan wel nieuwe gemeenschapszin zijn ontstaan, maar de erosie van het parochieleven is het afgelopen anderhalf jaar ook versneld. Kerken mogen dan wel creatief op de uitdagingen van de lockdown hebben gereageerd, maar velen lijken ook te hebben afgewacht tot alles weer bij het oude was. Met andere woorden: hebben veel parochies en bisdommen deze crisis niet toch enigszins verspild? Moeten we geen kerkgemeenschap worden waarin oud én jong samenkomen, waren samen gevierd en geleerd wordt, waar catechese een doorlopend aanbod is en waar mensen voor elkaar opkomen en voor armen en zwakken? Meer dan ooit heeft deze crisis duidelijk gemaakt dat we als Kerk daadwerkelijk missionair moeten zijn. De tijd van een vanzelfsprekend, breed beleden katholicisme is voorbij en komt niet snel terug. Daar moeten we toch maar eens aan wennen. We zijn een Kerk in de marge geworden, maar daarmee nog geen marginale Kerk. Van de totale wereldbevolking is 30 procent christen, al is de groei er wat uit. Ontkerkelijking en secularisatie hebben in het westen om zich heen gegrepen en gaan zich vermoedelijk over de wereld verspreiden. Wij christenen moeten onze missie waarmaken in een geseculariseerde en geglobaliseerde wereld vol nieuwe culturele en religieuze tegenstellingen. We zullen ‘missie’ opnieuw moeten definiëren. Door de komst van buitenlandse priesters en religieuzen wordt steeds duidelijker dat ook ons land missieland is geworden. Dat blijkt ook uit het gegeven dat veel landgenoten het Evangelie niet kennen, niet vertrouwd zijn met geloof en Kerk. We kunnen en mogen het geloof niet meer als bekend veronderstellen, de Nederlander is niet meer kerkelijk gesocialiseerd. Toch is onze pastorale praktijk daar nog wel op geënt. We dopen kinderen alsof de ouders en de school wel zullen zorgen voor de gelovige opvoeding, al weten we dat dat al lang niet meer het geval is. Evangelisatie staat niet naast pastoraat alsof het om twee verschillende doelgroepen bestaat. Ook de gewone zielzorg moet anders, meer missionair. Heel de parochie dient missionair te worden, ook de ‘gewone’ leek, de ‘gewone’ kerkganger. Missioneren doen we als gelovig mens door en met ons leven. Iedere christen, gewijd of niet, is geroepen de waarheid van het evangelie uit te dragen, daar waar hij/zij woont of werkt. De vraag moet niet zijn of dat iets oplevert, maar of we daar ook echt werk van maken, van die roeping, of we er wel echt voor uit en op durven komen dat we christen zijn.

## ‘Diocesane aftrap’ Synodale Weg

*“Subtiel luisteren. Dat is wat paus Franciscus van ons vraagt”.* Dat zei hulpbisschop Everard de Jong zondagmiddag 17 oktober j.l. bij de openingsviering van het synodale proces voor het bisdom Roermond en het Militair Ordinariaat. *“Deze synode gaat over dienend leiderschap en dat begint met goed luisteren, om vervolgens de geesten te kunnen onderscheiden”.* Met de viering in de Sint-Christoffelkathedraal is de zogeheten diocesane fase van het synodale proces geopend. Op uitnodiging van paus Franciscus gebeurde dat zondag in alle bisdommen over de hele wereld. Mgr. De Jong coördineert het proces in het bisdom Roermond. Omdat hij ook legerbisschop is, was de viering in Roermond tevens de opening van het proces voor het Nederlandse ‘legerbisdom’. In zijn preek wees de

hulpbisschop op de drie kernwoorden die de paus voor de synodale weg heeft meegegeven: gemeenschap, deelname en zending. *“De paus wil dat wij voor de vernieuwing van de Kerk met veel mensen in gesprek gaan. En dat begint met subtiel luisteren, empathisch luisteren. In de vele dingen die we zullen horen, mogen wij ontdekken wat de Heilige Geest ons wil zeggen”*. De hulpbisschop wees in dit verband op de theorie van de ‘onderscheiding der geesten’ van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde, waartoe ook paus Franciscus behoort. Ook verwees hij naar de regel van Benedictus die abten adviseert om, voordat ze een belangrijke beslissing nemen, goed te luisteren. *“Vooral naar de jongsten, want de Heilige Geest spreekt vaak via de kleinsten en de jongsten. Laten we dus voor al goed naar de jongeren luisteren”*, aldus Mgr. De Jong. In het kader van dit synodale proces zullen de komende maanden in parochies, dekenaten en op het niveau van het bisdom allerlei gesprekken worden gevoerd. Het is de bedoeling dat dit gesprekken zijn met mensen zowel binnen als buiten de Kerk. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat veel meer mensen zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap en de boodschap van het evangelie op een nieuwe manier kan worden uitgedragen. *“Laat u verrassen door de Heilige Geest”*, zo besloot Mgr. De Jong de openingsviering in Roermond. *“Want die is al lang in de samenleving werkzaam”*.

### **Wat nemen we mee uit Coronatijd?**

Hoe geven we de kerk vorm na corona? Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans antwoord krijgen op onder andere deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag behouden voor de toekomst? Namens Actie Kerkbalans is ‘Citisens’ een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van de vier kerkgenootschappen in Nederland. Leden en bezoekers van ruim tweeduizend kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij het kerk-zijn beleven en specifiek beleefd hebben in tijden van lockdown. Actie Kerkbalans voert ieder jaar een onderzoek uit onder kerkgangers naar de betrokkenheid van Nederlanders bij hun kerk. De antwoorden geven inzicht in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. De nadruk in de vragenlijst van dit jaar ligt met name op de kerk van de toekomst. Hoe geeft gelovig Nederland de Kerk van de toekomst vorm, ook met het oog op de veranderingen door corona? In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat hun kerk of zichzelf hebben geleerd van de lockdown en wat zij daarvan wel of niet willen behouden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen en diensten via livestream of het digitaal onderhouden van contact met parochianen. Gelovigen wordt ook gevraagd waarin de kerk wat hen betreft moet investeren voor de komende jaren. Naast kerk-zijn in Coronatijd en de toekomst van de kerk, komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod.

### **Personalia**

Op donderdagmiddag 28 oktober j.l. mocht **Truus Timmermans-Meijers** uit Posterholt vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van het Posterse St. Matthiaskoor een onderscheiding van de Gregoriusvereniging ontvangen. Die uitreiking vond plaats in woon-zorgcentrum Bergh waar ze sinds enkele jaren verblijft. Daags erna vierde het St. Matthiaskoor zelf op gepaste wijze haar gouden bestaansfeest en werd (bestuur-)lid **Leny Smeets-Muijzers** onderscheiden vanwege haar 12½-jarig lidmaatschap. Ook dit koor legde de Coronacrisis anderhalf jaar geleden het zwijgen op. Uiteindelijk betekende dat ook de doodsteek voor

het koor dat inmiddels tot een handvol leden is geslonken. Een jubileum dus met een rouwrandje, zoals het ook zo treffend door het koorbestuur werd verwoord: *“Er was altijd veel gezelligheid en daardoor ontstond er ook een grote verbondenheid. Zingen is en was superfijn om te doen en het geeft je veel voldoening. Zodoende was het voor ons altijd een grote verzoening. Altijd werkten we samen aan hetzelfde doel, met creativiteit, passie en gevoel. Misschien zullen de tranen nog gaan stromen door herinneringen die boven komen. Dit alles door dat ene melodietje of de tekst van dat bepaalde liedje. En de herinnering die het bracht, waardoor je zomaar even huilt of lacht. Het zingend boek wordt nu bijna voorgoed gesloten. Het verhaal van dit dameskoor komt langzaam tot een eind. Het is nog moeilijk te beseffen dat dit koor toch langzaam verdwijnt. Onze koorleden hadden allemaal een groot hart voor de muziek en daarom fluit nu dit vogeltje verder zijn lied. Heel, heel hartelijk dank, dat dit dameskoor heeft mogen bestaan met zo’n geweldige klank”*. En daar sluiten wij ons als pastoraal team en kerkbestuur graag bij aan!

Op zaterdagmorgen 30 oktober j.l. werd van uit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Joseph Hubertus (Huub) van Cruchten (1945-2021)** uitgeleide gedaan. Geboren en getogen in Herkenbosch ging hij na de lagere school weliswaar naar de Mulo, maar die maakte hij niet af en ging hij al op jonge leeftijd aan de slag bij de Roermondse ‘eiermijn’. Tijdens het uitgaan ontmoette hij dorpsgenote Ans Dohmen die hem ook als koningin vergezelde toen hij in 1963 schutterskoning werd. In verband met zijn militaire dienst maar ook vanwege de voordelen die dat opleverde trouwden ze al in 1965 voor de wet, om pas drie jaar later voor de kerk te trouwen, waarna ze aan de Hoogstraat een gezin stichtten dat met drie zonen werd gezegend, waarvan ze de middelste echter vanwege een vroeggeboorte al meteen weer moesten afstaan. Na de eiermijn ging Huub werken bij de posterijen in Roermond, om tien jaar later over te stappen naar een kaashandel in Maasbracht. In die periode begon hij ook steeds vaker mee te helpen bij het runnen van de friture van zijn schoonouders aan de Dr. Biermansstraat (‘Biej Sjaek’) die ze in 1978 zouden overnemen. Nadat ze die in 1980 gemoderniseerd hadden (‘De Aaj Meule’) noodzaakte de gevolgen van ernstige ziekte hem en Ans echter de zaak in 1991 van de hand te doen. Dat heeft hen veel pijn en moeite gekost. Hoewel Huub zich daarna nog heel wat jaartjes (zelfs tot na zijn pensioen in 2010) bij de Meru in Vlodrop verdienstelijk maakte (ze waren inmiddels naar de Nachtegalenweg verhuisd), kwam er toch wel wat meer tijd voor zijn grote passie, de schutterij, én voor zijn gezin dat inmiddels met schoondochters én kleinkinderen was uitgebreid. Vanwege zijn longaandoeningen was hij tijdens de Coronacrisis uitermate voorzichtig: “Es ich Corona krieg bön ich verlaore”. Toen onlangs de maatregelen weer zodanig versoepelden dat hij weer wat meer onder de mensen durfde te komen, moet hij het virus toch ergens hebben opgelopen. Het was immers met een Corona-infectie dat hij in het Heerlense ziekenhuis werd opgenomen, waar er niet veel later al, op woensdag 20 oktober j.l. onverwacht snel een einde aan zijn verdienstelijk leven kwam. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door het VAT ’90 (Vereniging Aad Trommelcorps), werd hem met schutterseer uitgeleide gedaan, waarna in Roermond de crematie plaats vond.

Diezelfde zaterdagmiddag (30 oktober j.l.) namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van **Hubert Johannes (Jan) Kruijtzter (1932-2021)**. Geboren en getogen in Posterholt (Gevaeren) ging hij al op jonge leeftijd op de plaatselijke textiel fabriek aan de slag, om - toen die begin zeventiger jaren naar Aarle-Rixtel verkaste – de overstap naar Philips in Roermond te maken. Inmiddels was hij in 1966 getrouwd met Margriet

Leijendeckers (1934-1999) van de Roermondse Kemp die hem drie kinderen schonk. Op zijn werk ontpopte hij zich als een echte 'verbinder' tussen de bedrijfsleiding en de mensen op de werkvloer. Zo rolde hij via de ondernemingsraad de vakbondswereld en zelfs de Kamer van Koophandel in. Niets was hem te gek, niets teveel als hem gevraagd werd te bemiddelen. Dankzij zijn ijver en doorzettingsvermogen, maar ook dankzij zijn 'dossierkennis', wist hij altijd wel een oplossing te vinden, en dat zonder ook maar iemand voor het hoofd te stoten. Omdat hij zoveel voor anderen voor elkaar heeft kunnen krijgen, was het des te pijnlijker dat hij machteloos moest toezien dat zijn vrouw Margriet in de zomer van 1999 vroegtijdig aan de gevolgen van darmkanker kwam te overlijden. Na zijn pensionering stortte Jan zich op zijn hobby's. Was hij in zijn jonge jaren al in het Posterse verenigingsleven actief geweest, hij had zijn tuin, niet alleen die achter zijn huis aan de Ireneweg, maar ook het stuk land aan de Winkelweg, waar hij zijn eigen groenten en fruit kweekte. Maar zijn grootste passie was toch wel de imkerij, waar hij in geuren en kleuren over kon vertellen. Zijn muzikale talent vererfde hij aan zijn kinderen en hij was er maar wat trots op dat ook zij actief werden in de harmonie, waarvan hij dan ook een trouw supporter was. Als een echte vader en opa was hij altijd vol zorg en belangstelling voor zijn kinderen en kleinkinderen. Ondanks het feit dat hij 2½ jaar geleden al eens door het oog van de naald was gekropen toen hij een pacemaker kreeg, stond hij nog midden in het leven en zag je hem nog bijna dagelijks op de fiets, toen God hem op zaterdagavond 23 oktober j.l. onverwacht tot zich riep. Na de uitvaartdienst, opgeluisterd door Willeke Simons, legden we hem bij zijn vrouw te rusten op de algemene begraafplaats 'Ter Borgh'.

Op zondagmiddag 31 oktober j.l. werd in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Noud Simons** gedoopt, broertje van Guusje die drie jaar geleden al in deze kerk werd gedoopt.

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)