



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 88 (20 november 2021) – www.roerkerken.nl

inleiding

Zoals al aangekondigd op 2 november j.l. verscherpte het (demissionair) kabinet de Coronamaatregelen vrijdagavond 12 november nog eens drastisch. De nieuwe maatregelen die neerkomen op een - zij het beperkte - lockdown, gingen op zaterdagavond 13 november 18.00 uur in en blijven nog van kracht tot zaterdag 4 december a.s. Op vrijdag 3 december a.s. bekijkt het kabinet hoe de vlag erbij hangt en of er straks op meer plekken een Coronatoegangsbewijs vereist is. Voor sommige dan eventueel in te voeren maatregelen is een wetswijziging noodzakelijk. Onze bisschoppen hielden er volgens hun verklaring van 10 november j.l. al rekening mee *“dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken”*. We wachten dus nog maar even af. Voorlopig geldt in onze kerken nog resp. alweer de 1,5-metermaatregel en het dragen van een mondkapje wanneer we ons verplaatsen. In ieder geval werd de geloofsverdiepingsavond op 9 november voor de ouders van zowel communicantjes als vormelingen al afgelast, werden de Caeciliavieringen in Herkenbosch, Posterholt en Vlodrop op zondag 21 november al afgeblazen, evenals de Misopluistering door de schola cantorum van het Ward-Instituut op zondagmorgen 28 november in St. Odiliënberg en de presentatie van de documentaire over Dr. Biermans diezelfde zondagmiddag in Herkenbosch.

voorleesbrief van onze bisschop (Christus Koning)

“Steeds meer raken we in ons Limburgse land gewend aan priesters van buitenlandse komaf. Soms hebben ze ook namen waaraan we even moeten wennen. Zo is er op dit moment in Roermond een diaken-assistent uit Sri Lanka op weg naar het priesterschap en zijn naam is Christyraj [spreek uit Kristi-Ratsj]: een naam met een betekenis. Letterlijk vertaald betekent zijn naam: Christus Koning. Christus Koning is het feest dat we vandaag vieren. Wie denkt dat deze feestdag betekent dat het voor mensen die in Christus geloven altijd rozengeur en maneschijn is en dat het opsteken van een noveenkaars alle kleine problemen van een gelovig mens wegneemt en grote moeilijkheden voorkomt, omdat het Christus Koning gunstig stemt, kan voor grote teleurstellingen komen te staan. Kapelaan Christyraj heeft in 2004 in Sri Lanka de grote tsunami meegemaakt. In ons westers denken zouden wij al gauw redeneren: ‘Zie je nou wel dat God niet bestaat, anders zou Hij zo iets niet laten gebeuren’. Maar kapelaan Christyraj gaat daar heel anders mee om. Hij wist waarover hij het had, toen hij enkele weken geleden in een woordje tijdens de doordeweekse mis bijna onopvallend zei dat het koningschap van Christus ons leven ten goede kan veranderen, maar ons ook zwaar kan vallen. Veel mensen in onze omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Kruisbeelden verhuizen van de huiskamer naar de kringloop en ze geven hun kind zeker geen naam als Christyraj. Geen Christus Koning meer, maar van nu af zelf koning. Dat is sowieso de manier waarop velen in onze tijd naar hun eigen leven kijken: ‘Ik beslis zelf over alles, tot en met het einde van mijn leven toe’. U kent vast voorbeelden uit uw eigen omgeving, misschien wel in uw eigen familie. Toch zegt Jezus in het evangelie van vandaag tegen Pilatus: ‘Ja, koning ben Ik. Mijn koningschap is evenwel niet van hier’. En Hij voegt eraan toe: ‘Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem’. Jezus spreekt in het evangelie vaak over de komst van het rijk van God. Waarom

is het belangrijk om vandaag een scène uit het passieverhaal van Jezus te lezen? Helpt het ons om te begrijpen wat het koningschap van Jezus, van het rijk van God, werkelijk inhoudt? Pilatus herkent het koningschap van Jezus niet. En vaak genoeg hebben ook Jezus' leerlingen zichzelf de belangrijkste plaatsen naast Hem, in een louter aards soort koninkrijk, toegeëigend. Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld wanneer het rijk Gods zou komen, gaf Hij hun als antwoord: 'De komst van het rijk Gods kun je niet waarnemen. Je kunt niet zeggen: Kijk, hier is het of daar is het. Want het rijk Gods is midden onder u'. Hoe herkennen we dan dat Christus koning is in ons eigen leven? Jezus geeft zelf aan dat zijn koningschap niet aards is. Het 'koninkrijk van God' is van elders; het vestigt zich in mijn eigen leven. Het is 'innerlijk' aanwezig. Het Koninkrijk Gods is binnen handbereik. Alleen God kan mij inspireren om er een stap dichterbij te komen, er binnen te gaan en het zo tot een realiteit in mijn leven te maken. Zo zal het Rijk Gods meer en meer werkelijkheid kunnen worden. Hoe onze persoonlijke situatie ook is. Het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld, maar wel ervaarbaar in deze wereld. Elke keer als iemand uit liefde handelt, is daar Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid en gerechtigheid worden gezaaid – hoe klein ook – daar groeit Christus' rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus' koninkrijk. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat antwoord krijgt Pilatus van Jezus en dat antwoord krijgen wij als zijn leerlingen ook. Jezus' koninkrijk komt als een innerlijk rijk dat zich wil vestigen in ons leven. Jezus antwoordt dat het al aanwezig is, maar niet van deze wereld is, en vaak nog onzichtbaar: "Het koninkrijk van God is onder u". Of met andere woorden: 'Het is in u'. Het is aan ons om Zijn koninkrijk in ons toe te laten en het te laten groeien; om Hem in ons leven Christyraj – Christus Koning – te laten zijn, omdat deze koning op een andere manier naar ons omziet dan vele aardse koningen. In deze geest mogen wij de Advent gaan beleven als tijd van verwachting van Christus, de koning die komt".

Pieta

Sinds zaterdagmiddag 13 november j.l. staat er in de St. Matthiaskerk van Posterholt een bijzonder kunstwerk: een levensgrote 'Pieta' uit 1896, een afbeelding van de gestorven Christus op de schoot van zijn moeder Maria. Het beeld is een creatie van de Heinsberger beeldhouwer Heinrich Joseph Koulen (1852-1922). Het bevond zich lange tijd in depôt, totdat het in het najaar van 2012 een plek vond in de St. Martinuskerk van Steinkirchen (D). Aangezien deze kerk al langer aan de eredienst is onttrokken en er inmiddels ook nauwelijks of geen concerten meer worden gehouden dreigde het 'uit beeld' te raken. Daarom werd door de eigenaar van het beeld (Heemkundevereniging Roerstreek - HVR) een passender bestemming in de Roerstreek gezocht en nadat de basiliek en de Mariakapel in St. Odiliënberg waren afgefallen kwam Posterholt in beeld. Het beeld is oorspronkelijk afkomstig uit het in 1979 opgeheven Franciscaner klooster annex -college St. Ludwig in Vlodrop-Station. Koulen was afkomstig uit Kirchhoven waar zijn vader onderwijzer was. Heinrich ontving zijn opleiding in de bekende Roermondse kunstateliers en later aan de Antwerpse kunstacademie. Jarenlang trok hij door Nederland, België en Frankrijk, op zoek naar en werkend aan opdrachten. Na een jarenlang verblijf in het Noord-Franse Lille (Rijsel) keerde hij terug naar Heinsberg, waar hij een atelier aan de Josefstraße had. Zijn neef Jupp Koulen trad later in zijn voetsporen. Ook geldt Koulen als leermeester van de bekende(re) en eveneens uit Heinsberg afkomstige beeldhouwer en kunstprofessor Hein Minkenberg (1889-1968). Een bijna identieke Pieta van Koulen bevindt zich in de Heinsberger St. Gangolfkirche ('Selfkantdom').

personalia

Op zaterdagmiddag 13 november j.l. deden we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt **Catharina Theresia (Toos) Deckers-Zeegers (1935-2021)** uitgeleide. Geboren en getogen in Posterholt, moest ze al op jonge leeftijd haar moeder verliezen. In 1961 trouwde ze met Tjeu Deckers (1935-1997) uit Haelen, die ze op de kerkmis in Melick had leren kennen, uit welk huwelijk twee zonen werden geboren: Paul en Hans. In 1969 begonnen Toos en Tjeu een zaak voor zaden en pootgoed, waar later dierbenodigdheden en bloemen bij kwamen. Door het volgen van de nodige cursussen werden de bloemen steeds meer 'core-business'. Ondanks de drukte die de zaak met zich meebracht werd er ook tijd gemaakt om samen uitstapjes te maken en op vakantie te gaan. Het 25-jarig huwelijksfeest werd groots gevierd. Helaas kwam haar man Tjeu begin 1997 veel te vroeg te overlijden; hij was pas 61. Het was een groot verlies, voor Toos, voor het gezin, voor de zaak. Gelukkig dat zoon Paul al als vennoot in de zaak meedraaide en hij zette de zaak voort en maakt tegenwoordig als 'meester bloemsier-kunstenaar' naam en faam, ja zelfs als 'bloemist van Z.H. de paus'. Inmiddels was zoon Hans naar Thailand geëmigreerd waar hij actief werd in de reisbranche. Na de dood van haar man bleef Toos tot haar 65^e in de zaak meewerken, om het daarna wat rustiger aan te gaan doen. Vaak ging ze op stap en op vakantie met vriendinnen, en ook met zoon Paul bezocht ze meer dan eens zoon Hans en zijn gezin in Thailand. Een geweldige band onderhield ze tevens met haar kleinkinderen; altijd vol zorg en aandacht voor hun wel en wee, zoals ze ook altijd attent was voor en betrokken bij mensen uit haar omgeving, zeker als ze iets te vieren hadden. Maar ook zelf vierde ze graag. Zo werd in 2015 haar 80^e verjaardag groots gevierd, en in 2019, vlak voor de Coronacrisis, het gouden jubileum van de zaak. Het waren ook de jaren dat ze meer dan eens moest revalideren omdat ze weer eens ongelukkig te val was gekomen. Ze was echter een doorzetter, iemand die niet bij de pakken neerzat en nooit klaagde; zo krabbelde ze er iedere keer weer bovenop. Kaarten is altijd haar favoriete bezigheid geweest en dat heeft ze daags voor haar heengaan gedaan, nietsvermoedend dat het de laatste dag van haar leven was. Op 8 november j.l. is ze letterlijk en figuurlijk ingeslapen en kwam er een einde aan haar kleurrijke leven. Na de uitvaartdienst vond in Baexem in stilte de crematie plaats.

Op zondagmiddag 14 november j.l. werd in de Mariakapel te St. Odiliënberg **Nick Lafleur** gedoopt. Daarmee komt de 'doop-tussen-stand' van ons cluster op: 1 in Vlodrop, 3 in Melick, 4 in Posterholt, 5 in Herkenbosch, 7 in Montfort, 8 in St. Odiliënberg, in totaal 28 dopelingen.

Op donderdagmiddag 18 november j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop de uitvaartdienst gehouden voor **Cornelia Maria (Cocky) van Nooij-Leeuwenburgh (1943-2021)**. Geboren en getogen in Goidschalxoord, een dijkdorp in de Hoeksche Waard, toentertijd behorend tot de Zuid-Hollandse gemeente Heinenoord, groeide ze op in een protestants gezin, als jongste van vier kinderen, vlak bij de karakteristieke korenmolen aan de Goidschalxoordsedijk. Ze maakte een succesvolle carrière bij de Rabobank, waar ze van stenotypiste opklom tot hypotheekadviseuse. Haar vrolijke lach werd alom gehoord. Sinds de zomer van 1976 was ze getrouwd met de uit Roermondse afkomstige Henk van Nooij (1946-2015) voor wie zij ook de overstap maakte naar de Katholieke Kerk. Hun huwelijk bleef evenwel kinderloos, maar zij waren gelukkig met elkaar en hun vogels. Tot aan haar vervroegde pensionering werkte Cocky bij de Rabobank. Na op meerdere plaatsen te hebben gewoond, met name in het Brabantse, keerden ze naar hun pensioen naar Henks

geboortestreek terug en vestigden ze zich aan de Randweg in Vlodrop. Vanwege haar verslechterende gezondheid moest Cocky in 2013 worden opgenomen op Camillus en vond ze eind 2014 voorgoed een nieuw thuis op Hornerheide. Niet lang daarna werd Henk zelf ernstig ziek. Desondanks is hij haar tot aan zijn dood in de zomer van 2015 met alle liefde en zorg blijven omringen en stelde hij alles in het werk dat het haar na zijn dood aan niets zou ontbreken. Na een liefdevolle verzorging op Hornerheide kwam Cocky op vrijdag 12 november j.l. te overlijden. Na de uitvaartdienst legden we haar te ruste op het Vlodropper kerkhof, waar we indertijd ook al haar man hebben begraven. Op het prentje stond het mooie afscheidswoord: *“Aan allen die mij dierbaar zijn, ik dank u voor alles wat u voor mij deed en de liefdevolle verzorging die u mij gaf. Ik bid dat God u zegent en dat ik voor altijd met mijn geliefde verenigd mag zijn in de hemel”*.

Na de voorbereidende viering op zondagmiddag 14 november in de basiliek van St. Odiliënberg was het afgelopen vrijdagavond 19 november zo ver. Vanwege de beperkingen ten gevolge van de Coronapandemie ontvingen de volgende 40 kinderen uit ons cluster in twee groepen het sacrament van het **vormsel** uit handen van vicaris Vincent Goulmy: (uit Herkenbosch) Fenne Bos, Jens van Bussel, Tristan Esten, Truyke Heemels, Nikodem Jadryewicz, Amy Janssen, Jesse Janssen, Mick Krowinkel, Julia Marmurowska, Daan Milanowski, Jort Moors, Minthe Pelsers, Finn Peurteners, Liv Stelten, Valentina Willemsen en Teun Wolters; (uit Melick) Stijn Caris, Joanna Geerlings en Veerle Vogels; (uit Posterholt) Lizzy Claessen, Demi Hermans, Dani Max, Jenny Polloni, Bjorn Schmitz, Kyano Schmitz, Qiang Schmitz, Steffie Schmits, Jilze Teuwen en Lenn Veelen; (uit St. Odiliënberg) Tim Brabander, Raff Brabander, Loecka Cloudt, Imke Cuypers, Raoul Frenken, Renske Lind en Stan Lind; (uit Vlodrop) Noud Kunert, Julia Lichy, Mylo Schops en Amelie van Thoor*.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl