



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 89 (26 november 2021) – www.roerkerken.nl

Inleiding

De week voorafgaand aan de vormsel viering op vrijdagavond 19 november j.l. werd het ineens heel hectisch. De voorbereidende viering op zondagmiddag 14 november werd vanwege het toenemend aantal Coronabesmettingen en de verscherping van de Coronamaatregelen al naar de basiliek verplaatst omdat de dagkapel van Melick er te klein (en de kerk er te groot) voor was. Daarna begonnen de ouders onrustig te worden, reden waarom in overleg met de vormheer besloten werd de viering weer (zoals vorig jaar) te splitsen en in de vorm van een (kortere) woorddienst te houden. Toen het zover was leek bijna een kwart van de vormelingen zich in quarantaine te bevinden (vandaar het ‘sterretje’ achter de namen van de vormelingen in de vorige Nieuwsbrief). Met het bisdom is al overlegd hoe ‘de schade’ in te halen. Al met al een hectische week, maar toch een mooie viering. Met dank aan voorbereiders (Wim, Marlie, Leny, Mirjam, Bert en Zr. Joséphine), maar ook aan de koster die ineens extra werk kregen te verzetten. En natuurlijk ook aan de vormheer, vicaris Vincent Goulmy uit Brunssum, voor zijn flexibiliteit. Tijdens een van de vieringen was trouwens een gebarentolk actief, omdat een van de vormelingen een auditieve beperking heeft. Maar week 46 was ook anderszins hectisch te noemen, omdat er zaken speelden waarover verderop bericht wordt onder het kopje ‘parochiële herstructurering – federatievorming’. We nemen echter onze toevlucht tot de beschermheilige van Montfort (de heilige Catharina [25 november]) en die van Melick (de heilige Andreas [30 november]) opdat het ondanks alles toch goed mag komen!

Gezondheid van onze bisschop (update)

Na de update van september (Roerkerknieuws 78) bij deze weer een nieuwe. *“Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt. De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed. Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze (werd) in het weekeinde van 20/21 november in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd. Het is traditie dat de bisschop elk jaar een Advents-boodschap schrijft. Dit jaar heeft Mgr. Smeets ervoor gekozen om de brief een week eerder te publiceren bij gelegenheid van de laatste zondag van het liturgisch jaar, wanneer de Kerk het feest van Christus Koning viert. In de brief noemt de bisschop zijn persoonlijke situatie niet, maar indirect refereert hij daar wel aan als hij schrijft dat het koningschap van Christus ‘ons leven ten goede kan keren, maar ons ook zwaar kan vallen’. Volgens Mgr. Smeets keren nogal wat mensen zich bij persoonlijke tegenslagen van God af. ‘Veel mensen in onze omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Geen Christus Koning meer, maar zelf koning’. Volgens de bisschop willen velen zelf over alles beslissen, tot het einde van het leven toe. Mgr. Smeets betreurt dat, omdat het koninkrijk van God volgens hem innerlijk aanwezig is en daardoor voor iedereen binnen handbereik, ongeacht ieders persoonlijke situatie. ‘Elke keer als iemand uit liefde handelt, is daar Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid en gerechtigheid worden gezaaid – hoe klein ook – daar groeit Christus’ rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid,*

mededogen, edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus' koninkrijk', aldus bisschop Smeets. Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn.

100 jaar 'Huis voor de Pelgrim'

Het eeuwfeest van de voorloper van het Huis voor de Pelgrim ('De Limburgse Bedevaart') werd onder andere gevierd met een jubileumsymposium op woensdag 3 november j.l. in Klooster Wittem. De vier sprekers (bijbelwetenschapper Roderick van Attekum, Marialoog Hans Tercic, volksdevotiedeskundige Hans Geybels, pastoraal-directeur Ed Smeets) gingen in op psalmen als pelgrimsliederen, de belangrijke rol van Maria in het geloof, het nut van volksdevotie en de wijze waarop het Huis voor de Pelgrim de toekomst tegemoet treedt. Het symposium werd bijgewoond door een kleine honderd belangstellenden uit de wereld van de Nederlandse bedevaartorganisaties en relaties van het Huis voor de Pelgrim. Onder belangstellenden bevonden zich ook vier Nederlandse bisschoppen. Het was de bedoeling dat er zaterdag 13 november in Roermond een feestdag voor alle vrijwilligers werd gehouden. Gezien de oplopende coronabesmettingen werd die echter afgeblazen. Zie voor meer informatie en voor het actuele (bedevaarts-)aanbod: huisvoordepelgrim.nl

Parochiële herstructurering - federatievorming

Op donderdagavond 18 november j.l. werd er in Heel een door het bisdom georganiseerde 'inspiratiebijeenkomst' voor de (Midden-Limburgse) kerkbesturen gehouden. Van te voren waren er al twee gehouden voor de Zuid- en Noord-Limburgse kerkbesturen, in Gulpen resp. in Sevenum. Dit als vervolg op een eerdere cyclus in 2018. Tijdens die bijeenkomsten werden de kerkbesturen bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking van de parochies (herstructurering) en het vitaler maken van het kerkelijk leven in onze parochies (revitalisering). De pas aangetreden vicaris-generaal liet weten dat per 1 januari a.s. al meer dan de helft van de beoogde 52 parochiefederaties gerealiseerd zullen zijn. Ook op die bijeenkomst bleek weer eens dat die federatievorming een weerbarstig en moeizaam, maar ook een noodzakelijk proces is, al was het maar omdat onze parochiestructuren nog altijd gebaseerd zijn op de tijd van het 'Rijke Roomsche Leven' en niet of nauwelijks nog in staat zijn in te spelen op de tekenen des tijds, een tijd die vooral gekenmerkt wordt door secularisatie en individualisering. De tijd dat iedereen katholiek was en naar de kerk ging ligt alweer tientallen jaren achter ons. Ook de getoonde parochiestatistiek over een periode van veertien jaar loog er niet om: In die periode (2003-2017) is het aantal dopelingen gekelderd tot één/derde, het aantal communicantjes gehalveerd, het aantal vormelingen tot één/derde, het aantal huwelijken tot één/vijfde en het aantal uitvaarten gehalveerd. En dat terwijl de situatie vóór 2003 ook al niet bepaald rooskleurig was. Deze tijd van afkalvend en verdampend kerkelijk leven vraagt om een nieuwe aanpak, nieuwe structuren. Daarom is het natuurlijk interessant te weten hoe wij als parochies van de Roerstreek daarop denken in te spelen, in hoeverre wij meegaan in het al door bisschop Wiertz ingezette (Blauwdruk 2011) en door zijn opvolger Smeets voortgezette beleid (Beleidsbrief 2020), zeker nu de

cruciale datum van 1 januari 2022 ook voor ons in zicht begint te komen. Na het gezamenlijk overleg van de kerkbesturen op woensdagavond 22 september j.l. met onze deken en de diocesaan procesbegeleider werd het federatieconvenant nog eens op verzoek van de (nieuwe) vicaris-generaal aangepast. Dat was onderwerp van bespreking op de daaropvolgende kerkbestuursvergaderingen. Op woensdagavond 10 november j.l. brak vervolgens 'het uur U' aan, waarop de kerkbesturen in het bijzijn van de deken en diocesaan procesbegeleider uitspraken of en in hoeverre ze bereid waren het convenant te ondertekenen resp. wie ze naar het nieuwe (gezamenlijk) kerkbestuur wensten af te vaardigen. Helaas leverde die vergadering nog niet het door het bisdom gewenste resultaat op. Het probleem zit hem niet zozeer in de interparochiële samenwerking, ook niet in het kerkbestuurlijk samengaan, als wel in het samenvoegen van de parochiële financiën. Hoewel het nog niet om een fusie gaat (waarbij ook de vermogens in het geding zijn), gaat het bij een federatie wel al om een gezamenlijke exploitatie, zodat het verlies van de éne parochie de winst van de andere teniet doet (om maar een voorbeeld te noemen). Daarom blijven onze kerkbesturen het liefst een gescheiden exploitatie van de afzonderlijke parochies voeren. Dat zou neerkomen op een 'federatie-in-wording' of 'een federatie-in-oprichting'. Binnenkort wordt hierover opnieuw het gesprek met het bisdom aangegaan.

Personalia

Op zaterdag 20 november j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst gehouden voor **Jan Brentjens (1951-2021)**. Geboren en getogen aan de Zandstraat in Montfort, als oudste in een gezin van vijf kinderen dat in 1953 naar een boerderij aan de Vlootveestraat verhuisde. Omdat zijn vader vanwege suikerziekte zijn beide benen verloor, brak Jan zijn opleiding aan de lagere tuinbouwschool af om thuis de boerderij overeind te houden, waarmee hem op jonge leeftijd al een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders werd gelegd. Hij kreeg verkering met zijn vroegere buurmeisje Truus Schmitz. Na hun huwelijk in 1973 betrokken ze een zelfgebouwd huis naast Jans ouderlijke boerderij en namen een gedeelte van het bedrijf over met koeien en landbouw. Vanaf het begin hield Jan paarden, waar hij - ook op hoog niveau - wedstrijden mee reed; zelfs twee weken vóór zijn dood nam hij nog deel aan een concours. In 1988 openden ze hun eigen manege en begon de paardensport steeds meer tijd in beslag te nemen. Ook hun beide kinderen, William en Angelique rolden de paardensport in. Jan hield van uitdagingen en was niet om bang om een kleine 25 jaar geleden in een boerderij met enkele woningen in Slowakije te investeren. Driemaal per jaar ging hij er samen met Truus naar toe, op werkvakantie, om alles in goede banen te leiden. Ter ontspanning voetbalde hij bij de veteranen, maar belangrijker dan de eerste en tweede helft, vond hij toch de derde. Ook genoot hij telkenjare van de carnaval; dan trok hij er met een vaste groep op uit en genoten ze van de sfeer en de gezelligheid. Naast zijn liefde voor zijn vrouw Truus, was er zijn liefde voor zijn kinderen én zijn kleinkinderen. Wat was hij trots op ze en wat genoot hij als zij met allen samen waren, zoals voor de viering van zijn 70 verjaardag afgelopen voorjaar. Zo zagen ze ook al uit naar de viering van hun gouden huwelijk, komend jaar. Onlangs kreeg het Coronavirus hem echter te pakken en ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Toen konden we ons niet voorstellen dat hij al op dinsdagmorgen 16 november j.l. zijn laatste adem zou uitblazen. Na de uitvaartdienst in besloten kring werd hij begraven op het kerkhof aan de Huysbongerdweg.

Op zondagmiddag 21 november j.l. werden in de Berger basiliek **Liva Schalleij** en **Bas Sloesen** gedoopt, waarmee de 'doop-tussen-stand' van ons cluster komt op: 1 in Vlodrop, 3

in Melick, 4 in Posterholt, 5 in Herkenbosch, 7 in Montfort, 10 in St. Odiliënberg, in totaal 30 dopelingen.

Op vrijdagmorgen 26 november j.l. namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van **Joseph (Sjef) Severens (1938-2021)**. Geboren en getogen in een Schinnens mijnwerkergezin trad Sjef al jonge leeftijd als trompettist toe tot de plaatselijke fanfare St. Caecilia, waar al gauw zijn muzikale talent bleek, een talent waar later nog menig ander orkest van zou profiteren, zoals de PTT-harmonie en de politiekapel. Als elektricien werkzaam bij de aanleg van het ondergrondse elektriciteitsnetwerk in Posterholt leerde hij Mia Janssen uit die plaats kennen met wie hij in 1963 trouwde. Eerst woonden ze aan de Beatrixlaan, waar in 1965 zoon Frank werd geboren en later aan de Heerbaan. Na enkele jaren verruilde hij zijn baan bij de PLEM voor een bij Justitie en als zodanig was hij eerst in het Roermondse Huis van Bewaring werkzaam en later bij de rechtbank (parketpolitie). Bijna 50 jaar zou hij spelend lid van fanfare St. Caecilia Schinnen blijven. Meer dan 30 jaar was hij de muzikale leider van de 'Vloatländer' uit Posterholt en sinds 1999 van de 'Gaambloazers' uit Roermond (Meneerkes). Maar ook als solist trad hij meermaals op, bij bruiloften en uitvaarten, maar ook bij de Dodenherdenking op de Cauberg in Valkenburg. Trots was hij op zijn zoon Frank, op zijn schoondochter Sandra, maar ook en vooral op zijn kleindochters Nadieh en Ayla. Na zijn pensioen verrichte hij samen met zijn vrouw Mia nog de nodige hand- en spandiensten op kasteel Daalenbroek. Zo was hij nog volop actief en stond hij midden in het leven toen hij een jaar geleden met zijn been begon te sukkelen; het wilde maar niet beter worden. Toch nog onverwacht diende zich op zaterdag 20 november het einde van zijn leven aan. Na de uitvaartmis, waarin enkele van zijn favoriete nummers ten gehore werden gebracht, legden we hem te rusten op natuurbegraafplaats Bergerbos.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 - 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl