



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 91 (7 december 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding**

De mededeling van onze bisschoppen op 1 december j.l. dat er voorlopig geen vieringen na 17.00 uur worden gehouden, ook niet met kerstmis, kwam niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel, al was het maar omdat sinds 28 november j.l. ook de burgerlijke samenleving na 17.00 uur 'op slot zit'. Zoals de bisschoppen lieten weten worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie ook dit jaar weer *"een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren - ook in de dagen van het kerstoctaaf - volop te benutten. Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnacht-vieringen binnenkort starten of al gestart zijn. De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus' geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is".* Dat is ook wat wij met Kerstmis vieren. Zie [www.vierkerstmis.nl](http://www.vierkerstmis.nl).

## **Sinterklaas- en Kerstfeest in de ban?**

Op vrijdag 30 november konden we het in de media lezen: "Het Alkmaarse Horizoncollege stopt met het vieren van het Sinterklaasfeest; het feest past niet bij de waarden 'verbinding, saamhorigheid, en inclusie' die de school nastreeft". Dat het Sinterklaasfeest (met name door de Zwarte-Pieten-discussie) niet meer tot verbinding maar tot verdeeldheid leidt is al erg, maar als dat reden wordt om het hele feest dan maar in de ban te doen resp. 'in de zak van Piet' af te voeren, is dat nog erger. Ongeveer te zelfde tijd ontstond ophef over een intern document van de Europese unie met taalaanbevelingen 'zur Wahrung der Vielfalt'. *"Die Leitfadeneinitiative sollte die Vielfalt der europäischen Kultur veranschaulichen und den integrativen Charakter der Kommission zeigen ... Dieser Schritt ist zu begrüßen, läßt aber dennoch wenig Gutes ahnen, denn der Brüsseler Ungeist hinter dem Leitfaden ist in dem Dokument sichtbar geworden ... 32 Seiten umfaßt das Dokument namens 'Union der Gleichheit', das von der löblichen Prämisse ausgeht, daß 'jeder Mensch in der EU das Recht hat, gleich behandelt zu werden'. Davon wird die Notwendigkeit einer 'angemessenen Kommunikation' abgeleitet, die stattfinden sollte. Die EU-Beamten, die das Dokument erarbeitet haben, verstehen darunter aber eine ganz eigene Interpretation. Sie folgern*

*daaraus, daß 'nicht davon auszugehen [ist], dass alle Menschen Christen sind, weil alle Menschen christliche Feiertage feiern und nicht alle Christen sie zu denselben Daten feiern'. Letzteres ist eine Anspielung auf die Orthodoxie, die Weihnachten zu Epiphanie am 6. Januar feiert. Das war aber schon immer so und bedarf im Jahr 2021 sicher keiner EU-Beamten, die plötzlich Sprachregeln dafür meinen ausarbeiten zu müssen. In der Tat geht es auch nicht um das unterschiedliche Datum des Weihnachtsfestes, sondern um einen antichristlichen Geist, der die Entchristlichung Europas vorantreiben will. Obwohl es um Weihnachten geht, belehrt das EU-Dokument, daß es 'Sensibilität' brauche 'für die Tatsache, dass Menschen unterschiedliche religiöse Traditionen und Kalender haben'. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, heißt es, daß es besser ist, anstelle der Formulierung 'die Weihnachtszeit kann stressig sein' zu schreiben 'die Festtage (oder Ferien) können stressig sein'. In einem weiteren Punkt, ganz im Geist der aus den USA kommenden, die Gesellschaft zersetzenden 'Cancel Culture', wird im Namen der 'religiösen Neutralität' dazu aufgefordert, keine christlichen oder für eine bestimmte Religion typischen Namen zu verwenden: Statt 'Maria' und 'Johannes' sollte man, so die EU-Empfehlung, lieber 'Malika' und 'Julius' schreiben. Im Namen der Inklusion schlägt das Dokument vor, generell 'keine Namen oder Pronomen zu verwenden, die sich auf das Geschlecht des Subjekts beziehen'. Und im Sinne der Geschlechterparität fordert es dazu auf, 'die standardmäßige Angabe des männlichen Geschlechts zu vermeiden': So sei beispielsweise das Feuer keine Erfindung 'des Menschen', sondern 'der Menschheit'".* Vooral de aanbeveling voortaan het woord 'Kerstmis' niet meer te gebruiken schoot menig EU-afgevaardigde in het verkeerde keelgat. Waarop een woordvoerder van de EU nog dezelfde dag zich haastte toe te lichten dat het gebruik van het woord 'kerstmis' niet verboden was en dat de viering van het Kerstfeest en het gebruik van christelijke namen en symbolen behoort tot het rijke Europese erfgoed. Uiteindelijk ging het maar om een intern document met de bedoeling "das Bewußtsein für eine integrative Kommunikation zu schärfen". Maar die toelichting vermocht de ophef en onrust die daarover ontstaan was niet meer weg te nemen. Op 1 december j.l. werd het kersverse document alweer ingetrokken om te worden herschreven (bron: Katholisches – Magazine für Kirche und Kultur).

### **vaccinatieplicht?**

In Roerkerknieuws 82 schreven we er al eens over: in hoeverre wij al dan niet verplicht zijn om ons tegen Corona te laten vaccineren. Door menigeen worden de overheidsmaatregelen om het Coronavirus in te dammen (zoals lockdowns, afstandsregels of een 'Coronapas') gezien als een inbreuk op onze vrijheid, maar autonomie is niet absoluut. Regeringen hebben het recht en zelfs de plicht om die in te perken als dat nodig is om een pandemie tegen te gaan. Iets anders is, of het een morele plicht is je tegen Corona te laten vaccineren; en zo ja, of een overheid of werkgever je ook juridisch tot vaccinatie kan verplichten. De bij ons gebruikte vaccins beschermen behoorlijk tot zeer goed tegen infectie met het Coronavirus. Ja, gevaccineerden kunnen besmet raken door varianten, maar worden dan vaak minder ziek en zijn minder besmettelijk. Bezien vanuit het algemeen welzijn en de plicht je leven te beschermen, is vaccinatie een moreel goede daad en misschien ook een plicht. Mogen overheden vervolgens vaccinatie juridisch verplichten met een beroep op het algemeen welzijn? Nee. Vaccinatie is een ingreep in de lichamelijke integriteit van een persoon, die daar vrij en verantwoord mee moet instemmen. Niemand mag iets doen dat volgens zijn geweten een kwaad is, ook niet als dat geweten misschien dwaalt. En niemand mag daartoe worden gedwongen. Wie geen vaccin wil, moet wel de gangbare

Coronamaatregelen in acht nemen. Een uitzondering is de zorg. Ethisch gezien mag een zorginstelling personeel dat met kwetsbare mensen werkt, vragen zich te vaccineren, en weigeren hun daar te laten werken als ze dat niet doen. Paus Franciscus noemde vaccinatie tegen Corona een 'daad van liefde' een 'simpele maar diepe manier om voor elkaar te zorgen'. Wie zich laat vaccineren, toont ook respect voor het recht op leven van zijn medemens. Misschien vereist ook de rechtvaardigheid dus vaccinatie. Het is een proportionele manier om je eigen leven te beschermen. Vaccinatie tegen Corona is vanuit dat oogpunt een morele plicht (bron: kardinaal Eijk in KN).

### Coronamaatregelen met haar gevolgen voor de (reguliere) Missen en (Kerst-)vieringen

avond-Mis-rooster	Kerst-Mis-rooster
<b>Maandag</b> Posterholt 09.00 u. (ipv 19 u.)	<b>Vrijdag 24 dec. (kerstvigilie)</b>
	16.00 u. Vlodrop
<b>Dinsdag</b> Herkenbosch 18.30 u. (Bosscherhof)	16.00 u. Melick
	<b>Zaterdag 25 dec. (1<sup>e</sup> kerstdag)</b>
<b>Woensdag</b> St. Odiliënberg 16.00 u. (ipv 19 u)	09.30 u. St. Odiliënberg
	09.30 u. Herkenbosch
<b>Donderdag</b> Melick 09.00 u.	11.00 u. Montfort
	11.00 u. Posterholt
<b>Zaterdag</b> Vlodrop 16.00 u. (ipv 17.30 u.)	<b>Zondag 26 dec. (2<sup>e</sup> kerstdag - H. Familie)</b>
	09.30 u. St. Odiliënberg
<b>Zaterdag</b> Posterholt 16.00 u. (ipv 19.00 u.)	09.30 u. Vlodrop
	11.00 u. Montfort
<b>Zondag</b> St. Odiliënberg 16.30 u. (Vespers)	11.15 u. Melick

### Personalia

Op dinsdag 7 december j.l. namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van **Gertrudis Catharina (Truus) Timmermans-Meijers (1928-2021)**. Geboren en getogen in Posterholt (Donk), als negende in een gezin met elf kinderen, trouwde ze in 1954 met Thei Timmermans (1924-2010) van de Borgh. Aan de Wilhelminalaan stichtte ze een gezin dat met vier kinderen werd gezegend. Terwijl haar man bij de Heidemij de kost verdiende, zorgde Truus voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen. In haar vrije tijd was Truus sinds 1971 actief bij het parochieel St. Matthiaskoor en sinds 1986 in het hobbyclubje dat wekelijks in De Beuk bij elkaar kwam. Nadat de kinderen waren uitgevlogen kwamen er al gauw de kleinkinderen waar Truus en Thei maar wat blij mee en trots op waren. Moeilijke tijden braken er echter aan toen Thei met zijn gezondheid begon te sukkelen; eerst was het zijn rug die hem al vroegtijdig arbeidsongeschikt had gemaakt; later kwamen daar zijn nieren bij waardoor hij aan de nierdialyse kwam. Het was ook de reden dat ze in 2007 naar een kleinere woning aan de Zwartemolenweg verhuisden. Na vijf jaar dialyseren kwam er op 29 november 2010 een einde aan zijn leven. Toch probeerde Truus zo goed en kwaad als het ging de draad van haar leven weer op te pakken; daarin niet alleen gesteund door haar kinderen, maar ook door haar vriendinnen van het St. Matthiaskoor en het handwerkclubje. Haar 90<sup>e</sup> verjaardag werd begin 2018 nog uitgebreid gevierd. Toen ze vorig jaar zomer zelf met haar gezondheid begon te sukkelen verruilde ze haar bejaardenwoning voor een plekje in het zorgcentrum in St. Odiliënberg. Daar genoot ze van de liefdevolle zorg en aandacht die ze niet alleen van haar kinderen en kleinkinderen maar ook van het personeel mocht

ontvangen. Daar werd ze een goede maand geleden nog gehuldigd vanwege haar gouden lidmaatschap van het St. Matthiaskoor (zie Roerkerknieuws 85). Onlangs luidde een ongelukkige val, waarbij ze haar heup brak, het einde van haar leven in. Op donderdag 2 december kwam ze - gesterkt door het sacrament der zieken - in het Roermondse ziekenhuis te overlijden. Na de uitvaartmis vond ze haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

### **Maria's Onbevleete Ontvangenis (8 december)**

Wij mensen hebben de neiging alles zelf te willen doen; alsof het allemaal van ons en van ons alleen afhangt; met alle overbezorgdheid en overspanning van dien. En dat terwijl God er ook nog is en met ons mee-zorgt. Als er iemand was die daar voor open stond, dan was het Maria die wij in deze Advent volgen, op haar weg naar Bethlehem, op haar weg naar Kerstmis. Als geen ander weet zij dat niets in haar door haar zelf is bewerkt; alles wat ze heeft of is, komt uit Gods hand, het is louter genade. Nog voordat ze voor het eerst bewoog in de schoot van haar moeder, was God al lang in haar en bij haar met zijn genade. Hij schiep haar om haar al meteen te verlossen; van tevoren heeft Hij haar al bevrijd van de 'Gottesfinsternis' die ons zo vaak parten speelt; dankzij haar 'onbevleete ontvangenis' kan Maria eigenlijk niet anders dan blij zijn met en dankbaar zijn voor Gods meeleven, meezorgen en meedragen; dankzij haar Onbevleete ontvangenis kan Maria eigenlijk niet anders dan meewerken met Gods genade. Maar wij, wij doen het liever zelf en denken dat we niemand anders nodig hebben, terwijl we, als we op onszelf worden teruggeworpen, niemand en niets zijn. Gelukkig heeft God ons niet alleen 'broeders en zusters' gegeven om lief en leed mee te delen, maar ons ook zichzelf als Vader gegeven zodat we als zijn kinderen door het leven kunnen gaan, en ons in en door onze broeders en zusters altijd en overal verzekerd weten van Zijn liefdevolle zorg en aandacht.

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)