



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 93 (18 december 2021) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding**

Op de persconferentie van dinsdag 14 december j.l. werd weliswaar voorzichtig gemeld dat we over de (vierde) piek (van de delta-variant) heen zijn, maar dat de dreiging die van de nieuwe omikron-variant uitgaat aanleiding is om de avondlockdown voorlopig nog tot half januari te verlengen en dat het basisonderwijs (in verband met de kerstvakantie) een week eerder dicht gaat. Op 14 januari a.s. zal de situatie opnieuw door het (nieuwe?) kabinet beoordeeld worden. De verlenging van de avondlockdown betekent ook dat het alternatieve rooster voor de avondmissen in ons cluster voorlopig (zelf tot in het komende, nieuwe jaar) van kracht blijft. Naar aanleiding van de recente poging van de EU om tot meer 'inclusieve' communicatie te komen, waarbij christelijke terminologie door meer 'neutrale' woorden vervangen diende te worden (zie Roerkerknieuws 91), gaf paus Franciscus onlangs als commentaar: *"Dit is wat veel dictaturen in de geschiedenis hebben proberen te doen: denk aan Napoleon, denk aan de nazi- en communistische dictatuur, het is een manier van verdunde laïciteit, gedestilleerd water"*. Hij vergeleek het met 'ideologische kolonialisatie'.

## **kerstboodschap Nederlandse bisschoppen**

*Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. "Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw" (Gal. 4,4a). God kwam naar ons toe om ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij ook geboren worden in ons hart. In het bijzonder Maria en ook Jozef staan open voor God in hun leven. Dat verandert hun leven en onze levens. De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem betekent de overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op wanhoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten. "Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien" (Jes. 9, 2-5). Ook tijdens het komende Kerstfeest moeten we rekening houden met coronamaatregelen. Daardoor kunnen we de Kerstdagen niet vieren zoals voorheen met grote feesten, concerten en markten. Wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. "Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer" (Luc. 2,11). Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus' licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: "Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft" (Luc. 2,14). Met Kerstmis worden we opnieuw opgeroepen Gods licht en de liefde die in Christus tot ons zijn gekomen met andere mensen te delen. Licht en liefde inspireren ons solidair te zijn met hen die door ziekte, geloofsvervolging, verdriet om overleden dierbaren of economische schade als gevolg van het coronavirus zijn getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. Christus is mens geworden om ons daarvan te bevrijden door Zijn kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze wereld. Paus Franciscus roept ons in zijn encycliek *Laudato Si'* (Rome, 24 mei 2015) op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede leven te verbeteren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Bethlehem ons opnieuw aan. "Wat hebt gij voor de minsten der Mijnen gedaan?" (Mt. 25, 31-46). We denken aan de inzet van beleidsmakers en wetenschappers, maar ook met*

*het oog op de komende feestdagen aan de hulpdiensten en de mensen die werken in de zorg. Zij zetten zich in voor onze veiligheid en gezondheid. Het is daarom pijnlijk en stuitend dat zij tegenwerking ondervinden. Zorg betonen ook gelovigen die zich in parochies bekommeren om het welzijn van eenzamen, zieken alsook vluchtelingen, geïnspireerd door het Kerstkind voor wie geen plaats was in de herberg. Wij hebben grote waardering voor de velen binnen en buiten de geloofsgemeenschap die zich inzetten voor een menswaardige opvang van mensen in nood. We denken ook aan de vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa en degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen verbondenheid tussen mensen van verschillende godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen. Wees verbonden met mensen in vreugde en verdriet. Uit de ontmoeting met Christus en de ontmoeting met elkaar in liefde en vrede doen we kracht op om licht in het leven van elkaar en alledag te brengen en te zoeken. Net zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel de Drie Koningen die op zoek gingen naar 'het licht van de wereld'. Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg. In 2023 vergaderen de bisschoppen in Rome over de synodale Kerk, een Kerk die 'samen op weg' is bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Met het oog op deze synode vragen we gelovigen in parochies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk zien. Vier Kerstmis! De website vierkerstmis.nl helpt u daarbij. Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor God in ons leven. Wij zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het Kerstkind ook zelf in ons hart geboren worden. Vanuit die overtuiging wensen wij u van harte een gezegend en een zalig Kerstmis toe.*

### **Synodaal proces**

Onze paus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil iedereen laten meepraten over hoe die toekomst eruit moet zien. Daarom is afgelopen najaar een zogeheten synodaal proces van start gegaan, waarin ook een rol is weggelegd voor parochies in het bisdom Roermond. De paus wil graag dat de Kerk haar oor te luisteren legt en in gesprek gaat met mensen binnen en buiten de Kerk. Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. De paus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk. In ons bisdom zullen de synodale gesprekken op drie niveaus gevoerd worden: lokaal door parochies/-federaties, regionaal door dekenaten en diocesaan door het bisdom zelf. Letterlijk betekent het woord synode 'samen op weg'. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: 'Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending'. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden. De paus wil graag dat uit de ontmoetingen blijkt welke weg de Heilige Geest aan de Kerk wijst. De bedoeling is daarom dat dekenaten en parochies in de eerste maanden van 2022 ontmoetingen gaan organiseren, waarin over de toekomst van de Kerk gesproken kan worden. Het Vaticaan heeft een lijst met onderwerpen aangereikt, die als

basis kunnen dienen voor deze ontmoetingen. Het bisdom heeft deze lijst verder uitgewerkt in een werkmap, waarin ook ideeën en suggesties worden gedaan waarmee parochies op lokaal niveau aan de slag kunnen. Volgens het bisdom bieden deze gesprekken ook kansen voor parochies/-federaties om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek met mensen aan te gaan. “Zeker nu wij ons in ons bisdom in een proces van vitalisering en herstructurering bevinden, kunnen deze gesprekken een goede opstap zijn naar het ontwikkelen van vitale geloofsgemeenschappen,” schrijft hulpbisschop de Jong. Hij is door onze (zieke) bisschop gevraagd het synodale proces in ons bisdom te coördineren. Het is de bedoeling dat van alle ontmoetingen korte verslagen worden gemaakt, die uiterlijk 30 april 2022 ingeleverd moeten zijn. Het bisdom zorgt er dan voor dat deze via de bisschoppenconferentie uiteindelijk in Rome belanden, waar in oktober 2023 een bisschoppensynode zich samen met de paus over deze thema’s zal buigen (Clavis).

### **personalia**

Op dinsdagmiddag 14 december j.l. namen we vanuit de St. Catharinakerk van Montfort afscheid van **Richardus Joseph Gertrud Maria (Richard) Scheers (1951-2021)**. Geboren in Thorn als zoon in een schippersgezin dat uiteindelijk vier kinderen zou tellen, ging het gezin in 1957 aan wal wonen, in Wessems, waar vader een scheepsreparatiebedrijf begon. Als 16-jarige kwam Richard als vakantiewerker bij fa. Hoeberichts in contact met de wereld van de accountancy die voortaan ook zijn wereld zou worden. Begin 1973 trouwde hij met Truus Sprenger uit Merum die hij enkele jaren daarvoor had leren kennen; samen stichtten ze in St. Odiliënberg een gezin waar ook hun drie zonen werden geboren. In 1978 begon hij samen met een compagnon in Grathem een eigen administratiekantoor dat later meerdere vestigingen zou krijgen. In 1982 verhuisde het gezin naar Montfort en in 1984 kocht Richard zijn eerste boot; want varen had hij van huis uit meegekregen en dat zou zijn leven lang zijn grote passie blijven. Terwijl ze in de zomer met de boot op vakantie gingen, deden ze dat in de winter in een eigen appartement dat ze in 1998 in Spanje kochten. Twee jaar later gingen de compagnons uit elkaar en begon Richard samen zijn zonen in Herten een eigen zaak waarbij hij tot het laatst betrokken zou blijven. Enkele jaren later kreeg het ‘golfvirus’ hem en zijn vrouw te pakken en sindsdien behoorden ze tot de vaste bezoekers van de golfbaan in Herkenbosch. Hij genoot niet alleen van zijn werk en van zijn zaak, maar ook en vooral van zijn gezin dat inmiddels met schoondochters en kleinkinderen was uitgebreid. Helaas doemden anderhalf jaar geleden donkere wolken boven zijn leven op toen er chronische leukemie bij hem werd geconstateerd. Met chemotherapie bleef de situatie enigszins stabiel, totdat hij begin deze maand in het ziekenhuis belandde en er op dinsdagmiddag 7 december j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis volgde in Roermond de crematie.

Op woensdagmiddag 15 december j. deden we vanuit de St. Catharinakerk van Montfort **Jacobus Johannes Mathias (Sjaak) Nijs (1936-2021)** uitgeleide. Geboren en getogen in Roggel leerde hij op zijn werk bij Philips Roermond Elly Roumen uit Montfort kennen met wie hij in 1967 trouwde. Ze betrokken een huis aan de Wilhelminastraat in Montfort. Dagelijks gingen ze van hier uit samen met de auto naar Roermond; maar omdat Elly sindsdien maar halve dagen werkte ging zij ’s middag met de bus terug om voor het huishouden te zorgen. Toen Sjaak vroegtijdig werd afgekeurd, stopte ook Elly met werken en stortte hij zich op zijn hobby: zijn tuin, niet alleen die achter zijn huis, maar ook nog eentje buiten het dorp. Daar was hij bijna dagelijks te vinden. Daarnaast begon hij met

houtbewerking een nieuwe hobby, een hobby die hem in contact bracht met een modelbouwclub en waar hij niet alleen de kneepjes van het vak leerde maar ook nieuwe ideeën opdeed. Ook bezochten Sjaak en Elly regelmatig hobbymarkten, want ook Elly hield er een bijzonder hobby op na: het maken en verzamelen van poppen. Een paar keer per jaar gingen ze samen op vakantie, eerst naar Oostenrijk, maar later dichterbij, in eigen land. Dan werd er altijd gefietst. Een paar maanden geleden begon hij met zijn gezondheid te sukkel. Na een operatie en daaropvolgende behandeling knapte hij weliswaar weer op, maar niet lang daarna begon hij zienderogen achteruit te gaan en moest hij weer in het ziekenhuis worden opgenomen, waar er een paar dagen later, op woensdag 8 december j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis volgde in Echt de crematie.

### **Kerken-nieuws**

Zoals in Roerkerknieuws 93 al gemeld, bleek tijdens het onlangs uitgevoerde jaarlijkse onderhoud de (kleine) verwarmingsinstallatie van de multifunctionele ruimte en de sacristie van de St. Matthiaskerk (en niet de kerkverwarming zelf zoals aanvankelijk gedacht) dringend aan vervanging toe. Die vervanging vond deze week (50) plaats. De kosten daarvan bedragen een kleine 3500 euro. Zoals in Roerkerknieuws 76 aangekondigd, werd vanaf week 35 het bijna 40 jaar oude basiliëorgel van St. Odiliënberg door een professionele orgelbouwer gerestaureerd; vanwege complicaties duurde het echter wat langer dan gedacht, maar daar heeft de kerkganger weinig of niets van gemerkt; alleen de organist kon in die periode nog niet alle registers gebruiken. Vlak vóór kerstmis zal de klus helemaal geklaard zijn, mede dankzij enkele vrijwilligers die de nodige hand- en spandiensten verrichtten. De kosten van die restauratie bedroeg ruim 10.000 euro. Daarvan is echter het grootste gedeelte betaald door het inmiddels opgeheven St. Otgeruskoor.

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)