



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 94 (23 december 2021) – www.roerkerken.nl

Zalig kerstfeest!

Het kerstverhaal is niet enkel zacht schijnend licht uit de hemel, idyllisch. Het zit vol scherpe kanten. Voor Maria en Jozef: er is geen plaats meer voor hen in de herberg, Herodes staat het kind naar het leven, ze moeten uitwijken in ballingschap, een zwaard gaat door Maria's hart. Hier is geen stralende Leraar op komst, maar een lijdende Verlosser. Het geluk ligt aan het einde van een bekeringsweg: niet door meer te weten wordt men noodzakelijk beter, maar door zich daadwerkelijk om te keren. Met Gods genade natuurlijk. Geloven maakt gelukkig. Jawel! Maar niet op gelijk welke manier. Er zijn nog veel meer antwoorden op het zoeken van mensen naar geluk. Maar misschien moeten we niet zozeer alle antwoorden kennen, maar wel de juiste vragen kunnen stellen. Wat wil ik eigenlijk als ik gelukkig wil zijn? En is dit verlangen juist? Ik moet mijn verlangens evangeliseren en uitzuiveren; dan zijn de antwoorden vanzelf zuiver. Het baat weinig de antwoorden te horen, als men niet eens de goede vragen weet te stellen. De gelukshonger zou wel eens geeuwonger kunnen zijn. Dat zou jammer zijn. Want bij geluk gaat het om iets wat verder en dieper reikt. Geluk is als een kameleon: het neemt de kleur aan van de tijd waarin we leven en van de noden die ons hart nu bewonen. Er zijn, naar gelang de tijden, gedaanteveranderingen, metamorfoses van het geluk. En niet alles wat geluk heet, is dit ook echt. Laten we zoeken naar de kerstster die ons brengt bij de ware vreugde. Niet alleen Maria en Jozef, ook de herders en wijzen zetten ons in ieder geval op het juiste spoor, niet zomaar naar een of ander geluismoment of geluksplek, maar naar een geluk dat zelfs nog ten tijde van Corona en lockdown gevonden kan worden, het geluk dat ons in de persoon van het kerstkind toelicht. Zalig Kerstfeest! (met dank aan Godfried kardinaal Danneels z.g.)

Ondanks lockdown toch publieke viering van Kerstmis

Op zaterdagavond (!) 18 december j.l. was er weer een persconferentie met een boodschap die er niet om loog: in verband met olopemd aantal Coronabesmettingen met de omikron-variant gingen we daags erop alweer in strenge lockdown, een periode die zeker nog tot en met vrijdag 14 januari a.s. zal duren. Een reactie van de bisschoppen kon niet uitblijven. Die volgde op maandagmiddag 20 december j.l., een reactie die gelukkig niet zo ver ging als waar velen bang voor waren, namelijk een totale kerkelijke lockdown zoals in het voorjaar van 2020. *“Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn. De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’. Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het*

maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers. Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen. Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groeps grootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid. De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.vierkerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis! Op de website van het bisdom Roermond is een overzicht te vinden van online kerstvieringen in Limburg.*

*Alleen in Vlodrop wordt (met Kerstmis) een reserveringssysteem gehanteerd. In Montfort worden de HH. Missen (ook met Kerstmis) weer tot nader orde gecancelled. Zie voor het actuele Kerst-Mis-rooster onze website: www.roerkerken.nl.

federatievorming

Zoals we in Roerkerknieuws 89 al schreven, verloopt de federatievorming van onze Roerstreekparochies niet zoals het bisdom had gehoopt. Na de laatste gezamenlijke bijeenkomst op 10 november is het - afgezien van een brief van de vicaris-generaal dd. 24 november j.l. - lang stil gebleven. Het wachten was op een datum waarop de vicaris-generaal, de deken, de diocesaan procesbegeleider en pastoor met elkaar de gerezen problemen konden bespreken. Ondertussen begon de 'heilige' datum van 1 januari steeds meer in zicht te komen, de datum vanaf wanneer alle parochies in ons bisdom geacht worden in een federatie met één gezamenlijk bestuur en één gezamenlijke exploitatie te gaan samenwerken. In de beleidsbrief 2020 kondigde onze bisschop vorig jaar aan dat alle 360 parochies in Limburg vanaf komend jaar onderdeel dienen uit te maken van 52 parochiefederaties of -fusies. "Vrijwel iedereen heeft hierop actie ondernomen," zegt vicaris-generaal Quaedvlieg in een toelichting. "Heel wat parochies hebben de stap naar de federatie, al dan niet met een gezamenlijke exploitatie, kunnen zetten en bijna alle andere hebben een weg ingeslagen daarnaartoe". Omdat per 1 januari a.s. veel benoemings-termijnen van zittende kerkbestuursleden aflopen, begonnen ook in de Roerstreek enkele kerkbestuursleden resp. kerkbesturen onrustig te worden. Zijn we na 1 januari nog wel bevoegd om namens de parochie (rechts-)handelingen te verrichten? Niet alleen in de Roerstreek speelt het probleem. Het speelt zelfs op zoveel plaatsen dat het secretariaat van het bisdom de formaliteiten rond de nieuwe benoemingen niet allemaal vóór 1 januari

verwerkt krijgt. “Maar dat is geen probleem!”, legt Quaedvlieg uit. “Als er niets bijzonders aan de hand is, dan komt deze benoeming snel in januari met terugwerkende kracht.” Quaedvlieg laat echter ook weten dat parochies die op 1 januari nog niet de norm van het bisschoppelijk beleid hebben bereikt, zullen merken dat zij in een tijdig traject zitten. “De termijnen zijn gelimiteerd, meestal na onderling overleg met het bisdom. Parochies die nog geen afspraken over federatievorming hebben gemaakt raden we aan om dat in het nieuwe jaar alsnog heel snel te gaan doen,” aldus de vicaris-generaal.

Het voornoemde gesprek op het bisdom vond op maandagmiddag 20 december j.l. plaats. Daar werd afgesproken dat het (concept) federatie-convenant dat op 10 november onderwerp van gesprek was (en eerder als een obstakel dan als een hulpmiddel werd beschouwd) voorlopig van tafel is, evenals de samenvoeging van de parochiële financiën (gezamenlijke exploitatie). Ook zullen we vanaf volgend jaar één ‘geconsolideerde jaarrekening’ ter goedkeuring naar het bisdom sturen, zoals de drie parochies onder één kerkbestuur (Herkenbosch, Melick en Posterholt) dat al plachten te doen. Nu is het zaak om zo spoedig mogelijk één nieuw (overkoepelend) federatiebestuur te formeren, waarvoor de huidige kerkbesturen kandidaten kunnen aandragen. Vóór de installatie van dat nieuwe bestuur zal het bisdom wel nog met dit aspirant-bestuur in overleg treden om de kaders aan te geven waarbinnen dit bestuur kan, mag en moet functioneren.

Vredeslicht

De laatste jaren is het een goed gebruik geworden dat het Vredeslicht uit Bethlehem in de Advent wordt aangeboden aan de bisschop en dat parochies vervolgens in de gelegenheid zijn om het Vredeslicht in Roermond te komen ontsteken en mee te nemen naar hun eigen kerken. Op de vierde adventszondag (19 december j.l.) werd het Vredeslicht tijdens de reguliere zondagsviering van 11.30 uur in de kathedraal door scouts aangeboden aan de bisschop. Na de Mis waren de kerkgangers in de gelegenheid een eigen kaars aan het Vredeslicht te ontsteken en die mee te nemen om dit licht verder te verspreiden.

De traditie tot het ontsteken en verspreiden van het Vredeslicht ontstond in 1986, toen de Österreichische Rundfunk (ORF) een actie voor het gehandicapte kind organiseerde (‘Licht ins Dunkel’). De directeur van deze omroep ging toen met enkele gehandicapte kinderen naar Israël om daar het vredeslicht aan de vredevlam van Bethlehem te ontsteken en dat mee terug naar het Linz te nemen en het vandaar verder in Oostenrijk te verspreiden. De Oostenrijkse scouting meldde zich spontaan om daarbij behulpzaam te zijn. Sindsdien wordt ieder jaar in Bethlehem het Vredeslicht ontstoken en per vliegtuig naar Wenen gebracht, van waar uit het zijn weg over de wereld vindt. In 1988 verliet het licht voor het eerst Oostenrijk en brachten scouts het naar Italië, Frankrijk en Zwitserland. In 1994 kwam het voor het eerst in Duitsland, 1996 voor eerst in Nederland (Wellerlooi). Dit jaar kwam ‘ons’ Vredeslicht via het Duitse Birgelen in Vlodrop terecht en verspreidde het zich dit jaar ook verder over de Roerstreek.

Personalia

Op zondagmiddag 19 december werd in de Berger basiliek de bijna 4-jarige **Orlando Weekers** uit Melick (!) gedoopt. Het doopsel was vanwege de Coronapandemie al enkele keren uitgesteld.

Op woensdagmiddag 22 december j.l. hielden we in de St. Matthiaskerk van Posterholt een avond(!)-wake voor **Cornelia Maria Elisabeth (‘Mia van Pierre van Seth en Trui en**

Lotsjeskeub') Thegels-Smeets (1936-2021). Geboren en getogen in Posterholt, begon ze al op jonge leeftijd thuis op de ouderlijke boerderij mee te werken, omdat naar school gaan haar niet zo lag. Dat hard werken en mee aanpakken zou ook haar verdere leven kenmerken. Op een oogstfeest op de Meinweg leerde ze de eveneens uit Posterholt afkomstige Piet Thegels (1936-2009) kennen met wie ze in 1957 trouwde en bij haar schoonouders op de Donk een gezin stichtte dat me drie kinderen gezegend werd. Piet was een echte verenigingsman en daarom kwamen ze veel onder de mensen en met opa en oma was er thuis altijd oppas voor de kinderen. Mia werd lid van de kegelclub, de gymclub en de vrouwenbond, en ging graag met Piet mee naar optredens van de harmonie en de Vlaotländer. In 1974 verhuisden ze naar de Holst, waar oma Thegels ook nog een poos bij hen inwoonde. Toen zoon Piet (junior) de ouderlijk varkenshouderij overnam, kregen Mia en haar man tijd om op vakantie te gaan, want reizen deed Piet maar al te graag. Vakantie brachten hen niet alleen in Duitsland, Oostenrijk en Spanje, maar zelfs tot in Amerika. Piet en Mia werden trotse grootouders, waar vaak en graag op gepast werd. Vlak na hun gouden huwelijksjubileum bleek Piet ineens ernstig ziek. In het najaar van 2009 kwam hij te overlijden, 73 jaar oud. Het was voor Mia een groot gemis, maar mede dankzij haar kinderen en kleinkinderen, haar familie én haar kaartclubje, hield ze zich overeind. Met de geboorte van Connor mocht ze voor de eerste keer overgrootmoeder worden. Haar gezondheid begon echter steeds meer achteruit te gaan waardoor haar wereldje steeds kleiner werd. Sinds eind september een ernstige ziekte bij haar werd geconstateerd bereidde ze zich berustend en gelaten voor op het einde dat zich op zaterdag 18 december j.l. toch nog sneller dan verwacht aandiende. Dat was in De Ark waarheen ze enkele dagen eerder was overgebracht. Op donderdagmorgen 23 december j.l. vond in Roermond de crematie plaats.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl