



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 98 (25 januari 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding

Zoals de bisschoppen op dinsdag 18 januari j.l. lieten weten blijven de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment ongewijzigd. *“Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn”*. Ondertussen is het ook duidelijk dat de eerder geplande ouderavond voor de Eerste Heilige Communie op 25 januari geen doorgang kan vinden. Die hebben we inmiddels verplaatst naar 22 februari, in de hoop dat we na Carnaval wel de daadwerkelijke voorbereiding van de kinderen op deze grote dag op kunnen pakken. Gelukkig kwam half januari ook een einde aan de kerkelijke lockdown die Montfort zichzelf een maand eerder oplegde. Ook in het aartsbisdom waren er parochies die dat deden. Die dienden echter op aandringen van aartsbisschop, kardinaal Eijk, hun deuren zo snel mogelijk weer te openen, dit vanwege *“het belang van het bijwonen van vieringen voor het zielenheil”* (KN). We zijn benieuwd naar de (hopelijk positieve) gevolgen van de persconferentie die vanavond weer wordt gehouden.

Maria Lichtmis (2 februari)

Het feest van Maria Lichtmis is zoets als de ‘zeswekendienst’ van kerstmis, veertig dagen na kerstmis, als Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moeten worden, en zijn ouders het kind naar Jeruzalem brengen om het daar aan de Heer op te dragen volgens het voorschrift van de Wet des Heren: ‘Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toe geheiligd’, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven (Luc.2,22-24). In het oosten bestond het feest al halverwege de 4e eeuw. De nadruk lag niet op Maria, maar op Jezus. Het feest heette er ‘Ypapanti’ = ‘Ontmoeting’. Bedoeld werd de ontmoeting van Jezus met zijn volk in de personen van Simeon en Anna; als sluitstuk van een drietal ontmoetingen: met de herders; met de drie wijzen uit het oosten; en met Simeon en Anna. ‘Ontmoeting’ kan ook slaan op Jezus’ ontmoeting met de God van zijn volk; Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij immers op bijzondere wijze aan God toe. De kerkelijke viering ging gepaard met een lichtprocessie, waarschijnlijk in aansluiting op de woorden van de oude Simeon: “Een licht dat voor de heidenen straalt” (Luc. 2,32). In het westen is het feest pas later doorgedrongen; in Rome en Milaan viert men het al in de zevende eeuw; in Frankrijk, Duitsland en Engeland in de achtste eeuw, maar in Spanje pas in de elfde eeuw. Tegelijk komt de nadruk hier meer op Maria te liggen: het feest gaat dan ook heten Purificatio (= ‘reiniging’ en wel ‘van Maria’). In de Joodse cultuur was de reiniging van de moeder na de geboorte van een baby een religieuze verplichting, zoals Lucas in zijn vertelling aangeeft. In het Oudtestamentische boek Leviticus (12) wordt deze reiniging voorgeschreven. Maria’s tempelgang om zich te reinigen na de geboorte van haar eerste kind doet in onze streken denken aan de vroeger gebruikelijke ‘kerkgang’. Wanneer een moeder na de geboorte van haar kind voor het eerst weer naar de kerk ging, werd zij bij de ingang door de priester welkom geheten met een zegen, zij nam de stola van de priester vast en zo liepen ze getweeën naar voren tot bij het altaar; daar ontving zij een kaars en

nogmaals een zegen met een gebed van dank voor het goede verloop van de geboorte. Hoewel het dus een dankritueel was, hebben vele moeders dit gebruik echter als onaangenaam en vernederend ervaren en daarom is het in onbruik geraakt (www.heiligen-3s.nl). Het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, zoals Maria Lichtmis officieel heet, wordt in de Berger basiliek plechtig gevierd met een hoogmis om 9.30 uur, voorafgegaan door de zegening van de kaarsen met aansluitende lichtprocessie.

Federatievorming

Zoals in Roerkerknieuws 96 al aangegeven is de 'bemensing' van het nieuwe federatiebestuur (lees: het overkoepelende kerkbestuur van de zes Roerstreekparochies) - ondanks het passeren van de 'cruciale' datum van 1 januari - nog altijd niet rond. Na het nodige overleg over weer, waarbij we alle vier de voormalige kerkbesturen 'binnenboord' hebben kunnen houden, staat deze week een eerste (informele) vergadering van dit nieuwe (overkoepelende) kerkbestuur gepland, waarna de leden ter benoeming aan het bisdom worden voorgedragen.

Personalia

Op zaterdagmorgen 22 januari j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Henricus Franciscus (Hein) Sieben (1934-2022)** uitgeleide. Geboren in Schinnen (Puth) maar getogen in Schimmert, in een gezin met zes jongens, ging hij al op jonge leeftijd naar het klein-seminarie op Rolduc, waarheen zijn broer Mathieu hem al was voorgegaan. Na het groot-seminarie in Roermond en zijn priesterwijding in 1961 volgde zijn benoeming tot kapelaan in Buchten en daarna in Bocholtz. Bij het jeugdwerk leerde hij de oorspronkelijk uit Wijlre afkomstige Philomène L'Ortye kennen met wie hij in 1972 trouwde en twee kinderen kreeg. Die werden geboren in Sittard, waar ze aanvankelijk woonden, maar opgroeiden in Herkenbosch waarheen ze verhuisden in verband met Heins werk bij de sociale werkvoorziening (Westrom). Daar zou hij ook werkszaam blijven hij tot in 1994 met de VUT ging. Het liefste was hij gewoon thuis. Verre reizen waren aan hem niet besteed, maar van de uitstapjes met de trein en jaarlijkse vakantie kon hij echt genieten. Tuinieren was zijn grote hobby, terwijl hij zich ook kon ontspannen met kruiswoordpuzzelen en sport kijken op TV. Ook wandelde en fietste hij graag, samen met zijn vrouw, later ook met zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn liefde voor de natuur deelde hij met zijn vrouw gaf hij door aan zijn kinderen. Wandelen en fietsen is hij lang blijven doen, totdat hij eind vorig jaar door een herseninfarct werd getroffen. Dat werd het begin van het einde, dat zich dinsdag 18 januari j.l. aandiende in Blerick, in zorglocatie Ruijsstraat waar hij sinds begin dit jaar verbleef. Na de uitvaartdienst legden we hem op het parochiekerkhof te rusten. Tussen haakjes: Hein is niet alleen een neef van wijlen pastoor Hub Meijs (1927-2017), van 1985 tot 1988 pastoor van St. Odiliënberg, en ver weg (7^e graad) familie van de pastoor Sieben (1868-1950) die van 1923 tot 1946 pastoor van St. Odiliënberg was en naar wie in Berg ook een straat is vernoemd, maar via zijn vrouw ook heel ver weg familie (10^e graad) van onze huidige pastoor.

Op zaterdagmiddag 22 januari j.l. werd in de Berger basiliek **Alexander Crombach** gedoopt, broertje van Anneleine die ruim anderhalf jaar geleden al die eer te beurt viel. De peettante van Alexander zat met haar gezin vanwege Corona in quarantaine. Dankzij de techniek (internet) kon ze er toch bij zijn. Diezelfde avond (!) werd de St. Matthiaskerk van Posterholt

Sem Pollaert gedoopt, terwijl daags erna in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Chayenne en Lewis Wiers** gedoopt werden.

Op maandagmiddag 24 januari j.l. hielden we in de Berger basiliek de uitvaartdienst voor **Peter Joseph Hubertus (Pierre) Schreurs (1936-2022)**. Geboren en getogen in Gulpen (Euverem) doorliep hij de hogere landbouwschool waarna hij in militaire dienst moest en op de marine-opleiding in Doorn terecht kwam. Als dienstplichtige werd hij naar Nieuw-Guinea uitgezonden. Inmiddels had hij in 1958 verkering gekregen met Letje Debije uit Nijswiller met wie hij in het voorjaar van 1963 trouwde. Aanvankelijk was hij werkzaam bij de melkfabriek in Reijmerstok, maar maakte in 1961 de overstap naar de Campina in Roermond. Dat was ook de reden dat ze na hun huwelijk in St. Odiliënberg kwamen wonen, waar ook hun kinderen werden geboren en op zouden groeien. Na eerst nog even aan de past. Ceyskensstraat te hebben gewoond, betrokken ze in 1974 een eigen huis aan de Hagelkruisweg. Na twintig jaar als bedrijfsleider op de Campina te hebben gewerkt, ging hij bij Vonk Kaashandel aan de slag om uiteindelijk de overstap naar het Sittardse ziekenhuis te maken, waar hij hoofd facilitaire dienst werd en op zijn 58^e met de VUT ging. Pierre was een op en top sporter, en met name als voetballer en tennisser actief; daarin wist hij zijn hele gezin mee te krijgen; verder was hij masseur bij diverse sportverenigingen. Carnaval was bijna zoiets als het hoogtepunt van het jaar. Met zijn kameraad Jo liep hij 4 x 11 jaar in de optocht mee. Jaarlijks gingen ze met zijn allen samen op vakantie. Later ondernamen Pierre en zijn vrouw ook grotere reizen, waarvan die naar Amerika, waar toen hun dochter Jolanda studeerde, grote indruk maakte, evenals die naar Zuid-Afrika, samen met zoon Arthur en zijn vriendin. Die laatste reis was vlak na de zware hartoperatie die hij in 2008 moest ondergaan. De laatste twee jaar van zijn leven werden overschaduwd door gezondheidsproblemen, hij kwam niet alleen steeds slechter uit de voeten, maar werd ook steeds vergeetachtiger. Tot overmaat van ramp werd hij ruim een jaar geleden door een herseninfarct getroffen, eind vorig jaar door een tweede. Via het ziekenhuis en het zorghotel kwam in WZC Bergh terecht, waar er een paar dagen later al, op maandag 17 januari, j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartdienst legden we hem te rusten op natuurbegraafplaats Bergerbos.

Diezelfde maandagmiddag namen we in het crematorium van Roermond afscheid van **Catharina Maria Barbara (Toos) Meuwissen-Mulders (1933-2022)** uit Montfort. Geboren en getogen in Vlodrop op de Rentelaershof in een gezin met zeven kinderen. De oorlogsjaren, waarin ze een broertje verloor, hadden een groot impact op haar. Op de kermis in St. Odiliënberg leerde ze Sjeng Meuwissen uit Montfort kennen met wie ze na enkele jaren verkering in het najaar van 1964 trouwde en in Montfort ging wonen, waar ook hun drie kinderen geboren werden en opgroeiden. Ook al verdiende Sjeng de kost in de bouw, toch bleven Sjeng en Toos het boerenbestaan trouw en werd er zowel in de landbouw als in de veehouderij nog wat bijverdiend. Voor alles was Toos een gelovige vrouw, die een groot vertrouwen stelde in het meevieren van de Mis en in het aanroepen van haar favoriete heiligen: St. Antonius en St. Gerardus. Toen het werk op het land minder werd, de tractor veel van hun werk had overgenomen en werkzaamheden ook wel werden uitbesteed, kregen Toos en Sjeng wat meer tijd voor leukere dingen, zoals het maken van auto- en fietstochtjes. De kinderen en de kleinkinderen betekenden veel voor hen. Als ze die bezochten brachten ze ook van alles en nog wat voor hen mee, van etenswaar tot postpakketjes. Na steeds meer met zijn gezondheid te hebben gesukkeld kwam haar man Sjeng in de zomer van 2016 te overlijden. Hoewel dat een groot gemis in haar leven bracht,

is haar liefde en zorg voor haar kinderen en kleinkinderen er niet minder op geworden. Tot het laatst toe bleef haar aandacht op anderen en de wereld om haar heen gericht. Door haar verminderende mobiliteit kwam ze de laatste tijd steeds minder buitenshuis. Mede dankzij de hulp en steun van anderen is ze tot het laatst toe thuis in haar eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, waar ze op dinsdag 18 januari j.l. ook kwam te overlijden.

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen

Half januari ging de jaarlijkse campagne voor Actie Kerkbalans van start. In het hele land zullen diverse christelijke kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke parochies, gelovigen benaderen om hun jaarlijkse bijdrage voor hun lokale kerk te betalen. Voor parochies is dit hun belangrijkste bron van inkomsten. 'Geef vandaag voor de Kerk van morgen' luidt het toekomstgerichte motto van de campagne 2022. Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor hun reguliere exploitatie. Om te kunnen bestaan, hebben parochies daarom financiële bijdragen en giften van gelovigen en sympathisanten nodig. De kerk staat vaak letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of de wijk. De parochie deelt lief en leed met de mensen in haar omgeving. Bij doopsels, eerste communies of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Maar vertegenwoordigers van de parochiefederaties zijn op veel meer plekken aanwezig: om catechese te geven, om mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de gemeenschap. Parochies doen dit al vele jaren en hopen dit ook nog heel lang vol te kunnen houden, maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de Kerk en de parochie haar belangrijke rol in de samenleving niet blijven vervullen. Doe mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van morgen.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl