



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 101 (25 februari 2022) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding**

De persconferentie van dinsdagavond 15 februari j.l. bracht weer eens goed nieuws, een heel reeks versoepelingen die ons hoopvol stemmen: In drie stappen zal onze samenleving weer opengaan. Eerst waren de maatregelen die meteen ingingen, dan die welke vanaf vrijdag 18 februari ingaan en tenslotte die welke vanaf vrijdag 25 februari van kracht worden. Onze bisschoppen konden natuurlijk niet achterblijven en lieten twee dagen later weten dat vanaf 25 februari a.s. ook in onze kerken de 1½-meter-afstand en het dragen van een mondkapje niet meer verplicht zullen zijn. *“De versoepelingen die de overheid al vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de katholieke kerken gelden tot 25 februari. De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze na 22 februari bekend aan de parochies”.*

Vanaf 25 februari a.s. vervallen ook in onze kerken *“de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk”*. Ook *“de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk”*. Omdat de pandemie nog niet voorbij is *“blijven de regels ter vermijding van handcontact (gehandhaafd): gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand ... Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen. ... ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’*, aldus de bisschoppen in hun communiqué van woensdagavond 23 februari j.l.

## **Vastenavond**

In de volksmond heet carnaval (gelukkig) nog altijd ‘vastelaovendj’, verwijzend naar de oorsprong van het feest: de vooravond van de (grote) vasten die vanaf Aswoensdag begint als voorbereiding op Pasen, het grootste feest dat wij christenen te vieren hebben. Met Jezus’ verrijzenis uit de doden (want dat is toch wat wij met Pasen vieren) staat en valt immers ons geloof (vgl. 1 Kor.15,12-20). Van Aswoensdag weten de meesten nog wel wat dat is, maar wat ze zich moeten voorstellen bij de vasten die dan begint? Natuurlijk weet iedereen dat minder eten en drinken onze lichamelijke gezondheid ten goede komt. Maar dat vasten ook geestelijke vruchten oplevert? Dat is in ieder geval een diepmenselijke

ervaring, niet alleen van christenen, maar ook van joden en moslims, van hindoeïsten en boeddhisten. Net als de christenen kennen ook de moslims hun vastentijd: de 30-daagse 'ramadan'. De christelijke vastentijd duurt 40 dagen en nodigt ons uit ons ter voorbereiding op Pasen te verenigen met Jezus, die zich na zijn doopsel door Johannes in de woestijn terugtrok, waar Hij na veertig dagen te hebben gevast ("niets te hebben gegeten") door de duivel op de proef werd gesteld. De evangelisten wijzen op de heilzame betekenis van dit mysterieuze gebeuren. Daar in de woestijn weet Jezus in en door zijn bekoringen (beproevingen) de grote verleider (duivel) te overwinnen, een overwinning die al vooruit wijst naar Jezus' overwinning op de dood die wij aan het einde van de 40-dagentijd, met Pasen vieren. In die zin is ons vasten een vorm van vereniging met Jezus in zijn lijden en sterven, een vorm van zelf-'beproeving', om geestelijk weerbaarder en sterker te worden. Maar meer nog is vasten (samen met het gebed en de aalmoes), een vorm van boetedoening, uitdrukking van onze bekering in onze relatie tot onszelf, tot God en de anderen, middel om vergiffenis van zonden te verkrijgen. De Vastentijd geldt dan ook als boetetijd bij uitstek: een tijd die ons uitnodigt om ons met onze naaste te verzoenen, voor het heil van onze naaste te zorgen, de voorspraak van de heiligen in te roepen en de naastenliefde te beoefenen "*die tal van zonden bedekt*" (1 Petr.4,8). Ons lichamelijk vasten begeleidt en beschermt deze tijd van ascese en boete die ons op Pasen voorbereidt; het helpt ons weer zuiver te worden, vrij van innerlijke drang en begeerte (vgl. CKK 2043). Minderen levert uiteindelijk iets op: we worden er in meerderlei opzicht beter van. Op **Aswoensdag** kunnen we er al meteen een goed begin mee maken: vieringen (met de mogelijkheid het askruisje te ontvangen) zijn er om 8.00 uur (Berg), 18.00 uur (Berg en Melick), 19.00 uur (Vlodrop en Montfort) en 19.30 uur (Herkenbosch en Posterholt).

### **De Harch Herkenbosch**

Onlangs konden we in de media lezen dat de omvorming (verbouwing) van De Harch tot dorpshuis de nodige vertraging heeft opgelopen. Een van de oorzaken daarvoor was dat de verkoop van De Harch door het kerkbestuur aan de exploitatiestichting nog altijd niet rond was. Voor die verkoop was begin vorig jaar (29 januari j.l.) al toestemming bij het bisdom gevraagd. Die toestemming werd afgelopen voorjaar (25 mei j.l.) verleend, onder voorwaarde dat er een taxatierapport zou worden opgesteld teneinde een marktconforme verkoopprijs te kunnen bedingen. Dat rapport kwam op 4 augustus j.l. gereed, waarna het bisdom een maand later haar definitieve goedkeuring voor de verkoop verleende. De constructie die in de concept-verkoopovereenkomst (oktober 2021) was opgenomen, waarbij het gebouw zelf als onderpand zou dienen mocht de stichting met betaling van de koopsom in gebreke blijven (in de vorm van een hypothecaire geldlening), vond echter geen genade in de ogen van het bisdom. Het bisdom had liever dat de gemeente daarvoor garant zou staan. Dat werd vervolgens weer naar de gemeente teruggekoppeld. Zo werd het idee geboren dat de gemeente De Harch zou kopen, waarna de gemeente het gebouw weer aan de stichting zou doorverkopen. Een andere mogelijkheid was dat de gemeente de stichting een lening verstreekte en daarmee automatisch voor de lening borg zou staan. Medio deze maand werden de zaken nog eens op een rijtje gezet en knopen doorgehakt. De gemeente zal De Harch van het kerkbestuur kopen, waarna de gemeente het gebouw weer aan de stichting doorverkoopt (de zogenaamde ABC-constructie). Daarmee komt een einde aan een al lang slepende zaak. Maar ook aan de band tussen de parochie en dit bijzondere gebouw dat in 1955/56 werd gebouwd, ter vervanging van het parochiehuis dat sinds 1950 in zaal Beatrix was gevestigd en dat toen naar Dr. Biermans (1864-1953) werd genoemd die de

aankoop van dit locatie financieel mogelijk had gemaakt. De eerste steen voor De Harch, die op 31 mei 1956 door pastoor Rohs (1901-1959) werd gelegd, houdt nog altijd de herinnering aan (de bijdrage van) Dr. Biermans levend: *“in gratam fautoris nostri dr. H. Biermans memoriam me posuit hujus paroeciae pastor 31-5-1956”*. Aanvankelijk diende het gebouw vooral als jeugdhuis, maar kreeg halverwege de jaren zeventig een nieuwe ‘boost’ toen de eind 1955 opgerichte (Culturele) Ontspannings Vereniging Herkenbosch ([C]OVH) haar activiteiten vanuit het Dr. Biermanshuis naar De Harch verplaatste. Dat maakte zelfs een uitbreiding noodzakelijk die in 1981 gerealiseerd werd. Bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1980 liet de COVH een borstbeeldje van Dr. Biermans maken, dat aanvankelijk een plekje kreeg in het nieuwe gemeentehuis naast de kerk. Toen in 2007 gemeentehuis naar St. Odiliënberg verhuisde, bleef het beeldje in Herkenbosch en kreeg het een nieuwe plek in de entree van De Harch. Sinds 2012 is het de stichting De Harch die het gebouw exploiteert. Deze stichting is ook (na het afhaken van Jeugdsoos ‘Amicale’) in de running om De Harch met medewerking van de gemeente tot een Brede Maatschappelijke Voorziening (lees: ‘dorpshuis’) om te vormen. De eigendomsverhoudingen waren echter niet de enige oorzaken van de vertraging van het project. Ook de verlening van de bouw- en omgevingsvergunning liep behoorlijk vertraging op.

### **Personalia**

Op zondagmiddag 20 februari j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop **Sue Vossen** gedoopt. Op donderdagmiddag 24 februari j.l. vond in Roermond de crematiedienst plaats voor **Hendrikus Alexander (Henk) Evers (1936-2022)** uit Herkenbosch. Geboren en getogen in Arnhem in een gezin met 4 kinderen ging hij na zijn militaire dienst als (koper-)lasser aan de slag en groeide hij op zijn gebied uit tot een waar vakman. Toen het bedrijf waarbij hij werkte hem naar de Lispin (AKZO) in Herkenbosch stuurde, ontmoette hij daar Gerrie Wagemans, het buurmeisje van de mensen bij wie hij in de kost was. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden in de zomer van 1957 en vertrokken ze naar Canada waarheen eerder al een broer van Henk geëmigreerd was. Toen het hen daar niet echt lukte een nieuw bestaan op te bouwen, keerden ze al gauw weer terug naar Nederland en vestigden ze zich bij Henks ouders in Arnhem waar ook hun beide dochters werden geboren voor wie hij zich altijd verantwoordelijk bleef voelen, ook nadat ze het ouderlijke nest hadden verlaten. Jarenlang had hij als chauffeur bij Coberco-zuivel de kost verdiend, toen hij met zijn 57<sup>e</sup> met de VUT ging. Omdat stilzitten niets voor hem was ging hij van lieverlee maar weer als internationaal vrachtwagenchauffeur aan de slag. Ook in die hoedanigheid gaf hij blijk van technisch en praktisch inzicht. Maar ook thuis kon je altijd een beroep op hem doen. Hij was een man van het type ruwe bolster – blanke pit; recht-door-zee; geen woorden - maar daden. Hij reed nog altijd internationale transporten toen hij in 1998 samen te Gerrie naar Herkenbosch terugkeerde, waar ruim veertig jaar eerder hun liefde voor elkaar was opgebloeid. Pas op zijn 75<sup>e</sup> zou hij definitief stoppen met werken en kwam er weer wat meer tijd voor zijn muziek. Een half jaar geleden begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Hoewel hij zelf wel wist wat zijn perspectieven waren, probeerde hij zich naar buiten toe sterk en overeind te blijven. Het onvermijdelijke einde van zijn leven naderde echter met rasse schreden, en zou zich uiteindelijk op zaterdagmorgen 19 februari j.l. aandienen.

Op vrijdagmiddag 25 februari j.l. deden we vanuit de Berger basiliek **Gertrudis Elisabeth Maria (‘Truus vanne Sjar’) Peters-Bekkers (1930-2022)** uitgeleide. Geboren en getogen in St. Odiliënberg als oudste van de zeven kinderen van Harrie Bekkers en Lies Hannen die een

winkel in koloniale waren uitbaatten, zou Truus al gauw worden ingeschakeld bij de zorg voor het gezin (met name voor de tweeling) en als hulp in de winkel. Zingen was haar lust en leven. Ze was dan ook jarenlang lid van het kerkkoor en luisterde ook vaak als soliste rouwen en trouwdiensten in onze kerk op. Toen ze na een verkering van enkele jaren in 1956 trouwde met Tjeu Peters van Dasselray, verhuisde ze met hem naar Roermond, waar hij werkte bij de gemeentepolitie. Daar in Roermond werd in 1957 ook dochter Monique geboren. Toch bleef Truus in de ouderlijke zaak meehelpen, totdat ze zelf de zaak (de 'Spar') overnam en ze niet alleen bij Truus' ouders inwoonden, maar later ook de zorg voor hen op zich namen. Na jarenlang hard te hebben gewerkt (Truus bij de vleeswaren en Tjeu aan de kassa en in de bezorging), deden ze de zaak in 1993 van de hand en betrokken ze aan de Hagelkruisweg een eigen woning. Toen kwam er ook wat meer tijd voor leuke dingen, en ondernam Truus met haar dochter en twee nichtjes reizen naar Parijs, naar Wenen en naar Engeland. Zoals ook vroeger, toen ze nog de zaak hadden, was het ook aan de Hagelkruisweg altijd een zoete inval. Iedereen was welkom en werd gastvrij onthaald. Als de familie samen was werden niet alleen nieuwtjes uitgewisseld en herinneringen opgehaald, maar stond er ook altijd een rijk gedekte tafel gereed. Toen met het klimmen der jaren ook Truus' stem begon te slijten stopte ze met zingen en beëindigde ze met pijn in het hart haar koorlidmaatschap. Maar ook haar verstand begon na te laten en dat was er de oorzaak van dat ze eind 2019, na een tijdelijk verblijf van een zestal maanden in zorgcentrum Bosscherhof, in zorgcentrum Bergh moest worden opgenomen. Daar vierden ze op 15 mei vorig jaar op heel bescheiden wijze hun 65-jarig huwelijksjubileum. De laatste weken begon haar levenskaarsje langzaam maar zeker te doven. Op zondagmiddag 20 februari was het kaarsje helemaal op. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Willeke Simons, werd ze naast de Mariakapel begraven.

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)