



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 105 (31 maart 2022) – www.roerkerken.nl

(gebed van) toewijding aan het Onbevleete Hart van Maria (25 maart)

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U. Gij zijt onze Moeder, Gij houdt van ons en Gij kent ons. Gij weet wat er in ons hart omgaat. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw tedere zorg en uw vredebrengende nabijheid niet ervaren! Gij houdt nooit op ons de weg te wijzen naar Jezus, de Vredevorst. Toch zijn we afgeweken van de weg naar vrede. De lessen die we getrokken hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, de miljoenen slachtoffers van de twee wereldoorlogen, zijn we vergeten. We hebben de verbintenissen die we als Gemeenschap van Naties zijn aangegaan, verloochend. We hebben de vredesdroom van volkeren en de hoopvolle verwachtingen van jongeren verraden. We werden ziek van hebzucht, we dachten alleen aan onze eigen nationalistische belangen en lieten toe dat onverschilligheid en egoïsme ons verlamden. Wij kozen ervoor God te negeren, met leugens te leven, agressie aan te wakkeren, onschuldige levens te nemen, wapens op te slaan. We vergaten daarbij zorg te dragen voor onze naaste en voor ons gemeenschappelijk huis. Met oorlogen hebben we de tuin van de aarde verwoest. Door onze zonden hebben wij het hart verwond van onze hemelse Vader, die verlangt dat we broeders en zusters zijn. We zijn onverschillig geworden voor alles en iedereen, behalve voor onszelf. Vol schaamte roepen wij uit: vergeef ons, Heer! Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze uitputting en broosheid, te midden van het duistere onrecht van kwaad en oorlog, herinnert Gij ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons liefdevol blijft aankijken, altijd bereid ons te vergeven en ons op te richten. Hij was het die U aan ons gegeven heeft en uw Onbevleete Hart heeft gemaakt tot een toevluchtsoord voor de Kerk en voor alle mensen. Door die goddelijke goedheid zijt Gij altijd bij ons. Zelfs op de meest turbulente momenten in de geschiedenis leidt Gij ons met tedere liefde. Daarom wenden wij ons tot U en kloppen aan de deur van uw Hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. Iedere tijd opnieuw maakt Gij U aan ons bekend en roept Gij ons op tot bekering. Kom ons ook nu, in deze duistere tijd, bijstaan en troosten. Zeg ons nogmaals: Ik ben er toch, Ik die uw Moeder ben! Gij weet hoe Gij de knopen van ons hart en van onze tijd kunt ontwarren. Wij vertrouwen op U. We vertrouwen erop dat Gij, vooral in deze tijd van beproeving, onze smeekbeden niet zult negeren en ons te hulp zult komen. Dit is wat Gij gedaan hebt in Kana in Galilea, toen Gij het uur van Jezus' optreden verhaastte en Hij de eerste van zijn wondere tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te behoeden, zei Gij tot Hem: Ze hebben geen wijn meer (Joh 2,3). O Moeder, spreek deze woorden opnieuw uit voor God, want vandaag is de wijn van de hoop op, is de vreugde verdwenen en de broederlijkheid verwaterd. Wij hebben onze menselijkheid verloren en het geschenk van de vrede verkwanseld. We hebben ons hart geopend voor geweld en vernielzucht. We hebben dringend uw moederlijke hulp nodig. O Maria, luister dan naar ons gebed. Ster der zee, laat ons niet vergaan in de storm van de oorlog. Ark van het Nieuwe Verbond, toon ons mogelijkheden en wegen van verzoening. Koningin van de hemel, herstel Gods vrede in de wereld. Verdrijf de haat, bedaar de wraaklust en leer ons vergeven. Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen het gevaar van kernwapens. Koningin van de rozenkrans, wek in ons het verlangen om te bidden en lief te hebben. Koningin van alle mensen, toon de volkeren de weg van broederlijkheid. Koningin van de vrede, verkrijg vrede voor onze wereld. O Moeder, moge uw hartverscheurend smeekgebed

ons verharde hart beroeren. Mogen uw, omwille van ons, vergoten tranen deze, door onze haat verdorde, vallei, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed ons te midden van het wapengekletter tot vrede brengen. Mogen uw moederlijke handen allen strelen die lijden en vluchten voor het bommengeweld. Moge uw moederlijke omhelzing allen troosten die hun huis en land moeten verlaten. Moge uw bedroefde hart ons medeleven opwekken en ons aansporen onze deuren te openen en zorg te dragen voor onze gewonde en in de steek gelaten broeders en zusters. Heilige Moeder van God, toen Gij onder het kruis stond en Jezus de leerling aan uw zijde zag, zei Hij tot U: Zie daar uw zoon (Joh 19,26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling en tot ieder van ons zei Hij: Zie daar uw moeder (v. 27). Moeder Maria, we willen U nu in ons leven en in onze geschiedenis verwelkomen. Op dit uur staan vermoeide en ontredderde mensen bij U onder het kruis, met het verlangen om zich aan U toe te vertrouwen en zich door U aan Christus toe te wijden. Het Oekraïense en Russische volk, dat U met grote liefde vereert, wendt zich tot U in het vertrouwen dat uw Hart liefdevol klopt voor hen en voor alle volkeren die lijden onder oorlog, honger, onrecht en armoede. Moeder van God, Gij die ook onze Moeder zijt, aan U vertrouwen wij onszelf toe en wijden wij plechtig de Kerk, alle mensen en vooral ook Rusland en Oekraïne toe aan uw Onbevleete Hart. Aanvaard deze toewijding die wij vol vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat de oorlog mag ophouden en vrede zich over de wereld mag verspreiden. Het 'ja' dat opwilde uit uw hart opende de deuren van de geschiedenis voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat de vrede opnieuw door uw hart tot ons zal komen. Aan U wijden wij toe: de toekomst van alle mensen, de noden en verwachtingen van alle volkeren, de angsten en de hoop van de hele wereld. Moge door uw voorspraak, Gods barmhartigheid over de aarde uitgestort worden en de zachte hartenklop van vrede opnieuw het ritme van onze dagen aangeven. Onze-Lieve-Vrouw van het 'Fiat', over wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de harmonie die van God uitgaat. Onze levende bron van hoop, besprenkel onze dorre harten. Door U kreeg Jezus een menselijk gezicht, help ons om te werken aan een waarachtige gemeenschap. Gij wandelde op onze wegen, leid ons nu op de weg naar vrede. Amen

Personalia

Op zaterdagmorgen 26 maart j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Franciscus Hendrikus (Frans van Pietsje) Thissen (1928-2022)** uitgeleide. Geboren en getogen aan de Steegstraat in Herkenbosch werd het gezin Thissen na moeders vroegtijdige dood in 1931 (ze was pas 41) uiteengerukt en kwamen Frans samen zijn jongere zus Truus bij oom Graat in Breda terecht. Na enkele jaren werd het gezin in Herkenbosch weer herenigd, maar toen brak de oorlog uit en moest het gezin in 1945 naar het Friese Wijns evacueren. De contacten die daar gelegd werden zouden nog heel lang worden aangehouden. Direct na de oorlog trad Frans toe tot het plaatselijk fluit- en trommelcorps en daarvan zou hij nog tot aan zijn dood lid blijven. Meer dan 30 jaar lang ging hij als tamboer-maitre voor de muziek uit. Onlangs werd hij nog b.g.v. zijn 75-jarig lidmaatschap gehuldigd, samen met Dré Biermans (1931-2022) van wie we onlangs afscheid moesten nemen (Roerkerknieuws 100). Het was tijdens zijn verkering met Annie Coenen (1935-2013) uit de Hammerstraat dat hij prins van d'n Doal werd (1955). Ze trouwden in 1960 en gingen aan de Carolusstraat wonen waar ook hun kinderen Peter en Annemiek opgroeiden. Frans verdiende als timmerman in Vlodrop de kost maar maakte uiteindelijk de overstap naar firma Cheswick in Roermond waar hij tot aan zijn vervroegde pensionering werkzaam zou blijven. Naast zijn werk was hij jarenlang als behanger en schilder actief. De komst van de kleinkinderen betekende veel

voor hen; daar pasten ze graag op. De gezinsvakanties bestonden uit het jaarlijks bezoek aan 'omke en moike' in Wijns. Zijn hobby bestond in het verzamelen en bewerken van oude stronken evenals de op- en uitbouw van de grote kerststal bij hem thuis. Ondanks de ziekte en de dood van zijn vrouw Annie in 2013 probeerde hij toch van het leven te blijven genieten, van de tochtjes met de scootmobiel die hij samen met zijn kameraden Jeu en Thei (de 'drie musketiers') ondernam en van de muziek- en kaartmiddagen op de Bosscherhof. Het afgelopen jaar begon hij in versukkeling te raken en vond hij begin dit jaar na verschillende omzwervingen een plekje in de Bosscherhof. Daar kwam er op zondag 20 maart toch nog onverwacht snel een einde aan zijn leven. Na de uitvaartmis, met schutterseer en opgeluisterd door VAT '90, volgde in Roermond de crematie.

Op maandagmorgen 28 maart j.l. hielden we in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst voor **Peter Aloysius Gerardus (Pierre) Helwegen (1940-2022)**. Geboren getogen in Merum (Douveshof), als op één na jongste in een gezin met zeven kinderen, trad al op jonge leeftijd zijn muzikale talent aan het licht en begon hij her en der met allerlei orkestjes in de regio op te treden, vooral als er kermis was; hij gold als een echte gangmaker. Daar stopte hij echter mee toen hij trouwde en een café begon. Na het mislukken van dat huwelijk hertrouwde hij met Gerry van Beusecom (1942-2007) en begon hij een eigen boekhoudbureau dat hij met hard werken en noeste vlijt uitbouwde tot een succesvolle zaak. Met trots zag hij hoe zijn twee dochters een eigen zaak opbouwden. Toen er kleinkinderen kwamen ontpopte hij zich als een lieve en zorgzame oppas-opa. Toch kreeg hij ook flinke klappen te verwerken, zoals de plotselinge dood van één van zijn naaste medewerkers, terwijl in 1996 zijn zoon Pierre jr. samen met zijn vriendin Vera bij een verkeersongeval om het leven kwam. Mede dankzij de goede zorgen van Gerry ging hij er niet aan onderdoor en probeerde hij de draad van het leven weer op te pakken en gingen ze weer eens samen met vrienden op stap. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, werd zijn vrouw Gerry ernstig ziek en kwam ze in het najaar van 2006 vroegtijdig te overlijden. Zelf werd hij door onbekende oorzaak doof en kreeg hij last van evenwichtsstoornis. Na enkele jaren kwam daar nog dementie bij. Ondanks de goede zorgen van zijn dochter kon hij niet meer thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven en vond hij een nieuw thuis in het tot zorgcentrum verbouwde Gemmaklooster in Sittard. Op woensdagmorgen 23 maart j.l. kwam er in het Geleense zorgcentrum Glana een einde aan zijn leven. Na de uitvaartdienst volgde in Roermond de crematie.

Op dinsdagmorgen 29 maart vond in de Berger basiliek de uitvaartdienst plaats voor **Johannes Jacobus Hubertus (Jack) Timmermans (1946-2022)**. Geboren en getogen aan de Berger Veestraat zou hij nog lang bij zijn ouders blijven wonen. Al op jonge leeftijd rolde hij het Berger verenigingsleven in: de voetbalclub, de schutterij, de jagersvereniging. Hij verdiende de kost als postbode, eerst in Roermond, later in Vlodrop en uiteindelijk in Posterholt. In 1990 betrok hij een eigen woning aan de Fakkeltweg in de directe nabijheid van zijn ouderlijk huis. Hoewel hij zijn eigen huishouding voerde en zij neigen potje kookte kon hij voor praktische zaken altijd terugvallen op zijn zus Miep die inmiddels het ouderlijk huis had overgenomen. Ze kwamen dan ook dagelijks bij elkaar over de vloer, evenals zijn broer Jo die eveneens in de buurt woonde. Meerdere keren per dag was Jack te vinden in zijn tuin bij 't Zittert, waar voor bijna het hele dorp groente verbouwd werd en waar kippen zorgden voor een voorraad eieren waar menigeen jaloers op zou zijn. Het was ook een plek waar de ouderen van het dorp graag samenkwamen. Wekelijks op zaterdagavond trof hij bij Pietje

zijn kaart-kameraden. Ook al kon hij vervroegd het arbeidsproces verlaten, stil zitten was er niet bij; hij was altijd wel ergens mee bezig. Je kon en mocht hem dan ook voor alles en nog wat vragen. De Coronacrisis hakte er behoorlijk bij hem in: hij miste het regelmatige contact dat altijd zo belangrijk voor hem was geweest. Dat gold niet alleen voor zijn schutters- en jagersvrienden, maar ook voor zijn neefjes en nichtjes die een speciale plek in zijn leven en in zijn hart hadden. Gelukkig kon hij nog altijd het nodige voor zijn jagersvrienden betekenen, door met de fiets of vanaf de hoogzit (ook bij weer en wind) dagelijks de gangen van het wild in de gaten te houden. Pas was hij nog bij de specialist geweest die constateerde dat de nieuwe hartklep die hij anderhalf jaar had gekregen naar wens functioneerde. Zijn onverwachte dood op maandagavond 21 maart j.l. kwam dan ook als een donderdag bij heldere hemel. Na de uitvaartmis, waar ook enkele jachthoornblazers van zich lieten horen, werd hij met nodige schutterseer ten grave gedragen.

gebed om vrede

Heer, in deze veertigdagentijd gedenken we wat Gij gedaan hebt om onze vrede te zijn. Bij alle onvrede, oorlog en conflicten bidden we U: leer ons uw vrede. Laat allen de wapens neerleggen en oorlogstaal vervangen door verzoenende woorden. Geef ons de moed steeds de menselijkheid voor ogen te houden die U zo liefheeft. Laat partijdigheid en macht dienstbaar zijn aan de vrede. Beëindig spoedig de oorlog in Oekraïne en schenk uw Geest van vrede. Wij bidden U voor slachtoffers en vluchtelingen, voor mensen in wanhoop en angst, voor hen die vrezen voor hun leven en hun toekomst: wees Gij hun vrede en laat ons in uw Geest doen wat we kunnen om hen daadwerkelijk te helpen. Zo bidden we U voor allen die te lijden hebben onder de oorlog, maar ook voor hen die wereldwijd te lijden hebben van de coronapandemie.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl