



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 113 (21 juni 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding

In de Berger basiliek staan de beelden van de Berger (patroon-)heiligen sinds Pinksteren weer op hun originele plaats. Ze hadden 'het veld moeten ruimen' toen er ten behoeve van het kerkkoor een tweede (unit-)orgel bijkwam. Omdat het zijn taak volbracht had werd dat orgel ruim een jaar geleden gedemonteerd en opgeruimd (zie Roerkerknieuws 76). Het is de bedoeling dat op de vrijgekomen ruimte de bouwfragmenten van de middeleeuwse kerk geëxposeerd zullen worden, die bouwfragmenten die wij in de zomer van 2018 samen met de apostelbeelden van het Rijkmuseum in Amsterdam terug (in bruikleen) mochten ontvangen (zie Roerkerknieuws 63).

Ondanks de ongunstige weersberichten is de clusterbrede openluchtmis op tweede Pinksterdag (6 juni j.l.) toch door kunnen gaan, ook al kregen we aan het slot ook nog de zegen van boven. Twee jaar geleden viel de Mis zelfs helemaal in het water, maar toen vanwege de Coronacrisis. De laatste tijd zitten wij in Melick in de 'afscheidsmodus'. Zo namen we op woensdag 23 maart j.l. afscheid van koster Leo die vanwege gezondheidsredenen moest afhaken, op woensdag 8 juni j.l. was het de beurt aan koster Paul die zich ook al om gezondheidsredenen (maar dan van zijn vrouw) gedwongen zag terug te treden. We zijn dan ook dringend op zoek naar uitbreiding van het Melicker kostersteam willen we de kerk van Melick (letterlijk en figuurlijk) open kunnen houden.

En als we het dan toch over afscheid hebben: op zondagmiddag 12 juni j.l. hadden we in het parochiecentrum van Melick de laatste bijeenkomst van de Regenbooggroep van 'Geloof en Licht' waarover we eerder schreven (Roerkerknieuws 84). Omdat de 'dragers' van deze gemeenschap van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die de kern ervan vormen, het vanwege leeftijd en gezondheid ook niet meer redden, hebben wij met pijn in het hart moeten besluiten de gemeenschap op te heffen. Gelukkig kunnen de leden die dat willen bij de Roermondse gemeenschap aansluiten, maar die wordt nu wel erg groot, aangezien de twee aldaar gevestigde gemeenschappen ('De Hartsvrienden' en 'De Palster') vorig jaar september ook al vanwege 'draagkracht' moesten fuseren.

Op zaterdagavond 11 juni j.l. werd in Vlodrop weer een parochieviering gehouden met aansluitend een gezellige nazit voor de vrijwilligers op het plein voor de kerk. Die viering ging normaal gesproken gepaard met een openluchtmis en processie, maar daar werd dit jaar toch van afgezien. De processie in St. Odiliënberg op zondag 19 juni j.l. ging gelukkig wel weer door, ook al vielen er onderweg een paar spatjes regen. Zoveel parochies (ook in ons cluster) waar na de Coronacrisis deze traditie niet meer kon worden opgepakt. Mede dankzij de goede zorgen van de Berger zusters werd het weer een prachtig geheel, iets dat oog, oor en hart goed deed, maar ook en vooral de ziel. Het was tevens de dankviering voor de communicantjes van ons cluster; zij zongen zowel tijdens de voorafgaande mis als bij de verschillende rustaltaren. Na de processie was er zoals gebruikelijk op het kerkplein nog de gelegenheid elkaar onder het genot van koffie/thee en vlaai te ontmoeten. Niet alleen dank aan de processiedeelnemers, maar ook aan de mensen die zorgden voor het opzetten en inrichten van de verschillende rustaltaren en het versieren van de straten, maar ook aan degenen die door het tonen van hun belangstelling lieten zien dat deze traditie ook hun ter harte gaat en niet verloren mag gaan. Het kost inderdaad (steeds

meer) moeite om de mensen te enthousiasmeren en bij elkaar te brengen, maar achteraf overheerst toch bijna altijd de conclusie dat het de moeite meer dan waard was.

parochiestatistiek

Nadat we in Roerkerknieuws 96 al de 'pastorale' parochiestatistiek over 2021 publiceerden, volgt nu de 'financiële' overzicht van de parochiële inkomsten, waar wij het als parochie(s) van moeten hebben willen we niet alleen 'overleven', maar ook vitaal kunnen blijven.

	Inw.	kerkbijdrage			collectes			stipendia			kaarsengeld		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Hb	4.199	23.144	24.907	21.019	9.022	4.238	4.607	3.956	1.155	1.525	5.532	5.702	7.097
Mlk	3.646	19.038	22.628	20.847	4.308	2.444	5.051	2.158	0.940	1.038	1.713	1.795	2.174
Mft	3.131	28.083	25.732	24.450	12.206	6.140	5.322	6.024	2.005	2.104	4.875	4.198	3.946
Phlt	3.940	26.900	30.197	24.878	6.500	4.613	4.045	2.353	0.988	0.923	2.887	4.229	5.960
OBg	3.325	18.284	18.326	22.070	3.833	2.331	4.550	3.564	3.215	4.024	2.932	1.313	7.289
Vlp	2.360	21.013	17.338	11.804	3.806	2.636	3.272	1.625	0.775	0.798	2.303	2.303	2.319

Melick Missiekruis

In de St. Andreaskerk hangt tegen de achterwand van het priesterkoor het oude missiekruis. Het is 300 cm hoog en ca. 160 cm. Breed. De eikenhouten balken hebben "een uitgesneden contour", aldus de (in 2018 ge-update) inventaris van het kerkelijk kunstbezit van onze kerk, "en eindigen in een soort Franse lelie", op de lengtebalk, onder het INRI-bordje, IHS waaronder een hart met drie spijkers". Die omschrijving is ook letterlijk te vinden in het boekje dat wijlen Piet Goozen in 1981 uitgaf bij gelegenheid van de jubileumfeesten '25 jaar kerk' Melick (blz. 70). Op de dwarsbalk staat de tekst: "CRUX SANCTAE MISSIONIS / ANNO 1747". Daarmee komen we de ouderdom van het kruis op het spoor. Het herinnert immers aan de volksmissie die hier in 1747 werd gehouden. Dat was onder het pastoraat van Johann Ignatz Roll, geboren in Randerath maar getogen in Gerresheim (bij Düsseldorf). Hoewel altijd beweerd is dat hij hier in 1742 aantrad (zijn benoeming dateert immers van 5 november 1742), gebeurde dat in werkelijkheid al vier jaar eerder, zoals hij zelf in de parochieboeken noteert: "a vigilia Pentecostes" (op de vooravond van Pinksteren) 1738. Omdat het moeilijk was geweest om voor de in 1737 vertrokken pastoor Wolters een opvolger te vinden, fungeerde Johann Peter de Heusch een poosje als plaatsvervangend pastoor, wiens broer Arnold II (1688-1746) stamvader werd van het adellijk geslacht De Heusch de Zangerye en van het adellijk geslacht Van Scherpenzeel-Heusch (Vlodrop). Pastoor de Heusch komen we later nog tegen als pastoor van Heinsberg en deken van Susteren (1751-1767). Ook na Roll zou het moeilijk blijven kandidaten voor Melick (en Herkenbosch) te vinden. Zo liet de (Wassenberger) ambtman in 1752 aan de keurvorst (de hertog van Gulik) weten: "So hat aber geine ohnangesehener keier ex concursu sich dar zu angemeldet, vermütlich weilen besagte Pastorath nich allein gar wenig einträglich, sondern auch annoch mit einem besondern oncre affigirt seyn, sudem auf Sonn- und feyertägen Pastor daselbster in zweyen etwa ein stund von einander gelegenen Kirchen nebst anderen beswernissen, zu Messen zu lesen schuldig seyn, was ursachen dan auch geschehen, das bei vormachlicher vacationen auch keiner ex concursu sich angemeldet habe". Het waren ook moeilijke tijden: in het voorjaar van 1740 werden onze streken opgeschrikt door de komst van een groot leger onder bevel van de hertog van Cumberland. Het bestond uit 61 eskadrons keizerlijke, 26 eskadrons Hannoverse en 13 eskadrons Engelse cavalerie; voorts uit 312 bataljons

keizerlijke, 19 Hannoverse en 12 Engelse eskadrons infanterie en nog enige artillerie. De komst van een dergelijk groot leger veroorzaakte niet alleen grote onkosten voor de dorpsgemeenschappen, maar ook - juist in de zomer – veel schade aan veldvruchten. Roll was blijkbaar niet (zo) kieskeurig en stelde zich beschikbaar om het herderschap in Melick (en Herkenbosch) op zich te nemen. Na zijn priesterwijding in Keulen was hij eerst 'subsidiar' (assistent) in Gerresheim (Düsseldorf) geweest, later rector in Hubbelrath (Düsseldorf) en uiteindelijk beneficiant in Tetz (1737), een functie die daarvoor door zijn broer Johann Gotthard werd vervuld, om zoals gezegd in 1738 als pastoor alhier aan te treden. Begin 1752 kwam hij ook in Melick te overlijden. Naar Hem werd in 1990 ook de Rollstraat genoemd. In 1747, tien jaar na het vertrek van zijn voorganger en negen jaar na zijn eigen installatie, liet hij een volksmissie houden. Dat is "een oefening van buitengewone zielzorg, die als specifiek doel nastreeft de bevestiging en hernieuwing van het godsdienstig-zedelijk leven in de parochie door middel van een systematisch aaneengesloten reeks van preken en onderrichtingen, doorgaans verbonden met andere godsdienstige plechtigheden, gedurende een bepaalde periode en op grondslag van de christelijke boetvaardigheid" (kerkelijk woordenboek). Meestal werden voor het houden van een volksmissie priesters (paters) van buiten 'ingevlogen'. Met name de Redemptoristen waren in dat werk gespecialiseerd, maar de stichter van die Congregatie (de H. Alphonsus) was ten tijde van de Melicker missie net pas in Italië met zijn missiewerk begonnen (1732). Als er al priesters van buiten bij de Melicker missie in 1747 betrokken waren, dan zullen het wel Franciscanen zijn geweest. Op het einde van een missie werd er vaak in of buiten de kerk een 'missiekruis' geplaatst of opgehangen. Niet alleen ter herinnering aan de gehouden missie, maar ook om de aflaten te kunnen verdienen die eraan verbonden waren. Hoewel het kruis herinnert aan de missie van 1747 wordt het kruis zelf ouder geschat, namelijk 1725-1730. Het corpus wordt rond 1850 gedateerd. Dat het corpus van jongere datum is, is niet zo vreemd als we weten dat een missiekruis meestal niet van een corpus was voorzien. Onder in het kruis bevindt zich een nisje waaronder de tekst staat: "S. XAVERI O.P.N." Dat zou erop kunnen wijzen dat er ooit een beeldje van de H. Franciscus Xaverius (1506-1552) in heeft gestaan, een van de eerste Jezuïeten die een belangrijke rol speelde in de opbouw van de missie in Zuid- en Oost-Azië. O.P.N. staat trouwens voor: "ora pro nobis – bid voor ons".

personalia

Op donderdagmorgen 16 juni vond in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst plaats van **Josephine Marie Elisa (José) Kremer-Fijten (1933-2022)**. Als nakomertje, samen het tweelingzus Jeanny geboren en getogen op de ouderlijke boerderij op Graetheide (gemeente Sittard) kreeg ze de kans om verder te leren en ging ze na de Mulo in Sittard naar de landbouwhuishoudschool in Posterholt. Uiteindelijk trouwde ze in 1960 met dierenarts Carl Kremer (1930-1990) uit Vaals die ze tijdens het schaatsen in Sittard had leren kennen en vestigden ze zich in Montfort waar hun gezin werd uitgebreid met zonen Roland en Erik. Terwijl haar man altijd druk doende was met bezoeken van de boeren in Montfort en omgeving, zorgde José niet alleen voor het huishouden en opvoeden van de kinderen maar ook voor de dierenartspraktijk aan huis. José en haar man vormden een perfect team. Ook in het sociale leven: Terwijl Carl voorzitter van de fanfare was, leidde José het damescomité van deze vereniging. Niet alleen thuis had zij haar zaakjes altijd op orde, ook zelf stond ze er altijd graag goed op. Gestoken in prachtige kleren en met mooie sierlijke hoeden woonde zij kerkdiensten en concerten bij en bezocht zij verjaardagen van familie en vrienden. Natuurlijk moest haar man er zo nu en dan eens tussen uit, maar op vakanties had ze het zelf niet zo

staan. Naast haar zonen had ze altijd graag een dochter willen hebben. Die wens kwam uit toen de twee schoondochters kwamen, gevolgd door vijf kleindochters. Allen waren zij haar even lief. Wat kon zij trots aan iedereen vertellen hoe blij ze met haar vijf pareltjes was. Na de ernstige ziekte en de vroegtijdige dood van haar man Karl in het voorjaar van 1990 kwam er in de persoon van weduwnaar Bert Rigter (1930-2011) opnieuw een dierenarts in haar leven. Na een mooie tijd met hem en zijn kinderen, kleinkinderen en nieuwe vrienden (ze woonden in die tijd in Maasbracht) luidde in 2007 een zwaar herseninfarct het einde van zijn leven in. Na een liefdevolle verzorging, eerst thuis, later op Camillus (Roermond) en uiteindelijk op Sterrebosch (Thorn), kwam hij in het najaar van 2011 te overlijden. Toen ze langzaam maar zeker de regie over haar leven begon kwijt te raken was dat in het voorjaar van 2015 de reden dat ze weer naar Montfort terugkeerde om ruim vier jaar later in Maison Molenbeecke aldaar te worden opgenomen waar ze na een liefdevolle verzorging op zondagmiddag 12 juni j.l. - voorzien van het sacrament der zieken - kwam te overlijden. Na de uitvaartmis vond zij haar laatste rustplaats bij haar man Carl op het kerkhof aan de Husybongerdweg. NB: José's grootvader van vaderzijde, Hendrik Hubert Fijten (1843-1912), was een rasechte Mofserter; via Echt (zijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Maasbracht) was hij uiteindelijk met zijn gezin in Limbricht terechtgekomen.

Op zaterdagmiddag 18 juni j.l. gaven **Bart Overbeek en Femke Boonen** elkaar in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch het Jawoord. Op zondagmiddag 19 juni j.l. werden in de St. Catharinakerk van Montfort **Mila Hawinkels en de zusjes Romée en Skye van Pol** gedoopt.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: *NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus*

Melick: *NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas*

Montfort: *NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina*

St. Odiliënberg: *NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus*

Posterholt: *NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias*

Vlodrop: *NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus*

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl