



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 115 (14 juli 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding

Het was begin juli j.l. een bijzonder kermisviering in Herkenbosch, met op kerkmismaandag 4 juli j.l. een koningsmis zonder de eigenlijke koning Marc, omdat die vlak voor het OLS in het ziekenhuis beland was. Hij werd vervangen door zijn broer Xander, niet alleen tijdens de koningsmis, maar ook op het voorafgaande OLS (3 juli), geflankeerd door zus Janine en met broer Paul als koningsknecht. Na de koningsmis was er het gebruikelijke defilé naast de kerk, 's middags gevolgd door de (muzikale) rondgang door het dorp langs de nog overgebleven heiligenhuisjes. 's Anderendaags, kermisdinsdag 5 juli j.l. was er de gebruikelijke Mis op het kerkhof ter nagedachtenis aan de overleden parochianen. Een van de misbezoekers ontdekte dat de kerkhofkapel precies honderd jaar geleden was gebouwd (we komen er ongetwijfeld nog op terug). Koster Leny deed die morgen nog een andere, minder prettige ontdekking, namelijk dat een van de vlaggenmasten vóór de kerk ontvreemd was. Naar achteraf bleek was die in de tussentijd in het tuintje achter de kerk beland, maar wel een stukje korter want hij was niet zomaar 'uit zijn voegen' gelicht, maar afgebroken. Hopelijk komt het desondanks nog goed, niet zozeer met die mast, als wel met de Herkenbosscher schutterskoning die de belangrijkste activiteiten van het jaar aan zijn neus voorbij zag gaan.

St. Odiliafeest (17 juli)

De derde zondag van juli, dit jaar op 17 juli, staat St. Odiliënberg weer in het teken van de heilige aan wie Berg haar naam dankt. Zoals gebruikelijk is er die dag om 9.30 uur weer een feestelijke Mis, waarna niet alleen de gelegenheid bestaat de relieken van deze heilige te vereren, maar er ook een persoonlijke zegening mee te ontvangen. Ook na het speciale St. Odilialof, dat die dag om 15.00 uur met medewerking van de St. Ambrosius-broederschap wordt gehouden, bestaat daartoe de gelegenheid. Om 17.00 uur wordt de dag afgesloten met de gezongen Vespers. Er zijn die dag een drietal rondleidingen van ca. 20 minuten in de basiliek en in de Mariakapel voorzien, 's morgens om 11.00 uur en om 16.00 uur. Om 14.00 uur staat er in de basiliek nog een speciale rondleiding voor 'dummies' op het programma: over heiligen, relieken en hun verering. Van 9.00 tot 17.30 uur is de basiliek sowieso open voor gebed en bezichtiging. Viel de viering St. Odiliazondag vorig jaar letterlijk en figuurlijk in het (hoge) water, dit jaar hopen wij de schade weer in te kunnen halen, door vele pelgrims naar de H. Odilia te lokken om haar samen met ons aan te roepen. Dat kan beslist geen kwaad, niet alleen als je met oogziekten en andere kwalen geconfronteerd wordt, maar ook als je ziet wat er in de wereld om ons heen en in onze samenleving allemaal aan de hand is.

450 jaar 'Martelaren van Roermond'

Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt dit jaar de 450e verjaardag van de 'Geboorte van Nederland' gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de opstand tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende 'Martelaren van Roermond'. Ook die gebeurtenissen worden dit jaar herdacht. Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de daar wonende kartuizer monniken plus de secretaris van de toenmalige bisschop op gruwelijke wijze door

de geuzen vermoord. Op een schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het bloed tot aan het plafond. In het voormalige klooster bij die kapel zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd. Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vertellen, hebben het stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er samen met het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland en de ander het verhaal van de moord op de kartuizers. De kapel is de hele zomer van woensdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur – 17.00 uur. Op zaterdag 23 juli a.s. is er in de Caroluskapel een viering om de moord te herdenken. Ook is er die dag een symposium over die gruwelijke gebeurtenis in 1572.

Doopkapel Melick

In de doopkapel van de Melicker St. Andreaskerk (een opvallende octogonale uitbouw met een naaldspits die gedekt is met leien en bekroond met een piron) bevindt zich een fraaie icoon van O.L. Vrouw van Altijdurende Bijstand. Met de (houten) omlijsting is ze 295 cm. hoog en 95 cm. breed. De afbeelding zelf is 100 cm hoog en 75 cm. breed. *“De icoon van Maria is vervaardigd van opalineglas en opgenomen in een houten neogotische omlijsting met motieven van wijnranken en druiven en acanthusbladeren. Zij draagt het Kind op de linkerarm en houdt met de andere hand de hand van het Kind vast. Aan weerszijden van het hoofd bevindt zich een engel”*. Volgens de inventaris zou ze uit de eerste helft van de twintigste eeuw dateren, maar naar verluid is ze pas onder pastoor Jos Geusens (1957-1979) in de kerk terecht gekomen. Bijna zeker is dat ze aanvankelijk in de devotiekapel hing, de kapel onder een lezenaarsdak die gesitueerd is aan de zuidkant, *“in de oksel van schip en zijbeuk”*, een ruimte die tegenwoordig dienst doet als opslagruimte. In deze kapel bevinden zich twee gebrandschilderde ramen (h. 88 cm, b. 60 cm), voorstellende *“twee engelen die kaarsen dragen”*. Op een van die ramen staat ook de naam van de kunstenaar: *“Jerôme Goffin, 1956”*. Deze Maastrichtse graficus en ontwerper (1921-1963), die vooral bekendheid verwierf als glaskunstenaar en glasschilder, tekende ook voor de zeven ramen in de doopkapel (h. 150 c., b. 60 cm.), voorstellende *“enkele figuren op witte achtergrond: Genesis IIX, Koningen V, Exodus XIV, Matth. III, Joh. IV, Joh. V, Hand. VIII”*, Bijbelteksten met bijbehorende afbeeldingen die naar het doopsel verwijzen:

Gen. 8: de ark van Noach (de zondvloed)

2. Kon.5,1-5: de genezing van Naäman (door onderdompeling in de Jordaan)

Ex. 14,15-31: de doortocht door de Rode Zee

Mt.3,13-17: Jezus door Johannes gedoopt

Joh.4,1-16: het gesprek met de Samaritaanse (de waterbron opborrelend tot eeuwig leven)

Joh.5,1-9: de genezing van de lamme van Betesda (het geneeskrachtige water)

Hand.8,29-40: de bekering resp. het doopsel van de Ethiopiër

In de doopkapel bevond zich vroeger natuurlijk de 137 cm. hoge doopvont die thans in de dagkapel staat opgesteld, in *“de polygonale absidiool onder een schilddak gekroond met een piron”*. Het betreft een *“hardstenen doopvont met geslagen geel koperen deksel; vierkant basement waarop achzijdige, geprofileerde voet; achzijdige stam, zich naar boven verbredend; na insnoering een achzijdige vont met brede, uitstekende bovenrand; geslagen geel koperen, gewelfd deksel waarop een vaas”*. Volgens de inventaris dateert ze uit het eerste kwart van de negentiende eeuw. Ze is afkomstig uit de oude, tegen het einde van de tweede wereldoorlog verwoeste kerk op de kerkberg. Al twee honderd jaar worden boven dit doopvont de kinderen van Melick gedoopt en daarmee in de kerkgemeenschap

opgenomen. Ze staat voor een traditie die eeuwenlang een vanzelfsprekendheid was, maar de afgelopen decennia zozeer teloor is gegaan, dat het afstoten van het grootste gedeelte van de kerk resp. de herbestemming daarvan daar alleen maar een logisch gevolg van kan zijn.

Personalia

Op dinsdagmorgen 5 juli j.l. werd in het crematorium in Roermond de uitvaartdienst gehouden voor (de oorspronkelijk uit Stein afkomstige) **Anna Catharina (Annie) Stijnen-Van Mulken (1928-2022)** uit Roermond, weduwe van (oorspronkelijk eveneens uit Stein afkomstige) Nic. Stijnen (1926-2015), oud-raadslid en -wethouder der gemeente Roermond, tevens oud-lid van Provinciale Staten van Limburg. Aansluitend werd ze bij haar man te rusten gelegd op de gemeente begraafplaats Tussen de Bergen.

Op donderdagmiddag 7 juli j.l. vond in de St. Martinuskerk van Vlodrop de uitvaartdienst plaats voor **Johanna Hubertina (Jo) van Avesaath-Engelen (1931-2022)**. Geboren en getogen in Belfeld, leerde ze al op jonge leeftijd op de ouderlijke boerderij mee-werken en in het ouderlijke gezin mee-zorgen. Toch was ze bepaald niet dom en had ze het in zich om onderwijzeres te worden, maar dat was helaas niet voor haar weggelegd. Ze was heel creatief, tekende en kleurde graag, terwijl handwerken en borduren haar grote hobby waren. Op de kermis in Reuver leerde ze de uit Swalmen afkomstige Nic van Avesaath (1931-2021) kennen met wie ze in 1957 trouwde, waarna ze zich in Swalmen vestigden waar ook hun drie kinderen opgroeiden. Ten gevolge van een arbeidsongeval werd Nic, die een grondverzetbedrijf runde, vroegtijdig arbeidsongeschikt en kwam hij noodgedwongen thuis te zitten. Nadat de kinderen waren uitgevlogen besloten ze kleiner te gaan wonen en zo kwamen ze in de zomer van 1993 in Vlodrop terecht, waar ze zich al gauw thuis voelden. Een op zich genomen onschuldige kwaal was er eind 2016 de oorzaak van dat Nic van de ene op de andere dag geestelijk en emotioneel in onbalans raakte; een aandoening waar hij nooit meer van af zou komen en die een groot impact op het verdere leven van zowel hemzelf als dat van zijn gezin zou hebben. In die tijd ontpopte Jo zich als een door en door dienstbaar persoon die zichzelf helemaal voor haar man wegcijferde en altijd voor hem klaar stond. Ook toen hij eind 2020 in het RCG (Pollart) in Roermond moest worden opgenomen was zij bijna iedere dag aan zijn zijde, totdat hij vorig jaar november kwam te overlijden (Roerkerknieuws 90). Hoewel het er aanvankelijk op leek dat ze de draad van het leven weer wist op te pakken, begon haar gezondheid na kerstmis zichtbaar na te laten. Nadat ze half maart in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daarna op een logeerkamer van het RCG was beland, besloot ze na Pasen - zich verzoenend met het feit dat ze toch niet meer beter zou worden - weer huiswaarts te keren, waar er op vrijdagmorgen 1 juli j.l. een einde aan haar leven kwam. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Jo's neef Marcel Engelen uit Bergen, volgde in Roermond in stilte de crematie.

Op zondagmorgen 10 juli j.l. werd in de Berger basiliek **Djayento Niessen** gedoopt, broertje van Daley die al eerder werd gedoopt. Diezelfde zondagmiddag werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt **Elin Evers** gedoopt, zusje van de inmiddels alweer bijna 6-jarige Lenn.

Op woensdagmorgen 13 juli j.l. vond in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst plaats voor **Theodorus Hubertus (Thei vanne Zoon) Mestrom (1936-2022)**. Geboren en getogen in Montfort, als vijfde in een gezin dat uiteindelijk zes kinderen zou tellen, ging hij

na het doorlopen van de ambachtsschool in Roermond aan de slag bij smederij Beulen tegenover zijn ouderlijke huis aan de Hoogstraat. Toen moest hij in militaire dienst en aan die periode hield hij in Sef een kameraad voor het leven over. Uiteindelijk kreeg hij een baan als lasser bij St. Antonius Houben in Maasbracht. Na zijn werk mocht hij ook nog graag voor anderen en voor zichzelf klussen. Nu nog zijn er heel wat poorten, hekwerken en paardentrailers te vinden waar hij aan gewerkt heeft. In 1963 trouwde hij met Griet van Buggenum uit St. Joost en woonde ze een poosje in bij zijn schoonouders. Daar werd dochter Karin geboren. Dochter Ria werd in Montfort geboren, waar ze aan de Burg. Geradtsstraat woonden totdat ze in 1976 Thei's ouderlijk huis aan de Hoogstraat overnamen. Thei was een echt familiemens. Van de familiedagen die thuis georganiseerd werden kon hij intens genieten. Evenals van de carnaval: daar leefde hij al vanaf het begin van het jaar naar toe, met als hoogtepunt de deelname aan de optocht. Meer dan 40 jaar lang liep hij mee en viel zijn duo ook meermaals in de prijzen. Voetballen is altijd zijn grote hobby geweest. Lang heeft hij ook actief gevoetbald, tot zijn 59^e bij de veteranen. Thei was niet alleen sportief, maar ook fanatiek; de eerste prijs of de beker was altijd zijn inzet; om te winnen mocht er best gefoeteld worden. Op zijn 59^e kon hij met vervroegd pensioen gaan. Maar hij werd niet werkeloos. Integendeel: zolang het nog ging bleef hij klussen. In 2015 werd hij ernstig ziek. Het was toen al erop of eronder. Toch krabbelde hij na verloop van tijd weer op. Toen kwam de volgende grote tegenslag: de eerste ziekte en de vroegtijdige dood van dochter Ria in het voorjaar van 2020. Eigenlijk is hij die tegenslag nooit meer helemaal te boven gekomen. Sindsdien ging het ook langzaam maar zeker bergafwaarts met hem. Op donderdagavond 7 juli kwam er thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving een einde aan zijn welbestede leven. Na de uitvaartdienst volgde de begrafenis op Bergerbos, waar indertijd ook al dochter Ria haar laatste rustplaats vond.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl