



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 116 (1 augustus 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding

Inmiddels is ook de schoolvakantie begonnen. Als parochie kijken we echter in deze periode al vooruit naar het komende schooljaar, met name daar waar het de viering van het Vormsel en de Eerste Heilige Communie betreft. In september staan immers de eerste ouderavonden op het programma, waar het voorbereidingstraject op het ontvangen van deze sacramenten wordt uitgezet. Van het bisdom kregen we twee weken geleden de volgende update van de gezondheid van onze bisschop. *“Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat bij bisschop Harrie Smeets een hersentumor werd ontdekt. De bisschop is daar afgelopen jaar op verschillende manieren tegen behandeld. Zo heeft hij sinds september vorig jaar twaalf keer een chemokuur ondergaan en is hij afgelopen voorjaar drie keer bestraald. Daarna is een korte rustperiode ingelast om te zien welk effect deze behandelingen zouden hebben. Na een recente MRI-scan is besloten dat de bisschop komende maanden opnieuw met chemo behandeld zal worden. Hij krijgt een tweede reeks van zes chemokuren, die om de zes weken worden toegediend. Mgr. Smeets voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed, al merkt hij wel dat zijn krachten afgenomen zijn en hij veel rust moet houden. Desondanks ontvangt de bisschop regelmatig gasten en laat hij zich ook voortdurend informeren over de ontwikkelingen in het bisdom. In augustus zal Mgr. Smeets voor een korte vakantie naar Frankrijk gaan en daar onder andere de viering van het 200-jarig bestaan van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Crehen bijwonen. De zusters zijn in het verleden op diverse plaatsen in Limburg actief geweest en hebben nog steeds een gemeenschap in Sittard”.*

Glas-in-lood-ramen St. Andreaskerk Melick

We kwamen er vorige keer al een paar keer over te spreken, over de zestien glas-in-loodramen van de vroegtijdig overleden kunstenaar Jerome Goffin (1921-1963) die ook tekende voor het hoofdaltaar en de communiebanken van de St. Andreaskerk die al aan de slopershamer ten offer zijn gevallen. Geboren en getogen in Maastricht doorliep hij de Middelbare Kunstnijverheidsschool aldaar, waar hij o.a. les kreeg van de bekende Huub Levigne (1905-1989), die als hoogleraar grafische vormgeving verbonden was aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Goffin werd bekend als kunstschilder, graficus en glaskunstenaar. Veel van zijn wandschilderingen zijn in de loop der tijd helaas verloren gegaan en hiervan resten soms alleen nog maar oude afbeeldingen. Hij ontwierp ook vaandels en verluchtigde boeken, verslagen, weekbladen etc. met illustraties. In 1951 was hij de artistieke adviseur voor jubileumtentoonstelling van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) te Roermond. En zowel in 1955 als in 1962 was Goffin de artistieke ontwerper van de Heiligdomsvaart te Maastricht. Goffin was pas 42 toen hij in 1963 plotseling overleed. Zijn laatste grote project, een groot raam in de Blijde Boodschapkerk te Kerkrade (Rolduckerveld), heeft hij niet persoonlijk kunnen afmaken. Zijn echtgenote en rechterhand, Tonny Viegen, voltooide dit werk na zijn dood. In verband met het orgel spraken we al over het rozetraam aan voorkant (westzijde), boven de hoofdingang van de kerk, het raam dat de toenmalige koster-organist Zef Gootzen (1912-1965) aan de kerk schonk (Roerkerknieuws 111). Het raam dat 4 meter in doorsnede meet, stelt de H. Cecilia voor, patrones van de kerkmuziek en van de kerkmusici. Ze staat in het raam met een harp afgebeeld, omgeven door vier engelen. En in Roerkerknieuws 115 besteedden we al

aandacht aan de zeven ramen van de (voormalige) doopkapel met voorstellingen die verwijzen naar het doopsel en twee ramen in de (voormalige) devotiekapel met daarop twee engelen die kaarsen dragen.

In het koor (vieringtoren) bevinden zich nog eens driemaal twee ramen, 180 cm hoog, en 100 cm. breed. Aan de noordzijde staat in twee ramen de 'annuntiatio' afgebeeld, de boodschap van de engel aan Maria (Luc.1,26-38). In het ene raam de engel Gabriel met een lelietak, in het andere Maria staande voor een stoel met op de achtergrond een duif als symbool voor de heilige Geest; beiden naar elkaar toe gewend. Aan de oostzijde zien we een afbeelding van de H. Drie-eenheid, met links God de Vader met in zijn handen een bol en een scepter; en rechts God de Zoon met in zijn handen een boek met daarop een Alfa en een Omega, en een kruisstaf. De verbinding tussen deze twee (goddelijke personen) wordt figuratief tot stand gebracht door een derde aureool, voorstellende de Heilige Geest. Aan de zuidzijde zien we links een afbeelding van de Heilige Jozef met een staf in zijn hand, staande achter een mandorla met daarin het Christuskind. En rechts de H. Andreas met op de achtergrond een Andreaskruis en visnetten verwijzend naar het vissersberoep dat hij aanvankelijk samen met zijn broer Petrus uitoefende. St. Andreas is vanouds de patroon van Melick, terwijl St. Jozef de patroon was van bouwpastoor, de oorspronkelijk uit Maastricht (Wijk) afkomstige Joseph Sohl (1898-1970) die na zijn priesterwijding in 1924 kapelaan was in Eys (1924-1927), Cadier en Keer (1927-1935), Hulsberg (1935-1938) en Heerlerbaan (1938-1940). Later was hij pastoor in Mesch (1940-1943) en Wijnandsrade (1943-1946) waar hij de verwoesting van de kerk aldaar meemaakte ten gevolge van een in de kerktoren terechtgekomen tijdbom. Hier kreeg hij echter niet de kans de kerk te herbouwen, maar wel in Melick waar hij in 1946 als pastoor aantrad. *"In de bijna elf jaren, die hij te Melick heeft gewerkt, heeft hij zich (...) terdege als bouwpastoor doen gelden, terwijl hij ook op de meest deskundige wijze de hieraan verbonden financiële bezwaren heeft weten op te lossen. Hij loste de schuld van de verwoeste kerk ad f 7000 af, bouwde een noodkerk van f 100.000 en daarna een geheel nieuwe kerk van ruim een half miljoen, inclusief aankleding. Op de kerk rust (bij zijn afscheid) nog slechts een schuld van f 60.000".* Op 1 maart 1957 ging hij om gezondheidsredenen met emeritaat. Hij vestigde zich in Maastricht waar hij in het voorjaar van 1970 kwam te overlijden, 71 jaar oud. Hij werd in het familiegraf op de begraafplaats aan de Tongerseweg aldaar begraven.

personalia

Op zaterdagmiddag 16 juli j.l. gaven in de Berger basiliek **Gabriel Ghodrati en Kim Richter** uit Herkenbosch elkaar hun jawoord en trouwden daarmee voor de kerk. Hun zoontje Constantin werd vorig jaar september in Herkenbosch gedoopt (Roerkerknieuws 80).

Op zondagmiddag 17 juli j.l. werden in de St. Matthiaskerk van Posterholt de broertjes **Ties en Tuur Beltjens** en hun nichtje **Loes van Cruchten** gedoopt. Diezelfde zondagmiddag vond in de St. Catharinakerk van Montfort het doopsel van **Pauline Coenen** plaats.

Op woensdagmorgen 20 juli j.l. vond in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch (in besloten kring) de uitvaartdienst plaats voor **Leonardus Jozef Hubertus (Lei) Roumen (1942-2022)**. Geboren in Herkenbosch, in het slagsgesin van Andrees Roumen en Maria van Appeven, als middelste van uiteindelijk zeven kinderen, in een tijd en onder omstandigheden die hij later zelf altijd als "slecht, erg en armoedig" omschreef, kreeg hij na de lagere school toch de kans om verder te gaan leren. Hij haakte echter af en ging naar de mijnschool, omdat het

slagersvak dat zijn vader en later ook twee van zijn broers uitoefenden hem bepaald niet aantrok. Nadat hem op de mijnschool “de ogen waren open gegaan” zoals hij later zou zeggen, koos hij voor een andere weg en probeerde hij middels de nodige avondstudies de schade in te halen. Hij ging werken op het landbouwhuis in Roermond, maar maakte hij in 1964 na zijn militaire dienst de overstap naar de Rotterdamse Bank (de latere Amrobank), waar hij ruim 28 jaar werkzaam was toen hij in 1992 overspannen raakte en arbeidsongeschikt werd. Dat naar aanleiding van de ziekte en het vroegtijdig overlijden van zijn vrouw Corrie Heemels (1943-1983), zijn overbuurmeisje met wie hij in 1971 was getrouwd en die hem twee zonen had geschonken: Michel en René. Eigenlijk is hij dit verlies nooit meer te boven komen, ondanks het feit dat hij in Astrid Hermans niet alleen een nieuwe liefde maar ook een geweldige steun en toeverlaat vond; Astrid met wie hij in 1985 hertrouwde en die voor Michel en René meer dan een stiefmoeder zou zijn. Ondanks het feit dat Lei in 1992 noodgedwongen thuis kwam te zitten, maakte hij zich uitermate verdienstelijk, niet alleen thuis, maar ook in de gemeenschap, als (bestuurs-)lid van de parochie, het kerkkoor en de fanfare. Ook ontpopte hij zich als een begenadigd kunstenaar: werkend met verf, keramiek en brons. Verder genoot hij niet alleen van zijn vakanties, maar ook en vooral van het samenzijn met familie en vrienden. Hij was en bleef een echte Bourgondiër, die lekker eten en dringen niet versmaadde. In 2012 verhuisden Lei en Astrid van de Molenbergweg naar de Boterbloemdreef waar ze ook een nieuwe levensfase ingingen als opa en oma. In 2016 kwamen de eerste tekenen van de ziekte aan het licht, waaraan hij uiteindelijk zou bezwijken. Aanvankelijk leek het nog mee te vallen, maar sinds 2018 was het toch duidelijk dat het min of meer dezelfde ziekte was waaraan zwager Theo in 2013 was overleden. Steeds meer raakte hij op de hulp en zorg van anderen aangewezen, maar dankzij de goede zorgen van Astrid en anderen is hij tot het laatste toe thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daar kwam er op donderdag 14 juli j.l. een einde aan zijn leven, nadat hij nog bewust afscheid van zijn dierbaren had kunnen nemen. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Helma Geurts, vond Lei zijn laatste rustplaats op Bergerbos.

Op zondagmiddag 24 juli j.l. hield het kerkkoor van Vlodrop in de Roerhal haar (vanwege de Coronacrisis) uitgestelde St. Caeciliafeest waarbij een achttal jubilarissen werden gehuldigd: **Sef Bergh** (60 jaar koorlid), **Jan Kleinen** (60 jaar koorlid), **Huub Heemels** (60 jaar kerkzanger, 55 jaar koorlid), **Balt Vrijhoeven** (55 jaar koorlid), **Trina Tillmans** (45 koorlid), **Björn Maessen** (35 jaar koorlid), **Gemma van Birgelen** (25 jaar koorlid) en **Jan op de Kamp** (25 jaar koorlid).

Op woensdagmorgen 27 juli j.l. deden we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Felix Johannes Wilhelmus (Fik) Strik (1943-2022)** uitgeleide. Geboren in het Brabantse Geldrop en getogen in Eindhoven (Tivoli), in een groot gezin met tien kinderen waar ze het niet breed hadden, kreeg hij toch de kans naar de Mulo te gaan, waarna hij samen met zijn broer Math besloot een jaar op de grote vaart (Rotterdamse Lloyd) te gaan, om het grote gezin wat te ontlasten. In 1962 kwam hij weer aan wal en ging hij bij de Etos werken, een kruideniersketen die toen ook al in Eindhoven verschillende filialen had. In een van de filialen leerde hij Nel Meijer kennen die daar toen ook werkte en met wie hij begin 1967 trouwde en een appartementje in Veldhoven betrok. In 1972 maakte hij de overstap naar de politie en kreeg hij een baan in Herkenbosch. De eerste maanden was hij hier bij de gezusters Biermans in de Steegstraat in de kost. Eind 1973 kon het jonge gezin (inmiddels was zoon Patrick geboren) een eigen huis aan Hertog van Gulickstraat betrekken waar niet

lang daarna dochter Natascha werd geboren. Ondanks de afstand bleef de band met de familie in het Eindhovense hecht. Er ontstond echter ook een hechte en warme band met de gezusters Biermans die voor de kinderen een soort bonus-oma's werden. Ten gevolge van allerlei reorganisaties verhuisde het politiebureau van waaruit hij werkzaam was van Herkenbosch naar St. Odiliënberg, van St. Odiliënberg naar Roermond en van Roermond naar Venlo. Toch bleef hij in Herkenbosch wonen waar het gezin ook helemaal ingeburgerd raakte. Graag gingen ze met zijn allen op vakantie, later - toen de kinderen eenmaal het huis uit waren en eigen gezinnetjes hadden gesticht - met zijn tweetjes. In 2008 (hij was inmiddels met de VUT) begon hij met zijn gezondheid te sukkelen. Dankzij twee zware operaties en chemokuren, maar meer nog dankzij zijn ijzere discipline en wilskracht krabbelde hij weer op en kon hij de draad van het leven weer oppakken. Toen kwamen de kleinkinderen erbij, waar hij niet alleen ontzettend blij mee was, maar ook heel trots op. Hij was een groot supporter van de plaatselijke schutterij en was er vaak van de partij, niet alleen als er iets te vieren was, maar ook als er iets te klussen was. De laatste jaren sukkelde hij nogal met zijn benen en werd het lopen steeds lastiger. Erger was dat hij sinds afgelopen najaar steeds meer begon af te vallen. Hoewel aanvankelijk niets erop wees dat er iets ernstigs aan de hand was, bleek het drie weken later ineens helemaal mis te zijn. Gesteund door zijn gezin en gesterkt door het sacrament der zieken bereidde hij zich thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving op het einde voor, het einde dat zich op donderdagmorgen 21 juli j.l. aandiende. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor, waarvan zijn vrouw Nel al zo lang deel uitmaakt, legden we hem te ruste op de gemeentelijke begraafplaats.

Op zondagmiddag 31 juli j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick **Bente Rokx** gedoopt en in de St. Martinuskerk van Vlodrop **Lukas Willemsen**.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl