



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 122 (4 oktober 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding

Sinds kort loopt het aantal nieuwe Coronagevallen weer op. In juli was er nog sprake van een korte zomergolf: per dag ruim 6000 positieve tests bij de GGD (zie Roerkerknieuws 114). Dat daalde later tot zo'n 1500 (zelftests buiten beschouwing gelaten). Ter vergelijking: tijdens de de lockdown van begin dit jaar, liep het aantal geregistreerde besmettingen op tot boven de 100.000. Medio augustus dit jaar lagen er 646 Corona-patiënten in het ziekenhuis. Op het hoogtepunt van de verschillende Coronagolven schommelde dat aantal steeds rond de 2000. Medio augustus lagen er 44 mensen met Corona op de intensive-care. In het voorjaar van 2020, waren er dat ruim 1400. Eind september telde het RIVM 9889 positieve tests, het hoogste weektotaal sinds 20 augustus. Het aantal bevestigde besmettingen lag eind vorige maand 14,8 procent hoger dan de week ervoor. Dat is de snelste toename sinds 5 juli. Begin deze maand viel in een van onze zorgcentra alweer de eerste Mis vanwege Corona uit ...

WJD-kruis in ons land en in onze provincie

Van 14 oktober tot 6 november a.s. maakt het Wereldjongerendagen-kruis een tour door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen (1983) gaf paus Johannes Paulus II dit houten kruis aan de jongeren. Sindsdien trekt het de hele wereld rond en heeft het een speciale plaats bij elke editie van de WJD. Eind 2003 was het voor het laatst in Nederland. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jongeren met het kruis meetrekken om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie, muziek en de gastvrijheid. In ons land start de pelgrimstocht op 14 oktober a.s. in het aartsbisdom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar het bisdom Groningen, waar het tot 16 oktober zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haarlem. Van 22 tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen Rotterdam en Breda. Het opvolgende bisdom is 's-Hertogenbosch, van 26 tot 29 oktober, gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna. Vanaf 3 november is het WJD-kruis weer in het aartsbisdom. Daar vindt op 6 november, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaats. Op zaterdag 29 oktober komt het kruis vanuit Asten in Blerick aan. Van daar uit gaat het verder naar Roermond, waar het op zondagmorgen in de kathedraal ontvangen wordt. 's Middag wordt het kruis naar de H. Hartkerk gebracht. Op maandag 31 oktober vervolgt het kruis zijn pelgrimstocht naar Maastricht waar er 's morgens een programma is bij de St. Servaas en 's middags bij de Sterre der Zee. Op dinsdagmorgen 1 november wordt het kruis naar het Brabantse Handel gebracht. Op het feest van Christus Koning (zondag 20 november a.s.) wordt op verzoek van de paus nog in de verschillende bisdommen een jongerenmeeting georganiseerd, eveneens bedoeld als opstart naar de komende (internationale) WJD in Lissabon. In ons bisdom vindt deze plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het klooster van de zusters Dominicanessen te Sittard.

(reliken van) Utrechtse bisschoppen in St. Odiliënberg en Susteren (III)

Na het vertrek van de bisschop Odilbald naar Deventer (eind jaren 880) zou St. Odiliënberg nog een poosje als refugium voor een aantal Utrechtse kanunniken hebben dienst gedaan.

Pas later zou bisschop Balderik aan deze situatie een einde hebben gemaakt, toen hij hen liet terugkeren naar Utrecht, waar zij de kern van de kanunnikengemeenschap van de herbouwde St. Maartenskerk lijken te hebben gevormd. Deze gang van zaken lijkt ook te verklaren waarom de proost van St. Odiliënberg later werd gekozen uit de kanunniken van het domkapittel. De terugkeer van de kanunniken uit St. Odiliënberg naar Utrecht (929) lijkt vergezeld te zijn gegaan van de translatie van het overschot van Wiro, wiens verering een plaats kreeg in de Utrechtse St. Maartenskerk. Volgens het dom-ordinarium van ca. 1200 werd de sarcofaag, waarin zijn relieken werden bewaard, op belangrijke feestdagen op of voor het hoofdaltaar van de kerk geplaatst. Ook de beide andere heiligen uit St. Odiliënberg werden in de tiende eeuw opgenomen in de liturgische kalender van de kathedrale kerk. Het herstel van het bisschoppelijk gezag ten tijde van Balderik (929) betekende het definitieve einde van de centrale plaats die de voormalige rijksabdij van St. Odiliënberg sinds 858 in de organisatie van de Utrechtse bisschop had ingenomen. Tegen die achtergrond dienen we ook de ineenkrimping van het abdijgoed van St. Odiliënberg in 943 te zien, toen bisschop Balderik een omvangrijke hoeveelheid goederen (65 hoeven met 383 horigen) aan enkele familieleden in precarie gaf. Deze schenking werd weliswaar ten dele gecompenseerd met goederen uit familiebezit (45 hoeven met 190 horigen), maar de daaraan verbonden opbrengsten kwamen slechts in beperkte mate (12 hoeven) ten goede van de 'fratres' van St. Odiliënberg; het merendeel (33 hoeven) was voor de St. Maartenskerk in Utrecht. Toen in 954 in Oldenzaal een kapittel werd opgericht, werd dat waarschijnlijk ook bemand met kanunniken uit St. Odiliënberg. Net als bij de Utrechtse St. Maartenskerk zal ook deze overplaatsing gepaard zijn gegaan met een translatie van relieken uit St. Odiliënberg, te weten die van Plechelmus. Wat in St. Odiliënberg overbleef was een klein convent, dat wellicht reeds een vergelijkbare omvang kende als in de dertiende en veertiende eeuw, toen het kapittel behalve de proost slechts zeven prebenden telde. Als voormalig rijksmunster en rustplaats van drie belangrijke heiligen genoot St. Odiliënberg echter een groot prestige en daarmee heeft bisschop Balderik terdege rekening gehouden, hetgeen blijkt uit bovengenoemde overdracht in 943. Opmerkelijk is dat deze transactie tot stand kwam na overleg met Otto I, die als opvolger van de Karolingische koningen kennelijk nog altijd een bijzondere relatie met St. Odiliënberg had. Ook wordt gewag gemaakt van een 'advocatus' Folbert, die namens de bisschop de voogdij over het abdijgoed uitoefende, van een 'prepositus' Ragembold en een 'decanus' Sicbold, naar alle waarschijnlijkheid van de Utrechtse St. Maartenskerk, die de oorkonde samen met de bisschop ondertekenden. Ook de verspreiding van relieken uit St. Odiliënberg geeft aan dat dit munster in de tiende eeuw nog een grote uitstraling had. Daarbij moet behalve op de translatie van de relieken van Wiro naar Utrecht en van Plechelmus naar Oldenzaal ook worden gewezen op de verering van relieken van Otger en Plechelmus in Groningen en Stadlohn (bisdom Münster). Het valt niet uit te sluiten dat de translatie van laatstgenoemde relieken ook in de tiende eeuw plaats vond. (Bron: Kaj van Vliet: In kringen van kanunniken – munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 [2002/2015] blz.159-179).

Personalia

Nadat we in Herkenbosch op 24 juni j.l. al afscheid namen van de 'bloemendames' **Miriam van den Born, Ria Oudenhoven en Marie José Syrier**, was het op 28 september j.l. de beurt aan **Marjo Janssen-Huyskens** van Melick die al meer dan 25 jaar het parochiebureau van Melick 'bevrouwde', dit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ze heeft echter aangegeven op vrijwillige basis nog de nodige (andere) hand- en span-

diensten voor de St. Andreasparochie te willen blijven vervullen. Waarvoor wij haar natuurlijk dankbaar zijn, evenals voor de 25 jaar dat ze het vertrouwde gezicht (en de stem) van het parochiebureau was: de plek waar alle parochiële lijntjes samenkwamen. Toen ze in 1997 aantrad, was pastoor Joep Ewals net vertrokken en pastoor Lamberts Arts van Herkenbosch tot administrator (plaatsvervangend pastoor) benoemd. Hij kon echter rekenen op de priesterlijke assistentie van Harrie Simmelink, de emeritus-rector van het ziekenhuis in Geleen, die toen in Melick woonde. Uiteindelijk werd pastoor Jan Prins van St. Odiliënberg bereid gevonden om Melick 'erbij' te nemen. Sindsdien beschikte Melick niet meer over een eigen pastoor en daarom was een vast en vertrouwd aanspreekpunt meer dan ooit nodig en wenselijk. Die taak is bij Marjo altijd in goede handen geweest en ook bij alle parochiële veranderingen gebleven. Ook het kerkbestuur kon altijd op haar rekenen. Met name toen Melick nog een eigen kerkbestuur had. Dat was tot 2016 toen Melick tot de personele unie van Herkenbosch en Posterholt toetrad die drie jaar eerder al was ontstaan. Als parochiebureau-medewerkster zal kerkbestuurslid Marie-Anne Geraedts-Meijers uit Posterholt haar voorlopig vervangen. Zij zal wekelijks op dinsdagmorgen van 9 tot 11.00 uur spreekuur houden.

Op vrijdagmiddag 30 september j.l. namen we vanuit de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch afscheid van **Catharina Anna (Trina) Schoenmakers-Claassen (1932-2022)**. Geboren en getogen in Herkenbosch, waar ze opgroeide als jongste in een gezin met 6 kinderen, leerde ze al op jonge leeftijd mee aanpakken op de ouderlijke boerderij aan de Hoofdstraat. Kort nadat ze in het voorjaar van 1958 met Thei Schoenmakers (1924-2004) uit Echt getrouwd was kwam haar vader te overlijden. Ze namen niet alleen de zorg voor Trina's ouderlijke boerderij op zich, maar ook de zorg voor haar moeder. Thei werkte in die tijd op de Natronchemie, maar daarnaast werden er ook nog groenten verbouwd die ze op de veiling te koop aanboden. Het was hard werken (temeer daar Thei ook nooit te beroerd was om ook bij zijn ouders in Schilberg waar nodig uit te helpen) en ondanks het feit dat ze ongewild kinderloos bleven, hadden ze het goed samen en genoten ze met zijn tweeën van Thei's grote hobby: het houden van volièrevogels. In 1970 moesten ze Trina's ouderlijke boerderij noodgedwongen verlaten en betrokken ze een nieuw huis aan de pastoor Rohsstraat. Niet alleen de vogeltjes, ook moeder Claassen verhuisde met hem mee. Na een liefdevolle verzorging kwam ze er in het najaar van 1973 te overlijden. Nadat Thei in 1989 met pensioen was gegaan begon hij steeds en meer met zijn longen te sukkelen; het werd van kwaad tot erger. Begin 2004 kwam hij in het Roermondse ziekenhuis te overlijden. Trina miste hem zeer, maar met het breien van truitjes voor de arme kinderen in Roemenië probeerde ze er zich zo goed mogelijk doorheen te slaan. Daarin werd ze echter ook gesteund door haar vele neven en nichten die zich bij Thei en Trina altijd meer dan welkom hebben geweten en die hen ook steeds dankbaar zijn gebleven voor wat zij allemaal voor hen hadden gedaan en betekend. Zij waren er ook voor Trina toen ze twee maanden geleden na een ziekenhuisopname in het zorgcentrum tegenover haar huis terecht kwam. Daar ging het kaarsje van haar leven langzaam maar zeker uit. Op zondagavond 25 september j.l., ruim een week na het ontvangen van de ziekenzalving, riep God haar tot zich om haar weer te verenigen met Thei die ze al zo lang moest missen. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door het kerkkoor, volgde in Roermond de crematie.

Op zaterdagmorgen 1 oktober j.l. hielden we in de St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst voor **Crispinus Johannes Gerardus (Pie vanne Zandjoer) Peeters (1939-**

2022). Geboren in Montfort, maar getogen in Posterholt, op de Donk, als oudste een in gezin van 9 kinderen, begon hij zijn werkzame leven op het SBB in Geleen, om uiteindelijk na het volgen van de lerarenopleiding in Heerlen als amanuensis biologie op Bisschoppelijk College Schöndeln aan de slag te gaan. In 1967 trouwde hij met Elly Wessels uit Echterbosch en betrokken ze een eigen huis aan de Margrietlaan in Posterholt. Hun eerste huwelijksjaren werden overschaduwd door het overlijden van hun twee middelste kinderen, daags na hun geboorte. Hoewel deze tragische gebeurtenissen een groot impact op Pie's en Elly's leven hadden, probeerden ze toch zo snel mogelijk weer de draad van het leven op te pakken. Terwijl Pie in het onderwijs de kost verdiende, bleef Elly aanvankelijk thuis voor de opvoeding van Daniel en Caroline, om uiteindelijk in de thuiszorg te gaan werken. Pie's grote hobby's waren aanvankelijk wielrennen en schaatsen, maar later werd het zijn tuin, waar hij grote zorg aan zijn bloemen en planten besteedde. Toch bleef hij fietsen, was het niet naar zijn werk, dan toch naar zijn groentetuin op de Donk. Daarvan kende iedereen hem ook, en als ze hem al niet langs zagen fietsen, dan zagen ze hem wel ergens aan de praat. Want dat was toch wat hij het allerliefste deed: contacten leggen en onderhouden. Zelfs met fitness probeerde hij zijn conditie op peil te houden. Zijn levenslust en levensenergie leek geen grenzen te kennen. Geen klus was hem te veel of te zwaar, zeker niet waar het om zijn kinderen ging. Ook zijn kleinkinderen konden en mochten altijd op hem rekenen. Hoewel de prognoses niet al te best waren sinds een half jaar geleden longkanker bij hem werd vastgesteld, volgde toch nog een mooie zomer. Enkele weken geleden kwam dan toch de terugslag en ging hij ermee akkoord dat hij in het Roermondse hospice De Ark werd opgenomen. Daar kwam er op zondagmorgen 25 september j.l. toch nog onverwacht snel een einde aan zijn mooie en welbestede leven. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door Willeke Simons, legden we hem op de algemene begraafplaats van Melick (!) te rusten.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl