



# ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 125 (29 oktober 2022) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding**

Op woensdagavond 19 oktober j.l. kwamen in het parochiezaaltje van Herkenbosch de delegaties van de verschillende (kerk-)koren samen voor het halfjaarlijks 'clusterkoren-overleg'. De laatste bijeenkomst van dit gremium was op 11 oktober 2019 geweest en de volgende was gepland op 20 maart 2020 ... Maar toen kwam Corona en de lockdown die samen-komen (vergaderen), laat staan samen-zingen schier onmogelijk maakte. Met name voor de koren werd het een moeilijke tijd. Toch probeerden de koren in deze periode - zo goed en kwaad als het ging - contact met elkaar te houden. Met name in de edities 25, 75 en 84 van Roerkerknieuws hebben wij daarover al eens verslag gedaan. Ondertussen is ook in de Roerstreek het koorlandschap drastisch veranderd: zowel het kerkkoor van St. Odiliënberg (St. Otgeruskoor) als het parochiekoor van Posterholt (St. Matthiaskoor) hebben opgehouden te bestaan. Daarbij kwam er afgelopen zomer nog het bericht dat er einde kwam aan project 'Singing Out Loud' (SOL), dat in 2016 was opgezet door de Stichting Bevordering Koorzang Roerdalen (SBKR) om de basisschoolleerlingen in aanraking te brengen met en enthousiast te maken voor het zingen in koorverband. Enthousiasme bracht het project inderdaad teweeg, niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de leden van het projectkoor, bestaande uit leden van de diverse parochiële koren ... Maar toen kwam Corona en kwam ook dit project stil te liggen. Inmiddels hebben onze inspanningen er wel in geresulteerd dat de verschillende scholen na Corona een eigen vakleerkracht muziek hebben aangesteld. Daar is niets mis mee, integendeel. Maar het betekent wel het einde van onze samenwerking met de scholen en van de samenwerking van de scholen onderling in deze. En omdat mede van dit project de gemeentelijke subsidiëring van onze koren afhing, komen we als koren ook wat dat betreft in zwaar weer. En zware tijden zijn het. Dat bleek ook wel tijdens het afgelopen clusterkorenoverleg. Er zijn niet alleen koren ter ziele gegaan; de koren die het wel gered hebben, kregen de afgelopen (Corona-)tijd te kampen met een gevoelig ledenverlies, weliswaar niet ten gevolge van Corona, maar toch.

## **Synodaal proces verlengd**

Het synodaal proces, dat momenteel in de katholieke kerk plaatsvindt, wordt verlengd tot oktober 2024. Dat heeft paus Franciscus zondag 16 oktober j.l. bekend gemaakt aan het einde van het wekelijks angelusgebed. De paus kondigde aan dat de Algemene Bisschoppensynode, die voor oktober 2023 gepland staat, in twee sessies zal plaatsvinden: de eerste van 4 tot 29 oktober 2023, de tweede in oktober 2024. *"De vruchten van het in gang gezette synodale proces zijn talrijk, maar om ze tot volle wasdom te laten komen, is het noodzakelijk geen haast te maken. Om meer tijd te hebben voor beraad heb ik daarom besloten dat deze synodevergadering in twee zittingen zal worden gehouden"*, zo zei de paus. Als voorbereiding op de Bisschoppensynode over synodaliteit is in 2021 al een voorbereidingstraject gestart (de zogeheten 'luisterfase') waarbij gelovigen over de hele wereld de kans hadden om hun stem te laten horen. Ook in het bisdom Roermond hebben dergelijke gesprekken plaatsgevonden. Een verslag daarvan is afgelopen voorjaar gepubliceerd en in de zomer is een landelijke samenvatting van alle bisdomverslagen naar Rome gestuurd. De volgende fase zijn gesprekken op het niveau van de continenten. De gesprekken voor Europa worden van 5 tot en met 12 februari 2023 in Praag gehouden. De

bedoeling was dat in oktober 2023 dan in Rome een Algemene Bisschoppensynode zou plaatsvinden, waarop de resultaten van de input uit de hele wereld zouden worden besproken. Paus Franciscus heeft nu aangekondigd dat er een tweede ronde voor die Algemene Bisschoppensynode komt. Dit past in de ideeën van de paus dat de synode geen gebeurtenis is, maar een proces waarin het hele Volk van God wordt opgeroepen om samen op weg te gaan naar wat de Heilige Geest helpt te onderscheiden als de wil van de Heer voor zijn Kerk. *“Daarom zal de gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode ook een procesmatige dimensie aannemen, door zich op te stellen als ‘een reis binnen de reis’ om een rijpere bezinning te bevorderen voor het grotere welzijn van de Kerk”* aldus het persbericht van het secretariaat van synode.

### **Parochiële Allerzielenvieringen**

Op dinsdag 1 november a.s. vieren wij met de kerk het Hoogfeest van Allerheiligen. Die dag is om 9.30 uur een plechtige hoogmis in de Berger basiliek. Daags erna herdenken wij op Allerzielen onze dierbare overledenen. In een speciale viering op de laatste zondag van oktober resp. de eerste van november staan we met name stil bij die parochianen voor wie sinds Allerzielen vorig jaar een kerkelijke uitvaart werd gehouden. Aansluitend worden traditiegetrouw de graven gezegend. Hierbij een overzicht van de aanstaande Allerzielenvieringen: *zondag 30 oktober a.s. (laatste zondag van oktober)*

14.30 uur: Montfort

15.00 uur: Posterholt en St. Odiliënberg

16.00 uur: Vlodrop

*zondag 6 november (eerste zondag van november)*

14.00 uur Melick

15.00 uur Herkenbosch

### **Oudste geschiedenis van (de parochie) Melick (III)**

Willen we echter verder terug in de tijd komen, d.w.z. voor 1300, dan kunnen we eens kijken of er nog andere dan schriftelijke bronnen voorhanden zijn. Daarbij kan het geen kwaad ook eens naar Herkenbosch te kijken, de parochie die zo lang van Melick afhankelijk was. Daar beschikte men over een luikklok die zelfs nog ouder was dan die van Melick (1337), maar die in tegenstelling tot die van Melick begin 1945 ten gevolge van oorlogsgeweld verloren is gegaan. Hoewel daar vroeger wel van werd beweerd dat die uit 1222 dateerde, gaat men er tegenwoordig van uit dat die rond 1300 moet zijn gegoten (Roerkerknieuws 117). Dat neemt niet weg dat Van Rijswijck (1946) de Herkenbosscher klok - op die van Buchten na - tot de oudste van het bisdom rekent. In tegenstelling tot Melick is in Herkenbosch wel nog iets van de middeleeuwse kerk bewaard gebleven, namelijk het oude priesterkoor. Hoewel we in het Rijksmonumentenregister lezen dat het hierbij om een *“vroeggotisch koor van mergel uit de XVIIIe eeuw”* gaat (nr.28550), gaan wij er vanuit dat het hier een schrijffout betreft. Alle andere bronnen hebben het immers over een dertiende (XIIIe) eeuws koor; per slot van rekening gaat het ook om een bouwstijl die ‘vroeggotisch’ wordt genoemd. Bij de naoorlogse opgravingen (in opdracht van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek door Dr. Glazema uitgevoerd) is er van de middeleeuwse kerk van Herkenbosch helaas weinig of niets meer teruggevonden. Dat wijt men aan de uitbreiding resp. nieuwbouw van de kerk in de jaren 1886-1889 die blijkbaar heel ‘grondig’ is aangepakt (PSHAL 1948). Huysmans gaar er desalniettemin van uit dat de 13<sup>e</sup> eeuwse kerk van Herkenbosch werd voorafgegaan door een votiefkerk die aan de H. Sebastianus als pestpatroon was toegewijd (1951). Is er in

Melick zelf niets zichtbaars meer van de middeleeuwse kerk bewaard gebleven, bij de naoorlogse opgravingen, werden er gelukkig wel nog de nodige archeologische sporen van gevonden, sporen die erop wijzen dat er op het einde van de 11<sup>e</sup>, begin 12<sup>e</sup> eeuw al een kerk op de kerkberg moet hebben gestaan. *“Op het terrein van de (begin 1945, red.) geheel verwoeste en thans radicaal afgebroken RK-kerk te Melick kwamen de funderingen aan het licht van een vrij groot, rechthoekig kerkgebouw met versmald absidale sluiting. De fundamenteen, welke uit grote veldkeien bestonden, waren tot een gemiddelde hoogte van 60 cm bewaard. Aan de noordzijde van het koor werd er metselwerk gevonden, bestaande uit zware blokken zandsteen, welke door zeer harde mortel aan elkaar bevestigd waren en die moeilijk tot de afbraak van het oude kerkgebouw gerekend kunnen worden. Zeer waarschijnlijk hebben we hier te doen met het restant van een Romeins gebouw. Van een houten kerk kwam (evenwel) niets aan het licht”* (Voetspoor van St. Andreas, 1981). wordt vervolgd

### Personalia

Op zaterdagmorgen 22 oktober j.l. vond in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst plaats voor **Maria Margaretha Josephina (Fien) Verheijden-Cremers (1940-2022)**. Geboren en getogen in Montfort, als tweede in een gezin dat uiteindelijk dertien kinderen zou tellen in een boerderijtje achter de (oude) kerk, maakte ze de oorlog niet bewust mee; wel kon ze zich de bombardementen tegen het einde van de oorlog nog goed herinneren, die lieten niet alleen een onuitwisbare herinnering in en bij haar achter, maar maakte haar ook tot een waarlijk sterke vrouw. Het leerde haar om niet te zeuren maar aan te pakken, om zuinig te zijn met wat ze had en ervan te maken wat er te maken was. Ook zou ze altijd speciale zorg en aandacht hebben voor haar lichamelijk een geestelijk gehandicapte broer die vlak na de oorlog geboren werd. Aanvankelijk ging ze in de verpleging aan de slag om uiteindelijk de overstap naar de gezinszorg te maken. Ze stopte met werken toen ze met de eveneens uit Montfort afkomstige Hein Verheijden (1935-1988) trouwde en ze samen met hem een gezin stichtte dat met drie kinderen werd gezegend. Terwijl Hein op de melkfabriek de kost verdiende, zorgde Fien voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen. Daarnaast bewerkten ze een stuk land waar ze groenten voor eigen gebruik teelden. Het was een harde klap toen Hein kanker bleek te hebben. Er volgden allerlei onderzoeken en chemokuren. Toen hij na een poos in het ziekenhuis te hebben gelegen naar huis mocht werd hij door een hersenbloeding getroffen, waaraan hij vier maanden later kwam te overlijden. Dat was in het voorjaar van 1988; hij was pas 52 jaar oud. Toch bleef Fien niet bij de pakken neerzitten en probeerde ze er het beste van te maken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar kinderen en kleinkinderen. Ondanks alles bleef haar zorg en belangstelling altijd naar anderen uitgaan, niet in het minst naar haar gehandicapte broer voor wie zij mantelzorger was. Zo leefde ze haar leven in verbondenheid met God en de mensen om haar heen. Met acute gezondheidsklachten belandde ze onlangs in het ziekenhuis, waar er op zondag 16 oktober j.l. onverwacht snel een einde aan haar leven kwam. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op het kerkhof aan de Huysbongerdweg.

Diezelfde zaterdagmorgen werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst voor **Maria Ida Josephina (Mia) Bonné-Timmermans (1948-2022)** gehouden. Geboren en getogen in Posterholt, in een groot gezin met tien kinderen op de Borgh, zou ze ook 71 jaar lang daar, op de ouderlijke boerderij blijven wonen, ook toen ze in 1972 trouwde met Jan Bonné (1943-2019) uit 't Zittert te St. Odiliënberg. Terwijl Jan als postbode de kost

verdiende, zorgde Mia voor het huishouden en de opvoeding van hun beider dochters Anita en Karin. Maar ook rond het huis was er altijd werk aan de winkel, met het bijhouden van de groentetuin, maar ook met het verzorgen van het kleinvee dat Jan er op nahield. Daarom was er ook geen tijd om op vakantie te gaan. Toch zocht en vond Mia ook ontspanning: buitenshuis in haar inzet voor de plaatselijke EHBO-vereniging, in het zingen bij het parochiekoor en binnenshuis in het maken van 3D-kaarten en het puzzelen. Toen de dochters uitvlogen en er kleinkinderen bijkwamen ging Mia vaker oppassen, ook al woonden ze bepaald niet in de buurt. Nadat haar man Jan vervroegd gepensioneerd werd begon zijn geheugen hem in de steek te laten. Hoewel hij ook buitenshuis, met name in de kerk en op het kerkhof nog allerlei klusjes deed, werd de situatie thuis na verloop van tijd toch onhoudbaar en werd Jan in een kleinschalig-wonen-project in Maasbracht opgenomen. Daar kwam hij na een liefdevolle verzorging een kleine twee jaar later, in de zomer van 2019 te overlijden. Het werd een heftige tijd, want Mia stond niet alleen op het punt te verhuizen, maar kreeg in diezelfde periode ook nog de diagnose uitgezaaide borstkanker. Toch probeerde ze in haar nieuwe huis aan de Vlodropperweg de moed erin te houden en te blijven doen wat ze altijd had gedaan. Dat werd toch wat moeilijker toen de Corona het intermenselijke contact behoorlijk aan banden legde. Toen begin september bleek dat ze uitbehandeld was, dat er geen perspectief meer was, was ze er klaar mee en was het goed geweest, zoals ze zelf aangaf. Zoals ze altijd was geweest hield ze tot het laatst toe de regie zelf in handen en zo is ze op maandag 17 oktober j.l. van ons heengegaan. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op Bergerbos.

Op zondagmiddag 23 oktober j.l. werd in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch **Davinyo Linssen** gedoopt, broertje van Djayvano die indertijd in de Kapel in 't Zand werd gedoopt.

### **Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl).

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)