



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 126 (7 november 2022) – www.roerkerken.nl

inleiding (Ad-Limina-bezoek Nederlandse bisschoppen)

Van 7 tot en met 13 november zijn de Nederlandse bisschoppen in Rome voor hun 'Ad Limina'-bezoek. Dit bezoek is op de eerste plaats een pelgrimage want ze bezoeken de graven van de apostelen Petrus en Paulus ('ad liminia apostolorum') en vieren op die plaatsen de eucharistie. In die week worden ze tevens ontvangen door paus Franciscus voor een ontmoeting hetgeen een uitdrukking is van de verbondenheid met de paus die de opvolger is van de apostel Petrus en als zodanig de bisschop van Rome en eerste herder van de Kerk. In de loop van de week hebben ze ook gesprekken met verschillende afdelingen van de Romeinse curie, dicasteries geheten, zoals die van de bisschoppen, de liturgie, de geloofsleer, cultuur en onderwijs, etc. Met het oog op dit bezoek, vragen de bisschoppen om in de parochies hun pelgrimage en de ontmoetingen met de paus en de curie met hun gebed te begeleiden. In het evangelie is het Christus namelijk die zijn leerlingen aanspoort om te volharden in gebed (Lucas 18). Het evangelie getuigt ook dat de Heer zelf voortdurend trouw is aan het gebed, dat heel zijn leven en werken wordt gedragen door gebed. Daarom graag het volgende gebed: *Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspiratie van de Heilige Geest.* Op hun beurt willen de bisschoppen hunnerzijds ons in de dagen van het Ad-Limina-bezoek van harte verzekeren van hun gebed op deze voor ons geloof bijzondere plaats.

Oudste geschiedenis van (de parochie) Melick (IV)

Van een houten voorloper van de middeleeuwse kerk op de kerkberg werden zoals gezegd geen sporen gevonden. Dat wil niet zeggen dat die er niet is geweest. Gilissen voert de Middeleeuwse parochiestructuur van deze streken terug op een paar moederkerken ('Urkirchen') met grote kerspels. *"Als älteste dieser Kirchen wird die von Birgelen angesehen. Mehrere durch Grabungsbefunde gesicherte Holzpfostenkirchen (Breberen, Doveren, Dremmen, Erkelenz, Palenberg) sind ins 8./9. Jahrhundert datiert. Außer diesen gehören noch weitere Kirchen zu den Gründungen vor der Jahrtausendwende (u.a. Borschemich, Gangelt, Geilenkirchen, Karken, Keyenberg, Kirchhoven). Der größte Teil des heutigen Kreisgebietes (Heinsberg) gehörte seit dem 8. Jahrhundert zum Bistum Lüttich. Seine Grenze bildete im Geilenkirchener Bereich die Wurm, so daß die auf deren Ostseite gelegene Orte im Erzbistum Köln lagen. Im Südosten gehörten dazu auch die Kirchsprengel Borschemich, Keyenberg, Holzweiler und Lövenich. Der Wegberger Bereich, ursprünglich zu Bistum Lüttich, wurde 1559 dem neuen Bistum Roermond zugeschlagen"* (Ortschaften des Kreises Heinsberg, 1991). Het is niet denkbeeldig dat er oorspronkelijk in Melick ook zo'n 'Holzpfostenkirche' gestaan heeft. Gootzen wijst daarbij op oude kadastrale benamingen nabij 'Genhof' ('op de Milling') met verwijzingen naar een kerk: *"vanuit de Exgaard loopt namelijk het 'kerkpad' naar De Steeg (naast de familie van Melick), terwijl een weg met eenzelfde naam 'Kerkpad' vanuit de Waterschei hier samenkomt. Blijkens een kaart van de parochie-eigendommen uit het begin van de 19^e eeuw lag aan de voorzijde van het erf van de familie Van Wandeloo een woning, die aan de kerk toebehoorde en werd het gebied – tussen de 2 stegen - naast café 'De Sport' en de familie van Melick – als 'in de Kerk' omschreven. Iets ten zuiden van dit gebied lag de*

'Kerkeweide'” Daar, in De Steeg, werden halverwege de twintigste eeuw bij toeval enkele oude funderingen en fragmenten van een zeer primitief gebeeldhouwd hoofd dat door een deskundige in het midden van de zesde eeuw werd gedateerd (Voetspoor van St. Andreas, 1981). Bij voornoemde “woning die aan de kerk toebehoorde” blijkt het trouwens wat later (bij de opname van het kadaster in 1844) om het ‘schoolhuis’ te gaan (D 715), thans Dorpstraat 84 en toentertijd eigendom van de gemeente. Op dat moment bezat de parochie er nog altijd een perceel stuk bouwland van 2325 m² genaamd ‘aan de Kerk’ (D 705). Het achter de school gelegen perceel tuin (D 1160) heet zelfs ‘in de kerk’ en was toen (evenals de school) eigendom van de gemeente. Ook het ernaast gelegen perceel tuin, eigendom van de kinderen Theodoor van Kessel (D 1162) en het woonhuis van onderwijzer Hendrik Jozef Schmitz in De Steeg (D 1161) wordt dan nog met ‘in de kerk’ aangeduid. Maar ook wat verderop richting kerkberg, tussen De Steeg en de huidige algemene begraafplaats (‘Erdkamps Kamp’) vinden we ‘in de kerk’ en ‘aan de kerk’ als kadastrale aanduiding. De percelen D 1015, 1016, 1017 en 1080 worden ook ‘in de Kerk’ genoemd (met name de aan de Dorpstraat gelegen huizen van ‘radermaker’ Dirk Cremers [D 1015] en naaister Catharina Cremers [D 1016], thans Dorpstraat 72-74), terwijl de percelen die erom heen liggen (ook) nader aangeduid wordt als ‘aan de Kerk’ (www.aezel.eu). Het feit dat er zelfs twee plaatsen in aanmerking komen waar een oudere (houten) kerk gestaan zou kunnen hebben, voorganger van de 11^e/12^e eeuwse (stenen) kerk op de kerkberg, pleit in ieder geval voor een eerbiedwaardige ouderdom van de parochie Melick, met niet alleen een kerk, maar ook enkele grotere hofstedes zoals het reeds genoemde Schöndeln en Genhof (Hoverhof), de Tonnedenhof beneden aan de kerkberg, maar ook de inmiddels verdwenen hoeve Rathem (Ratom), de Gruytershof, de Beeckerhof en de ‘hof zur Keulen’ die we in oude akten tegenkomen. Misschien vinden die hoeves wel hun oorsprong in de ‘mansu servitiales’ in Malica(lieol) die we al eerder tegenkwamen in de akte van 24 juni 943.

personalia

Op maandagmorgen 31 oktober j.l. deden we vanuit de St. Andreaskerk van Melick **Johanna Maria (Ans) Heemels-Van Heck (1943-2022)** uitgeleide, nog geen twee maanden nadat we al afscheid van haar man Leo hadden moeten nemen (Roerkerknieuws 119). Als jongste geboren en getogen aan de Dorpstraat in Melick waar haar oorspronkelijk uit het Land van Maas en Waal komende ouders een schilderszaak annex drogisterij hadden, leerde ze tijdens een fancy-fair onderwijzer Leo Heemels (1940-2022) uit Posterholt kennen die op dat moment werkzaam was in Herkenbosch. Ze trouwden in 1968 en gingen ook in Herkenbosch wonen, maar toen Leo de overstap maakte naar de Onderwijs Begeleidingsdienst in Roermond, verhuisde het gezin, dat inmiddels met zoon Marc en dochter Anouk was uitgebreid, in 1977 naar Melick. Terwijl dochter Anouk in Leo’s voetstappen trad, koos zoon Marc uiteindelijk voor het priesterschap; in 2000 volgde zijn priesterwijding en eerste Mis in Melick. Dochter Anouk was inmiddels getrouwd en zo kwamen er ook kleinkinderen bij op wie Ans en Leo maar wat trots waren. In navolging van haar moeder werkte ze als drogiste bij V&D totdat ze ontslagen werd en als vrijwilligster bij de wereldwinkel ging werken. Ook raakte ze betrokken bij Gemeenschap van Geloof & Licht, die mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en vrienden bij elkaar brengt. Samen met nog enkele anderen stichtte ze in Roermond een eigen groep (‘De Regenboog’) die maandelijks op een zondagmiddag haar bijeenkomsten had. Ook haar man Leo, die zich later als koster van de Roermondse Munsterkerk en van onze eigen St. Andreaskerk verdienstelijk zou maken, wist ze daarvoor te enthousiasmeren en meer dan 25 jaar lang behoorden ze tot de dragende krachten van

‘De Regenboog’. De viering van het gouden huwelijksjubileum in 2018 was een mijlpaal en werd een groot feest. Tijdens de daaropvolgende vakantie met het hele gezin naar Egypte kwam ze echter ongelukkig ten val en ondanks de daaropvolgende heupoperatie raakte ze ernstig beperkt in haar bewegingsvrijheid. Dat was ook de reden om hun activiteiten bij Geloof & Licht af te bouwen en er uiteindelijk helemaal mee te stoppen (zie Roerkerknieuws 113). Vorig jaar mei werd haar man Leo met een ernstige ziekte geconfronteerd die uiteindelijk ook (op woensdagmorgen 31 augustus j.l.) het einde van zijn welbestede leven zou inluidden. Vol goede moed volgde niet lang daarna in Nijmegen de operatie waarna ze zo had uitgezien, de operatie die de beperkingen zou opheffen waarvan ze de laatste vier jaar zoveel last had gehad. Vlak na de (overigens succesvol verlopen) operatie bleek ze echter een ernstige ziekte onder de leden te hebben waaraan ze op zondagmorgen 23 oktober j.l. bezweek. Na de uitvaartdienst, voorgegaan door haar zoon Marc, legden we haar bij haar man Leo op de algemene begraafplaats te rusten. Daar zongen de aanwezige vertegenwoordigers en de leden van G&L nog een passend lied ten afscheid.

Op Allerzielendag, woensdagmorgen 2 november j.l. namen we vanuit de St. Catharinakerk van Montfort afscheid van **Henricus Martinus Godefridus (Harry) Hermans (1947-2022)**. Geboren op een pachtboerderij aan de Vlut in Ospel en getogen als vierde in een gezin dat uiteindelijk negen kinderen zou tellen, verhuisde het gezin begin vijftiger jaren naar een nieuwe boerderij aan de Moostdijk, gelegen in het bekende natuurgebied De Groote Peel. Als oudste zoon begon hij meteen na de lagere school op de boerderij te werken, waar zijn voorkeuren lagen in het zorgen voor het vee en het werken met de tractor. Nadat Harry's ouders de boerderij hadden verkocht, ging Harry bij de Heidemij aan de slag en later bij een boomkweker, een werk dat hij tot zijn vervroegde pensionering is blijven doen. Graag mocht hij met vrienden op stap gaan, en op een van die avonden leerde hij in zaal Housmans in Montfort Tieny Storms uit die plaats kennen, met wie hij in 1991 trouwde. Omdat Tieny al drie dochters had, was het gezin al meteen compleet. Na hun huwelijk woonden ze nog even in Ospel, maar omdat Tieny er niet echt kon wennen keerden ze uiteindelijk naar Montfort terug, waar ze in 1995 een woning aan de Vlasbree bouwden. Daar hadden ze samen nog een mooie tijd vooral omdat Harry na zijn pensionering nog lang voor het vee en de tuin in de ‘Baenje’ kon zorgen. Nadat Tieny begin 2018 was overleden werd het huis te groot en verhuisde Harry naar de Tombac. Toen hij drie maanden geleden te horen kreeg dat hij ernstig ziek was liet hij zich in de hospice De Ark in Roermond opnemen, waar er op vrijdag 28 oktober j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartdienst volgde te Echt in stilte de crematie.

Op zaterdagmorgen 5 november j.l. namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van **Josephus Albertus Marie (Jos) Nottelman (1953-2022)**. Geboren in Eindhoven en getogen in Horst en in Boxmeer, als oudste in een gezin met 7 kinderen, moest hij al op jonge leeftijd zijn vader verliezen die bakker van beroep was. Als oudste (hij was toen pas dertien) probeerde hij de vaderrol over te nemen, een verantwoordelijkheid die eigenlijk - gezien zijn leeftijd - een maatje te groot voor hem was: hij verloor er zijn jeugd door, zoals hij later zei. Met het wafelijzer dat hij van zijn vader erfde bakte hij jaarlijks tussen kerstmis en nieuwjaar wafels voor de hele familie. Hij koos voor een baan in het middelbaar onderwijs. Hij begon als aardrijkskunde- en geschiedenisleraar om uiteindelijk godsdienstdocent op het Dendron College te worden. Hij gaf niet alleen gepassioneerd les, maar was ook mentor en vertrouwenspersoon. Hij zag zijn vakgebied evolueren tot levensbeschouwing en later tot

maatschappijleer. Toch zou hij zijn eigen katholieke geloofsachtergrond nooit verloochenen, integendeel: ook op persoonlijk vlak bleef hij er zich steeds weer in verdiepen en toonde hij zijn actieve betrokkenheid bij de Dominicaanse vieringen en activiteiten in Venlo (Albertushof en Mariaweide). Hij was zeer belezen en breed georiënteerd en iedereen die hij ontmoette probeerde hij enthousiast te laten delen in zijn enorme kennis- en geloofsschat. Op sportief gebied was badminton van jongs af aan zijn grote passie; daar wist hij heel de familie bij te betrekken. Op persoonlijk vlak zag hij zijn eerste huwelijk stranden, waaruit twee kinderen werden geboren, maar gelukkig ontmoette hij in Marie-Anne zijn grote liefde waarvoor hij ook bereid was vanuit Horst naar Posterholt te verhuizen; haar zoon beschouwde hij als zijn zoon; haar ouders als zijn ouders. Zijn vrije tijd bracht hij graag al lezend en wandelend door, samen met Marie-Anne, in de bossen maar ook in de bergen. Zo gedreven en gepassioneerd was hij als docent, zo voelde hij zich onder zijn leerlingen als een vis in het water, dat hij zo lang mogelijk door bleef werken, ja bijna tot het laatst toe cursussen bleef volgen om niet alleen bij te blijven, maar ook om zijn leerlingen van dienst te kunnen. Dienstbaarheid en hulpvaardigheid kenmerkten zijn hele leven. Hij was eigenlijk nog maar net met pensioen toen hij ruim een half jaar geleden met een ernstige ziekte geconfronteerd werd. Vol goede moed en vol vertrouwen gaf hij zich over aan de behandelingen. Toen die echter niet meer het gewenste effect sorteerden gaf hij zich ook voltrouwen over aan God in wie hij altijd geloofd had. Gesterkt door het sacrament der zieken is hij op maandag 31 oktober j.l. van ons heengegaan. Na uitvaartdienst, die werd opgeluisterd door Floor Bosman, legden we hem op Bergerbos te rusten.

Op zondagmiddag 6 november j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt onder grote belangstelling **Djavin van der Vorst** gedoopt.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. RK kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. RK Kerk St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl.

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl