



ROERKERKNIEUWS IN CORONATIJD

editie 129 (26 november 2022) – www.roerkerken.nl

Inleiding (federatiebestuur)

Rond de federatievorming is het lang stil geweest. Een half jaar geleden (Roerkerknieuws 110) konden we U melden dat we eindelijk (er ging immers heel wat aan vooraf) sinds mei j.l. (eigenlijk al – met terugwerkende kracht – sinds maart j.l.) een overkoepelend clusterbestuur hebben. Officieel nog geen federatiebestuur, want een gezamenlijke exploitatie van de zes Roerstreekparochies (Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, St. Odiliënberg en Vlodrop) is nog niet aan de orde, laat staan een fusie (als ook de parochiële vermogens worden samengevoegd). Het nieuwe bestuur is inmiddels al een paar keer in vergadering samen geweest om af te tasten waar de raakvlakken liggen voor een grotere samenwerking. De officiële installatie van dit nieuwe bestuur heeft echter lang op zich laten wachten. Die stond aanvankelijk gepand op woensdagavond 13 juli j.l., maar omdat een van de leden toen vanwege Corona in quarantaine moest, ging dat op het laatste moment niet door. Als nieuwe datum werd toen woensdagavond 21 september j.l. geprikt, maar toen ging de installatie niet door vanwege de informatieavond over de geplande windmolens in Montfort-Zuid, waarbij de leden uit Montfort natuurlijk niet konden en wilden ontbreken. Op woensdagavond 23 november j.l. was het eindelijk zover en was Roermondse deken de Graaf Woutering onze gast en werden de leden beëdigd waarmee de installatie een feit was.

Diocesane pastorale Raad (DPR)

Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te hebben. Dit is een adviesraad die samengesteld is uit gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende het bisdom Roermond geen DPR. Mgr. Smeets wil deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen wordt deze raad niet meer samengesteld uit afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is zichzelf aanmelden. Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale Raad is om samen met de bisschop en zijn staf na te denken over de plaats en de opdracht van de katholieke Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de vraag hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. De Kerk wordt gevormd door alle gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen – die samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, de viering en het uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap van de DPR biedt gelovigen een mogelijkheid om actief invulling hieraan te geven. Dit past ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet. Voor de nieuwe Diocesane Pastorale Raad worden 30 leden gezocht, onder wie twee priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet worden op een evenwichtige en representatieve afspiegeling van de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde kandidaten wordt verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden kunnen zich in een sollicitatiebrief kort voorstellen aan de hand van een persoonlijke situatieschets, de maatschappelijke en kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en welke bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt van belangstellenden gevraagd om een of meer namen op te geven van mensen bij wie de voordrachtscommissie desgewenst achtergrondinformatie kan opvragen. Aanmelden Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het bisdom binnen te zijn. Een voordrachtscommissie maakt een selectie en legt deze ter

benoeming voor aan de bisschop. De benoeming geldt in principe voor een zittingsperiode van de raad van vier jaar. De bedoeling is dat de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van het nieuwe jaar zijn werkzaamheden kan beginnen. Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom Roermond, t.a.v. Voordrachtscommissie DPR, Postbus 470, 6040 AL Roermond of per e-mail naar info@bisdom-roermond.nl

Lotgevallen van de relieken van de Berger patroonheiligen (III)

Na de ballingschap van de Utrechtse bisschoppen in St. Odiliënberg en Deventer, stichtte bisschop Balderik in 954 in Oldenzaal een kapittel dat aan de H. Plechelmus werd toegewijd. Daarom liet hij daarheen ook op 4 augustus 954 diens relieken uit St. Odiliënberg overbrengen: *“fundavit dominus Baldericus collegium S. Plechelmi anno 954, et corpus S. Plechelmi Aldenzaliam ex monte S. Petri prope Ruraemundam transtulit”* (zie Roerkerknieuws 127). Deze bleven daar tot omstreeks 1630 in hun oorspronkelijk toestand bewaard. De toenmalige proost van het kapittel (1607-1614) en tevens apostolisch vicaris van de Hollandse Zending, Philippus van Rouveen oftewel Rovenius (1573-1651), meldde over de relieken immers het volgende: *“Wat de reliquien van onzen patroon belangt, bijna het gansche lichaam van den H. Plechelmus is tot nu toe in zekere kas bewaart, die daartoe gemaakt was: welke kas ook op den dag van den patroon en op het jaarlijkse wijfeest der kerk omgedragen wordt. Wij hebben ook het geheele hoofd van den H. Plechelmus, ’t welk in zilver beslagen is en noch eenige reliquien die in een zilveren kruys met een stukje van het hout des H. Kruys opgesloten zijn”*. Vanwege de onzekere tijden werden de kerkschatten van Oldenzaal omstreeks 1630 naar elders overgebracht. Eerst naar Lingen (D), van daar naar Fürstenau (D) en vervolgens naar Münster (D). In 1636 werden ze daar nog gezien en onderzocht door Ludolf Bruins, de laatste deken van Deventer en tevens kanunnik van het Oldenzaalse kapittel. Enkele jaren later ontbood de prins-bisschop van Münster, Mgr. Christoph Bernhard von Galen (1650-1678), vanwege zijn oorlogszuchtige karakter ook wel ‘Bommen Berend’ genoemd, de toenmalige pastoor van Oldenzaal, Henricus Hembsing, om te vragen of hij ze naar Coesfeld mocht laten overbrengen: *“ten mijnent onlangs weergekeerd”*, zo schreef hij later aan de Zwolse aartspriester Volker Harkerinck (Herkinge), *“werd ik aanstond ontboden bij den doorl. vorst-bisschop van Munster, die mij dringend verzocht met ons Oldenzaalsch kapittel te onderhandelen, opdat het aan hem tenminste volmacht zou schenken om de relieken van St. Plechelmus uit munster (want daar blijken ze in een klooster te zijn geborgen) over te voeren naar Koesveld waar hij ze in zijn huiskapel eervol en trouw zal bewaren, onder verplichting van ze weer af te staan, zoodra het kapittel ze opvraagt en in eigen persoon ze met alle eer naar de aan te wijzen plaats terug te voeren”*. Of ze ook daadwerkelijk naar Coesfeld zijn overgebracht is niet helemaal zeker, wel dat ze in 1665 in Zwolle verbleven, onder de hoede van de uit Oldenzaal afkomstige familie Hoefslag, van waar uit ze later naar Oldenzaal terugkeerden. In Oldenzaal werden ze van 1672 tot 1674 (tijdens de Munsterse overheersing) in de kerk bewaard en vereerd. Toen daarna de Oldenzaalse kerk weer in protestantse handen kwam, werden de relieken ondergebracht bij de familie Blom, en later bij de familie Essink bij de Deurningerpoort. Toen hun huis aan het begin van de Franse tijd (1795) ten prooi aan plundersers viel, bleef het zilveren borstbeeld van St. Plechelmus en de andere kerkelijke kostbaarheden gelukkig voor hun ogen verborgen, waarmee ze voor de toekomst gered waren. Pas rond 1825 zouden de relieken weer naar de kerk terugkeren. In 1847 schreef Dom Pitra (‘La Hollande Catholique’): *“Je regrettai de ne pouvoir remonter jusqu’à Saint Baldéric, à qui on l’attribue, la châsse, qui me parut du XIVE siècle. J’admirais de belle chaines d’or et d’argent quelques médaillons*

byzantins, une croix dont j'aimais l'antique inscription: 'Deus meus semper in vita'; la stauette suspendue à cette croix, d' un donataire chanoine de céans, avec lequel nous dîmes tous ce qui était écrit: 'Sancte Plehelme, ora pro nobis' ... Ce chef [de Saint Plehelme, l' apôtre du pays] fut par lui [Baldéric, duc de Clèves, évêque d' Utrecht] déposé dans un reliquaire semblable apparemment à celui qui subsiste encore, en forme de casque guerrier; et peut-être était-ce la coiffure de guerre que Baldéric portait en pourchassant les Normands". Genoemde ketting zou een geschenk zijn van kanunnik H. van Beersten die in 1488 overleed. "Oudtijds placht ook nog een gedeelte van St. Plechelmus' arm, bewaard - volgens de gewoonte dier tijden - in een verguld zilveren arm te Oldenzaal bewaard te worden. Ook dit lichaamsdeel van den heilige is, zooals we reeds gezegd hebben, met 'bijna het gansche lichaam' verloren geraakt". In de St. Plechelmusbasiliek van Oldenzaal wordt nog altijd het zilveren reliekschrijn in de vorm van een bisschopsbuste bewaard; die zou niet alleen de schedel maar ook nog twee van zijn vingerkootjes bevatten (J.H. Hofman: *de HH. Relieken van St. Plechelmus te Oldenzaal* [1875]; Weekblad voor Oldenzaal & Omstreken – Het Centrum 23 sept. 1905). wordt vervolgd

Personalia

Tijdens de afgelopen St. Ceciliavieringen konden weer verschillende (kerk-)koorleden gehuldigd worden bij gelegenheid van hun jubileum. In Posterholt (bij het PGK) waren dat op zaterdag 19 november **Justa Moers** (40) en haar man **Jos Moers** (12½). Daags erna (op zondag 20 november) in Herkenbosch **Huub Willems** (25) en **Wiel Heijligers** (60) en in Vlodrop: **Mathilde Huts –Winkens** (55), **Aggie Rutjens-Geerlings** (50) en **Truus Tissen-Verheggen** (30). De laatste twee jaar zijn zeker voor de kerkkoren moeilijk geweest. In ons bisdom zijn we naar schatting 40% van de koren dan wel van de zangers kwijtgeraakt aan, door en na Corona. Menig koor dat opgeheven is, was al op leeftijd, maar het afhaken of zelfs het ontvallen van enkele trouwe leden maakte het voortbestaan moeilijk. Toch zijn er ook koren en met name ook koorbesturen die heel actief zijn geweest en gebleven in het bij elkaar houden van de koorleden, ook als er lange tijd niet fysiek gezongen mocht worden. Daarom was het weer des te fijner het St. Ceciliafeest te kunnen vieren.

Op woensdagmiddag 23 november j.l. hielden we in de St. Martinuskerk van Vlodrop de uitvaartdienst voor **Johannes Petrus Andreas (Jan van Pietsje) op den Kamp (1934-2022)**. Geboren en getogen in Vlodrop, als jongste in het kruisdeniersgezin van Pietsje op de Kamp en Maria Braun op de Markt, ging na de lagere school in de leer als kleermaker en vond hij werk in Maasniel. Al fietsend naar zijn werk ontmoette hij zijn dorpsgenote Gretha Geuskens (1938-2007) met wie hij verkering kreeg en in de zomer van 1961 trouwde. Samen namen ze Jans ouderlijke winkel over. In 1965 werd enige zoon Peter (1965-1995) geboren; vanwege zijn aangeboren nierziekte was de verwachting dat hij maar 18, hooguit 23 zou worden. De was voor Jan en Gretha niet gemakkelijk, maar ze probeerden er samen het beste van de te maken. Jan verkeerde graag onder de mensen. Jan was dan ook een echte dorpsfiguur en hun zaak een echte dorpswinkel, waar mensen niet alleen kwamen om boodschappen te doen maar ook om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Er gloorde hoop toen zoon Peter op zijn 23^e een nieuwe nier kreeg. Die hoop werd echter al gauw de grond in geboord toen lymfklierkanker bij hem werd geconstateerd, de ziekte waaraan hij in 1995 vroegtijdig kwam te overlijden. Een zware klap voor Jan en Gretha en ze maakten moeilijke tijden door, ook al omdat ze de zaak begin 1992 mede vanwege Jans eigen gezondheidsproblemen van de hand hadden gedaan. Nadat ze de zaak verkocht hadden, verhuisden ze naar Gretha's ouderlijke

huis aan de St. Martinusweg. Toch bleef Jan binnen de gemeenschap actief, vooral als coördinator van de jaarlijkse huis-en-huis-collectes voor goede doelen als de hartstichting, het astmafonds, de nierstichting, het spierfonds en de kankerbestrijding. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de plaatselijke Zonnebloemafdeling; de actie 'Zon in de Schoorsteen', waarbij Sinterklaaskado's onder ouderen, zieken en eenzamen worden verspreid ontstond onder zijn voorzitterschap. Zingen was een van Jans' grote hobby. Hij was niet alleen jarenlang lid van ons kerkkoor, maar ook van 'Corde et Animo' uit Maria Hoop, het koor waarvan zoon Peter dirigent was en waarvan Jan ook op Peters wens actief lid bleef, totdat Coronacrisis ook de korenwereld lam legde. Graag gingen Jan en Gretha samen op stap; Jan genoot niet alleen passief van gezelligheid maar was ook een echte gangmaker. Nadat Gretha in 2007 na een kort ziekbed was overleden, verhuisde Jan naar een kleinere woning aan het Kerkpad. Voor zijn inzet voor de Vlodropper gemeenschap ontving hij niet alleen de Jozef-Bremmers-medaille maar werd hij ook benoemd in de Orde van Oranje Nassau. De laatste jaren waren mede vanwege de beperkingen die Coronacrisis hem oplegde niet gemakkelijk voor hem. Omdat zijn mobiliteit steeds minder werd kwam hij ook steeds minder buiten en onder de mensen. Er moest steeds meer zorg aan te pas komen, niet alleen van familieleden en vrienden, maar ook en vooral van buurtgenoten; en uiteindelijk ook van professionele zorgverleners. Toen thuis blijven geen optie meer was, verhuisde hij naar het pasgeopende Maison Moolenbeecke in Melick, waar hij echter daags erna al toch nog onverwacht - kwam te overlijden. Dat was op donderdagmorgen 17 november j.l. Na de uitvaartmis, die werd geluisterd door 'Corde et Animo', en mede werd voorgegaan door Peters' studiegenoten pastoor Peter van der Weide uit Sneek en pastoor Paul Verbeek uit Bergen op Zoom, legden we hem bij zijn vrouw Gretha en zijn zoon Peter te rusten op de algemene begraafplaats aan de Angsterweg.

Wit U ons in deze (Corona-) tijd extra financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 – g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl