



ROERKERKNIEUWS IN DE PAASTIJD

editie 150 (8 april 2023) – www.roerkerken.nl

Zalig Pasen!

Met editie 148 bereikten we al ons 3-jarig jubileum, met deze 150^e editie bereiken we alweer een mijlpaal. En dat met Pasen, het feest dat ons ieder jaar weer aan herinnert dat sinds Jezus' lijden, sterven en verrijzen de dood is overwonnen. Pasen vormt het hart van ons liturgisch jaar en de kern van ons geloof. De christenen uit het Oosten roepen het elkaar op Paasmorgen toe: "Christus is verrezen! Ja, Hij is waarlijk verrezen!" Onze geloofsbelijdenis zegt dat Christus op de derde dag is verrezen uit de doden. Dat is niet zomaar een artikel uit het Credo. Als dit geloofspunt valt, blijft ook van de andere elf niets meer over. Zonder Jezus' verrijzenis is ons geloof zonder inhoud en onze prediking vals (1 Kor.15,14). Dat is echter niet alles: "Christus is opgestaan, als eersteling van hen die ontslapen zijn" (1 Kor.15,20). Wij zullen Hem in zijn verrijzenis mogen volgen. Heel wat oude en vertrouwde geloofs-waarheden, met name die over de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven, hebben te lijden onder de wijdverbreide verdenking dat ze ontsproten zijn aan menselijke verbeelding of dat ze minstens van overvloedige fantasie moeten worden ontdaan. "Van de doden niets dan goeds", wordt wel eens gezegd. Kan en mag er echter van Jezus in deze tijd nog iets goeds gezegd worden? Niet zomaar iets goeds, maar iets fundamenteel goeds, namelijk dat er dankzij zijn verrijzenis hoop op (nieuw) leven is. Het is die hoop die ons doet leven, wat er ook gebeurt, wat ons ook overkomt. Die hoop wensen wij U toe. Dat die hoop ons blij mag maken, dat die hoop ons stand doet houden in de verdrukking, die die hoop ons doet volharden in het gebed (Rom.12,12). Zalig Pasen!

Roer-Kerk(en)

Het verschijnen van deze jubileumeditie van Roerkerknieuws vormt de aanleiding eens stil te staan bij de Roer die ons als parochies met elkaar verbindt, hetgeen ook in de naam van ons cluster en van deze nieuwsbrief tot uitdrukking komt. *"Het riviertje de Roer (Rur), niet te verwarren met de Ruhr stroomt door drie landen en is ca. 170 km lang. Haar oorsprong ligt in de Belgische Hoge Venen vlakbij de Botrange, het hoogste punt van België. Na 8 km. bereikt het nog smalle veenriviertje de Duitse grens en stroomt langs klooster gut Reichenstein door een prachtig diep ingesneden ravijndal naar het vakwerkdorpje Monschau. Daarna vervolgt de Roer haar weg door een bebost dal naar de dorpjes Widdau, Hammer en Dedenborn waar de hoogteverschillen tussen de hoogvlakte en het dal spectaculair zijn en garant staan voor schitterende vergezichten. Bij Einruhr bereikt de Roer het gebied van de grote stuwweren. Allereerst de Obersee en daarna de Rurtalsperre Schwammenauel, vaak aangeduid als de Rursee. Langs de Rursee ligt het Nationalpark Eifel met uitgestrekte bossen. Via het bedevaartsplaatsje Heimbach stroomt de Roer naar Nideggen en Untermaubach en passeert het gebied van de Buntsandstein-rotsen. Ook liggen er bij Heimbach en Obermaubach twee kleine stuwweren. Bij Untermaubach verlaat de Roer de Eifel. Tussen Winden, Kreuzau en Düren bepalen papierfabrieken, Mühlenteiche en hoogstamboomgaarden het aanzien van het dal. In de stad Düren heeft de Roer toch nog een vrij natuurlijke, door ooibossen begeleide loop. Via een vrij vlak gebied met veel steden, dorpjes en akkers stroomt ze dan verder tussen Düren en Jülich. Toch liggen hier en daar nog een paar kleine pareltjes langs de Roer, waaronder het park van slot Burgau, de Merkenner Busch, het Pierer Wald en het Stetterbacher Wald. Bij Jülich liggen aan weerszijden van het riviertje vestingwerken. Tussen*

Broich en Linnich vormt de Roer prachtige meanders door populierenplantages. Hoewel de Roer zelf gekanaliseerd is, is er tussen Körrenzig en Hilfarth nog heel wat te genieten. Wilgenplantages herinneren aan het mandenmakersambacht en enkele bossen op de helling staan vol boshyacinten. Tussen Hückelhoven en Ratheim bepaalt de steenkolenmijnbouw het aanzien van het Roerdal. Het kleinschalige landschap tussen Orsbeck en Effeld wordt hier en daar onderbroken door een grindgat. Na het passeren van de Nederlandse grens heeft de Roer nog 22 km te gaan. De roer stroomt door een landschap met rijen populieren, akkers en weilanden waartussen de dorpjes liggen. Een van de pareltjes is Sint-Odiliënborg met zijn basiliek. Kort daarop wordt Roermond bereikt, waar de rivier wordt opgesplitst in Roer en Hambeek die allebei op een andere plek in de Maas uitmonden” (Olaf op den Kamp in: ‘De Roer van bron tot monding’ [2013]).

documentaire ‘Dr. Biermans – a true story’

De documentaire over het wonderbare leven van de bekende Herkenbosscher Dr. Hubert Biermans (1864-1953) die een jaar geleden in Herkenbosch werd gepresenteerd (zie Roerkerknieuws 45 en 108) beleefde onlangs (woensdagavond 29 maart j.l.) in het Canada zijn première. Dat gebeurde in Shawinigan, de plaats bij de 45 m. hoge waterval in de rivier de Saint-Maurice, waar Dr. Biermans in 1900 de ‘Belgo-Canadian Pulp Cy’ oprichtte. De arbeiders van deze papierfabriek vormden de eerste inwoners van Shawinigan-falls, het dorpje dat alras tot een stad zou uitgroeien, de stad die in 1958 tot Shawinigan werd omgedoopt. Daar zou Dr. Biermans ook zelf wonen, totdat hij begin twintiger jaren als voorzitter en feitelijk leider van de ‘Belgo Canadian Paper’ terugtrad en zich als rentenier in Brussel vestigde. Bij zijn afscheid van Shawinigan werd er in de plaatselijke Arena een groot feest georganiseerd waarbij zo’n 8000 aanwezigen werden geteld. Later zou hij deze (‘zijn’) stad nog drie keer bezoeken: in 1944 bij gelegenheid van het feest der ‘pioniers’, in 1948 om de titel ‘ereburger’ in ontvangst te nemen en tenslotte in 1951 om het 50-jarig bestaan van de stad te vieren. Bij die gelegenheid onthulde hij een gedenkplaat aan de buitengevel van de Openbare Markt in de 5e Rue. De presentatie van de documentaire vond plaats in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur in Canada (Patrick van Gheel) en de in Shawinigan geboren politicus (en oud minister-president van Canada [1993-2003] Jean Chrétien. *“L’occasion aurait pu être triste, mais c’est plutôt sous les appareils d’un soir de première qu’on a souligné mercredi les 15 ans de la fermeture de la Belgo, à Shawinigan. Pour marquer le coup, la Ville présentait le documentaire ‘Dr. Biermans, a true story’. Quelque 700 personnes, dont plusieurs anciens travailleurs, ont afflué vers le Centre des arts, pour un rendez-vous avec la grande et la petite histoire”* (le Nouveliste Numerique).

Barmhartigheidszondag

De tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) geldt sinds het heilig jaar 2000 ook als Barmhartigheidszondag. De devotie tot de goddelijke Barmhartigheid kreeg dankzij de Poolse heilige Maria Faustina Kowalska (1905-1938) een grote impuls. Het was de (Poolse) paus Johannes Paulus II (1920-2005) die de tweede zondag van Pasen aanwees als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Op deze zondag staat de barmhartigheid centraal. Daarin ligt immers niet alleen het geschenk van Gods eniggeboren Zoon als Verlosser. Dankzij zijn lijden, sterven en verrijzen is er niet alleen hoop op eeuwig leven, maar ook op vergiffenis van zonden. In het kader van Barmhartigheidszondag wordt op 16 april a.s. om 15.00 uur in de Berger basiliek een speciaal aanbiddingsuur gehouden en is er ook gelegenheid het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Koren-nieuws

Op donderdagavond 30 maart j.l. hield het Posterholts Gemengd Koor (PGK) haar jaarvergadering in De Beuk: een memorabele vergadering, aangezien het PGK (na 55 jaar) ophield te bestaan, maar - als een feniks uit haar as - als nieuw koor herrees: 'Cadanz', bestaande uit de dames van het (voormalig) PGK aangevuld met enkele dames van het Posterholts St. Matthiaskoor waarvoor afgelopen najaar al het doek viel (zie Roerkerknieuws 125). Net zoals zovele andere koren en muziekgezelschappen maakte het PGK - mede ten gevolge van de coronacrisis – moeilijke tijden door. Vooral de mannenstemmen waren nog maar dun bezet. Toen onlangs nog enkele heren afhaakten leek dat het begin van het einde te worden, het einde dat evenwel geen ondergang werd maar - dankzij het enthousiasme van zowel bestuur als de overgebleven leden – een overgang naar een nieuw koor dat alleen maar vrouwenstemmen kent. Aanvankelijk leek het erop dat het PGK tijdens de bijzondere schuttermis op zondagmiddag 22 januari j.l. voor het laatst te horen was (zie Roerkerknieuws 136), ware het niet dat ook de oud-koorleden op 31 maart j.l. graag al zingend afscheid wilden nemen van oud-koster Sjaak Smeets (zie Roerkerknieuws 149). Cadanz liet echter al voor het eerst van zich horen tijdens de zaterdagavondmis van 25 maart j.l. in de Posterholtse St. Matthiaskerk. Ook de anderen (kerk-)koren binnen ons cluster hebben het niet gemakkelijk. Dat bleek weer tijdens het recente halfjaarlijks overleg van de (kerk-)koren van ons cluster op woensdagavond 22 maart j.l. Het is niet alleen de vergrijzing die ons parten speelt, maar ook de stemverhoudingen (met name die tussen mannen en vrouwen) die steeds meer uit balans raken. Toch proeven we bij de overblijvende leden nog altijd voldoende enthousiasme om de moed erin te houden en de lofzang in onze kerk gaande te houden.

Jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De Nederlandse bisschoppen willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie tussen 26 april tot en met 4 mei 2025 wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. Het thema voor het Jubeljaar 2025 is 'Pelgrims van hoop'. Een jubeljaar wordt in de Katholieke Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar vond dan ook plaats in het jaar 2000, toen de wereld en de katholieke Kerk zich voorbereidden om het nieuwe millennium in te gaan. Paus Franciscus noemt *"het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk"*. Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond *"Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God"*. In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar is "gewoon" als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en "buitengewoon" wanneer het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. In 2015 riep paus Franciscus bijvoorbeeld een Buitengewoon Heilig Jaar van Barmhartigheid uit.

Personalia

Op (palm-)zondagmiddag 2 april j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort **Liv Heuts** gedoopt.

Op woensdagmorgen 5 april j.l. vond in de St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst plaats voor **Leonardus Hubertus Henricus (Lei) Hermanns (1934-2023)**. Geboren en getogen in Posterholt in een groot gezin aan de Burg. Geradtstraat ging hij al op jonge leeftijd meewerken op de boerderij van zijn grootouders aan de Donkerstraat, de boerderij waar hij ook zou wonen tot hij in 1959 trouwde met Annie van Heel (1935-2018) uit Maria Hoop. Hoewel zijn hart eigenlijk meer naar het boerenbedrijf uitging, ging hij als melkboer aan de slag, waar velen hem nog altijd van kennen. Naast de zorg en de opvoeding van hun vijf kinderen hield Annie thuis de winkel draaiende. Ze regelde niet alleen de inkoop, maar hield ook de boekhouding bij. Ook nadat hij in 1998 als melkboer gestopt was, was hij altijd wel bezig, was het niet in zijn tuin, dan op de boerderij in de Sluffert waar hij hand- en spandiensten verrichtte. Ook als er ergens wat verbouwd moest worden, was Lei graag van de partij om mee te helpen. Sociaal als hij was onderhield hij graag contact met zijn medemensen, bijvoorbeeld als lid van de buurtvereniging, een vereniging die hij ook 25 jaar lang als voorzitter leidde. Op zijn kinderen en kleinkinderen was hij niet alleen trots, maar ook oprecht begaan met wat ze deden en meemaakten. Lei en zijn vrouw vormden een soort twee-eenheid, ze deden niet alleen veel samen maar hielden elkaar op de been. Dat maakte ook dat Annie' dood 4½ jaar geleden extra hard bij hem aankwam; toch probeerde hij zo goed en kwaad als het ging de draad van zijn leven weer op te pakken, maar dat viel hem steeds zwaarder naarmate hij zelf meer en meer aan mobiliteit moest inleveren en ook anderszins op de hulp van anderen raakte aangewezen. Zo lang mogelijk probeerde hij nog de regie over zijn leven in handen te houden. Omdat hij steeds minder buiten kwam werden ook zijn dagelijkse contacten minder, iets wat hij zeer miste. Toch nog onverwacht snel kwam er op woensdagmorgen 29 maart j.l. een einde aan zijn leven. Na de uitvaartmis legden we hem bij zijn vrouw Annie op natuurbegraafplaats Bergerbos te rusten.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl