



ROERKERKNIEUWS IN DE PAASTIJD

editie 152 (22 april 2023) – www.roerkerken.nl

inleiding (Roepingenzondag)

De vierde zondag van Pasen (die dit jaar op 30 april valt) is de zondag waarop ieder jaar het evangelie van de Goede Herder wordt voorgelezen (Joh.10). Dat was in 1963 voor paus Paulus VI aanleiding om deze zondag aan te wijzen als 'Roepingenzondag', oftewel 'Wereldgebedsdag voor roepingen', opdat het de Kerk nooit aan goede herders naar Jezus' voorbeeld zou ontbreken. Toen was er nog geen sprake van een roepingentekort, tegenwoordig des te meer. Toch wees paus Paulus VI er toen al op dat het probleem van voldoende priesters de gelovigen van nabij raakt. *"Niet alleen omdat hiervan de godsdienstige toekomst van de christelijke samenleving afhangt, maar evenzeer omdat in dit punt nauwkeurig en onverbiddeijk tot uitdrukking komt hoe het gesteld is met de vitaliteit van het geloof en de liefde in iedere afzonderlijke parochiegemeenschap, omdat hierin een getuigenis ligt opgesloten van de morele gezondheid van de christelijke huisgezinnen. Overal waar roepingen tot het priesterschap en tot de geestelijke staat welig ontluiken, daar wordt waarlijk geleefd volgens de geest van het Evangelie, daar vindt men edelmoedige en vrome ouders die niet bevreesd zijn maar zich integendeel verheugen en het als een eer beschouwen om hun kinderen af te staan aan de Kerk, daar treft men ook ijverige en trouwe priesters die de zorg voor de voortzetting van hun eigen priesterschap zien als een der belangrijkste taken van de zielzorg en daar vindt men bovenal genereuze jonge mensen, moedig en met een zuiver hart dat open staat voor de stem van Christus"* (1964). Roepingen zijn zo iets als een graadmeter voor de vitaliteit van een parochie. Wanneer koos er voor het laatst iemand uit de Roerstreek voor een leven in dienst van de Kerk? Ziedaar het belang van aandacht voor en gebed om roepingen. Ze komen niet zomaar uit de lucht vallen; natuurlijk komt het zaad van Gods Woord van boven, maar ons hart vormt de aarde waarin dat zaad moet ontkiemen om tot groei en bloei te kunnen komen. Dit jaar heeft de viering van Roepingenzondag als thema meegekregen: 'Draag Christus de wereld in'. Op de poster en het gebedsprentje zie je jongeren die het kruis van de Wereldjongerendagen door Nederland hebben gedragen (zie Roerkerknieuws 122). Ze hebben bij het kruis gebeden in de kerk en het de wereld in gedragen. Het is een krachtig beeld, omdat we allemaal geroepen zijn om Christus in ons doen en laten, in woorden en daden de wereld in te dragen door te getuigen van zijn evangelie. Dat weekend zijn er twee priesterstudenten van Rolduc bij ons te gast die zich tijdens de zaterdagavond- en zondagochtendmissen zullen presenteren.

Sociaal Team Roerdalen

Nadat er begin dit jaar al een bijeenkomst 'samen met de overheid' was gehouden, waarbij door de provincie resp. gemeente organisaties en mensen uit het maatschappelijk middenveld bij elkaar gebracht werden (zie Roerkerknieuws 139), hield het Sociaal Team Roerdalen op donderdagmiddag 30 maart j.l. in het dorpshuis in Montfort een 'netwerkbijeenkomst'. Voorheen waren er binnen onze gemeente zes Sociale Wijkteams actief, maar die zijn in 2019 samengegaan tot één Sociaal Team. Voor de 'netwerkbijeenkomst' waren onder andere vertegenwoordigers uitgenodigd van de huisartsenposten, apotheken, scholen, woningcorporaties, voedselbank, kledingbank, Buurtgezinnen (Gezinnen voor Gezinnen), Moveoo (maatschappelijke opvang), Oké Roerdalen, Hulp bij Dementie, bureau Jeugdzorg (BJZ), Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid (VVGI) en

de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Ook ons parochiecluster was uitgenodigd. Het Sociaal Team bestaat uit professionals van (7) verschillende zorg- en welzijnsorganisaties (Zorggroep, Proteion, Menswel, MEE, Centrum voor jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk en servicecentrum MER), die bij professionele hulpvraag bemiddelen en waar nodig hulp en ondersteuning bieden. De medewerkers kennen de mogelijkheden die er in Roerdalen zijn en geven waar nodig en wenselijk advies. In het Sociaal Team werken verschillende zorg- en welzijnsdeskundigen samen, zoals een wijkverpleegkundige, een jeugd- en gezinswerker, een WMO-deskundige of een maatschappelijk werker. Indien U contact met het Sociaal Team wenst kunt U mailen naar: sociaalteam@roerdalen.nl of de gemeente bellen 538 888 (vraag naar het Sociaal Team). Het Team houdt ook spreekuur: op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in het Groene-Kruis-gebouw in Posterholt (Nieuw Holsterweg 38), op dinsdag van 16.30 tot 19.00 uur in De Roerparel in St. Odiliënberg (Schaapsweg 24) en op donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur in De Harch in Herkenbosch (Kloosterstraat 30).

Adellijke grootgrondbezitters in de 19e en 20e eeuw (XII) – Van Voorst tot Voorst

De epiloog van de vorige keer was achteraf gezien toch wat voorbarig. Opeens dook nog een 'onbekende' adellijke grootgrondbezitter in de Roerstreek op: Balthasar Bruno baron van Voorst tot Voorst (1815-1895), in de negentiende eeuw bezitter van de eeuwenoude Posterse Borgshof, een van de acht domeinhoeven van het voormalige ambt Montfort die in 1820 publiekelijk verkocht werden. De andere waren de Voorhof Montfort, de Schreevenhof, de Breewegshof, De Waard, Voorhof Frymerson, Klein Dasselray en Steenhuis. Het was Balthasar Bruno's vader Godefridus Alexander Xaverius (1774-1826) die de Borgshof in eigendom verwierf. Hij was geboren in Didam, op huize Manshorst en maakte vanaf zijn 13^e carrière in het Staatse leger. Op eigen verzoek kreeg hij op 27 april 1795 ontslag uit militaire dienst; hij had toen de rang van kapitein (vanvoorsttotvoorst.nl). In 1800 trouwde hij in Wankum (D) met Therese Beatrix Henriette von Kölcken (1778-1862), geboren op kasteel Geijsteren. Haar vader, Franz Anton von Kölcken (tot Disdonck) was ten tijde van het 'ancien regime' secretaris van de abdis van de Roermondse Munsterabdij en eigenaar van de Schuurkenschhof in Posterholt en van de Claessenshof in Asenray (Straat). Via het huwelijk van zijn dochter Beatrix Anna (1780-1866) kwam de Schuurkenschhof in het bezit van haar man, (de oorspronkelijk uit Namen afkomstige) Simon Charles de Cerf de Fieze-Fontaine (1779-1869), rentenier te Roermond. Via haar voornoemde dochter Therese Beatrix kwam de Claessenshof in het bezit van voornoemde baron van Voorst ('Onder de Klockenslag van Neel, Leeuwen en Asenray' blz.244-245). Uit het huwelijk van de baron met Therese von Kölcken zijn 13 kinderen bekend, waarvan de eerste vijf in Roermond werden geboren, en de overige acht in Bracht (D), op kasteel Schleveringshoven. Baron van Voorst kwam in het voorjaar van 1826 vroegtijdig aan longtering te overlijden, ten huize van zijn schoonmoeder in Roermond: Mechtilde van Wevelinkhoven (1747-1834), sinds 1790 weduwe van voornoemd Franz Anton von Kölcken. Hij vond zijn laatste rustplaats in Bracht. Na de dood van de douairière Van Voorst, Therese von Kölcken, begin 1862 in Roermond (zij overleefde haar man ruim 35 jaar) kwam het tot deling van de onroerende goederen aan beide zijden van de rijksgrens gelegen (akte notaris Clercx te Kessel 1862/120, met dank aan loegiesen.nl): aan deze zijde van de grens in de gemeenten Posterholt, Herten, Maasniel, Roermond, Beesel en Vlodrop (Limburg), en in de gemeenten Didam, Bahr en Lathum (Gelderland); aan de overzijde van de grens in de gemeenten Bracht, Kaldenkirchen, Brügggen, Born, Karken en Pont. De erfgenamen waren: (1): Mechtildis Anna barones van

Voorst tot Voorst (1801-1881), sinds 1831 gehuwd met Adolph François Bounam de Rijckholt (1800-1868) te Grathem (Ten Hove); (2) Johannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst (1802-1865) te Bracht (Schleveringshoven); (3) Beatrix Theresia barones van Voorst tot Voorst (1803-1888) te Quiévrechain (F); en (4) Balthasar Bruno baron van Voorst tot Voorst (1815-1895). Laatstgenoemde zou de Borgshof erven. Net als zijn vader maakte hij ook carrière, eerst in het Nederlandse en later in het Luxemburgse leger. Nadat hij in 1867 op eigen verzoek (in de rang van kapitein) met pensioen ging, vestigde hij zich in Bracht (Schleveringshoven). Begin 1869 trouwde op latere leeftijd met de vijftien jaar jongere Louise Emma de Résimont (1830-1919) van 'château Bempt' in Moresnet (B). Daar werd ook hun oudste dochter geboren: Sophie Marie Josephine Philomène (1871-1931), later (1896) gehuwd met Joseph Louis Ghislain Glibert (1866-1943), terwijl hun tweede en jongste dochter in Brussel (Elsene) werd geboren: Thérèse Beatrix Marie Constantine (1873-1961), later (1897) gehuwd met Fernand Marie Henri Ligny (1872-1925). In de jaren tachtig heet het dat baron van Voorst "grondeigenaar (wonend) te Posterholt" is, echter "verblijf houdend te Brussel". In 1883 verpachtte hij de Borgshof aan Frans Smeets uit Melick en in 1891 de Schuurkenshof aan Theodoor van Montfort. Hij kwam op 27 juni 1895 in Brussel te overlijden en werd begraven in Oudergem. Zijn weduwe overleefde haar man bijna 24 jaar en overleed begin 1919 in Moresnet (Bempt). In de topgevel van de Borgshof bevindt zich een steen met daarop het jaartal 1913 en het familiewapen Van Aefferden.

Personalia

Op dinsdagmorgen 18 april j.l. namen we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt afscheid van **Hubertus Gerardus Marie (Huub) Francot (1949-2023)**. Geboren in Echt beleefde hij in Roggel een onbezorgde jeugd, totdat hij op zijn twaalfde met de rest van het gezin naar Koningsbosch verhuisde; dat verhuizen had ermee te maken dat zijn vader bij de politie werkte. Daar in Koningsbosch kon hij echter maar moeilijk wennen. In 1968 leerde hij in de Bospoort in Posterholt Mia Everts van de Borgh kennen met wie hij in het voorjaar van 1973 trouwde. Ze betrokken een zelfgebouwd huis tegenover Mia's ouderlijke woning op de Borgh waar ook zoon Jac opgroeide. Sportief als hij altijd al was geweest (voetbal en volleybal) trad Huub in Posterholt toe tot toenmalige de gymnastiekclub Eendracht en stond hij mede aan de basis van volleybalclub Voluntas, een vereniging waarin hij zich later ook als trainer verdienstelijk maakte. Het was in 1972 dat hij zijn werkzame leven begon als landmeter bij het kadaster, eerst in Noord-Limburg, later in Midden-en Zuid-Limburg. Dat buitenleven was zijn lust en zijn leven; ook thuis was hij vaak in de tuin te vinden. Van huis uit kreeg hij zijn liefde voor honden mee; toen hij zijn hond Luc twee jaar geleden moest laten inslapen, werd Jac's hond Guus zo'n beetje zijn bonushond. Met zoon Jac deelde hij ook de liefde voor de wielersport; zo waren ze bijna ieder weekend wel samen onderweg, terwijl ook auto's en het bezoeken van muziekevenementen een gezamenlijke hobby vormden. Vakanties waren aan hem niet besteed. Wel maakten Huub en Mia samen uitstapjes en fietstochtjes. In 1991 besloten ze kleiner te gaan wonen en bouwden ze op de Borgh een nieuw huis. In 2005 verhuisden ze een derde maal, dit keer naar een huis aan de Varenweg, waar hij graag woonde en veel contact met zijn buurtgenoten had. Op zijn 63^e kon hij vervroegd met pensioen gaan. In 2016 verhuisden Huub en Mia voor de vierde keer, dit keer naar een appartement aan de Heerbaan ('Koningshof') waar Huub zich voor de VVE verdienstelijk maakte door een beetje als 'huismeester' te fungeren. Op TV volgde hij altijd de sport en de (politieke) actualiteit. Maakten hij en zijn vrouw voorheen vaker uitstapjes naar Wittem en Heppeneert en werden er ook nog wel een fietstochtjes gemaakt, dat werd

echter minder en minder, zodat hij de laatste tijd bijna niet meer buiten kwam. Toch kwam zijn overlijden op donderdagmorgen 13 april j.l. onverwacht. Na de uitvaartmis legden we hem op Bergerbos te rusten.

Op zaterdagmorgen 22 april j.l. hielden we in de Berger basiliek de uitvaartdienst voor **Gertruda Cornelia Leonarda (Truus) Bonné-Janssen (1934-2023)** uit Beesel (Rijkel). Geboren in Maasbree maar getogen in Roggel, als oudste in een gezin met vier kinderen, ging ze al op jonge leeftijd uit werken, eerst in het gezin van notaris Dahmen in Roermond, later bij het gezin van edelsmid Van den Hout in Roermond en uiteindelijk bij de familie Hendriks in St. Odiliënberg. Tijdens een ballroomdansavond leerde ze Har Bonné uit Rijkel kennen met wie ze in 1962 trouwde. De eerste twee jaar van hun huwelijk woonden ze in Roggel, om uiteindelijk in Rijkel te gaan wonen, tegenover Hars ouderlijk huis. Terwijl Har als buschauffeur de kost verdiende zorgde Truus voor het huishouden en voor de opvoeding van dochter Gerty. Ze hield van koken en bakken. Ze was altijd heel gastvrij; ook voor onverwacht bezoek was er altijd wel koffie en vlaai. Toen Gerty voor haar verdere studie in Leiden het huis uit ging, was dat in het begin niet gemakkelijk voor Truus. Graag werkte ze samen met Har in de grote tuin, niet alleen een siertuin maar ook een moestuin met boomgaard. Dertien jaar geleden openbaarden zich de eerste tekenen van de dementie die er ook de oorzaak van was dat ze steeds meer aan zelfstandigheid moest inleveren. Een laatste hoogtepunt was de viering van hun 60-jarig huwelijksfeest, vorig jaar zomer. Begin dit jaar begon haar gezondheid steeds verder achteruit te gaan. Er moest steeds meer professionele hulp aan te pas komen die er ook voor zorgde dat ze thuis in haar eigen vertrouwde omgeving kon blijven, waar er op zaterdagmorgen 15 april j.l. een einde aan haar leven kwam. Na de uitvaartmis volgde in besloten kring de begrafenis in Beesel.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl