



ROERKERKNIEUWS - tijd door het jaar

editie 168 (22 augustus 2023) – www.roerkerken.nl

inleiding

Op vrijdagmorgen 18 augustus j.l. was het zover een kreeg de pas gerestaureerde epitaaf zijn definitieve plek in de Berger basiliek en kunnen ook de kerkgangers en basiliekbezoekers de van de ondergang geredde deksteen aanschouwen die vóór de oorlog de plek aanduidde waar onze drie Bergse heiligen hun laatste rustplaats hadden. Dat is ook wat het randschrift zegt: TRES : SANCTI : QUORUM : HOC : QUONDAM : IAC : UERE : SEPULCRO : EXUVIÆ : PRECIBUS : NOBIS : ADSITIS : AB : ALTO; hetgeen betekent: “Moogt gij, drie Heiligen, wier gebeente (reliken) in dit graf vroeger rustte(n), ons met uw gebeden vanuit de hemel bijstaan” (zie Roerkerknieuws 161). Wat wellicht opvalt zijn de ‘ontbrekende’ bovenlijst (die er nooit is geweest) en de goudkleurige mozaïeksteentjes waarmee enkele ruimten tussen de bladmotieven opgevuld zijn. Dat moet oorspronkelijk over de hele steen het geval zijn geweest, maar in de loop der tijd zijn de meeste steentjes helaas verloren gegaan. In ieder geval krijgen we zo een idee hoe de steen er vroeger moet hebben uitgezien.

miskelk Jan Hillen (1928)

Op donderdagmorgen 10 augustus j.l. mocht onze pastoor namens de parochie St. Odiliënberg de bijna 100 jaar oude miskelk (1928) van Johannes Antonius Franciscus (Jan) Hillen (1902-1975) ten geschenke ontvangen. De kelk werd in het bijzijn van andere familieleden overhandigd door Ludger Schrauwen uit Rosmalen, kleinzoon van Jans jongere zus Nel Schrauwen-Hillen (1907-1998). Jan Hillen was op 5 januari 1902 in St. Odiliënberg geboren als zoon van (de oorspronkelijk uit Maasbree afkomstige) Jacobus Leander Hillen (1861-1952) en de uit St. Odiliënberg afkomstige Petronella Hubertina Elisabeth Maessen (1872-1932) die eind 1898 ook alhier getrouwd waren. Johannes Antonius Franciscus (Jan) trad toe tot de Montfortanen (SMM) en werd na zijn studies in Schimmert en Oirschot op 2 juni 1928 in Den Bosch tot priester gewijd. Later werd Montfortaan Jan Hillen wereldheer en was hij onder andere in Frankrijk werkzaam, als pastoor in Birac-sur-Trec, een kleine parochie in het departement Lot-en-Garonne (regio Nouvelle-Aquitaine), arrondissement Marmande. Hij kwam op 4 maart 1975 in St. Odiliënberg te overlijden en vond alhier ook zijn laatste rustplaats. Zijn oudste zus Antoinetta Maria Bartholomea (Netje) Hillen (1900-1983) trad toe tot de Dochters der Wijsheid (DdW) en vond eveneens hier in St. Odiliënberg haar laatste rustplaats. In de Limburger Koerier vinden we het volgende verslag van zijn eerste Mis op 22 juli 1928: *“Ter gelegenheid van de plechtige eerste H. Mis op te dragen door den WelEerw. Pater Jan Hillen, Montfortaan, in de Parochiekerk van den H. Wiro vierde Zondag jl. het heele dorp feest. Allen hebben naar vermogen bijgedragen en medegewerkt tot het welslagen van dit feest, dat in alle opzichten een schitterend verloop heeft gehad. In den vooravond werd de jeugdige priester te Roermond aan het station door de Dorps-geestelijkheid en zijne ouders met drie versierde auto's voorafgegaan door een flinke Eerewacht met versierde fietsen, afgehaald en naar de ouderlijke woning geleid, alwaar een groote menigte dorpelingen, door het klokgelui en kanongebulder, gewaarschuwd, was samengestroomd. Voor één der ramen van de kapelanie was in den namiddag het door de parochianen aan te bieden geschenk, een mooie, kostbare Miskelk, uitgestald, welke vóór en na door vele dorpelingen werd bezichtigd. Des Zondagsmorgens galmden de klokketonen, gevolgd door bazuingeschal van uit een der kerktorens, plechtig over het dorp en riepen de*

geloovigen op tot gebed en inzet van het feest. Te 9 uur had, onder groote belangstelling, de opstelling van den prachtigen stoet, waaraan een twintig vereenigingen, gevolgd door de parochiegeestelijken, plaats, en in goede orde trok men défileerend voor den feesteling, voor de woning staande, voorbij. Nu werd halt gehouden en door den voorzitter der Feestcommissie, den weleerw. Heer Kapelaan P. Verheggen, werd, onder den prachtigen, smaakvollen koepel voor de met groen, guirlandes en honderden vlaggetjes versierde woning, door de zeer actieve Putbewoners aangebracht, het geschenk der parochianen, door een paar bruidjes in een met bijzonder fijne en kostbare kant bekleed mandje meedragen in den stoet, in gloedvolle bewoordingen, namens geheel de parochie, den feesteling aangeboden. Nadat de jeugdige priester met de assisteerende geestelijken en Familie in den stoet hadden plaats genomen, begaf men zich kerkwaarts. Uit alle woningen wapperde de driekleur en langs den kerkweg, afgebakend met talloze met rozen en vlaggetjes versierde boompjes, verzezen vele, schitterende eerebogen, met mooie spreuken en heilwensen, door de bewoners der verschillende gehuchten en diverse Put-vereenigingen uit het dorp aangebracht. Te 10 uur arriveerde de stoet in de kerk, welker versiering niets te wenschen overliet, en daardoor een hooge stemming verwekte. Als dankoffer voor de grootsche hulde en eerbetoon den Priester, en in den Priester Hem, wien alle eer en hulde toekomt, gebracht en bewezen en tot heil van al de parochianen, werd door den priester-dorpsgenoot, de Plechtige Eerste H. Mis opgedragen, waaronder de Z.Eerw. Heer Pastoor J. Sieben in de feestpredicatie op het hart der aanwezige geloovigen inwerkte en in kernachtige taal de beteekenis van het priesterschap en de groote macht en zware taak van den dienaar Gods schetste, maar ook de geloovigen wees op den grooten plicht hunnerzijds grooten eerbied te hebben voor den Priester, den door God gezalfde. Na de H. Mis trok de stoet in dezelfde volgorde naar de woning, met een onderbreking bij het H. Hartbeeld op het Marktplaatsje, alwaar door leerlingen der meisjes- en jongensschool versjes keurig werden voorgedragen. Bij de woning aangekomen voerde de Edelachtb. Heer J. Maessen, Burgemeester, het woord en wenschte in hartelijke bewoordingen feesteling en Familie geluk, namens alle dorpsgenooten. Kort, doch in goed gekozen woorden, bracht de voorzitter van de feestvierende Putvereeniging namens burens, en Putbewoners, den feesteling hulde en wenschte hem een vruchtbaar leven in zijn straks te aanvaarden werkring in eene der Mijnparochies. Dieptreffend en roerend was het dankwoord van den eerw Pater aan allen voor den geestelijken steun van gebed hem geworden in zijn voorbereidingstijd; voor, het kostbare en hem zoo dierbare geschenk; voor de grootsche hulde den priesterdienaar Gods gebracht, en uiting van christelijk geloof der voorvaderen getrouw, getoond; voor hun onvermoeiden ijver en werkzaamheden; voor hen toch zoo buitengewoon druk seizoen voor allen en alles, waardoor deze dag in zijn priesterhart gegrift werd met gulden letters aan de vergetelheid ontrukkt, hem zijn heele leven blijven en te dwingen tot voortdurende dankbaarheid; kortom, om deze dag te maken tot den gelukkigsten dag zijns levens. Ten slotte gaf de feesteling aan de doodstille, in diepen eerbied neergeknieelde menigte, zijn priesterlijke Zegen. Na ontbinding van den stoet werd er van de receptie een druk gebruik gemaakt. Door de Harmonie 'Juliana' werd in den namiddag een volksconcert gegeven, dat zich in druk bezoek mocht verheugen. Tegen 8 uur in den avond trok genoemde vereeniging, gevolgd door het Kerkelijk Zangkoor en een groote menigte toehoorders op naar de woning, om den jonge priester een serenade te brengen. Voor de keurig uitgevoerd instrumentale en vocale nummers door beide vereenigingen ten gehore gebracht benevens voor de mooie toespraken der respectieve voorzitters, werd een hartelijk woord van dank gesproken door den zeer begaafden feesteling".

personalia

Op maandagmorgen 14 augustus j.l. hielden we in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst voor **Casper Gerard Joseph (Jo) Smeets (1931-2023)**. Geboren en getogen in Montfort, als zesde kind in een groot (slagers-)gezin met tien kinderen, kreeg hij de kans om na de lagere school verder te leren aan de HBS in Roermond, maar dat was niet echt iets voor hem en maakte die studie niet af. Hij ging vervolgens naar de slagersvakschool in Utrecht, nadat hij thuis al met het slagersvak kennis had gemaakt. Na zijn militaire diensttijd in Leiden ging hij in de ouderlijke slagerszaak aan de Spanjestraat aan de slag en zette hij het levenswerk van zijn ouders voort tot aan zijn pensioen. Hij was een gepassioneerd vakman. Hij hield van zijn vak, deed vaak mee aan vakwedstrijden (zelfs in het buitenland) en haalde met zijn ingezonden producten ook vaak goede resultaten, waarop hij dan terecht trots was; lange werkdagen waren voor hem niet vreemd. Vlak voordat hij stopte met werken kocht hij aan de Gelreweg in Montfort een bungalow; in de erbij behorende tuin was hij vaak te vinden. Met zijn broers en zussen onderhield hij intensief contact; iedereen kon op tijd op bezoek rekenen. Hij was ook een trouw kerkganger; hij sloeg zelden over en bleef gaan, tot zijn gezondheid hem dat onmogelijk maakte. Vooral sinds hij gepensioneerd was ging hij graag op vakantie, eerst in Europa en later ook verder weg. Dat deed hij veel met zijn Geleense vriendin Ton en zijn vrienden Jan en Marlies. Begin dit jaar kreeg hij te horen dat zijn levensverwachtingen weinig hoopvol waren. Dat hij zijn auto moest laat staan viel hem zwaar, want dat was wat hij graag en vaak deed. Die auto stond symbool voor zijn vrijheid; voor vervoer werd hij van anderen afhankelijk en ook daar had hij het moeilijk mee. Toch nog onverwacht kwam er op donderdagmorgen 10 augustus j.l. een einde aan zijn leven. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis in het graf van zijn ouders op de parochieel kerkhof.

Op maandagmiddag 14 augustus j.l. deden we vanuit de St. Matthiaskerk van Posterholt **Gertruda Catharina Maria (Truus) Geraeds-Wolfhagen (1932-2023)** uitgeleide. Geboren en getogen op Maalbroek (Mouthagen) als enige dochter in een gezin met zeven kinderen. Hoewel ze goed kon leren en onderwijzeres wilde worden, was uiteindelijk niet de Mulo, maar de huishoudschool voor haar weggelegd. In 1950 leerde ze op de kermis in St. Odiliënberg Giel (van Puil) Geraeds (1929-2018) uit Posterholt (Borgh) kennen met wie ze in 1958 trouwde. Op de Annahoeve aldaar zorgde Truus niet alleen voor huishouden en de opvoeding van hun beider zonen Paul en Jack, maar stak ze ook de handen uit de mouwen om het boerenbedrijf mee draaiende te houden. De enige ontspanning die ze zich veroorloofde was haar lidmaatschap van de Vrouwenbond en het handwerkclubje. Toen de boerderij vanwege Giels gezondheidsproblemen in 1981 noodgedwongen moest worden opgeheven, vonden heel wat Posterse verenigingen in de leegkomende stallen opslagruimte. Ook voor al die nieuwe gebruikers van de boerderij stond de koffie altijd klaar. Daar zorgde Truus voor, ook al begon het harde werken ook in haar leven steeds meer zijn tol te eisen. Toen de kinderen het huis uit gingen, kwamen er niet alleen schoondochters maar ook kleinkinderen bij: het gaf Truus en Giels leven een nieuw perspectief. In de zomer van 2018 stortte Truus' leven in toen haar man Giel onverwacht kwam te overlijden en ze alleen op de boerderij achterbleef. Het was een zware tijd en het deed haar steeds meer beseffen dat het toch beter was kleiner te gaan wonen. Zo verhuisde ze naar de Christinalaan, waar ze gelukkig zoveel aanloop had dat de overgang van de boerderij naar het kleine appartementje haar niet al te zwaar viel. Ook waren er inmiddels achterkleinkinderen bijgekomen waar ze maar wat trots op was. De laatste tijd begon haar gezondheid echter zienderogen achteruit te gaan. Ze kwam steeds moeilijker uit de voeten en een nieuwe heupoperatie begon al in

zicht te komen, evenals de onvermijdelijke opname in een zorgcentrum. Dat alles bleef haar bespaard toen er woensdagmorgen 9 augustus toch nog onverwacht een einde aan haar leven kwam. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis bij haar man Giel op Bergerbos.

Op vrijdagmorgen 18 augustus j.l. vond vanuit de St. Andreaskerk van Melick de uitvaartdienst plaats voor **Catharina Maria (Riny) Tobben-Claessen (1942-2023)**. Geboren en getogen aan de Dorpstraat in Melick, als oudste van de zes kinderen van Pierre 'van Theunisse' maakte ze tegen het einde van de oorlog de evacuatie naar Drenthe mee. Als oudste kreeg ze al gauw een taak in de huishouding en bij de opvoeding van de jongsten in huis en hielp ze als vanzelfsprekend mee op het boerenbedrijf. In 1963 trouwde ze met Fer Tobben (1941-2009) uit de Roermondse Voorstad, een huwelijk waaruit drie zonen voortkwamen: John, Peter en Robert. Omdat hun woning aan de Dokter Meuwissenstraat nog niet klaar was, werd John in Roermond geboren, waar ze op dat moment inwoonden bij Fers broer Bair en zijn vrouw An. Peter en Robert werden in Melick geboren. Fer verdiende aanvankelijk de kost in de mijn en op de baggermolen, maar ging uiteindelijk als machinebankwerker bij Philips in Roermond aan de slag. Maar ook Riny was druk doende, van 's morgen vroeg tot 's avonds laat: naast het huishouden, stak ze asperges, poetste ze het raadhuis en later de bibliotheek. Fer had de nodige gezondheidsklachten die hem niet alleen vroegtijdig arbeidsongeschikt maakten maar die ook de oorzaak waren van zijn vroegtijdige dood in het najaar van 2009. Hoewel ze graag contact met haar familie onderhield, was ze toch het liefst alleen en op zichzelf. De laatste jaren kwam ze steeds minder buiten, al was het maar omdat ze steeds slechter ter been raakte; haar zonen probeerden haar nog aan de rollator te krijgen, maar dat vond ze toch maar niks, 'iets voor oude mensen' zoals ze zei. Daar kwam recentelijk nog de diagnose dementie bij. Het einde van haar leven werd ingeluid door een ongelukkige val in huis die haar in het ziekenhuis deed belanden, waar het van kwaad tot erger met haar werd en waar er uiteindelijk ook op donderdag 10 augustus j.l. een einde aan haar leven kwam. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis bij haar man Fer op de gemeentelijke begraafplaats.

Op zondagmiddag 20 augustus j.l. werd in de St. Martinuskerk van Vlodrop **Yara Meuter** gedoopt, zusje van Amber (8) en Isa (7) die eerder al in Swalmen werden gedoopt.

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl