



# ROERKERKNIEUWS - tijd door het jaar

editie 172 (22 september 2023) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## inleiding

Op maandagmorgen 4 september j.l. werd geconstateerd dat een drietal ruitjes van de dagkapel in Melick waren ingegooid. Er lagen niet alleen steentjes in de kerk, eentje zat zelfs nog in het raam. Zonde natuurlijk, letterlijk en figuurlijk. Inmiddels is niet alleen bij de politie aangifte van vernieling gedaan, maar de schade ook bij de verzekering gemeld. Niet dat we daarvan veel verwachtten; je weet echter maar nooit waar het goed voor is. Enkele weken eerder werd in de Melicker dagkapel zelfs het altaarkruis(je) ontvreemd; niet dat het veel waarde had, maar toch. Gelukkig liet iemand onlangs een mooi (kunststof) bloemstuk op het altaar achter. Of het een iets met het ander te maken had, dat het om een 'Wiedergutmachung' ging? God weet ... In Herkenbosch is er ook goed nieuws te melden: daar was het (electronisch) 'koororgel' onlangs uitgevallen. De penningmeester van het koorbestuur schakelde niet alleen een monteur in, maar startte meteen een sponsoractie op, zodat de reparatie annex onderhoudsbeurt de parochie uiteindelijk niks kostte.

In het weekend van 9/10 september (Open Monumentendag) hield de Berger basiliek 'open huis'. Dit jaar stond het pas gerestaureerde epitaaf van het graf van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus letterlijk en figuurlijk 'in the picture' en had de priorij weer voor een mooi informatiefoldertje gezorgd, het vierde een in een reeks; het eerste gewijd aan de middeleeuwse apostelbeelden, het tweede aan de glas-in loodramen van Joep Nicolas en het derde aan de (kerk-)klokken. Op het (oude, parochiële) kerkhof van Posterholt kon in het kader van Open Monumentendag de grafkapel Geradts-Regout bezichtigd worden. Zo wordt de Posterse grafkapel blijkbaar genoemd; in werkelijk bevindt het graf van het echtpaar Geradts-Regout zich echter op het kerkhof in St. Odiliënberg ...

## Parochievernieuwing (II)

De door de bisschop van Passau (mgr. Oster) naar Halifax gestuurde priester (pastoor Anton Spreitzer) lichtte zijn bevindingen als volgt toe: *"anderen tot het geloof bekeren is in de geschiedenis, minstens in die van het christendom, lange tijd een vanzelfsprekende opdracht geweest, ja zelfs een gelovige plicht. Ook al kan men erover van mening verschillen, met welke middelen dat zou moeten gebeuren en ook al zal niemand (ook al is hij/zij de Kerk nog zo goed gezind) meer durven beweren dat er wat dat betreft in het verleden geen fouten zijn gemaakt, dan nóg heeft bekering in die betekenis altijd tot het algemene christelijke zelfbewustzijn behoord. Wat het woord 'bekering' betekent, waar het begrip 'bekering' voor staat is echter de laatste tijd steeds meer in een kwaad daglicht komen te staan. Vandaag de dag heeft het – vooral in onze kringen – vaak zo'n bittere bijmaak gekregen, dat velen het – ook binnen de Kerk – liever niet meer gebruiken. Heel wat mensen zijn bang dat – als het over 'bekering' gaat – er een rudimentaire hang naar nostalgisch kerkelijk wensdromen achter schuil gaat, alsof de Kerk de mensen weer in haar macht wil krijgen en ze in plaats van tot mondige Kerkleden weer tot makke, volgzaam schapen wil maken die zich weer achter de herdersstaf van hun leiders scharen. Het zwijgen over bekering in het kerkelijk (s)preken staat echter in schril contrast tot de betekenis die het woordje 'bekering' in de H. Schrift heeft. Het zal meer dan dichterlijke vrijheid zijn geweest, dat de schrijver van het Marcusevangelie ertoe bewogen heeft Jezus als eerste woorden die Hij in het Evangelie spreekt, te laten uitroepen: 'De tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij; bekeert U en gelooft in de blijde boodschap' (Mc.1,15). Het woordje, waarom het hier gaat en dat veelal met 'bekereren' wordt vertaald,*

*luit in het Grieks 'metanoein'. Daar zit het Griekse woordje 'nous' in, dat in de regel in het Nederlands met 'geest' wordt weergegeven. In de Bijbelse denkwereld klinkt echter meer dan een zuiver rationele betekenis mee, waartoe ons huidige begrip van geest hoofdzakelijk beperkt blijft. In deze zin kan het van 'zijn instelling veranderen' via 'berouw ondervinden' tot 'omkeren' veel betekenen. Daarom zou men het woordje 'nous' beter kunnen vertalen met 'geestelijke instelling', 'grondhouding' of '(levens-)filosofie'. De theoloog Jörg Zink vertaalt deze passage bijvoorbeeld als volgt: 'Denkt um! Verlasst euch auf dieses gute Wort'. Jezus roept dan ook niet op bepaalde meningen of instellingen te veranderen, bepaalde houdingen te heroverwegen of om ons - in de lijn van onze goede voornemens - weer op een goede levenswijze te bezinnen. Jezus verlangt meer, hij verlangt alles: namelijk onze hele manier van denken te heroriënteren, ons eigen zelfverstaan en onze visie op alles wat bestaat te vernieuwen en Jezus' woord erin te laten doordringen. Men zou ook kunnen zeggen: Jezus roept ons ertoe op de wereld met alles erop en eraan – dus ook God – met Zijn ogen te bekijken; Hij roept ons op dit nieuwe perspectief tot grondbeginsel van ons leven te maken, van al ons doen en laten, van al onze woorden en gedachten. En dat alles vanuit de grondhouding dat wij in alle eenvoud op Jezus' goede Woord, op zijn Blijde boodschap durven vertrouwen.*

wordt vervolgd

### **eerste-steen-legging St. Catharinakerk Montfort**

Op 29 september is het 60 jaar geleden dat in Montfort een (officieel) begin werd gemaakt met de bouw van de nieuwe St. Catharinakerk. Dat plechtige moment wordt gemarkeerd door een tweevoudige plechtigheid, namelijk de eerste-steen-legging (voorafgegaan door de planting van een houten kruis op de plaats waar het hoofdaltaar zal verrijzen) en de zegening van de fundamenteën. *“Onder gure weersomstandigheden, maar desondanks onder zeer grote belangstelling had zondag te Montfort de plechtige Eerste Steenlegging plaats van de nieuwe kerk van de H. Catharina, door de vicaris-generaal van het bisdom Roermond, mgr. P. van Odijk. Bij de velen die deze plechtigheid bijwoonden behoorden: deken J.Th. Joosten uit Echt (het dekenaat waaronder de parochie Montfort toen nog ressorteerde, red.), een groot aantal geestelijken, waaronder vele pastoors en kapelaans uit naburige parochies, de burgemeesters J. Cuypers uit Echt, J.K. Geurts uit Horst (oud burgemeester van Montfort), P.J. Jacobs uit Linne, A. Ewalds uit Maasbracht, J.K.E. Apers uit Montfort, Ir. Horsmans, lid van de Tweede Kamer, dr. ir. Plusjé van de staatsmijnen, de heer Steenaert van de Oranje-Nassaumijnen, dr. J. Kramer van N.V. Philips, Roermond, notaris P. Thijssen uit St. Odiliënberg, de heer W. Schoenmakers, lid van de Prov. Staten van Limburg, pater Sangers uit Maeseyck, de Heer A.H. Simonis, de beide architecten ir. J. Franssen uit Roermond en J.F.M.W. van der Pluym uit Bunde, de aannemer Smeets uit Roermond, de beide wethouders A.H.W. Hawinkels en J.H. Kempkens, de leden van de gemeenteraad, onderwijzend- en gemeentepersoneel en vele anderen. Deze nieuwe kerk is een schepping van de architecten ir. J. Franssen en J.F.M.W. van der Pluym. De kerk wordt opgetrokken in moderne bouwstijl. Het gevelwerk van het hoofdgebouw zal bestaan uit breuksteen. De kerk zal 810 zitplaatsen hebben. De toren komt los van de kerk te staan. Onder de sacristie en het koor wordt een vergaderzaal gebouwd. Om ongeveer half vier vertrok een grote stoet van parochianen en alle plaatselijke verenigingen vanaf de oude kerk naar de pastorie, waar mgr. P. van Odijk, de geestelijkheid en de genodigden werden afgehaald. Van hieruit ging de stoet naar de plaats waar de plechtige eerste steenlegging zou plaats hebben. Alles was tot in de puntjes verzorgd door een speciale regelingscommissie onder leiding van W.J. Mertens. Op de plaats waar het altaar komt te staan, staat een houten kruis. De vicaris en de*

*geestelijkheid begaven zich daarheen. Na een kort welkomstwoord van pastoor J. Feron tot mgr. P. van Odijk en alle aanwezigen begon de liturgische plechtigheid, waarbij van het begin tot het einde de volkstaal gebezigd werd. De hierbij behorende gezangen werden uitgevoerd door het zangkoor en het knapenkoor, onder leiding van J. Wolters. De vicaris en de aanwezigen baden een kort gebed, waarna de vicaris de plaats waar het kruis staat met wijwater besprenkelde. Hij ging met de priesters langs de fundamenten en zegende ook deze. Daarna begaven zij zich naar de plaats waar de eerste steen werd gelegd. Mgr. van Odijk zegende de steen en kraste met een scherp voorwerp een kruis op elk van de zes vlakken ervan. Deze steen draagt als opschrift: 'Treedt toe tot Christus, de levende steen'. Vervolgens las pastoor J. Feron een oorkonde voor. Deze oorkonde werd in een loden koker gedaan en in de steen gemetseld. De steen werd vastgemetseld, waarna de vicaris de steen nogmaals met wijwater besprenkelde. Hierna keerde mgr. van Odijk en de andere geestelijkheid terug naar de plaats waar het altaar zal komen. Na een kort gebed hiel mgr. P. van Odijk een toespraak waarin hij onder meer zeide, dat het voor de parochie Montfort een grote vreugdedag was, nu het eindelijk zover is, dat er een grote nieuwe kerk zal komen, ter vervanging van de oude, in slechte staat verkerende kerk, die veel te klein is. Na een dankwoord van pastoor J. Feron en het lied: 'Aan U, o Koning der Eeuwen', kon ieder der aanwezigen zijn steentje leggen. Van deze gelegenheid maakten velen gebruik om zodoende een extra bijdrage te geven voor het bouwfonds van de nieuwe kerk. De verenigingen bleven voorlopig op hun plaatsen en het trommelcorps 'Excelsior', de drumband van schutterij 'St. Urbanus' en de koninklijke fanfare 'De Vriendenkring' brachten ter opluistering van de steenlegging door de genodigden en parochianen muziek ten gehore. Hierna legden ook de leden der verenigingen hun steentje. De plechtigheid werd besloten door een koffietafel in zaal Verheyden-Mertens, aangeboden aan de geestelijkheid en genodigden (Maas en Roerbode).*

### **Kerkhofnieuws**

Nadat in Vlodrop al eerder werk gemaakt was van de verharding van de paden (er kon gebruikt gemaakt worden van klinkers van het oude Marktpllein dat momenteel wordt gerenoveerd), werden er begin september nieuwe (rollator- en rolstoeltoegankelijke) paden op het kerkhof van Herkenbosch aangelegd. Gebeurde dat in Vlodrop met behulp vrijwilligers, in Herkenbosch kwam er (ook) een firma aan te pas. Het kerkhof van Montfort kreeg een nieuwe omheining (hekwerk). Daar werden ook de eerste percelen grond verkocht, het gedeelte van het kerkhof (Huysbongerdweg) dat aan het kerkhof onttrokken wordt en vorig jaar september van de gemeenteraad de bestemming bouwgrond kreeg. Daar ging een heel proces aan vooraf. Op 23 juni 2020 nam het college van B&W daarover al een principebesluit. Het betreft een gedeelte aan de noordkant van het kerkhof, gelegen aan het Overkwartier, dat weliswaar tot het kerkhof behoorde (in het najaar van 1976 aankocht ter uitbreiding van het kerkhof) maar nooit als zodanig in gebruik is genomen. Omdat het kerkbestuur voorzag dat dit gedeelte niet meer voor begravingen nodig zou zijn, besloot het te kijken naar een andere invulling van dit terrein. Zo kwam de bestemming 'wonen' in beeld. Met de bestemmingsplanwijziging dd. 29 september 2022 kan daaraan uitvoering gegeven worden. Er zullen vier levensloopbestendige woningen gebouwd worden.

### **Personalia**

Op zaterdagmorgen 16 september j.l. namen we in besloten kring in het crematorium te Echt afscheid van **Andreas Johannes Antonius (André) Meulemans (1933-2023)** uit St. Odiliënberg. Geboren en getogen in Rotterdam, waar hij aan het begin van de oorlog het

bombardement van de stad meemaakte, ging hij na zijn Mulo-opleiding bij het Kadaster aan de slag en aanvaardde hij een benoeming in Roermond. In die periode vervulde hij ook zijn militaire dienst (1953-1955). In Roermond leerde hij Ria Gierlings kennen met wie hij eind 1958 trouwde en een gezin stichtte dat uiteindelijk vier kinderen zou tellen. In 1968 verhuisde het gezin van Roermond naar een eigen woning in St. Odiliënberg (Churchillaan). Zijn tuin was altijd zijn grote hobby. Met 40 dienstjaren kon André in 1988 met vervroegd pensioen gaan; van die regeling maakte hij dankbaar gebruik, niet alleen omdat een overplaatsing naar Eindhoven in de lucht hing, maar ook omdat Ria vlak daarvoor ernstig ziek was geworden; gelukkig herstelde ze weer snel. De VUT was voor André ook aanleiding om zich via studies verder te bekwamen in zijn andere grote hobby: de koorzang. Zo was hij lid van het Berger kerkkoor en het Roermondse vocaal ensemble Silhouet; van beide koren zelfs een tijd lang voorzitter. Eind 2002 kregen André en zijn vrouw een grote klap te verwerken toen hun oudste zoon Hans plotseling kwam te overlijden; hij was pas 43; ook zou schoonzoon Ronald hen vroegtijdig komen te overvallen. Inmiddels was het gezin niet alleen uitgebreid met aangetrouwden, maar ook met kleinkinderen waarop André en Ria maar wat trots waren. Graag gingen ze op vakantie (aanvankelijk naar Luxemburg, later naar Zwitserland en Oostenrijk) en genoten ze van de jaarlijkse familieweekendjes. In 2008 (het jaar dat ze hun 50-jarig huwelijksfeest vierden) verhuisden ze naar de Plechelmusstraat. Daar kreeg André na verloop van tijd steeds meer last van hart en vaten, zodat zijn actieradius kleiner en kleiner begon te worden; wandelen en fietsen, iets wat André altijd graag had gedaan, schoot er steeds meer bij in. Vooral sinds de Coronacrisis nam zijn levenskwaliteit zienderogen af en werd hij steeds afhankelijker van de zorg van anderen. Twee-en-een-halve maand na de viering zijn 90<sup>e</sup> verjaardag in kleine huiselijke kring kwam er op maandagmiddag 11 september j.l. einde aan zijn leven.

### **Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl)

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)