



# ROERKERKNIEUWS - tijd door het jaar

editie 181 (25 november 2023) – [www.roerkerken.nl](http://www.roerkerken.nl)

## **inleiding: “Laat de wapens zwijgen”**

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring, die op vrijdag 17 november j.l. werd gepubliceerd, luidt als volgt: *“Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet. Niet alleen in het Heilig Land leidt wapengeweld tot grote onderlinge spanningen. Wij maken ons zorgen over een oploeiend antisemitisme en over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet worden behandeld. De bescherming van de menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit zijn altijd en ook nu ontzettend belangrijk. Wij onderschrijven de woorden van paus Franciscus: “Ik blijf denken aan de ernstige situatie in Palestina en Israël, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. In Gods naam, laat de wapens zwijgen.” Alleen door dialoog kan een uitweg voor de grote problemen worden gevonden. Als bisschoppen van Nederland roepen wij onze gelovigen op tot een aanhoudend gebed tot verzoening en gerechtigheid voor Palestijnen en voor Joden”.*

## **Holsterhof – Holsterhoeve**

Op 11 november j.l. kwam in St. Odiliënberg ing. Leen(dert) van Marion (1939-2023) te overlijden. Na een afscheidsdienst in de Roermondse Minderboederskerk vond hij op 17 november daaropvolgend zijn laatste rustplaats op Bergerbos. Deze Rotterdammer die met name als voorzitter voor de Roermondse stichting Rura veel heeft gedaan en betekend, woonde in Lerop, op de ‘Holsterhoeve’. Nu wil het toeval dat er in Posterholt ook een ‘Holsterhof’ ligt. De benaming daarvan verwijst naar de Posterse buurtschap de Holst waarin deze eeuwenoude boerderij is gelegen. Deze boerderij was tot aan de Franse tijd (samen met de eveneens in Posterholt gelegen Oudenkamp en de Bergerhof) eigendom van de Roermondse Jezuïeten. Ze was tegen het einde van de achttiende eeuw 29 ha en 41 aren groot, terwijl haar geschatte waarde 3200 francs bedroeg. De toenmalige pachter (Jan Timmermans) betaalde 25 malder rogge en 12 malder boekweit per jaar. In de Franse tijd werd ze als nationaal domeingoed geconfisqueerd en openbaar verkocht (Jaarboek Roerstreek 16 [1984]). De laatste pachters resp. eiegenaars van Holsterhof waren Herman Meijers (1888-1962) en zijn vrouw Maria van Appeven (1892-1981). Hun zoon Herman junior (1927-2018), sinds 1957 gehuwd met Toos Verbeek (1928-1988), volgde hen op. Sinds 1985 runt dochter Truus er samen met haar man Frans een kampeerboerderij; kleindochter Lissa exploiteert er sinds een paar jaar tevens een restaurant. De Leropper Holsterhoeve is van jongere datum. Op de eerste kadastrale kaart uit 1844 komen we haar in ieder geval nog niet tegen. Daar heette het toen nog ‘In de Kolderkamp’, eigendom van Theodoor Olislagers (1786-1861), eigenaar van het landgoed Hoosden en als ongehuwd rentenier wonend op kasteel Sipernau in Elen (B). Na zijn dood vererfde hij zijn bezit aan zijn nichtje Marie Dorothee Malet de Coupigny (1829-1876), sinds 1851 gehuwd met Alexander graaf d’Alcantara (1825-1908) die in Doornik en later in Brussel woonden. De Leropper

Holsterhoeve dateert uit 1948. Ze werd bewoond door (de oorspronkelijk uit Swalmen afkomstige) Cornelis Hendriks (1878-1966), sinds 1905 gehuwd met de uit Maasniel afkomstige Helena Neelen (1876-1963), samen met (hun zoon) Sjeng Hendriks (1906-1990), sinds 1944 gehuwd met de uit Vlodrop afkomstige Elisabeth Cuijpers (1910-1967).

### **Nederlandse vertaling 'Laudate Deum' gepubliceerd**

De officiële Nederlandse vertaling van de pauselijke brief 'Laudate Deum' is beschikbaar. De brief is een aanvulling op de encycliek 'Laudato Si' en werd op 4 oktober (feestdag St. Franciscus) door paus Franciscus gepubliceerd. In de inleiding van 'Laudate Deum' ('Prijst God') schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid, vragen om verheldering en aanvulling van 'Laudato si'. Hij schrijft dat de situatie nog urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn 'groene' encycliek kwam, waarin het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden. In Nederland vraagt Mgr. dr. Gerard de Korte als bisschop-referent aandacht voor de boodschap die wordt uitgedragen in 'Laudato si' en nu wordt uitgebreid in 'Laudate Deum'. Hij zegt na een eerste kennismaking met de nieuwe exhortatie, vooruitblikkend naar de klimaatconferentie in Dubai vanaf 30 november: "Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek". De paus hoopt dat de komende klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54). Bisschop De Korte is trouwens op vrijdag 1 december a.s. aanwezig bij de feestelijke opening van het 'Laudato Si'-Instituut aan de Radboud Universiteit. Het nieuwe 'Laudato Si'-Instituut wil inzichten over het klimaat onderzoeken met oog voor rentmeesterschap, solidariteit en gelijkwaardigheid.

### **personalia**

Op zondagmiddag 19 november j.l. werd in St. Odiliënberg **Olivia Simons** uit Herkenbosch gedoopt, wier ouders elkaar vorig jaar op 2 juli hier ook voor de kerk trouwden.

Op maandagmiddag 20 november j.l. hielden we in de St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst voor **Peter Paul Johannes (Paul) Rinkens (1967-2023)**. Geboren in Heerlen (Vroedvrouwenschool), maar getogen in Kerkrade (Chevremont) kwam hij al vroeg in het Midden-Limburgse terecht toen hij op de Pepijnkliniek in Echt aan de slag ging waar een oudere zus van hem al werkzaam was. Uiteindelijk werd hij zo iets als ambulante praktijkondersteuner en was hij op verschillende Midden-Limburgse huisartsenpraktijken werkzaam. Inmiddels was hij getrouwd en had hij twee kinderen: Kai en Seth. Dat werken in de zorg kenmerkte zijn leven; hij had immers een groot zorghart: altijd stond hij voor anderen klaar, maar wel het liefst stilletjes op de achtergrond. Muziek is altijd zijn grote hobby geweest, dat was zijn passie, daar kon hij niet alleen zijn energie in kwijt, dat gaf hem ook energie. Helaas liep zijn huwelijk stuk. In Ellen Crins uit Reuver (Offenbeek) - die ook op de Pepijnkliniek werkzaam was - leerde hij niet alleen een nieuwe liefde kennen, haar kinderen Max en Lina beschouwde hij ook als zijn kinderen. In 2012 gooiden ze hun leven radicaal om en begonnen ze in Echt een eetcafé. Dat deden ze in 2020 nog eens, toen ze in Posterholt café Liebes kochten en er na een fikse verbouwing ook een eetcafé begonnen dat

op 1 mei 2021 haar deuren opende. Paul sukkelde toch al wat met zijn gezondheid, maar enkele weken geleden kwam daar nog een ernstige ziekte bij, waarvan al gauw bleek dat er niets meer aan te doen was. Daarmee vielen niet alleen zijn toekomstplannen in duigen, maar werd ook duidelijk dat hij vroegtijdig afscheid van zijn dierbaren moest nemen. Op maandag 13 november j.l. overleed hij in het Maastrichtse ziekenhuis, 55 jaar oud. Na de uitvaartdienst legden we hem rusten op natuurbegraafplaats Bergerbos.

Op woensdagmorgen 22 november j.l. namen we vanuit de St. Martinuskerk van Vlodrop afscheid van **Anna Josephina (Annie) Delissen-Schoenmakers (1925-2023)**. Geboren en getogen in Posterholt trouwde ze in het voorjaar van 1947 met Jac Schmitz (1914-1958) uit Vlodrop. In Vlodrop werden ook hun zes kinderen geboren: Ger, Har, Caspar, Ria, José en Wiel. In Vlodrop woonden ze eerst aan de Grootestraat en later aan de Schaaapweg. Toen Jac in het najaar van 1958 veel te vroeg kwam te overlijden (hij was pas 43 toen hij overleed) bleef Annie alleen met de zorg voor haar kinderen achter. In de zomer van 1961 hertrouwde ze met Jo Delissen (1930-2005) uit Herkenbosch waarna nog een dochter, Anita werd geboren. Jo kwam haar eind 2005 in en door de dood te ontvallen, 75 jaar oud. Ze woonde aan de Angsterweg ('Aan de Tram') toen ze naar WZC de Bosscherhof in Herkenbosch verhuisde. Daar genoot ze een liefdevolle verzorging en mocht ze zich verheugen over de liefde en aandacht die ze er van de zijde van haar kinderen, maar ook van haar 12 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen mocht ontvangen. Op woensdag 15 november j.l. kwam ze er in de gezegende leeftijd van maar liefst 98 jaar te overlijden. Na de uitvaartmis legden we haar bij haar tweede echtgenoot Jo op de algemene begraafplaats te rusten.

Diezelfde woensdagmorgen (22 november j.l.) was er in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst voor **Wilhelmina Elisa Francesca (Mien) de Roeper-Nijnens (1926-2023)**. Geboren en getogen in Weert (Boshoven). Daar leerde ze ook de oorspronkelijk uit Schiedam afkomstige (Lodewijk) Look de Roeper (1931-2023) kennen die in verband met oorlogsprikelen in Weert was terechtgekomen. Nadat ze na hun huwelijk in 1953 aanvankelijk in Weert woonden, waar ook hun vier kinderen werden geboren vestigden ze zich rond 1960 in Montfort, waar ze samen een café en friture runden die allengs een goede naam wist te verwerven. Door reuma geplaagd moest Mien noodgedwongen haar werk in de friture beëindigen en gingen ze aan de Wilhelminalaan wonen. Eind 2021 verhuisden ze naar WZC Bergh, waar Look begin dit jaar kwam te overlijden. Ruim 10 maanden later, op zaterdag 18 november j.l. kwam er ook een einde aan Miens leven. Terwijl er voor Look geen kerkelijke uitvaart werd gehouden, was dat voor Mien des te vanzelfsprekender. Enkele dagen voor haar overlijden mocht ze ook nog het sacrament der zieken ontrvangen. Na de uitvaartdienst legden we haar bij haar man te rusten op het RK-kerkhof aan de Huysbongerdweg.

Op vrijdagmiddag 24 november j.l. werd in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de uitvaartdienst gehouden voor **Johannes Cornelius (Jan) de Groot (1927-2023)**. Geboren en getogen in Herkenbosch, aan de Mismeer, in een gezin dat uiteindelijk zes kinderen zou tellen, leerde hij al op jonge leeftijd thuis mee aanpakken, vooral toen tijdens de oorlogsjaren ter aanvulling van het gezinsinkomen (vader was mijnwerker op de Emma in Hoensbroek) heibezems gemaakt en verkocht werden. Na de lagere-school ging Jan naar de ambachtsschool in Roermond waar hij als bankwerker werd opgeleid. Via zijn zwager kreeg hij werk bij de Natronchemie in Herten. Na zijn militaire diensttijd maakte hij de overstap

naar het Roermondse constructiebedrijf Stox om uiteindelijk bij Veldkoning (het latere Vekoma) in Vlodrop aan de slag te gaan. Deze firma, die aanvankelijk landbouwmachines maakte, werd in de vijftiger jaren steeds vaker ingeschakeld bij de aanleg van de Beatrixmijn in Herkenbosch en zo wist Jan zich op te werken tot ploegbaas. Sinds 1953 was hij getrouwd met Miep Vossen (1932-2011) uit Herten en kregen ze drie kinderen, waaronder een tweeling. Ze woonden aanvankelijk bij Jans ouders in, maar na een paar jaar gingen ze op zichzelf aan de Luciaweg wonen. In 1967 stopte hij bij Vekoma en begon Jan zijn eigen verwarmings- en loodgietersbedrijf. Dat was eind jaren tachtig ook de reden weer naar Jans ouderlijk huis terug te keren, want daar had hij tenminste de ruimte voor zijn florerende zaak. Een hard klap kreeg het gezin ter verwerken bij de dood van Mirjam, eind 1983; ze was pas 28. Vooral Miep leed er erg onder en kampte sindsdien steeds meer met gezondheidsklachten. Uiteindelijk werd het zelfs zo erg dat ze in verpleegkliniek Camillus moest worden opgenomen, waar ze ruim tien jaar liefdevol werd verzorgd en waar Jan haar trouw ieder dag bezocht. Ze kwam er in het najaar van 2011 te overlijden, 79 jaar oud. Zoon Huub die aanvankelijk voorbestemd was Jans zaak over te nemen, trok het niet meer en overleed 2½ maand later. Dat was een bittere pil voor Jan, die het trouwens ook maar moeilijk kon verkroppen dat hij later zijn zaak die hij met noeste arbeid en vlijt had opgebouwd, nog niet aan de straatstenen kwijt kwam. In de zomer van 2020 lukte het hem uiteindelijk wel zijn huis te verkopen en verhuisde hij naar een zorgappartement bij Camillus ('Hof van Schöndeln'). Zijn gezondheid begon steeds meer te wensen over te laten en tot overmaat van ramp werd afgelopen najaar ook kanker bij hem geconstateerd. Dat werd het begin van het einde. Na een korte ziekenhuisopname werd hij begin deze maand in hospice de Ark opgenomen, waar er vrijdagavond 17 november j.l. een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis legde we hem bij zijn vrouw Miep op het RK-kerkhof te rusten.

### **Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!**

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

### **Tot slot**

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: [clustersecretariaat@roerkerken.nl](mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl)

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - [pastoor@roerkerken.nl](mailto:pastoor@roerkerken.nl)

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - [p.hamans@roerkerken.nl](mailto:p.hamans@roerkerken.nl)

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - [g.sars@roerkerken.nl](mailto:g.sars@roerkerken.nl)

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - [r.mom@roerkerken.nl](mailto:r.mom@roerkerken.nl)

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - [b.venner@roerkerken.nl](mailto:b.venner@roerkerken.nl)

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - [l.overbeeke@roerkerken.nl](mailto:l.overbeeke@roerkerken.nl)

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - [sebastianus@roerkerken.nl](mailto:sebastianus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - [andreas@roerkerken.nl](mailto:andreas@roerkerken.nl)

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - [catharina@roerkerken.nl](mailto:catharina@roerkerken.nl)

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - [otgerus@roerkerken.nl](mailto:otgerus@roerkerken.nl)

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - [matthias@roerkerken.nl](mailto:matthias@roerkerken.nl)

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - [martinus@roerkerken.nl](mailto:martinus@roerkerken.nl)