



ROERKERKNIEUWS - Adventstijd

editie 182 (2 december 2023) – www.roerkerken.nl

inleiding

Op woensdagavond 29 november j.l. vond in Heel de Midden-Limburgse informatieavond voor kerkbestuursleden plaats over de onlangs gepresenteerde handreiking van het bisdom: 'Het Huis van God in parochie'. Die Handreiking heeft wisselende reacties opgeleverd. Sommige kerkbesturen lieten dankbaar weten: 'Dit is precies wat we nodig hebben'. Andere parochies reageerden meer afhoudend: 'Onze kerk gaat zeker niet dicht'. Algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg vindt beide reacties heel begrijpelijk. "Het is ook niet onze bedoeling om zoveel mogelijk kerken te sluiten, maar om parochies handvaten te geven om over hun toekomst na te denken". Wat Quaedvlieg betreft, is dat een toekomst met levendige geloofsgemeenschappen. "Die zullen kleiner zijn dan vroeger en minder financiële middelen hebben. Daarom is het niet alleen noodzakelijk dat parochies in een federatie of fusie intensief samenwerken, maar ook dat ze nadenken wat voor soort geloofsgemeenschap ze willen zijn en hoeveel kerkgebouwen daarbij horen en hoe deze gebruikt worden". De Handreiking hoopt het gesprek over de toekomst van de kerkgebouwen aan te gaan. "De uitkomst van dat denkproces kan zijn dat er in ene parochie van alles gaat veranderen en in een andere parochie veel minder. We zien in de praktijk wel dat er in fusieparochies, die het proces van samenvoegen en sluiten van kerken achter de rug hebben, nieuwe energie vrijkomt om zich op het opbouwen van die levendige geloofsgemeenschap te richten. Dat is waar het uiteindelijk om gaat: de verkondiging van de boodschap". In de handreiking 'Het Huis van God in de parochie' worden kerkbesturen gevraagd om vóór 1 augustus 2024 een pastorale visie en functiebeschrijving van hun kerkgebouwen te maken. In de novembervergadering van ons (gezamenlijk) kerkbestuur werd dit al eens vluchtig besproken. Deze nog vast te stellen 'kerkenvisie' kan en zal ons in ieder geval al behulpzaam zijn bij het opstellen van een gezamenlijk onderhoudsplan voor de zes kerken die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Wat de St. Andreaskerk van Melick betreft is er eigenlijk nog altijd niets nieuws te melden. Negen maanden geleden werd nog de verwachting uitgesproken dat de omgevingsvergunning "na de zomervakantie, maar vóór de herfstvakantie" rond zou zijn (Roerkerknieuws 141). Dat blijkt in de praktijk toch tegen te vallen. Zoals al eerder opgemerkt: ambtelijke molens malen langzaam. Het groene licht voor het herbestemmingsplan laat nog altijd op zich wachten ...

Waalse familienamen in de Roerstreek (XVIII) – Laurent

Op 4 oktober 1764 trouwde in Montfort Joseph Laurent met Johanna Beckers: *"1764, die quarta mensis octobris, factis in parochialibus ecclesiis de Vlodrop et Montfort tribus proclamationibus et nullo impedimento canonico gravati, contraxerunt matrimonium Josephus Laurent et Johanna Beckers, coram me P. van Haeffs, paroco, et Lamberto Beckers et Wilhelmo Beckers, ac aliis variis testibus"*. Terwijl Beckers een echte Mofserter familienaam is - Johanna was ook in Montfort geboren en getogen (als dochter van Jan Beckers en Margaretha van Pol in Montfort gedoopt op 3 augustus 1738)- kwam de naam Laurent er tot dan toe niet voor. Helaas schreef de pastoor bij de huwelijksinschrijving niet erbij waar Joseph vandaan kwam. Wel vonden de gebruikelijke huwelijksafkondigingen niet alleen in Montfort, maar om de een of andere reden ook in Vlodrop plaats. Daar zijn we echter geen Laurent tegengekomen. Uit het huwelijk van Joseph en Johanna werden in Montfort vijf

kinderen gedoopt: Anna Barbara (1765), Johanna (1767), Elisabeth (1768), Jan Joseph (1770) en Margaretha (1772). Het feit dat er bij deze doopsels geen peetouders van de familie Laurent aantreden sterkt ons in het vermoeden dat Joseph van verder weg kwam. Hij kwam op 25 maart 1783 in Montfort te overlijden: *"1783, 25.^{ta} mensis martii munitus ss. Ecclesiae sacramentis obiit Josephus Laurant, sepultus hic in cemeterio. R.I.P."* Ook hier weer geen vermelding van zijn afkomst. Zijn weduwe hertrouwde anderhalf jaar later (9 september 1784) met de eveneens uit Montfort afkomstige Jacob Knops (1733-1791). Dochter Johanna Laurent (1767-1829), sinds 1788 gehuwd met Peter Knops, is de bet-overgrootmoeder van Sef Kempkens (1918-2005), in Montfort beter bekend als 'Sef de Keuning', die op zijn beurt weer de vader was van Henk Kempkens (1949-2022), alias 'de King' (zie Roerkerknieuws 97). Johanna's broer Jan Joseph Laurent (1770-1812) zou de stamlijn nog even voortzetten. Uit zijn huwelijk met Anna Margaretha Beckers (1776-1815) werden in Montfort zes kinderen geboren: Elisabeth (1801), Anna Barbara (1802), Johanna (1805), Lambert (1807), Anna Mechtildis (1809) en Peter Jacob (1811). Laatstgenoemde werd nog geen twee weken oud, terwijl zijn broer Lambert in 1819 op 12-jarige leeftijd overleed, zodat alleen maar meisjes (geen stamhouders) overbleven. Daarvan overleed Anna Barbara in het voorjaar van 1850 in Montfort (46 jaar oud), als weduwe uit een eerste huwelijk (1827) met de uit Wessem (Pol) afkomstige Leonard Seuskens (1801-1827) en uit een tweede huwelijk (1828) met de uit Montfort afkomstige Peter Cremers (1797-1868). Zij zijn de betovergrootouders van (onder andere) Wiel Cremers (1941-2021) uit Melick van wie wij 2½ jaar geleden afscheid namen (zie Roerkerknieuws 162). Barbara's zus Johanna overleed op 77-jarige leeftijd in de zomer van 1882. Dat was in Swalmen, waar ze in 1832 getrouwd was met Nicolaas van Cruchten (1803-1868). Zij zijn (onder andere) de betovergrootouders van Lies Beek (1936-2001) uit de Boukoul, die in 1959 trouwde met Thei Peggen (1934-2021) uit Herkenbosch en daar ook een gezin met vier kinderen stichtte (zie Roerkerknieuws 44). Een onwettige dochter voor voornoemde Johanna Laurent (1767-1829), Anna Elisabeth Laurent (1807-1891), trouwde in 1831 met Peter van Ophoven (1799-1886) uit Montfort en zou aldaar ook voor een nageslacht zorgen.

personalia

Op vrijdagavond 24 november j.l. ontvingen in de St. Matthiaskerk van Posterholt 41 kinderen uit ons cluster - na hernieuwing van de doopbeloften - het sacrament van het Vormsel uit handen van vicaris-generaal (sinds het aftreden van onze bisschop: algemeen-gedelegeerde) lic. Harry Quaedvlieg: **Vera Bachmatiuk, Colin Beunen, Luuk van den Bogerd, Ise Bustin, Alysha Claessens, Gwenn Croonenberg, Eefke Derix, Floortje Derix, Djeven van Eck, Nina Ekermans, Jante Heemels, Silas Heemels, Ninthe Heurkens, Mich Heuschen, Bas Jacobs, Isa Janssen, Evi Jeurissen, Puck Krowinkel, Viktoria Kowalewicz, Benthe Kuijpers, Jort Kunert, Jens Küppers, Ida Linssen, Jill Meuwissen, Maud Meuwissen, Ilse Milanowski, Thinne Pelsers, Jort Peters, Barbara van Pol, Chloe Roumen, Femke Ruiters, Jevi Schaefer, Luc Severins, Nicole Spronken, Loa Stelten, Mia Thoolen, Lara Ticheler, Levi van der Vorst, Tom van Wersch, Rens Widdershoven en Eef Wolters.**

Op zaterdagmorgen 25 november j.l. deden we de St. Matthiaskerk van Posterholt **Maria Hubertina (Mia) Gootzen-Heuts (1935-2023)** uitgeleide. Geboren en getogen aan de Boomstraat in Posterholt als dochter van aannemer Theo Heuts en Anna Kuipers bleek al gauw dat ze goed kon leren. En zo rondde ze na haar lagere schoolleeftijd het gymnasium (bèta) bij de Roermondse zusters Ursulinen af. Hoewel ze graag nóg verder had willen

studeren zat dat er toen gegeven de toenmalige tijdsomstandigheden toch niet in. Inmiddels had ze al fietsend naar Roermond dorpsgenoot Jan Gootzen leren kennen die daar de Mulo doorliep en later naar de kweekschool in Roermond zou gaan. Hij stroomde vervolgens door naar de hogere landbouwschool in Den Bosch. Na hun huwelijk in 1959 vestigden ze zich in Hegelsom, omdat Jan een baan had gekregen op de landbouwschool in Horst. Omdat Mia daar maar moeilijk haar draai kon vinden, verhuisden ze in 1973 naar Venray, waar Jan - na een vervolgstudie - leraar aardrijkunde op het Bosveldcollege werd; later zou hij er ook maatschappijleer geven en zich verdienstelijk maken in en bij de onderwijsbegeleiding. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan begon Mia – naast de zorg voor haar gezin dat inmiddels drie zonen telde – een studie Franse taal en cultuur en werd ze docent Frans in het middelbaar onderwijs. Later maakte ze echter de stap naar het volwassenenonderwijs en is ze bijna tot het laatste Franse les blijven geven. Die liefde voor de Franse taal en cultuur was ook de reden dat ze als gezin vaker naar in Frankrijk op vakantie gingen. Tot op hoge leeftijd zou ze een goede gezondheid weten te houden. Van de kanker waarmee ze in 2006 geconfronteerd werd herstelde ze goed; alleen van de chemotherapie zou ze nodige last blijven houden. Erger werd het toen een jaar of drie geleden ze problemen met haar knieën kreeg waardoor ze steeds slechter uit de voeten kwam. Daarmee kwam haar gezondheid in een neerwaartse spiraal, vooral toen ze ook nog vaker begon te vallen en meermaals in het ziekenhuis belandde en voor therapie naar de revalidatiekliniek moest. Het vroegtijdig overlijden van haar zoon Theis vorig jaar augustus had al een grote wissel op haar leven getrokken, het overlijden van haar zus Bertha een kleine maand geleden kwam daar nog eens overheen. Onlangs was ze zo verzwakt dat ze voor de zoveelste maal in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar werd echter al gauw duidelijk dat ze het dit keer niet zou halen. En zo kwam ze daags na haar opname in hospice Zenit op donderdag 16 november j.l. in Venray te overlijden. Vanwege haar nog altijd sterke band met haar geboortedorp Posterholt had ze aangegeven op Bergebos begraven te willen worden; die wens ging ook in vervulling, evenals de daaraan voorafgaande Mis in de Posterse St. Matthiaskerk, de kerk waarin ze 64 jaar geleden ook trouwde.

Op zaterdag 2 december j.l. hielden we in der St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst voor **Gerardus Ludovicus Verbeek (1932-2023)**. Geboren op de ouderlijke boerderij aan de Hoofdstraat en getogen in een gezin met negen kinderen. Sjra was pas vijftien toen zijn moeder overleed. Na zijn huwelijk in 1965 met de uit Montfort afkomstige Mia Meuwissen nam Sjra samen met zijn jongere broer Teun (1936-2020) de Bergerhof over die ze ook langzaam maar zeker moderniseerden. Teun zou vier jaar later een eigen boerderij wat verderop in de Holst beginnen (zie Roerkerknieuws 30). Er werd hard gewerkt, niet alleen buitenshuis (zoals de zorg voor land en vee), maar ook binnenshuis (zoals de zorg voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen). Toch was er ook tijd voor ontspanning. Sjra, die in zijn jonge jaren ook zelf had gevoetbald, mocht zijn leven lang graag voetballen kijken. Na de zondagse Mis gingen ze ook graag bij familieleden buurten. Sjra zou lang het aanspreekpunt van de familie blijven, hetgeen waarschijnlijk zijn verklaring vond in zijn rustige aard en kalme aard. Hij maakte altijd tijd voor je. Toen de zondagse mis in Posterholt weg viel ging hij graag met zijn vrouw naar de Roermondse Kapel in 't Zand. Dat wekelijkse kerkbezoek evolueerde langzaam maar zeker tot het wekelijks aansteken van een kaars in een of andere kapelletje. Het boerenbedrijf was zijn lust en zijn leven. Naarmate hij het werk op en rond de boerderij steeds meer aan zijn jongens kon overlaten, zag je hem steeds vaker rondfietsen om te kijken hoe de gewassen er bijstonden; toen het fietsen hem

zwaar begon te vallen deed hij dat steeds meer met de tractor. Er ging echter geen dag voorbij, of hij bezocht de koeien in de stal. Een grote tegenslag trof hem en zijn gezin toen hij begin 2019 ten gevolge van een hersenbloeding niet meer thuis in zijn eigen, vertrouwde omgeving kon blijven en in WZC Bosscherhof moest worden opgenomen. Vooral het feit dat hij niet meer kon spreken en niet zelfstandig meer kon eten was een waar kruis voor hem, zeker omdat hij sowieso al moeilijk met het leed van anderen overweg kon. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn hem echter trouw blijven bezoeken. Afgelopen zomer begon zijn gezondheid na te laten. Met name nadat hij onlangs zijn 91^e verjaardag had gevierd en hij al zijn dierbaren nog eens had gezien, ging hij hard achteruit. Een kleine twee weken later, op maandag 27 november j.l. was hij aan zijn allerlaatste beetje toe. Na de uitvaartmis legden we hem te rusten op de gemeentelijke begraafplaats Ter Borgh.

De novembermaand staat altijd in het teken van de St. Caeciliavieringen die niet alleen door de muziekverenigingen, maar ook en vooral door de (kerk-)koren in ere worden gehouden, vieringen die traditiegetrouw bestaan uit een Misopluistering en een feestavond. Het opluisteren van de Mis begint met name bij de muziekverenigingen af te nemen, terwijl de feestavonden steeds meer vervangen worden door feestmiddagen. Op vrijdagavond 17 november j.l. werden in Montfort (St. Catharinakoor) gehuldigd: **Beppie Vandenboorn (40 jaar lid) en Thei Wolters (25 jaar lid)**. Op zondagmiddag 19 november j.l. in Herkenbosch (St. Sebastianuskoor): **Els op het Veld (40 jaar lid), Phiel Moors-Peurteners (40 jaar lid, Nel Kolk (25 jaar lid) en Bair van Cann (25 jaar lid)**. Op zondagmiddag 19 november j.l. in Posterholt (Cadanz): **Martin Palmen (12 ½ jaar lid)**. Op zondagmiddag 26 november j.l. in Vlodrop (St. Martinuskoor): **Kitty Bergh- Van Helden (60 jaar lid), Thea Dingemans (30 jaar lid), Ria Douben-Wilbers (15 jaar lid) en Gertie Boosten-Bosch (30 jaar organiste)**.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl