



ROERKERKNIEUWS - Adventstijd

editie 184 (19 december 2023) – www.roerkerken.nl

inleiding (800 jaar kerststal)

We schrijven het jaar 1223. Het is kerstavond, 24 december, in de plaats Greccio, Italië. Franciscus Bernardone, die kort tevoren de definitieve regel voor de orde der Minderbroeders ('Franciscanen') officieel heeft laten bevestigen door de paus, wil tijdens de kerstviering de gelovigen zelf laten ervaren hoe de geboorte van Jezus in Bethlehem heeft plaatsgevonden. In een grot nabij een kleine kluis waar enkele minderbroeders wonen, laat hij door een lokale edelman, Giovanni Velita, een lege kribbe met stro en een levende os en ezel plaatsen. Zo geeft hij de armoedige omstandigheden weer waarin Jezus ter wereld is gekomen. Medebroeders en gelovigen uit de streek komen 's nachts rond de grot samen om Kerstmis te vieren. Ze brengen fakkels en lantaarns mee en zorgen zo voor een intieme sfeer. Diaken Franciscus zingt met welluidende stem het kerstevangelie en preekt over de geboorte van Jezus. De eucharistie wordt gevierd, staande rondom de kribbe. Deze gebeurtenis raakt de aanwezigen diep. Zo staat St. Franciscus aan het begin van een traditie die inmiddels alweer 800 jaar bestaat: om middels een (al dan niet levende) 'kerststal' Jezus' geboorte uit te beelden. In Italië vinden we de oudste voorbeelden van een kerststal. In onze streken vinden we al in de 16^e eeuw de eerste exemplaren. Dat bewijst de oudste Zuid-Nederlandse kerststal die in Weert ('Museum W') te zien is. Wellicht onder invloed van de beeldenstorm verdween deze traditie weer uit onze streken en het zou nog tot ver in de 19^e eeuw duren voordat de kerststal weer in zwang kwam. In de periode van het 'Rijke Roomsche Leven' was in ieder Nederlands katholiek huisgezin wel een kerststal te vinden. Wat de achtergrond van de Kerstviering betreft zij verwezen naar het speciale themamagazine dat ons bisdom bij gelegenheid van 800 jaar kerststal (tevens als afsluiting van de 50^e jaargang van bisdomblad 'De Sleutel') uitgeeft. Er zij echter ook verwezen naar de website www.vier.nu. Met deze site leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Tegen de achtergrond van '800 jaar kerststal' zijn op deze site filmpjes te zien waarop de acht Nederlandse bisschoppen vertellen over steeds een ander figuur uit de kerststal, van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er elke dag iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis. Het helpt u toe te leven naar dit hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken. Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer. Vier.nu – vier Kerstmis, thuis én samen in de kerk!

Komende Kerstvieringen resp. Kerstmissen

Bij deze een overzicht van de komende Kerstvieringen resp. Kerstmissen in ons cluster. De eerste viering op kerstavond betreft een 'kinderviering' (woorddienst*), de tweede een Eucharistieviering (H. Mis). De vieringen op eerste en tweede kerstdag betreffen uitsluitend HH. Missen (waarvoor ook [mis-]intenties kunnen worden opgegeven). Wat de kindervieringen betreft hopen wij dat er onder de bezoekers van deze vieringen ook kinderen en ouders zijn die deze vieringen mede gestalte willen geven. Oproepen daartoe zijn inmiddels (met name via 'social media') verspreid. Traditiegetrouw wordt op eerste

kerstdag in de St. Matthiaskerk van Posterholt een 'inloopmiddag' georganiseerd voor (groot-)ouders met kinderen die om 16.00 uur wordt afgesloten met een korte gebedsdienst met kinderzegening.

waar	kerstavond	1 ^e kerstdag	2 ^e kerstdag
Herkenbosch	21.00 u.	-	09.30 u.
Melick	17.00 u.*/19.00 u.	-	11.15 u.
Montfort	16.30 u.*/20.00 u.	11.00 u.	11.00 u.
St. Odilienberg	17.30 u.*/24.00 u.	09.30 u.	09.30 u.
Posterholt	18.30 u.*/23.00 u.	11.00 u.	-
Vlodrop	22.00 u.	9.30 u.	-

overdracht 'Ons Blad' Herkenbosch

Na 73 jaar stopt de parochie Herkenbosch als uitgeefster van 'Ons Blad' en draagt zij de uitgave van dit 'Nieuwblad van Herkenbosch' over aan Stichting Samenwerkende Dorpsbladen Roerdalen. Met de overgang naar de nieuwe stichting sorteert 'Ons Blad' voor op een situatie die het komende jaar voor alle andere dorpsbladen voor Roerdalen gaat gelden. De eerste editie van het Herkenbosscher parochieblad 'Ons Blad' verscheen op 7 oktober 1950. Pastoor Guus Rohs (1901-1959) richtte zich in de eerste uitgave van dit wekelijks nieuwsbulletin tot alle parochianen met het verzoekt dit blaadje met al hun krachten te steunen. Het blaadje was immers bedoeld *"om meer contact te leggen tussen de verschillende godsdienstige, sociale en ontspanningsverenigingen en organisaties en hun leden onderling, meer contact ook tussen de parochianen onderling, meer contact vooral wat het parochieel, kerkelijke en godsdienstig leven betreft. Dan weet ik zeker, dat dit blaadje veel goed zal doen in de parochie en het verenigingsleven zal bevorderen"*. Hij schreef zijn woord ten geleide ook *"uit grote erkentelijkheid voor het werk van de initiatiefnemers"*. Wie dat waren hebben we helaas niet kunnen achterhalen, maar het laat zich raden dat 'meister' Harrie Bronneberg (1885-1965) er één van was. Het werd gedrukt bij koster Frans Tillmans (1915-1975). Maar bovenal moet in dit verband pater Assumptionist Anacletus Swinkels (1916-1961) genoemd worden die begin 1961 plotseling overleed. Zo heet het ook in zijn In Memoriam: *"Pater Swinkels heeft 'Ons Blad' in het leven geroepen. Tien jaar geleden is hij ermee begonnen en die eerste jaren heeft hij het geheel alleen verzorgd. Hij zag 'Ons Blad' als een schakel, een contactblad tussen geestelijkheid en parochianen. Tot voor drie jaar terug heeft hij er elke week aan gewerkt. Totdat hij (als econoom, red.) belast werd met de bouw van het nieuwe klooster. Vanaf dat ogenblik heeft hij het overgedragen aan pater Nijhof, maar nog elke week glunderde zijn gezicht als 'Ons Blad' weer verscheen"*. Pater Jan Nijhof had in september 1957 de redactie van pater Swinkels overgenomen; hij werd daarin in niet onbelangrijke mate bijgestaan door pater Joop Nulle die eind 1962 naar de missie (Brazilië) vertrok. Op zijn beurt zou pater Nijhof de redactie in september 1962 overdragen aan pater Heusschen. In de zomer van 1966 ontving pater Nijhof zijn benoeming tot assistent in Leveroy. Ook al waren *"de voorzitters der verschillende verenigingen aanvankelijk nog wat huiverig en meenden, dat het een mislukking zou worden, omdat het onmogelijk zou zijn zulk een blad levensvatbaarheid te geven door voldoende copie"*, later bleek die twijfel ongegrond. *"Over het algemeen is de copie zo overvloedig"*, zo schreef men drie jaar later, *"dat wij niet steeds alles geplaatst krijgen. Wel een teken dat de verenigingen het gemak van dit blad inzien. Tegelijkertijd blijven we op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze parochiegemeenschap. We kunnen meeleven met de ups en downs der verenigingen"*

en heel duidelijk kunnen we constateren, dat er in vergelijking met veel andere parochies hier veel activiteit heerst". Uitgave nr. 7 is de eerste met de mooie 'kop' die Jan van Helden (1932-2006) voor 'Ons Blad' tekende en daarmee het idee uitwerkte dat de redactie beoogde, een kop met daarop "de monumentale kerk – de trots van ons dorp – die het middelpunt vormt, waaromheen alles in ons dorp zich moet bundelen. Daar vinden we de ware eenheid, de eenheid die gebaseerd is op begrip voor elkaar, op meeleven met elkaar, op steun aan elkaar... Verder zien we op de achtergrond de fabriek van de Firma Raab als een symbool voor de industrie, waarin veel bewoners van ons dorp hun levensonderhoud vinden. Een symbool dus van de arbeid. Op de voorgrond zien we een nijvere boer zijn land bewerken, symbool van de boerenstand. Als een omlijsting is onder een verhoging, een vlag uitgespreid, symbool der vele verenigingen van Herkenbosch". Zoals de redactie van Ons Blad naar aanleiding van het overlijden van pastoor Rohs liet weten was 'Ons Blad', het parochieblad van Herkenbosch, zonder hem nooit tot stand gekomen. "Hij was van ons wekelijks blaadje de stimulans, hij zorgde voor machines om het zo keurig mogelijk aan de man te kunnen brengen. Hij was de directie, terwijl wij de redactie vormden en het is met blijheid in het hart dat we kunnen zeggen dat op dit moment de pastoor ons altijd volkomen vrij heeft gelaten. Hij hield veel van 'Ons Blad' omdat dit ook voor hem een groot middel was zijn parochianen te bereiken. Trouw elke week klopte de redactie bij hem aan om de kerkberichten, trouw elke week waren ze klaar. Bij dit wekelijks bezoek toonde hij altijd weer zijn dankbaarheid jegens de redactie door een hartelijk woord of een waardierend gebaar. Tenslotte is er nog een reden waarom wij vandaag schrijven over hem. De pastoor was ook één van de trouwste lezers van 'Ons Blad'. Misschien dat we ons dat niet kunnen indenken. Maar hij wist elke week precies wat voor nieuw er in 'Ons Blad' gestaan had. Wat dat betreft was hij zoals de meesten van ons zijn. We willen allen graag weten wat er zoals gebeurt in het dorp. De pastoor ook. Zulke kleine dingen laten zien dat hij zich één van ons voelde".

Personalia

Op zondagmiddag 10 december werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt **Jayden van Ommeren** gedoopt. Op vrijdagmorgen vond in de St. Catharinakerk van Montfort de uitvaartdienst plaats voor **Casper Gerardus Martinus Marie (Cas) Wilbers (1955-2023)**. Geboren en getogen in Velden kwam hij in verband met zijn werk bij DSM naar het zuiden. Nadat hij eerst nog even in Berg a/d Maas in de kost was geweest, kreeg hij in Heerlen de beschikking over een eigen flat. Daar leerde hij Miennie Denessen kennen met wie hij begin 1979 trouwde. Na eerst nog even in Heerlen te hebben gewoond vestigden ze zich uiteindelijk in Montfort waar ook hun beide kinderen Martin en Suzan opgroeiden. Niet alleen op zijn werk en via de vakbond ABW maakte hij zich voor de medemensen verdienstelijk. Dat deed hij ook in Montfort waar hij zich politiek engageerde en buurtvereniging 'de Nuuj Hei' mee oprichtte en als voorzitter leidde, maar zich ook anderszins verdienstelijk voor de gemeenschap maakte: zo was hij bestuurslid van de voetbalclub, van de Stichting AJM (activiteiten voor de Montforter Jeugd), van de VRM (Verenigingenraad Montfort), voorzitter van het Moforter Meibaumzaege, adviseur van Stichting Samenspel Montfort; eigenlijk teveel om op te noemen. Je hoefde hem ook maar iets te vragen of hij stond al voor je klaar. Met muziek-maken (hij was jarenlang basgitarist bij de 'Höärepæert' uit Nieuwstadt), met skiën (dichtbij en veraf) en in het ondernemen van reizen met de camper (in en buiten Europa) vond hij zijn ontspanning. Ook al was hij in 2017 met vervroegd pensioen gegaan, hij stond nog midden in het leven toen hij vorig jaar september met een ernstige ziekte werd geconfronteerd. Net rond de geboorte van zijn jongste kleinkind begin

dit jaar werd duidelijk dat hij uitbehandeld was en dat hij zich op het einde diende voor te bereiden. Toch bleef hij optimistisch en bleef hij zo lang mogelijk doorgaan met wat hij altijd had gedaan. Toch nog sneller dan verwacht kwam er op vrijdagmorgen 8 december j.l. thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving een einde aan zijn verdienstelijke leven. Na de uitvaartmis volgde in Baexem de crematie in stilte.

Op maandagmorgen 18 december j.l. namen we vanuit de St. Catharinakerk van Montfort afscheid van **Joseph Pierre Marie (Jo) Linssen (1942-2023)**. Geboren en getogen in Maasbracht, als het op één na jongste kind in een groot boerengezin dat aan de Kokstraat woonde. Omdat hij 'groene vingers' had ging naar de Lagere én de middelbare Tuinbouwschool, waarna hij ook in de tuinbouw ging werken, en wel in Hout-Blerick. In het kader van zijn militaire dienst werd hij in verband met de politionele acties naar Nieuw-Guinea uitgezonden. Vlak daarvoor had hij zadelmakersdochter Elly Timmermans uit Montfort leerde kennen met wie hij in het najaar van 1969 trouwde. Ze betrokken een huis aan de Waarderweg waar ook hun beide zonen zouden opgroeien. Inmiddels was Jo gaan werken bij een boomkweker in Maasbracht, maar uiteindelijk maakte hij de overstap naar Rockwool waar hij sindsdien als heftruckchauffeur werkzaam was. Toch bleef het werken met bomen en planten zijn grote passie, evenals muziek, vroeger bij de fanfare als hoornblazer en later als zanger bij het kerkkoor. Helaas maakte een longziekte langzaam maar zeker een einde aan zijn hobby's. In die moeilijke tijd had hij veel steun van zijn gezin, met name van zijn kleinzoon Lenn. Ondanks alle ongemakken klaagde hij nooit en heeft zijn gevoel voor humor nooit verloren. Op dinsdag 12 december j.l. kwam er thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving een einde aan zijn leven. Na de uitvaartmis, opgeluisterd door het kerkkoor waarvan hij zolang deel van uitmaakte, volgde in Echt de crematie in stilte.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl