



ROERKERKNIEUWS - tijd door het jaar

editie 189 (2 februari 2024) – www.roerkerken.nl

2024: Jaar van Gebed

Als aanloop naar het Heilig Jaar 2025 is het jaar 2024 aangewezen als een 'Jaar van Gebed'. Een eerste initiatief dat in het kader daarvan wordt genomen, zijn enkele stille dagen in verschillende Limburgse kloosters. Veel mensen verlangen naar stilte. Prikkelarm, heet het soms. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte vraagt soms zelfs je dagelijkse zorg of je dierbaren eens even achter te laten, voor een dag. Mag dat? Ja, als je daarna met frisse energie en nog meer overtuiging je taak terug op weet te pakken. Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Hij is overal en draagt ons leven. Tijdens die stille dagen trekken de deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de kloostergemeenschap die dag te beleven. Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 nodigt het bisdom iedereen uit om kennis te maken met dit fenomeen 'stille dag'. Veel van de kloostergemeenschappen en bezinningshuizen in Limburg zetten hun deuren graag voor u open. De dag begint met een Eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een inleiding op stilte en gebed. Aan het eind van de middag wordt de dag besloten met het avondgebed. Voor de lunch (eveneens in stilte) dient u zelf te zorgen. Koffie en thee worden aangereikt. Op de volgende dagen wordt er zo'n stille dag gehouden: 24 februari (priorij Thabor St. Odiliënberg), 2 maart (Bezinningshuis Regina Carmeli Sittard), 20 april (abdij St. Benedictusberg Vaals), 11 mei (abdij Lilbosch Echt), 8 juni (Klooster Regina Pacis Valkenburg), 13 juli (priorij Nazareth [Oude Munt] Tegelen), 10 augustus (De Kommel Maastricht), 14 september (Foyer de Charitié Thorn), 9 november (Het Korenveld Merkelbeek). Heeft u belangstelling om aan een of meer van deze stille dagen deel te nemen? Aanmelden en betaling (25 euro) verloopt via de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom. Stuur een e-mail naar: dlkm@bisdom-roermond.nl

update herbestemming St. Andreaskerk

Eigenlijk is er nog altijd niets concreets over dit onderwerp te melden. Ook tegen de achtergrond van de afgelopen najaar door het bisdom aan de kerkbesturen aangereikte handreiking om daarmee beleid t.a.v. de parochiekerken binnen het cluster te formuleren, kon nog geen nieuw licht op de herbestemming van de kerk van Melick worden geworpen (Roerkerknieuws 182). Wel kon in de vorige editie van Roerkerknieuws (188) gemeld worden dat de omgevingsvergunning officieel was aangevraagd, vlak voor het ingaan van de nieuwe omgevingswet per 1 januari j.l. Dat betekent dat er nog heel wat water door de Roer gaat voordat de aannemer ook daadwerkelijk aan de slag kan; men verwacht pas tegen het einde van de zomer. Ondertussen moet ook nog de verkoopakte gepasseerd zijn. Daar wordt nu naar gekeken. De investeerder resp. projectontwikkelaar stelt een conceptakte op, die vervolgens kritisch door zowel het kerkbestuur als het bisdom bekeken zal worden. Op dinsdagmorgen 16 januari j.l. waren we in Landgraaf te gast waar de herbestemming van de St. Bernadettekerk van Abdissenbosch bijna zijn voltooiing heeft bereikt en konden we met eigen ogen zien hoe mooi het straks ook in Melick zou kunnen worden. Die kerk is echter veel kleiner dan die van Melick: gaat het in Melick om achttien appartementen, in Landgraaf maar om acht. Op woensdagavond 24 januari j.l. werd het kerkbestuur door de projectontwikkelaar (de Thalliagroep uit Weert) bijgepraat. Bij deze gelegenheid werd

gemeld dat het voor de vergunning vereiste 'bouwhistorisch onderzoek' en de 'ruimtelijke onderbouwing' inmiddels zijn afgerond. In het voorjaar hoopt men weer een infoavond te kunnen houden. Voor meer informatie over stand van zaken met betrekking tot de plannen met de Melicker St. Andreaskerk zie: <http://www.thalliagroep.nl/andreaskerk/>.

Emmaüs-musical Roermond

Komend voorjaar, op zondagmiddag 21 april a.s., wordt in Roermond, in de aula van Bisschoppelijk College Broekhin, de (kinder-)musical Emmaüs opgevoerd. En wel door 'Koemi'. Koemi is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen (v/h KiSi), die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. De Koemi-familie wil God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Koemi is een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Als toelichting op 'Emmaüs', een productie van Bas en Cissy Suijkerbuijk, schrijven ze: *"Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun dorpje, Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een stukje met hen meeloopt ..."*. De première van deze voorstelling vond vorig jaar op 5 maart plaats in Theater 'De Bussel in Oosterhout'. Kaartjes vanaf 9,99 euro zijn te bestellen op: www.emmaus-musical.nl. Zie ook: www.koemi.org. Tussen haakjes: op 29 januari j.l. trad Koemi voor niemand minder dan prinses Beatrix in Utrecht op tijdens het evenement 'In Vrijheid Verbonden'.

Benedictijnse streekgenoten (III) - Placidus Wolters OSB (1906-1967)

"Theodor Hubert Wolters (Neuhaaren 01.05.1906 - + Kallmuth 05.06.1967), Sohn des Bäckermeisters Heinrich Wolters und Elisabeth Schreinemachers. Die großeltern väterlicherseits von Pater Clemens von Birgelen waren Johann Heinrich von Birgelen und Anna Catharina Tholen, aus dieser Ehe gingen elf Kinder hervor. Maria Elisabeth Hubertina heiratete Theodor Josef Wolters, die Großeltern von Pater Placidus Wolters. Andreas Josef heiratete Anna Blank, die Eltern von Pater Clemens von Birgelen. Also sind Pater Placidus Wolters und Pater Clemens von Birgelen deutlich verwandt. Die Verwandtschaft zwischen den beiden Wolters geht weit zurück. Peter Wolters, verheiratet mit Maria Catharina Voss (= die Urgroßeltern von Pater Placidus Wolters) und Johann Heinrich Wolters, verheiratet mit Maria Josefa Tillmans (= die Großeltern von Abt Wolters) waren Brüder. Hubert trat nach dem Abitur - Ostern 1924 – in das Noviziat der Abtei St. Benedictusberg ein, wo er am 26. April 1925 Profess ablegte. Einige Jahren hat er in Collegium S. Anselmi in Rom studiert, danach wurde er am 6. Juli 1930 in Montecassino zum Priester geweiht. Von 1930-1938 wurde er mit der Leitung der Abteischule St. Benedictusberg betreut. Mehre seine Schüler waren aus dem Kreis Heinsberg, wie der Neffe des Abtes Wolters, Karl Wolters aus Bocket (+ Meerbusch), oder Julius Jansen aus Birgden (jetzt Waldfeucht) oder Heinrich von der Driesch aus Unterbruch (+ Dremmen). Nach der Aufhebung der Schulde durch die Gestapo übernahm er die wirtschaftliche Verwaltung der Abtei bis zum Jahre 1942, als er zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Im September 1945 wurde er aus kanadischer Gefangenschaft entlassen. Ein Rückkehr in die Abtei St. Benedictusberg war nicht möglich, da die deutschen Mönche aus den Niederlanden ausgewiesen worden waren. Zunächst nahm er eine Stelle als Seelsorger in der Gegend von Haaren an, da er gleichzeitig die Pflege seiner betagten Mutter übernommen hatte. 1948 wurde er Kaplan in der St. Hubertuspfarre zu St. Hubert bei Kempen. Kaplan*

Hubert Wolters fuhr ein schweres Motorrad, eine BMW, und wurde von den Leuten in St. Hubert 'das motorisierte Worte Gottes' genannt. Pfr.i.R. Herman-Josef Ortens hat ihn auch einmal gemalt als 'motorradfahrender Kaplan'. Das Bild wurde ihm bei einer Jugendveranstaltung feierlich überreicht. Im Jahre 1953 wurde er zum Pfarrer in der St. Georgs-pfarre zu Kallmuth ernannt, vorher am 19. März war er eincardiniert worden im Bistum Aachen. Die Kirche wurde 1955 renoviert unter Leitung von Architekt Peter Salm und Pfarrer Wolters, dabei bekam das Innere einen weißen Anstrich und die Chorfenster wurden zugemauert. Er starb als 'pastor bonus' 1967 zu Kallmuth" (uit H. Goertz u.a.: '1790-1990 St. Hubertus Kempen St. Hubert' ([Kempen St. Hubert 1990] met dank aan br. Lambertus OSB, Vaals). Twee zussen van pater Placidus zouden zich trouwens met hun huwelijk in Posterholt vestigen en aldaar ook voor een nageslacht zorgen: Elisabeth Wolters (1909-1986) trouwde in 1939 met (bakker) Jozef Gerardus (Sef) Biermans (1909- 1990); Maria Wolters (1910-1999) met Johannes Wilhelmus (Jan) Jörissen (1910-1986).

personalia

Op zaterdagmiddag 20 januari j.l. werd in de Mariakapel van St. Odiliënberg **Ravi Aelmans** uit Vlodrop gedoopt.

Op woensdagmorgen 24 januari j.l. namen we in de Berger basiliek afscheid van **Leo Johannes Louis Gerardus (Lei van Cyril) Bekkers (1938-2024)**. Geboren en getogen in St. Odiliënberg, aan de St. Odiliastraat, waar zijn ouders een kruidenierswinkeltje runden. In dat winkeltje moest hij al gauw meehelpen, maar uiteindelijk ging hij al jonge leeftijd op de melkfabriek in Roermond aan de slag. Samen met zijn broer Harry trad hij toe als spelend lid van de harmonie. Tijdens een dansavond leerde hij de eveneens uit Berg afkomstige Leny Smeets (1937-2022) kennen met wie hij in 1967 trouwde en aan de Jan van Abroekstraat ging wonen. Terwijl Leny voor het huishouden en de opvoeding van hun beide dochters Miranda en Danielle zorgde, verdiende Lei de kost bij Campina. Dansen en tuinieren waren Lei's grote hobby's. Graag en vaak gingen ze met zijn allen op vakantie, het liefst naar zonnige oorden. Vanwege een reorganisatie van het bedrijf kwam Lei in 1978 op straat de staan. Gelukkig vond hij al gauw werk bij de facilitaire dienst bij St. Joep in Heel. Daar zou hij nog tot aan zijn vervroegde pensionering in 1995 met veel passie en plezier werkzaam zijn. Zozeer maakte Lei zich voor de samenleving (ook in en voor onze parochie) verdienstelijk dat hij er uiteindelijk zelfs koninklijk voor werd onderscheiden. Een paar jaar nadat ze in 2008 hun woning aan de Jan van Abroekstraat hadden verruild voor een appartement aan de Plechelmusstraat werd bij Leny Alzheimer vastgesteld Het was in diezelfde periode dat Lei en Leny opa en oma van Tim en Nina werden. In 2017, het jaar waarin ze niet alleen hun 50-jarig huwelijk vierden, maar ook hun schoonzoon Raymond op 48-jarige leeftijd kwam te overlijden, moest ze in het zorgcentrum worden opgenomen, waar er in het voorjaar van 2022 toch nog onverwacht snel een einde aan haar leven kwam. Lei's eigen leven kwam twee maanden na Leny's dood in een neerwaartse spiraal terecht toen hij ten gevolge van hersenontsteking via het ziekenhuis en het zorghotel zelf in het zorgcentrum belandde. Hij die altijd voor anderen had klaar gestaan, was nu ineens zelf hulp- en zorgbehoevend geworden. Dankzij zijn dochters, maar ook dankzij zijn trouwe kameraad Jos die hij eind 2017 bij het 'jeu de boullén' had leren kennen, bleef hij toch nog enigszins in de running, totdat begin dit jaar een ziekenhuisopname het einde van zijn leven inluidde. Voorzien van het sacrament der zieken verliet hij ons op woensdag 17 januari j.l. om zijn Leny tegemoet te gaan. Na de uitvaartmis volgde in Roermond de crematie.

Op zondagmiddag 28 januari j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick **Merle Geene** gedoopt, zusje van de 2 ½ jaar oudere Nanne die al eerder in Melick werd gedoopt.

Op donderdag 1 februari j.l. deden we vanuit de St. Martinuskerk van Vlodrop **Maria Elisabeth Francisca (Marijke) Geerlings-Minkenberg (1953-2024)** uitgeleide. Geboren en getogen in Herkenbosch, in een gezin met zes kinderen aan de Stationsweg ging ze al op jonge leeftijd werken op een naaiatelier om uiteindelijk de overstap naar Philips in Roermond te maken. Zoals in die tijd te doen gebruikelijk stopte ze met werken toen ze in het voorjaar van 1979 trouwde met Wim Geerlings uit Vlodrop en met hem aan de Esdoornlaan ging wonen. Een paar jaar na de geboorte van dochter Kelly in 1989 verhuisden ze naar de Bergerweg waar ze ook de drukkerij van Wims vader Jac Geerlings (1927-2014) overnamen. Het was flink aanpoten, met zowel een huishouden te voeren als een bedrijf te runnen, maar het resultaat mocht er zijn. Kelly kwam goed terecht en het bedrijf kon na de verhuizing naar de Schaapsweg in 2008 onder goede condities overgedragen worden. Toen kwam er ook meer tijd voor mooie dingen, zoals het reizen met de camper door Europa, samen Marijke's zus Tiny en zwager en Arthur. Nadat Marijke in 2013 al eens ernstig ziek was geweest, sloeg de ziekte begin 2021 weer toe, maar dit keer zo heftig dat haar weinig toekomstperspectief meer geboden kon worden. Gelukkig bracht de geboorte van haar kleinkinderen Faber en Frida toch nog wat lichtpuntjes tijdens de kuren en behandelingen die ze moest ondergaan. Eind vorig jaar kreeg ze te horen dat ze uitbehandeld was en zich op het naderend einde diende voor te bereiden. Gesterkt door het sacrament der zieken vertrok ze op woensdag 24 januari j.l. uit het aardse leven om op weg naar het hemels leven te gaan. Na de uitvaartmis volgde de begrafenis op Bergerbos.

Wit U ons (ook in dit nieuwe jaar weer) financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl