



ROERKERKNIEUWS - tijd door het jaar

editie 190 (12 februari 2024) – www.roerkerken.nl

de H. Bernadette komt naar Limburg

Een bijzondere schrijn met reliek (een stukje van het gebeente) van de bekende heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) komt komend voorjaar vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Ook de dag erna kan de reliek nog in Maastricht vereerd worden. Op 3 april is er een programma in de Munsterkerk in Roermond en op 4 april in Klein-Lourdes in Tienray. Daarna gaat de rondgang verder langs tal van kerken in de andere Nederlandse bisdommen. De tocht eindigt op zondag 28 april in de St. Jans-kathedraal in Den Bosch. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd. Bernadette was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartsoorden ter wereld, een plaats die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Bedevaarten naar Lourdes en Banneux

Eind april/begin mei biedt het Huis voor de Pelgrim in Maastricht een bedevaart naar Lourdes aan met de TGV. In september zijn er nog eens drie Lourdesbedevaarten per vliegtuig of bus. In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Roermond worden ook bedevaarten naar Banneux aangeboden. Er zijn twee triduum's: van 10 t/m 14 mei en van 27 september t/m 1 oktober. Tijdens deze weken is er op 13 mei en 30 september ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een dagtocht naar Banneux vanaf diverse opstapplaatsen in Limburg. Naast de reizen naar Lourdes en Banneux organiseert het Huis voor de Pelgrim dit jaar ook bedevaarten naar Assisi, Rome en Santiago de Compostela. Daarnaast zijn er in samenwerking met pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat ook wandelingen langs kloosters en abdijen. Voor (het 'Heilig Jaar') 2025 staat een grote nationale bedevaart naar Rome op het programma. Zie verder: www.huisvoordepelgrim.nl

Stille Omgang Amsterdam

In de nacht van Zaterdag 16 maart op Zondag 17 maart a.s. zal in Amsterdam wederom de jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden. Vanuit Limburg en Oost-Brabant wordt met twee bussen hierheen gereisd. De algemene intentie van de Stille Omgang dit jaar is: "Pelgrims van hoop, biddend voor vrede." Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema "Pelgrims van de hoop." Hij heeft alle gelovigen gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor

geven aan zijn oproep en zullen ons voegen met deze intentie en evenals die andere weer hoogst-actuele intentie, die voor de vrede, met name in de Oekraïne en in het Nabij Oosten. De Stille Omgang volgt als vanouds de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het 'Mirakel van Amsterdam'. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakel-processie. In 1881 is deze 8vanwege de reformatie verdwenen) traditie weer opgepakt door een nachtelijke (stille) omgang, zonder uiterlijk vertoon. Voor mee informatie kunt U terecht bij voorzitter van het 'Comité Stille Omgang afdeling Limburg en Oost-Brabant', dhr. Henk Verhaeg uit Landgraaf: verhaeg@ziggo.nl tel. 06- 28 56 09 97.

Zwitserse familienamen in de Roerstreek (I) - Diesch

Begin dit jaar overleed in St. Odiliënberg Wim Diesch (1939-2024), *"geliefde echtgenoot van Riet Diesch-Louwarts", "clubicoon van TWC Posterholt"*, zoon van Bair Diesch (1914-1994), *"de eerste kapper die zich in de Roerstreek vestigde, in wiens kapsalon de laatste nieuwtjes werden verteld en de beste moppen werden getapt, waar men na geknipt en geschoren te zijn nog niet naar huis ging, maar nog langer van de gezelligheid wilde genieten"* (gedachtenisprentje). Een interview met Wim ('een sporter die van vele markten thuis is') werd in 1989 in de Roerecho gepubliceerd (vgl. M. Conradi-Polak: 'Honderd Bergenaren in de schijnwerper' [1994] blz.33). Wim is een kleinzoon van de bekende Berger schoenmaker *"Johan Diesch, echtg. van Helena M.E. Peeters, geb. te Zwolle 21 sept 1883 en op 20 jan. 1945 door een granaat gedood"* zoals op zijn grafmonument bij de basiliek staat te lezen. Zijn naam staat ook op het monument naast het heemkundemuseum met daarop de namen van *"door oorlogsgeweld omgekomen inwoners van St. Odiliënberg"*. Ook op de site van oorlogsslachtoffers uit het Twentse Oldenzaal (www.oorlogsdodenoldenzaal.nl) komen we zijn naam tegen. Volgens deze site werd Johan geboren als zoon van een ongehuwde moeder en *"grootgebracht bij zijn oma Cornelia Maria Diesch-Herben in Amsterdam. Kort voor haar overlijden kwam hij in september 1896 in het St. Jacobgesticht te Amsterdam. Hij vertrok later naar Heel en Panheel, waar hij tot ongeveer 1906 als schoenmaker werkte. Na een kort verblijf in Londen werkte hij enkele maanden in Oldenzaal om in januari 1907 naar Denekamp te gaan. Hij werkte eerst bij schoenmaker Mensink en later bij Horst. Tussendoor werkte hij nog even in Nordhorn, daarna vertrok hij naar Lonneker. Na zijn huwelijk woonde hij aan de Hoofdstraat 21 te Sint Odiliënberg, waar hij ook zijn schoenmakerswerkplaats had. Hij werd vader van drie kinderen. Hij werd door een granaat gedood tijdens de slag om de Roerdriehoek"*. In Heel verbleef hij waarschijnlijk in Huize St. Joseph ('St. Joep'), waar de Broeders van St. Joseph (een in 1874 door de Heerlense priester Mgr. Savelberg gestichte congregatie) sinds 1880 een gesticht (Klein Bethlehem) hadden. Daar in Heel verbleef eerder ook al (sinds vroegtijdige dood van diens moeder) zijn Amsterdamse achterneefje Eduard Samuel Diesch, die er begin 1897 op 2-jarige leeftijd kwam te overlijden. Waar en wanneer Johan met de uit St. Odiliënberg afkomstige Helena Peeters (1885-1969) trouwde is nog altijd onopgehelderd. Feit is dat hun oudste (?) kind in 1914 in St. Odiliënberg werd geboren. Niet lang daarna (1922) kwam in St. Odiliënberg Alfred Mantell te overlijden, het 2-jarig zoontje van Johans nichtje (Hötterges) uit Londen. De weduwe Diesch-Peeters overleefde haar man 24 jaar en kwam in 1969 in Heerlen te overlijden; ze was toen 83 jaar oud. Johan heeft een interessante afstamming: zijn opa Eduard Samuel Rudolph Diesch (1826-1886), sinds 1848 gehuwd met (voornoemde, oorspronkelijk uit Kampen afkomstige) Cornelia Maria Herben (1818-1903). Hij was begin 1826 geboren als zoon van Andreas Diesch (1766-1845) en Hendrina Kelm (1790-1871) die in 1811 in Rijssen getrouwd waren; hij was

weduwnaar uit een eerder huwelijk met Berendina Ottink uit Rijssen. Uit zijn tweede huwelijk zijn elf kinderen bekend, waaronder voornoemde Eduard Samuel Rudolph. Andreas Diesch staat in Zwolle te boek als (gepensioneerd) officier uit het Zwitserse Schiers, aldaar in 1766 geboren als zoon van (kapitein) Caspar Diesch (Disch) en Maria Conzett (Cazett, Cazettin). Ook een andere uit het Zwitserse Schiers afkomstige Caspar Diesch (1794-1827) kwam deze kant uit en zorgde door zijn huwelijk in 1824 in Amersfoort met Maria Wijna van den Bosch in Utrecht voor een nageslacht. Beide echtelieden kwam echter vroegtijdig te overlijden, zij in 1826 (Ath), hij in 1827 (Tournay). Schiers is een dorpje van ruim 2500 inwoners in het Zwitsers kanton Graubünden en maakt deel uit van het district Prättigau/Davos tegen de grens met Oostenrijk. De kerk St. Johann van 'Scieres' zou uit de vijfde eeuw dateren en wordt in 1101 voor het eerst genoemd. Bij Schiers ligt de bekende 'Salginatobelbrücke'. Deze werd in 1930 naar een ontwerp van Robert Maillart gebouwd en werd in 1991 door de American Society of Civil Engineers' aangewezen als 'international historic civil engineering landmark'.

wordt vervolgd

personalia

Op woensdagmorgen 7 februari j.l. namen we in het Dela-uitvaartcentrum te Roermond in besloten kring afscheid van **Josephina Maria Catharina (Fien) Creemers-Cnoops (1934-2024)** uit Posterholt. Geboren en getogen in Brachterbeek, bracht haar huwelijk met de Posterse Sjra Creemers (1931-2015) haar in 1960 naar zijn ouderlijke boerderij in de Holst, waar ook hun enige dochter Tiny zou opgroeien. Die boerderij nam Sjra aanvankelijk ook over, totdat dat niet meer lonend was en Sjra uiteindelijk de overstap naar de Westrom maakte. Fien was ondertussen in de voormalige stal een museumpje begonnen, waar ze aan de geïnteresseerde bezoekers ook haar tientallen plakboeken met krantenknipsels liet zien, knipsels die ze sinds 1960 verzamelde niet alleen over memorabele gebeurtenissen in Posterholt en omgeving, maar ook en vooral over haar bekende broer Pierre (1938-2018) die sinds 1959 als buutreedner naam en faam verwierf. Met dat museumpje haalde Fien vijf jaar geleden nog de krant en het bekende L1-programma 'Óngerwaeg' (zie: <https://l1.nl/ongerwaeg-over-de-stopwoordjes-jao-jao-in-holst-125418/>), nadat eerder ook al TV8 (de voorganger van L1) haar al eens 'in the picture' had gehad. Ook was Fien jarenlang lid van het parochieel St. Matthiaskoor, actief bij de Vrouwenbond en bij de Zonnebloem en als vrijwilligster bij de activiteitenbegeleiding in het Berger Zorgcentrum. Aan hun actieve en mooie leven begon een einde te komen toen Sjra begon te dementeren en hij voor dagopvang naar Swalmen moest, waar hij het echter zeer wel naar zijn zin had. Toch nog onverwacht kwam er op Paasmaandag 2015 een einde aan zijn leven. Niet alleen toen, maar ook en vooral met het uitbreken van de Coronacrisis werd het pas echt stil op het boerderijtje in de Holst en haar wereldje steeds kleiner. Vooral toen ze ruim een half jaar geleden na een ongelukkige val in het ziekenhuis belandde en na een korte periode in de Ark toch weer opkrabbelde en in het zorghotel werd opgenomen. Een maand of drie geleden vond ze een plek in zorgcentrum St. Jozef in Wesseem. Begin dit jaar kreeg ze echter een nieuwe plek dichterbij huis, in de 'Postaert' waar er op zaterdagmorgen 3 februari j.l. toch nog onverwacht een einde aan haar leven kwam.

Op donderdagmiddag 8 februari j.l. werd - na een plechtige Requiemmis in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in Bilthoven - op het kerkhof bij de basiliek **Maria Helena Johanna (Milène) Wolters- Schweitzer (1942-2024)** uit Bilthoven begraven. Ze kwam onverwacht op woensdag 31 januari j.l. in Utrecht te overlijden en was weduwe van de

oorspronkelijk uit St. Odiliënberg afkomstige klinische psycholoog en psychotherapeut Wim Wolters (1934-2015), die 8 ½ jaar geleden ook al hier zijn laatste rustplaats vond (zie Roerkerknieuws 141: 'Frymerson'). Milène is de kleindochter van Willem Schweitzer (1880-1962), tweede directeur van de mijn 'Laura & Vereeniging' in Eygelshoven en geldt als een der grondleggers en promotors van de Limburgse mijnindustrie.

Op zaterdagmorgen 10 februari j.l. hielden we in de St. Matthiaskerk van Posterholt de uitvaartdienst voor **Agnes Maria (Agnes) Schreurs-Van den Beuken (1935-2024)**. Geboren en getogen op de Hollander in Heythuysen, als enig meisje met vijf broers, werd ze op de ouderlijke boerderij al gauw mee ingeschakeld in de huishouding. Ook ging ze al jong uit werken, op de textielfabriek in Roermond en later op Landhuis op de Grave. Na ruim een jaar verkering trouwde ze in het voorjaar van 1965 met Jo Schreurs (1937-2020) uit Grathem die ruim 40 jaar lang in dienst was bij de PTT, eerst als postbesteller in Roermond en eindigend als postkantoorhouder in Posterholt. Dat was ook de reden dat hij in 1979 samen met vrouw en inmiddels drie zonen vanuit Grathem (waar ze de eerste jaren van hun huwelijk woonden) naar Posterholt verhuisde. Daar pakte ze ook weer haar werkzame leven op, het schoonmaken van het Posterse postkantoor en later ook nog het Berger postkantoor. Uiteindelijk werd ze Alfa-hulp, iets wat ze nog lang na Jo's pensionering is blijven doen. In haar vrije tijd mocht ze graag lezen en kaarten, terwijl ze buitenshuis vaak met Jo ging wandelen en fietsen. Toen ze ten gevolge van Alzheimer steeds vergeetachtiger begon te worden moest ze in 2018 noodgedwongen opgenomen worden in het Berger zorgcentrum. Vooral na de dood van haar man 3 ½ jaar geleden begon de ziekte haar steeds meer in de greep te krijgen. Op zondag 4 februari j.l. was ze aan haar allerlaatste 'levens-beetje' toen. Na de uitvaartmis legden we haar bij haar man te rusten op het RK kerkhof.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl