



ROERKERKNIEUWS - Vastentijd

editie 195 (16 maart 2024) – www.roerkerken.nl

Gemeenschap 'Redemptor Hominis'

Begin deze maand waren enkele leden van de Gemeenschap 'Redemptor hominis' in enkele parochies van ons cluster te gast. Deze gemeenschap die bestaat uit een mannelijke en vrouwelijke tak, priesters en leken met één spiritualiteit, zag haar eerste kern ontstaan rond 1970, toen de Romeinse priester Emilio Grasso, met verloop van de kerkelijke autoriteiten te midden van de barakbewoners van de Romeinse voorstad Alessandrino ging wonen. In die context van actief apostolaat ten dienste van de armen en de gemarginaliseerden verenigde zich een groep jongeren rondom hem, aangetrokken door zijn woord en zijn getuigenis. Deze historische oorsprong, concreet beleefd naast de armen en de jongeren van de Romeinse barakken, drukte op fundamentele wijze zijn stempel op de ervaring van de stichter en de identiteit van de nieuwe Gemeenschap die aan het ontstaan was. Midden jaren '70 verhuisde de Gemeenschap, die licht in aantal was gegroeid, naar twee verlaten kloosters, een voor mannen en een voor vrouwen, in Midden-Italië. In de daaropvolgende jaren vestigden zich ook enkele leden in de bisdommen Roermond en Hasselt, dit op uitnodiging van de respectievelijke bisschoppen. Ook ontstonden er buiten Europa een tweetal vestigingen: in Kameroen (1977) en in Paraguay (1981). Enkele gemeenschapsleden stelden hun publicaties voor tijdens de weekendmissen van Halfvasten in Vlodrop, Posterholt, Herkenbosch en Melick. *"In de wereld van vandaag, waar de christelijke identiteit bijna onzichtbaar is en kerkgemeenschappen met ontelbare moeilijkheden geconfronteerd worden, is het belangrijk ons geloof te verdiepen. Daarom is het nodig ons in de diepte vragen te stellen over ons leven om vervolgens antwoorden te vinden, die uiteindelijk tot Christus leiden. Deze publicaties aanbieden, is een manier om de gelovigen te helpen 'het boek van de missie' te openen. Zo kan ieder van ons dieper de missionaire taak begrijpen die iedere christen heeft in de situatie waarin hij leeft. Op deze manier zijn we op weg om opnieuw de vreugde van het geloven, het vitale belang ervan voor ons te ontdekken".* Voor meer informatie en het aanbod van hun publicaties zie de website van de gemeenschap: missionerh.com.

St. Jozeffeest (19 maart)

De doorgaans sobere vastentijd wordt 'opgefleurd' door twee hoogfeesten die in deze voorbereidingstijd op Pasen vallen: Het feest van St. Jozef (19 maart) en dat van Maria Boodschap (25 maart). Omdat 25 maart dit jaar in de Goede Week valt, wordt dit feest verplaatst naar 8 april (de maandag na het Paasoctaaf). Op dinsdag 19 maart staan we stil bij de persoon van St. Jozef, zoon van Jacob, de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of aannemer in Nazareth. In het Nieuwe Testament speelt hij slechts een rol bij de geboorte en kinderjaren van Christus. Volgens het Evangelie van Mattheüs was Jozef een "rechtschapen man". Hij overwoog in stilte van zijn verloofde Maria te scheiden, omdat zij zwanger bleek voordat ze gingen samenwonen. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel, aldus Mattheüs. De engel zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, uw vrouw tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de Heilige Geest" (1,20). Volgens Mattheüs was het Jozef die op gezag van de engel het kind van Maria de naam Jezus

gaf. Jezus komt van het Hebreeuwse 'Jesjoea' en dat betekent 'de Heer is verlossing'. Volgens de engel zal Jezus "zijn volk verlossen van hun zonden". Volgens het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus was Jozef een weduwnaar met zonen en Maria een tempelmaagd. Als Maria twaalf jaar is geworden en haar dienst in de tempel erop zit, zoeken de priesters een geschikte man voor haar. De geselecteerde kandidaten moeten hun staf in de tempel leggen; de man wiens staf zal bloeien wordt door de hogepriester als Maria's bruidegom aangewezen. De staf van Jozef bloeit, maar Jozef weigert Maria te huwen. "Ik heb zonen en ik ben oud, terwijl zij nog jong is. Ik wil niet belachelijk gemaakt worden onder de kinderen van Israël" (9,8). De hoge-priester vermaant hem echter en zegt dat het de wil van God is, waarop Jozef gehoorzaamt. Volgens een andere overlevering stonden Jezus en Maria beiden aan Jozefs sterfbed. Vandaar dat hij wordt beschouwd als de heilige die wordt aangeroepen ter verkrijging van een 'zalige dood'. Het feest van Jozef werd al in de negende eeuw op 19 maart in Midden-Europa gevierd. De heilige karmelietes Teresia van Avila (1515-1582) en de heilige bisschop Franciscus van Sales (1567-1622) bevorderden de devotie tot Jozef sterk. In 1729 breidde paus Clemens XI het St. Jozeffeest uit naar de gehele Kerk. In 1870 verhief paus Pius IX Jozef tot patroon van de Kerk. Zijn opvolger Leo XIII, wees de maand maart aan als de St. Jozef-maand. Ook verleende hij zijn goedkeuring aan het bidden van een speciale litanie ter ere van Jozef. In 1955 stelde paus Pius XII (1939-1958) de 1ste mei in als het feest van Sint-Jozef Arbeider. Paus Johannes XXIII (1958-1963) was een groot vereerder van de 'Bruidgom van Maria'. De paus die het Tweede Vaticaans Concilie bijeen had geroepen, nam Jozef op in de eeuwenoude heiligenlijst van de Romeinse Canon, het eerste Eucharistisch Gebed van het Romeins Missaal. Paus Franciscus deed in het eerste jaar van zijn pontificaat hetzelfde bij de overige eucharistische gebeden. Omdat het op 8 december 2020 150 jaar geleden was dat St. Jozef werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk riep paus Franciscus het jaar 2021 uit tot St. Jozefjaar (kro-ncrv.nl/katholiek/).

Emmaüs-musical Roermond

Zoals in Roerkerknieuws 189 al voor-aangekondigd wordt op zondagmiddag 21 april a.s. in Roermond, in de aula van Bisschoppelijk College Broekhin, de (kinder-)musical Emmaüs opgevoerd door KOEMI. KOEMI maakt deel uit van het internationale netwerk 'God's Singing kids' (KiSi), een initiatief dat in 1993 in Oostenrijk is ontstaan uit een kinderkoortje (Altmünster). In het kader van KiSi werkt KOEMI nauw samen met partners die dezelfde missie en waarden delen. KOEMI laat inspireren door haar passie voor kinderen en jongeren en probeert middels hun levend geloof en hun enthousiasme voor muziek, zang, dans en toneel de Blijde Boodschap te verkondigen. Als 'mobiele Kerk' brengen ze het Evangelie als het ware naar de mensen. In 2008 kwam in ons land de eerste KISI-club bij elkaar in Helmond. In 2018 vierde KiSi Oostenrijk haar zilveren bestaansfeest en blikte Nederland terug op haar eerste tien jaar. Vorig jaar (2023) werd KiSi-Nederland zelfstandig en ging ze verder onder de naam 'Koemi' (koemi.org). De première van deze voorstelling vond een jaar geleden plaats in Theater 'De Bussel in Oosterhout'. Kaartjes ad 9,99 euro voor de opvoering van 'Emmaus' op 21 april a.s. in Roermond zijn te bestellen op: www.emmaus-musical.nl. Zie ook: www.koemi.org.

(voormalig) kasteel Annendael

Momenteel is van het eens zo statige kasteel Annendael weinig of niets meer over. De rijksmonumentenlijst heeft het over "drie ronde, door segmenten verbonden bakstenen pijlers" uit de 16^e of 17^e eeuw; "een der openingen is dichtgemetseld" (Monumentnr.

14259). Die drie pijlers zouden ooit deel hebben uitgemaakt van een galerij langs de binnenplaats. Een van de zuilen was nog tot in de late twintigste eeuw via een boog verbonden met de middelste pilaar, maar staat nu los. De ruimte tussen de andere twee pilaren is geheel door metselwerk ingevuld (Roerkerknieuws 176). Eind negentiende eeuw gaf ene heer van Beurden nog de volgende omschrijving van het kasteel (althans van wat er toen nog van over was) en haar omgeving: *“Van Posterholt uit – waar het Echterbosch, dat eertijds het Oostelijk deel van het Echter grondgebied bedekte, ophoudt, gaat Oostwaarts een weg door het Gemeentebroek. – Aan het Esbroek gekomen stijgt het terrein in Zuidelijke richting naar Waldfeucht en Saeffelen en vormt een heuvelplateau, dat, bij Saeffelen naar ‘t Westen buigend, in het Susterderbroek eindigt. Een weinig links over ‘t broek, staan wij op het Noordelijke einde van het heuvelvlak en zijn slechts door een dal van het voor ons liggende Pruisische grensdorpje Sint Jans Kluis gescheiden. Van af dien top heeft men een heerlijk gezicht op de omgeving. Noord en Oost ziet men, over het dal der Roer heen, de burcht van Wassenberg, den toren van Heinsberg naast de ruïnen van het oude slot der heeren van Heinsberg en tal van dorpen. Van uit het Roerdal kronkelt zich een ander dal om het beschreven heuvelplateau heen en volgt langs Haaren, Bruggelchen, Waldfeucht, de richting naar Breberen, loopt dan langs Saeffelen, Höngen, Isenbruch, Susteren en komt dan in de Maasvallei. ‘t Is duizenden jaren geleden, dat de Roer hier een tak doorzond, maar de inzinking is nog goed te zien, terwijl ook de grondsoort veel van de omgeving verschilt. Op de grens der zand- en broekgronden aan den weg van Posterholt naar Sint Jans Kluis, vóór de heuvelen, liggen de laatste overblijfselen van het slot Annadael.*

Kreeg het slot Walborg bij Ohé en Laak zijn naam van eene Walburgis, Annadael ontleende zijn benoeming aan eene Anna uit het geslacht van ‘s Heerenberg. De welbekende Hendrik van den Bergh (zoon van Willem en Maria van Nassau) was een broeder van Anna van den Bergh die Annadael bezat. Het oude slot Annadael werd gebouwd door graaf Herman Frederik van den Bergh, broeder van Hendrik, voor zijne zusters Anna en Charlotte. In welk jaar deze bouw geschiedde is niet met zekerheid te bepalen: tusschen de ruïnen werden steenen gevonden waarop de jaartallen 1608 en 1617 gebeiteld staan. Een dezer steenen met ‘t jaartal 1608 werd in den gevel van ‘t nieuwe kapelletje Kloeserhof gemetseld. Waarom dit geschiedde? Misschien om aan later geslachten te getuigen dat 280 jaren naderhand dat kapelletje werd gebouwd! Toen ‘t ‘Gravenhuis’ Annadael werd gebouwd behoorde de grond met het bijliggende Esbroek nog aan Echt, eerst ten jare 1621 werd dit aan Gravin Anna v.d. Bergh verkocht.

Zooals (uit) de bijgevoegde plaat blijkt, was ‘t oude slot een statig gebouw met spitsgevels, vormende een vierkant van 25 bij 27 meters, ‘t welk ingedeeld was zooals de plattegronds-teekening te zien geeft. Het gebouw was omgeven van grachten en om dezen binnengracht trok zich in een vierhoek de buitengracht, vóór 255, achter 200 meter en 165 meter langs de zijde. Buiten de binnen-gracht stonden het poortwachtershuis, en de stallen, die volgens de overlevering in vroeger tijd als logis voor de soldaten van den drost van Montfort dienst deden. Toen hadden deze stallen een verdieping, die echter in den loop der tijden afgebroken werd. Uit den tijd dier bezetting moeten ook de overblijfselen van den ‘Zwaren Dijk’ dag-teekenen, die door het heideveld, de Sluffert, vroeger moeras, in de richting van het Montforter slot loopen. Deze dijk werd door de soldaten gebruikt bij de tochten van het eene slot naar het andere. Van het slot is slechts 1/5 over, het overige 4/5 is in het begin dezer eeuw afgebroken. Wat er nog staat doet dienst als timmerhuis en bergplaats. Daarin ziet men nog de overblijfselen van de vroegere beschildering der zaal en vindt men hardsteenen ornamenten” (Limburg’s Jaarboek VI [1898/99] blz. 214-216).

Personalia

Op donderdagavond 14 maart j.l. werd in de St. Andreaskerk van Melick de avondwake gehouden voor **Johannes Peter Hubertus (Jan) Wolters (1933-2024)**. Geboren in Roermond, maar getogen in Melick, maakte hij bewust de oorlog en de evacuatie naar Friesland mee. Na zijn lagere en middelbare schooltijd ging hij als lijnbuschauffeur aan de slag, bij de NAO (Nedam Autobus Onderneming) in Roermond, die in 1978 samenging met de Limburgse Tramweg Maatschappij (LTM)) en fuseerde tot het VSL (Verenigd Streekvervoer Limburg). Daarnaast was hij ook vaak en graag te vinden in de garage van zijn jongere broer Lei (1935-2016), die een taxi- en touringcarbedrijf exploiteerde, om er de nodige hand- en spandiensten te verrichten. Nadat hij tijdens het uitgaan bij de Kapel in 't Zand de Roermondse Margriet van der Rotten (1943-2020) had leren kennen, trouwden ze begin 1966 en kregen ze vier kinderen. Ze woonden aanvankelijk aan de Graaf van Gelrestraat om later naar de Gouverneur van Hövelllaan te verhuizen. Sinds hij met de VUT was gegaan gingen Jan en zijn vrouw graag met zijn tweetjes op vakantie, met name in het Sauerland. Klussen deed hij graag. Zijn auto was zoiets als zijn hobby; daar werd niet alleen vaak aan gesleuteld, maar die werd nog vaker gepoetst. Op de TV volgde hij altijd het journaal en keek hij graag sport. Het wel en wee van zijn kinderen en later van zijn kleinkinderen volgde hij altijd met belangstelling, ook toen hij ten gevolge van verschillende herseninfacten zorgbehoevend was geworden en een jaar of zes geleden noodgedwongen in een zorgcentrum moest worden opgenomen, eerst in Swalmen en uiteindelijk in Herkenbosch. Het toch nog onverwachte overlijden van zijn vrouw Margriet ruim vier jaar geleden viel hem extra zwaar omdat zij hem iedere middag in de Bosscherhof kwam bezoeken. Tot het laatst toe genoot hij daar van zijn sigaretje, totdat er op zaterdag 9 maart j.l. plotseling een einde aan zijn leven kwam. Op vrijdagmiddag 15 maart j.l. vond in Roermond de crematie plaats.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (momenteel vacant), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl