



ROERKERKNIEUWS - Paastriduüm

editie 197 (29 maart 2024) – www.roerkerken.nl

(relik van) de H. Bernadette komt naar ons toe

Zoals al eerder aangekondigd (Roerkerknieuw 190) komt een bijzonder schrijn met daarin een relik van de H. Bernadette Soubirous (1844-1879) vanuit Lourdes naar ons land. Van 1 tot en met 28 april wordt het schrijn in zeven Nederlandse bisdommen ontvangen, te beginnen in ons bisdom. De rondgang in ons bisdom begin op tweede Paasdag (1 april) in de O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht. Daag erna (woensdag 3 april) is er een programma in de Roermondse Munsterkerk voorzien, waarna op de rondgang in ons bisdom op donderdag 4 april wordt afgesloten in Klein-Lourdes in Tienray. Het programma in Roermond is als volgt: 8.30 uur aanbidding en ochtendmis. Overdag stil gebed; 14.00 uur viering rond de gebaren van Lourdes en ziekenzegening; 17.00 uur Vesperviering.

Barmhartigheidszondag (7 april)

Het feest van Goddelijke Barmhartigheid wordt telkenjare gevierd op de zondag na Pasen, ook wel Beloken Pasen genoemd. In Nederland wordt het vanaf 1998 gevierd. Begonnen in Hilversum en inmiddels in diverse andere parochies. Op deze dag staan de deuren van Gods Barmhartigheid wijd open en worden alle gelovigen uitgenodigd om deze genaden in ontvangst te nemen. Door op deze dag zowel de Heilige Communie te ontvangen, als ook te Biecht te gaan, wordt de ziel geheel gezuiverd. Dit feest staat in verband met de zaligverklaring op 18 april 1993 en heiligklaring op 30 april 2000 van de Poolse zuster Faustina Kowalska (1905-1938) door paus Johannes Paulus II. Bij haar heiligverklaring stelde hij ook voor de hele Kerk het feest de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in. Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905. Op 1 augustus 1925 werd zij opgenomen bij de zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid en kreeg ze de kloosternaam Maria-Faustina. In Het klooster vervulde verschillende taken zoals keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot God en de naastenliefde brachten haar tot een buitengewone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. Haar geestelijk leider droeg haar op haar dagboek te schrijven. Op 5 oktober 1938 kwam ze op jonge leeftijd (33 jaar) aan tuberculose te overlijden. Haar speciale zending begon op 22 februari 1931 toen Jezus aan haar verscheen. Gedurende vele verschijningen deed Hij haar vele beloftes die allemaal in het teken van Gods barmhartigheid en Jezus' redding van de zielen staan (zie barmhartigheidszondag.nl). Ook in ons cluster wordt op Barmhartigheidszondag weer een barmhartigheidsviering gehouden en wel om 15.00 uur in Mariakapel naast de Berger basiliek. Tezelfdertijd is pastoor L'Ortye te gast in de viering van de goddelijke barmhartigheid in de Posterse buurparochie Haaren (D). In de parochiekerk van de H. Johannes de Doper aldaar wordt die dag om 15.00 uur een "Festandacht mit sakramentalem Segen" gehouden.

Muziek voor de Vespers

Met het begin van de lente maken ook wij weer in 2024 een begin aan een nieuwe cyclus 'Muziek voor de Vespers'. Eenmaal per maand, op de eerste zondag om 16.00 uur wordt er in de Berger Basiliek concertante muziek uitgevoerd, zo mogelijk gerelateerd aan de Vespers van de zondag. Net zoals voorgaande jaren worden Orgelmuziek, muziek door een strijkersensemble en zang ten gehore gebracht. De uitvoerenden zijn o.a. het Consortium Basilicale, Véronique van der Meijden, mezzo-sopraan, Gerard Sars, orgel, Fons Bouthoorn,

orgel, Jan Heesen, cello. De entree is gratis, na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage in de schaal deponeren.

Werk aan de kerk

In het kader van de SIM-werkzaamheden verscheen op dinsdagmorgen 19 maart j.l. bij de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch (op de parkeerplaats van het voormalige gemeentehuis) een wel zestig meter hoge kraan om werkzaamheden in en aan de (dertig jaar geleden - na de aardbeving aangebrachte) torenspits uit te voeren. De door de elementen aangetaste rabat-delen dienen vervangen te worden. Aan de buitenkant gebeurde dat vanuit een laadbak; aan de binnenzijde werden de werklieden geassisteerd door professionele klimmers. De werkzaamheden konden op donderdag 21 maart afgerond worden. Aan het begin van de Goede Week volgden er nog werkzaamheden aan het dak van de Herkenbosscher Fatimakapel. Wat de Melicker St. Andreaskerk betreft waren we (zoals we in Roerkerknieuws 189 al meldden) nog aan het wachten op de concept-verkoopakte van de kerk. Die werd ons medio maart toegestuurd. Daar zitten echter nog de nodige haken en ogen aan, zodat de herbestemming van de kerk nog altijd geen gelopen race is. Met andere woorden: "veer zeen nag neet bie Oeal euver". We houden U op de hoogte. Na Pasen zal er (eindelijk) ook een begin worden gemaakt met de (al langer op stapel staande) restauratie van de Berger Mariakapel. Dat betekent wel dat tijdens de werkzaamheden een steiger de doorgang tussen de Mariakapel en het kerkhof verspert. We vragen echter om Uw begrip in deze.

De Posterse Ouden- en Nieuwenhof (II)

In Posterholt waren er dus twee boerenhoeven die 'Borgshof' werden genoemd: de nog altijd bestaande aan de Heinsbergerweg (ook wel 'Ter Borgh' genaamd), en nog een andere die altijd in verband met de Oudenhof ook wel Nieuwenhof wordt genoemd. Beide laatstgenoemde boerderijen behoorden tot het landgoed Annendael, zoals in 1659 (bij de verdeling van de erfenis van de weduwe Van Limburg-Stirum, Anna Maria van den Bergh): "Alden- en Nijenhof (geschat op) 10.000 gulden" en in 1699 ('Onvergrijpelijcken Overschlaeg van 't Huijs Annendael ende daeraen descendeerende goederen'): *"twee hoven, te weeten den alden enden newen hoff"*, wat verder op nader gespecificeerd: *"den Aldenhoff ... getaxeerd 20 mld. roggen, 11 mld. boekweijt, 8 mld. haveren 6 mld. gersten, 1 mld. erften, 4 vaet raepsaet 4 vaet spurrie, den roggen door malcanderen getaxeerd 8 gld., gerst 6, boekweijt 5, haver 1, maeckt te saemen onfegehr jaerlix 305,-"*; en *"den Neuwenhoff ... (getaxeerd) 15 mld. roggen, 7 mld. boekweijt, 5 mld. haeveren 3 mld. gerst, spurrie ende raepsaem 1 mld., 4 vaet erften, 209,-"* (Limburgs' Jaarboek VI blz. 220 resp. 211).

De hof 'Ter Borgh', die pas sinds 1653 tot de bezittingen van het domein Montfort behoorde, beschikte naar verhouding over een groter graslandareaal dan de andere Montforter domeinhoeven (voorhof kasteel Montfort), Schreevenhof, Breeweghschhof, De Waard, voorhof Frymerson, Klein Dasselray en Steenhuis [Lerop]). De andere hoeven waren voor het houden van vee meer op de woeste gronden aangewezen. Dit doet trouwens vermoeden, dat ook op de domeinhoeven het vee slechts de functie had het akkerland van mest te voorzien; maar dat even tussen haakjes. De verhouding tussen gras- en akkerland lag echter bij hoeve Ter Borgh' dus anders, hetgeen te maken had met het feit dat men daar beschikte over broekland dat oorspronkelijk (tot 1653) niet tot de hoeve, maar tot het oude domeinbezit hoorde ('Heeren Beemden'). Aan weerszijden van deze strook liggen smallere stroken van dezelfde structuur; de ene behoort tot de erfgenamen van Baal, en de andere

behoort ook tot de hoeve Ter Borgh. Wellicht zijn deze smallere stroken ontstaan als gevolg van delingen volgens de lengteas, zoals die ook in het aangrenzende Duitse gebied zijn vastgesteld. Van het landbouwareaal van de hoeve Ter Borgh is een kaart uit 1743 ('atlas van het domein van Montfort) bewaard gebleven met daarbij een beschrijving van de verschillende percelen met vermelding van gebruik en grootte. Van voornoemde domeinhoven was Ter Borgh de grootste met 29 bunder akkerland, 29 bunder grasland en 11 bunder houtgewas-heide. Op het kaartje van Ter Borgh uit 1753 valt ook het verschil in verkavelingspatroon op met wat in de rest van het Land van Montfort gebruikelijk was. Posterholt schijnt namelijk van oorsprong een 'Kurzwaldhufensiedlung' te zijn geweest: "*im Waldland angelegte Reihensiedlungen mit hofanschliessenden gereihten Besitzstreifen*" (Zschocke: Die 'Waldhufensiedlungen am linken deutschen Niederrhein' [1963]). Vooral het Posterholter Veld, gelegen ten noordoosten van het dorp, laat dit zien. Het verkavelingspatroon wordt in Posterholt beheerst door een aantal evenwijdige wegen loodrecht op de dorpstraat. De nederzetting zelf is een rijdorp langs de weg. Ten zuidwesten van de weg liggen de beemden. De hofsteden liggen aan de weg (Roebroek: 'Het Land van Montfort' [1967] blz.40-43.349). Rest de vraag wat nu met de Nieuwenhof alias Borgshof bedoeld kan zijn. Waarschijnlijk betreft het de de boerderij die thans bekend staat als de 'Langschuurshof' (op kadastrale kaarten ook wel abusievelijk 'Langhuurhof' genoemd), de hoeve tegenover het voormalige kasteel Annendael die bij de opneming van het kadaster in 1844 (net als de overige Annendaelse goederen in het bezit was de familie De Liedel (de Well) en via de familie Von Schloissnigg aan het begin van de negentiende eeuw in handen kwam van de familie Van Aefferden (ze Roerkerknieuws 176).

personalia

Op dinsdagmorgen 26 maart j.l. deden we vanuit de St. Catharinakerk van Montfort **Elisabeth Josephina Gertruda (Elly) Nijs-Roumen (1942-2024)** uitgeleide. Geboren en getogen aan de Kerkstraat in Montfort, in een gezin met zes kinderen, begon ze haar werkzame leven bij Philips in Roermond, waar ze Sjaak Nijs (1936-2021) uit Roggel leerde kennen die daar ook werkte en met wie ze in de zomer van 1967 trouwde en een huis aan de Wilhelminastraat in Montfort betrok. Sindsdien gingen ze dagelijks samen naar de Philips in Roermond. Omdat Elly na de vroegtijdige dood van haar vader (1962) ook nog voor haar moeder en haar jongste ongehuwde broer Jo zorgde, werkte zij maar halve dagen en kwam ze 's middag met de bus terug. Toen Sjaak vroegtijdig werd afgekeurd stopte ook Elly met werken. Niet dat er sindsdien helemaal niet gewerkt werd. Daar was en bleef de tuin achter het huis en het stuk land in de Baenje dat Elly van haar ouders had geërfd, maar er kwam ook meer tijd voor leuke dingen, zoals hobby's. Voor Sjaak was dat houtbewerking, voor Elly handwerken en poppen maken. Ook gingen ze een paar keer per jaar samen op vakantie. Nadat moeder begin 1986 was overleden bleef de zorg voor Jo over, voor wie ze dagelijks kookte. Toen hij begin in 2016 plotseling overleed betekende dit voor Elly al een groot verlies en gemis. Dat werd het nog meer toen Sjaak haar eind 2021 kwam te overlijden. Daarmee verloor ze haar maatje met wie ze niet alleen haar lief en leed deelde, maar ook leuke dingen ondernam, zoals het afstruinen van allerlei hobbybeurzen. Ondanks het feit dat ze zich iedere zondagmorgen oppakte om naar de Mis te gaan en de graven van haar dierbaren op het kerkhof te bezoeken, dreigde ze een beetje te vereenzamen. Daarom nam ze de laatste tijd ook deel aan het huiskamer-plus-project en de kienmiddagen van de seniorenvereniging in het dorps huis. Op donderdagavond 21 maart j.l. kwam er plotseling een einde aan haar leven. Na de uitvaartmis volgde in Echt de crematie.

Op (witte) donderdagmiddag 28 maart j.l. hielden we in de Berger basiliek de uitvaartdienst voor **Maria Anna (Mia) Janssen-Cartigny (1921-2024)** uit Roermond. Geboren en getogen aldaar, als oudste in een groot gezin, leerde ze al vroeg verantwoordelijkheid dragen zowel binnen het gezin als in de accountantszaak van haar vader. Tijdens de oorlog leerde ze niet alleen Joh. Janssen (1916-1994) kennen, leraar Engels aan het Bisschoppelijk College, maar maakte ze ook de evacuatie naar Friesland mee. Eenmaal terug in Roermond trouwden ze in de zomer van 1946 en betrokken ze een woning aan de Roersingel waar ook haar schoonouders kwamen inwonen. Binnen haar eigen gezin dat uiteindelijk zeven kinderen zou tellen, kon ze in haar jeugd opgedane ervaringen in praktijk brengen. Naarmate de kinderen groter werden (ze woonden inmiddels aan de Andersonweg) kwam er ook tijd voor activiteiten buitenshuis: het Vrouwengilde, de organisatie van de EHBO-opleiding, de 'Fijne Keuken', de conversatie-cursus Frans en het koor. Een nieuwe levensfase brak aan toen de kinderen uitvlogen en de eerste kleinkinderen zich aandienden. Het werd ook de reden om kleiner te gaan wonen en naar de Gerichtsberg te verhuizen, waar vooral de tuin de plek werd waar ze graag werkte en vertoefde. Ze was nog maar net herstellende van een hersenbloeding die haar in 1993 trof toen ze een jaar later onverwacht het verlies van haar man kreeg te verwerken. Een ongelukkige val in haar tuin, waarbij ze haar pols brak, was er de oorzaak van dat ze twaalf jaar geleden in De Pollart terecht kwam waar ze dankzij het virtuele contact met haar kinderen, maar ook met haar vele klein- en achterkleinkinderen (social-media) de Coronatijd toch nog redelijk goed doorrolde. De viering van haar 100^e verjaardag in de zomer van 2021 was vanwege een acute ziekenhuisopname kort daarvoor bijna in het water gevallen. Hoewel ze tot het laatst toe helder van geest bleef, liet haar lichaam het echter steeds meer afweten. Toch kwam het einde op vrijdag 22 maart j.l. nog onverwacht. Na de uitvaartdienst in de basiliek volgde in Roermond in stilte de crematie.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch (momenteel vacant), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick (Marie-Anne Geraedts), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg (Marlou Roeleveld), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop (Marjon van der Beek), tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl