



ROERKERKNIEUWS - Pasen

editie 198 (17 april 2024) – www.roerkerken.nl

Gebed voor een nieuwe bisschop

Eeuwige Herder, onze God, die zorg draagt voor uw volk. Schenk uw geest van wijsheid aan hen die belast zijn met de keuze van een nieuwe bisschop voor de Kerk van Roermond. Moge de Heilige Geest op hem rusten en hem tot een herder maken die de gelovigen zal leiden en steunen en met zorg over hen zal waken. En laat de gelovigen hem begroeten met openheid en het verlangen om samen de weg te gaan die voor ons ligt: de weg van heiligheid en dienstbaarheid tot eer en glorie van uw Naam. Wij vragen u dit op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de patrones van ons bisdom, door Christus onze Heer. Amen.

werk aan het kerkorgel in Vlodrop

In de St. Martinuskerk van Vlodrop wordt dezer dagen door 'De Orgelstemmer Thorn' de laatste hand gelegd aan de groot-onderhoudsbeurt van het bijna 75-jarige Verschuerenorgel. Met Pasen was het echter al bespeelbaar. De oude (en na 1930 afgebroken) kerk van Vlodrop beschikte sinds 1839 over een één-manuaals orgel met aangehangen pedaal, een werkstuk van de Gebr. Franssen die in 1825 in Horst een orgelmakerij waren begonnen maar hun werkzaamheden later naar Roermond verplaatsten. Helaas ging dit orgel verloren, waarschijnlijk al bij de kerkbrand in het najaar van 1899. Daarover lezen we immers: *“door de groote hitte en den verbazenden rook was het onmogelijk 't hoogaltaar, waar de brand schijnt te zijn ontstaan, te behouden. Gelukkig werd het Allerheiligste gered. Hoewel de schade zich tot 't inwendige der kerk bepaalt, is zij toch aanzienlijk. Ook het orgel is versmolten”*. Er zijn trouwens maar weinig Franssenorgel die bewaard zijn gebleven. Dat van de Haagse Elandstraatkerk uit 1906 doorstond echter alle stormen des tijds en werd in 2011 gerestaureerd. Dat is blijkbaar een Franssenorgel op zijn best: *“een symfonisch orgel met zowel Duitse, Franse als Britse invloeden en met een zangerige en doorzichtige klank”*. Sinds 2011 beschikt ook de Roermondse Munsterkerk weer over een (gereconstrueerd) Franssenorgel. Of na de brand van 1899 in Vlodrop een nieuw orgel kwam, of dat het toch nog gerepareerd kon worden, hebben we nog niet kunnen achterhalen. Wel dat het orgel weer eens beschadigd raakte toen in de zomer van 1924 de bliksem in de kerk insloeg: *“De bliksem sloeg door een dikken muur en raakte een gedeelte van het orgel. Een deur vatte vuur. De omwonenden waren gelukkig spoedig bij de hand om erger te voorkomen”* (Nieuwe Koerier dd. 5 juni 1924). Het was waarschijnlijk dit (herstelde) orgel dat naar de nieuwe kerk werd overgebracht die met Pasen 1930 in gebruik was genomen. Bij gelegenheid van de kerkconsecratie door de Roermondse bisschop Schrijnen op 23 juni 1930 werd het door pastoor Willem Theelen (1882-1949) uit Posterholt (later pastoor in Spekholzerheide) bespeeld; die zorgde dat jaar ook in Posterholt voor een nieuw Vermeulenorgel. Net als dat van Vlodrop ging ook dat orgel verloren toen de kerktorens begin 1945 door wegtrekkende Duitse troepen werden opgeblazen. Het huidige Vlodropper orgel werd in 1951 gebouwd door firma Verschueren uit Heythuysen (sinds 2015 Ittervoort), een bedrijf dat sinds 1891 bestaat en bij gelegenheid van het eeuwfeest 1991 het predicaat “hofleverancier” verkreeg. Bij de bouw van het orgel trad Pierre Zeijen (1883-1968) uit Kerkrade namens de Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR) als adviseur op. Het orgel kent 21 sprekende registers verdeeld

over twee manualen en een zelfstandig pedaal. Het werd in 1951 ingespeeld door Leo Sevriens uit Echt.

Waalse familienamen in de Roerstreek (XIX) – Tonnaer

De laatste familie die we in deze serie behandelden was de familie Laurent uit Montfort (Roerkerknieuws 182). Bij deze nog een vervolg, namelijk de familie Tonnaer die we in Melick tegenkomen. Het was de oorspronkelijk uit Thorn afkomstige Nicolaas Hubert Tonnaer (1833-1917) die door zijn huwelijk in 1870 met de uit Melick afkomstige Hubertina Barbara Schmitz (1841-1890) in Melick neerstreek en hier ook voor een nagelacht zou zorgen. Uit hun huwelijk zijn zeven kinderen bekend: Antoon Hubert (1871), Helena (1873), Anna Maria (1874), Leonard (1877), Christina (1879), Maria (1881) en Jacobus (1884). De familie Tonnaer zou in Melick nauwe banden met de familie Beckers onderhouden. Zoon Antoon Hubert Tonnaer (1871-1945) trouwde 1902 met Elisabeth Beckers (1874-1911); dochter Helena Tonnaer (1873-1942) in 1905 met Jacob Beckers (1874-1915); kleindochter Katharina Gertrud (Traut) Tonnaer (1910-1976), dochter van Jacob (Keub) Tonnaer (1884-1984), met Mathijs (Ties) Beckers (1907-1988), de grondlegger van het gelijknamige aannemersbedrijf in de Waterschei (1935). *“Samen met zijn vrouw en vijf van zijn zonen wist hij een mooi bedrijf op te bouwen. Dit werd later door zijn oudste zoon Sjaak overgenomen en wordt inmiddels alweer twintig jaar gerund door de derde generatie. Sinds 2001 staat Roel aan het hoofd van het bedrijf”* (beckers-aannemersbedrijf.nl). Dat bouwen en metselen zat er vooral bij de Melicker Tonnaers in. Werkend in de bouw komen we ze aan het begin van de twintigste eeuw in Duitsland tegen (Rheydt & omgeving) waar ze trouwden en kinderen kregen, maar later in Melick opgroeiden. Van over de grens haalden ook verschillende Melicker Tonnaers hun echtgenotes vandaan. De vrouw van Leonard Tonnaer (1877-1956, Maria Cecilia Abels (1886-1931) kwam uit Kleinenbroich (bij Korschenbroich); de vrouw van Jacob (Keub) Tonnaer (1884-1974), Gertrud Katharina Horm was ook een Duitse, evenals zijn tweede echtgenote, Katharina Delbos (1878-1964) die uit Viersen kwam. Een broer van Ties Beckers, Nicolaas Jacobus Beckers (1905-1945) was sinds 1940 getrouwd met Maria Josephina Schoe(n)makers (1907-1972), die na de vroegtijdige dood van haar man hertrouwde met Jakob Tonnaer (1909-1971), zoon van Leonard Tonnaer (1877-1956), kleinzoon van de Melicker stamvader Nicolaas Hubert Tonnaer (1833-1917). De roots van de Melicker Tonnaers liggen - hoe kan het ook anders - in Thorn. Daar woonden al heel wat generaties Tonnaer voordat ze zich over de provincie begonnen te verspreiden. Het was de Luikse Nicolas Tonnaer (1676-1712) die zich samen met zijn eveneens uit Luik afkomstige vrouw Marie (Sybilla) Babbé (1671-1744) in Thorn vestigde. Nicolas staat niet alleen te boek als schrijnwerker en smid, maar ook als herbergier en wijnverkoper. Wat Luik met Thorn verbindt is natuurlijk de Maas, een in die tijd belangrijke handelsroute (vgl. de artikeltjes over de Maasschippersfamilies Francot en Pernot/Purnot in Roerkerknieuws nrs. 169 en 173. In Luik en omgeving komen we de familienaam Tonnaer ook wel tegen als Tonnard en Thonnar. Zo lezen we in het Thorner overlijdensregister: “1744, Xbris 21 et 23, Maria Baab, vidua Nicolai Tonnar, et uxor Martini Herven”. In Houthem kwamen we Marie Cathérine Henriette Félicité Thonart (1812-1875) tegen, sinds 1838 echtgenote van Jan Mathijs Schoenmaeckers (1796-1858). Haar roots liggen ook in Luik.

Musical EMMAUS ...op zoek naar jou

Het dekenaat Roermond organiseert op zondag 21 april a.s. een uitvoering van de musical 'Emmaüs'. Deze musical wordt opgevoerd door KOEMI (voorheen KiSi). Dit is een

internationale beweging van kinderen, jongeren en volwassenen, die samen liederen en musicals tot eer van God uitvoeren. Emmaus: Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun dorpje, Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een stukje met hen meeloopt ... Hopelijk tot ziens op zondag 21 april a.s. om 15.00 uur in de aula van Bisschoppelijk College Broekhin Roermond (Bob Boumanstraat 30). Via deze link zijn kaartjes te bestellen: <https://www.eventsforchrist.nl/order/emmaus>

Personalia

Op zaterdagmorgen 13 april j.l. deden we vanuit de St. Martinuskerk van Vlodrop **Hendrikus Leonardus (Henri van Bekker Lei) Wolters (1936-2024)** uitgeleide. Geboren en getogen op de ouderlijke boerderij aan de Platz in Vlodrop, in een gezin dat uiteindelijk acht kinderen zou tellen, zes jongens en twee meisjes, begon hij in 1969 samen met zijn uit Ospel afkomstige vrouw Tineke van Deursen aan de Kroddel een eigen pluimveehouderij en poeliersbedrijf, een zaak die hij steeds verder uitbouwde met een eierexport en grenswinkel. Ondanks de drukte die de zaak met zich meebracht was hij er helemaal voor zijn beide dochters Marie-José en Hendrikje: nooit te beroerd om hen waarmee en bij wat dan ook te helpen. Maar er was ook tijd voor ontspanning, niet alleen tijdens de vakanties. Zo mocht hij graag wielrennen en voetbal kijken en hield hij van dansen en muziek maken. Zijn mondharmonica had hij altijd wel ergens bij de hand. Een of twee keer per jaar gingen ze met zijn allen op wintersport. Daar begon hij met langlaufen, maar besloot uiteindelijk ook om te gaan skiën, iets wat hij ook nog lang is blijven doen, totdat zijn ziekte hem dat onmogelijk maakte. Niet alleen de verkoop van zijn zaak 25 jaar geleden, maar ook de geboorte van zijn kleinzonen Wouter (2007) en Robin (2013) luidde een nieuwe levensfase in, een periode waarin hij nog meer van de kleine dingen van het leven wist te genieten, zeker sinds zijn gezondheid meer en meer te wensen begon over te laten. Nadat hij eind 2022 ten gevolge van een val in het ziekenhuis was beland werd het steeds duidelijker dat hij niet meer thuis in zijn eigen, vertrouwde omgeving aan de Sportlaan in Vlodrop kon blijven. Zo kwam hij afgelopen zomer via het Roermondse RCG (de Pollart) op Hornerheide terecht, waar hij sindsdien liefdevol verzorgd werd. Daar kwam er op zaterdag 6 april j.l. een einde aan zijn welbestede leven. Na de uitvaartmis volgde in stilte de crematie in Baexem.

Op dinsdagmorgen 16 april j.l. hielden we in de Berger basiliek de uitvaartdienst voor **Helena Leonarda Elisabeth Maria (Lenie) Cruijsberg-Zeuren (1945-2024)**. Geboren in Roermond, maar getogen in St. Odiliënberg (Lerop) ging ze al op jonge leeftijd bij Albert Heijn in Roermond werken. Nadat ze tijdens een uitstapje naar Scheveningen Sjaak Cruijsberg uit Beesel had leren kennen en ze in 1969 getrouwd was, stopte ze echter met werken om het huishouden te doen en voor de opvoeding van haar beide zonen Henri en Guus te zorgen. Sjaak verdiende ondertussen de kost als slager, eerst in Tegelen en in Roermond, maar uiteindelijk in Posterholt. Toen Henri en Guus al wat groter waren, ging Lenie weer werken, als poesthulp bij de pastoors Van Hout en Prins, bij de familie Eijck en ook nog een jaar of acht als keukenhulp in het bejaardenhuis (Petrusberg). Op haar zestigste stopte ze met werken en toen Sjaak een jaar later ook met de VUT ging, begonnen ze met volle teugen van hun vrije tijd te genieten, door uitstapjes per fiets te maken of op vakantie te gaan. Zoutelande is altijd hun favoriete vakantiebestemming geweest. Van jongs af aan was Lenie

altijd al sportief; tot haar 72^e heeft ze actief gevolleybald. Thuis mocht ze graag naaien, lezen en kaarten. Haar man, kinderen en kleinkinderen namen de belangrijkste plaats in haar leven in; zij konden en mochten altijd rekenen op haar liefdevolle zorg en aandacht. Maar ook het omgekeerde was het geval, zeker toen ze moet haar gezondheid begon te sukkelen. Een ongelukkige val, waarbij ze haar heup brak, luidde zes jaar geleden al het einde van haar actieve leven in. Niet lang daarna was parkinsonisme er de oorzaak van dat ze steeds slechter ter been werd en uiteindelijk in een rolstoel belandde. Anderhalf jaar geleden kwam daar nog een andere ernstige ziekte overheen die haar steeds meer van de hulp en zorg van anderen afhankelijk maakte, reden waarom ze enkele weken geleden besloot naar het Roermondse hospice 'De Ark' te gaan. Daar kwam er op dinsdag 9 april een einde aan haar leven en lijden. Na de uitvaartmis legden we haar op Bergerbos te rusten.

Op zaterdag 20 april a.s. viert oud-pastoor van Vlodrop en oud-vicaris-generaal van ons bisdom, **Mgr. Hub Schnackers (77)**, zijn gouden priesterjubileum. Sinds zijn emeritaat (2020 - zie Roerkerknieuws 13) woont hij weer in zijn geboorteplaats Bocholtz, waar hij precies ook op die dag, maar dan vijftig jaar geleden (1974), in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere de priesterwijding ontving uit handen van de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. Jo Gijsen. Die dag viert hij ook in die kerk om 17.30 uur uit dankbaarheid en ter intentie van zijn overleden ouders en familieleden de H. Eucharistie met en voor allen die hem tot steun en inspiratie waren. Aansluitend is er tegenover de kerk (lokaliteit Oud-Bocholtz) een receptie. Eventuele giften bestemt hij voor de Paredisstichting die de priesteropleiding in ons bisdom financiert (NL 77 INGB 0002 8183 27). Zie voor meer info: www.paredis.nl. Wij wensen de jubilaris een mooie feest toe en vooral een goede gezondheid, opdat hij nog lang dienstbaar kan zijn aan de Kerk in ons bisdom.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl