



ROERKERKNIEUWS - Pinksternoveen

editie 202 (15 mei 2024) – www.roerkerken.nl

op weg naar een nieuwe (missionaire) Kerk resp. parochie

We schreven er al vaker over, over de Synode over Synodaliteit. Begin deze maand schreef paus Franciscus hierover zelfs een persoonlijke brief aan de parochiepriesters, de 'veldwerkers' die in de parochies Gods Woord zaaien: *"aan de rand van zeer grote steden tot in dunbevolkte gebieden ter grootte van uitgestrekte provincies. Ze variëren van die in stadscentra van veel Europese landen, waar oude basilieken slinkende en vergrijzende gemeenschappen huis-vesten, tot die waar men viert onder de takken van een grote boom en waar het gezang van vogels zich vermengt met de stemmen van vele kinderen"*. De paus roept ook ons als parochies op *"om plaatsen te worden van waaruit de gedoopten als missionaire leerlingen vertrekken en waarheen zij vol vreugde terugkeren om de wonderen te delen die de Heer door hun getuigenis heeft verricht (vgl. Lc. 10,17). Als herders zijn wij geroepen om in dit proces de gemeenschappen die wij dienen te begeleiden en ons tegelijkertijd met gebed, onderscheidingsvermogen en apostolische ijver (daarvoor) in te zetten"*. Zoals het synthese-rapport van de synode duidelijk maakt, is de onderscheiding een sleutelement in de pastorale activiteit van een synodale Kerk: *"Het is belangrijk dat de praktijk van onderscheiding ook wordt uitgeoefend in het pastoraat, op een manier die is aangepast aan verschillende contexten, om licht te brengen in de concreetheid van het kerkelijk leven. Dit zal helpen om de charisma's die in de gemeenschap aanwezig zijn beter te herkennen, om de verschillende verantwoordelijkheden en ambten verstandig te verdelen en om in het licht van de Geest pastorale projecten te plannen die verder gaan dan alleen het simpele organiseren van activiteiten (2.1)"*. Zeker in Limburg waren we altijd gewend dat de parochiepriesters in de parochies werkelijk alles deden. Het was vooral het Concilie dat het 'algemeen priesterschap' van de gelovigen onder de aandacht bracht. Sindsdien zijn ook in onze parochies heel wat leken gemobiliseerd om parochiële taken op zich te nemen, met name ook tegen de achtergrond van het alsmaar schrijnender wordende priestertekort. Daaraan heeft het bisdom de afgelopen decennia het hoofd proberen te bieden door priesters uit het buitenland 'in te vliegen'. Sindsdien is er in ons bisdom eigenlijk geen sprake meer van een priestertekort, maar wel van een steeds schrijnender wordend gelovigentekort en (het daarmee gepaard gaande) kerkenoverschot. Niet alleen kalft de financiële basis van onze parochies zienderogen af, maar ontbreekt het ons ook aan een krachtdadig (kerk-)bestuur dat in staat is onze 'federatie in oprichting' de toekomst binnen te leiden. Op dit moment hebben wij als bestuur de handen vol aan de kerkvisie, waarin we voor 1 augustus a.s. dienen aan te geven welke van de zes kerkgebouwen we in de toekomst aan kunnen houden resp. af dienen te stoten. En dat betreft alleen nog maar de (facilitaire) buitenkant; dan hebben we het nog niet over wat we daarin en van daaruit als missionaire parochie denken te gaan doen: *"niet slechts gelovigen of 'praktiserende katholieken (te) maken, maar leerlingen van Jezus"* (fr. James Mallon).

Heilig Jaar 2025

In 2025 viert onze Kerk weer een jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop', Voorafgaand aan het jubeljaar is 2024 uitgeroepen tot jaar van gebed. Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te

gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar Rome. Deze vindt plaats in de meivakantie (26 april tot en met 3 mei 2025). Ter voorbereiding op het komende Heilige Jaar zijn prentjes met het volgende gebed verspreid: *Vader in de hemel, moge het geloof dat U ons gegeven hebt in Uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken door de heilige Geest, in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van Uw koninkrijk. Moge Uw genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien van evangelische zaden die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen. Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en Uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard. Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van de Hoop, een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel. Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Verlosser over de hele aarde verspreiden. Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen.*

Week van het gezin

Aansluitend aan Moederdag wordt in onze kerkprovincie voor de tweede keer de 'Week van het Gezin' gehouden. Bij gelegenheid daarvan heeft hulpbisschop Rob Mutsaerts, bisschoppelijk referent voor huwelijk en gezin, een brief aan alle gezinnen geschreven: *"We kennen kunstenaars aan hun belangrijkste creaties: Michelangelo aan het plafond van de Sixtijnse Kapel, Beethoven aan zijn 'Vijfde Symfonie', George Lucas aan de Star Wars saga. Elk meesterwerk onthult iets van zijn schepper. Hetzelfde geldt voor God. Vooral in zijn ontwerp en doel van het gezin. We vangen een glimp op van de Kunstenaar aan het werk door de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel te lezen. God creëerde sterrenstelsels, vormde de bergen, vulde de oceanen en plantte bossen met een prachtig scala aan kleuren en variëteiten. Zijn speelse kant is duidelijk in de schepping van wezens als stokstaartjes, struisvogels en stinkdieren. Maar het meesterwerk dat meer over God onthult dan wat dan ook, komt tot uiting toen God iets maakte dat 'gezin' wordt genoemd. Het gezin is de oudste samenlevingsvorm. Het is tevens de omgeving waarin je je kunt ontwikkelen tot het unieke individu dat elke mens is. God vond het gezin van zo groot belang dat Hij het vanzelfsprekend vond dat zijn Zoon Jezus geboren werd en opgroeide in het gezinnetje van Maria en Jozef. Gezinnen verdienen onze steun, omdat zij niet alleen voorzien in de basisbehoeften van kinderen, maar ook in emotionele behoeften. Een kind dat zich geliefd weet, houdt zich gemakkelijker overeind in moeilijke tijden. In de relatie tussen de ouders onderling en tussen ouders en hun kinderen belichamen zij de gezinswaarden van liefde, verantwoordelijkheid, vrijgevigheid en gemeenschapszin, waarden die zo belangrijk zijn voor je verdere leven. Volwassenen die tijdens hun kindertijd emotionele steun en onvoorwaardelijke liefde van hun ouders en broers en zussen kregen, hebben minder last van depressieve symptomen, zo blijkt telkens weer uit onderzoeken. Een gezond gezin met goed ouderschap zorgt voor een betere emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen, geestelijke gezondheid, sociale competentie en veerkracht. Gezinnen zorgen voor een gevoel van sociale identiteit, een gevoel van eigenwaarde en het gevoel dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf, waardoor je niet alleen maar op jezelf bent aangewezen en je met meer vertrouwen je plekje weet te vinden in het grote gezin dat 'samenleving' heet. Ik dank de ouders die deze bepaald niet gemakkelijke taak op zich nemen en zich niet laten ontmoedigen door allerlei merkwaardige - en dan druk ik mij nog heel zachtjes uit - tendensen van onze tijd. Ik dank alle ouders die eindeloos geduld hebben met hun kinderen en met elkaar als ouders onderling. Ik dank*

ouders die vorm geven aan de morele ontwikkeling van hun kinderen door ethisch gedrag te modelleren en goed van kwaad te onderscheiden naar aloude en getrouwe Bijbelse maatstaven. Het verschaft de kinderen een fundament en kompas voor het verdere leven. Het helpt hen hun talenten te ontdekken en een leven van betekenis te kunnen leiden. Wat is voor een kind van grotere waarde dan terug te kunnen kijken op een fijne jeugd, op ouders die het beste met je voorhadden waardoor je met vertrouwen de toekomst in kon gaan. Ik dank ouders die zich alle moeite getroosten hun kinderen onvoorwaardelijk liefde te betonen, die openstaan voor communicatie met kinderen die andere wegen willen bewandelen, die hun gedachten eerlijk en respectvol delen. Ja, dat kost wat, dat kost tijd, energie en moeite, maar weet wel dat het alle moeite waard is. Ik dank al deze gezinnen, want zij zijn nog altijd de hoeksteen van een gezonde samenleving. Bid samen het rozenhoedje, vier samen de H. Mis, maak van je huis een thuis. Daar rust zegen op. Betrek de goede God erbij, neem het appèl van zijn Zoon Jezus ter harte, en weet dat je dan van je huis een thuis maakt. Een huis bouw je met bakstenen, een thuis met liefde. Ik wens alle gezinnen Gods rijkste zegen”.

Open Kloosterdag (9 juni): Wat is jouw verhaal?

Op zondag 9 juni a.s. wordt voor de elfde maal de Open Kloosterdag gehouden. Ruim 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. De zusters, paters en broeders nodigen ons van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst van God en mensen. En ze luisteren ook graag naar ons verhaal. Elk deelnemend klooster biedt een eigen programma variërend van exposities, rondleidingen, gesprekken met religieuzen en de mogelijkheid om mee te vieren en te bidden. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven. Zie voor deelnemende kloosters de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (www.knr.nl).

Carl Weber – architect van de oude St. Catharinakerk van Montfort uit 1858 (IV)

Weber bouwde in zijn leven 33 nieuwe kerken en enige kapellen. Ook ontwierp hij kerkmeubilair. Buiten Roermond verrezen in Limburg van zijn hand onder meer een administratiegebouw in vroege neogotische vormen bij gesticht Calvarienberg ('Klevarie', red.) in Maastricht (1856-1858), een openbare school annex onderwijzerswoning met neoclassicistische elementen in Sittard (1862) en het raadhuis annex kantongerecht in neogotische stijl in Meerssen (1867). Een aanvraag in 1865 om samen met de huisarts J. Schiffers uit Roermond in Sittard een gasfabriek te mogen bouwen en exploiteren werd afgewezen. Wel maakte Weber in 1869 plannen voor een stadhuis aldaar dat in 1874 werd geopend. Voor het Brabantse Stratum ontwierp hij in 1870 een raadhuis. In de provincie Limburg verrezen tien geheel nieuwe parochiekerken van Weber, al dan niet tegen een bestaande toren. Deze godshuizen zijn uitsluitend te rekenen tot zijn eerste periode, van 1851 tot eind jaren zeventig. Hij ontwerpt ze meestal in de laatgotische stijl van het Rijnland, een enkele keer in classic-gotische Franse vormen. Het type van de Westfaalse hallenkerk gebruikt hij dan verreweg het meest. Een enkele keer past hij de basiliekvorm toe of maakt hij een zaalkerk. De variatie in de ontwerpen uit zich voornamelijk in het uiterlijk van de toren. De Limburgse kerken van zijn hand vertonen bijna zonder uitzondering vroeg-neogotische elementen, aangezien overal gewelven van gestucadoord hout worden gebruikt. Pas in 1865-1868 past hij in het Brabantse Heesch stenen gewelven toe. Ze waren

voor hem minder dwingend dan voor Cuypers. Het is opvallend dat Weber tussen 1851 en 1870 zoveel hallenkerken bouwde, terwijl de meeste architecten dit in deze periode nauwelijks deden en zeker geen 'Stufenhallen'. Cuypers en vele anderen namen de twaalfde- en 13^e eeuwse Frans-gotische basilica's als uitgangspunt. Weber baseerde zich echter voor een groot aantal kerken op de dertiende- en veertiende-eeuwse Westfaalse gotiek. Zonder twijfel staat zijn voorliefde daarvoor in direct verband met zijn Keulse afkomst. Bovendien werden er in dezelfde tijdspanne ook door anderen neogotische hallenkerken in het Rijnland gebouwd die zeer veel verwantschap vertonen met die van Weber. Hij was goed op de hoogte van de middeleeuwse bouwkunst in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland, maar had een duidelijke voorkeur voor die van zijn eigen vaderland. Naar het ontwerp van Weber werden in Limburg tussen 1852 en 1869 kerken gebouwd in Amstenrade (1852/1856), Montfort (1853/1858), Steyl (1857/1859), Vijlen (1860/1862), Lutterade-Krawinkel (1862/1863), Oud-Geleen (1862/1863), Limmel (1863/1864), Amby (1864/1867) en Geysteren (1865/1869). De kerk van Blitterwijck restaureerde hij in 1876/1878 en die van Maasniel in 1881 met handhaving van de oude toren, zo ook in Vijlen. Meerdere kerken werden door Weber ontworpen kerktoeren, na de sloop van de oude, in een later stadium aan het nieuwe kerkgebouw toegevoegd: Limmel (1867), Vijlen (1872/1883) en Steyl (1874). wordt vervolgd

Personalia

Op zaterdagmiddag 11 mei werd in de St. Andreaskerk van Melick **Levi Rokx** gedoopt, broertje van de bijna 2 jaar oudere Bente (Roerkerknieuws 116). Op zondagmorgen 12 mei ontvingen in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de volgende kinderen hun eerste H. Communie: **Mell Krowinkel, Luca Kruisman, Phebe Mestrom, Lynn Peulen en Tjé van de Venne**.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliënberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus

Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl

Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl

Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl

Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl

Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl

Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl